

Zondag 24 februari

'Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt' (Efez. 6:18)(NBV).

Laten we bidden.

In augustus 1806 kwamen vijf Williams College studenten bij elkaar in een veld voor een van hun tweewekelijkse gebedsbijeenkomsten, toen een onweersbui hen ertoe dreef om hun toevlucht te zoeken in een nabijgelegen hooiberg. Terwijl hij verder bad, deelde Samuel John Mills zijn last voor de verspreiding van het christendom naar andere landen, en de groep bad dat Amerikaanse missies het christendom zouden verspreiden in het oosten. De hooiberggebedsbijeenkomst die werd gehouden in Williamstown, Massachusetts, wordt door veel geleerden beschouwd als de vonk die de Amerikaanse steun voor wereldzending in vlam zette. In 1808 vormden de hooiberggebedsgroep en andere Williams studenten 'The Brethren,' een vereniging georganiseerd om via haar leden zending te bedrijven aan ongelovigen. Binnen een paar jaar inspireerden zij tot de oprichting van een Amerikaanse zendingsraad (ABCFM). Een aantal van de studenten, onder wie Adoniram Judson, ging als zendeling naar Azië (de eerste buitenlandse zendelingen werden in 1812 uitgezonden). Samuel John Mills bleef in het land om meer mensen te werven en hielp bij het opzetten van andere organisaties. In de vijftig jaar van haar bestaan zond ABCFM meer dan 1250 zendelingen uit. In 1961 werd de organisatie verder uitgebreid tot UCBWM. Na 150 jaar waren er zo'n 5000 zendelingen naar 34 verschillende velden uitgezonden. En het begon allemaal met vijf jonge mannen die baden in een hooiberg! Niets kan de plaats van gebed innemen, noch geld, noch programma's. In wezen kunnen we pas grote dingen doen nadat we hebben gebeden. Maar we kunnen geen grote dingen doen zolang we niet bidden. Dus het woord voor jou voor vandaag is 'laten we bidden.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 18 februari

'... brak er een hevige vervolging los... zodat allen verspreid werden...' (Hand. 8:1)(NBV).

Wanneer God je het vuur na aan de schenen legt.

Het was nooit Jezus' bedoeling dat zijn leerlingen het zich gemakkelijk zouden maken in Jeruzalem en zich er zouden settelen. Hij zei tegen hen: 'En in [mijn] Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem' (Luc. 24:47)(HSV). Het was de bedoeling dat ze in Jeruzalem zouden blijven totdat ze kracht hadden ontvangen. Daarna moesten ze het evangelie de wereld in brengen. Maar ze 'keerden... terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden' (v. 52-53). Nu is het goed om op God te wachten voor richtlijnen en kracht om die uit te voeren, maar je moet niet blijven teren op eerdere ervaringen. Jezus zei: '[dan] zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde' (Hand.1:8). Dus hoe kreeg God hen uit hun comfortzone? Door hen het vuur na aan de schenen te leggen! '[Toen] brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem... Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God' (Hand. 8:1-4). We geloven allemaal dat het evangelie gepredikt moet worden aan alle naties, maar weinigen van ons willen huis en haard verlaten om het daadwerkelijk te brengen. We zijn bereid om te bidden, en zelfs om te betalen, zolang we maar op onze plek kunnen blijven. Maar wanneer God een missie voor je heeft, zal hij er alles aan doen om je in beweging te krijgen. Voordat hij jou je bestemming laat missen, zal hij toelaten dat tegenslag jou uit je vertrouwde omgeving weghaalt. Je kunt het verleden niet vastleggen of herbeleven. En je kunt Gods zegen niet voor jezelf houden. Wanneer God je het vuur na aan de schenen legt, zegt hij: 'Het wordt tijd dat je in beweging komt!'

Dinsdag 19 februari

*'Wij allen... zullen meer en meer door de Geest van de Heer... worden veranderd'
(2 Kor. 3:18)(NBV).*

Mensen veranderen door gebed, niet door pressie.

Jezus stelde de vraag: 'Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?' (Matt.7:3). Meer van mensen verwachten dan ze kunnen geven zal je relaties schaden en zeker niet helpen. Mensen moeten de vrijheid hebben om te zijn wie ze zijn. Niet dat verandering nooit nodig is. En misschien willen mensen ook wel veranderen. Maar niemand waardeert het als hij de boodschap krijgt, hoe subtiel ook, dat hij moet veranderen voordat hij geliefd en geaccepteerd wordt. We zijn eerder geneigd te veranderen wanneer iemand bereid is om ons te accepteren met onze tekortkomingen dan wanneer iemand eist dat we leven volgens zijn regels. Eén ding staat vast: God zal de mensen die wij proberen te veranderen, niet veranderen zolang wij onze handen niet van hen af houden. We moeten hem niet voor de voeten lopen maar hem zijn gang laten gaan! Zelfs wanneer we denken dat we onze afkeuring verbergen, voelen mensen het nog. Het zit in onze stem en lichaamstaal. Gebed is het grootste middel tot verandering, niet pressie. Als we echt van mensen houden, zullen we voor hen bidden en God zijn gang laten gaan op zijn manier, volgens zijn schema en tot zijn eer. Veel van de mensen die ons irriteren, zijn gewoon zichzelf; hun persoonlijkheid spooft gewoon niet met die van ons. Soms willen we dat zij veranderen, terwijl juist wij moeten veranderen. Wat we in mensen willen zien, kunnen we vaak allang ervaren als we hen gewoon niet langer veroordelen. Wil verandering duurzaam zijn, dan moet het van binnenuit komen. En alleen de Geest van God kan dat soort verandering teweegbrengen.

Woensdag 20 februari

'Maar wie bent u dan?' (Joh. 1:22)(NBV).

Weten waartoe God je geroepen heeft.

Toen hem werd gevraagd wie hij was, antwoordde Johannes de Doper: 'Ik ben de stem die roept in de woestijn: "Maak recht de weg van de Heer" (v. 23). Nadat zijn leerlingen een tijdje naar Johannes hadden geluisterd, verlieten ze hem om Christus te volgen. En dat vond Johannes geen probleem, omdat hij wist waartoe hij geroepen was. Weet jij dat? Natuurlijk kun je een poosje van alles uitproberen. Maar op een gegeven moment moet je gaan ontdekken waartoe God je geroepen heeft en je eraan toewijden. Blijkbaar Paulus was geen bijzonder groot spreker: '... was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde... bewees zich door de kracht van de Geest' (1 Kor 2:3-4). Maar wat Paulus als spreker ontbeerde, maakte hij als schrijver meer dan goed. Hij schreef het geïnspireerde woord dat anderen in staat stelde om te prediken! Er ging zoveel kracht uit van Paulus' geschriften dat zelfs toen ze hem in de gevangenis hadden gegooid, hij niet vroeg om een advocaat of een goede maaltijd omdat hij het gevangeniseten beu was. Nee, hij wilde papier zodat hij kon blijven schrijven. In feite bleef Paulus schrijven tot aan het eind van zijn leven. En omdat hij dat gedaan heeft, worden vandaag de dag nog steeds levens veranderd. Wat een erfenis! En dat allemaal omdat één man zijn roeping ontdekte en zich eraan toewijdde. Dus de vraag is: heb jij je roeping ontdekt en je eraan gegeven? George Bernard Shaw schreef: 'Het leven is voor mij geen kort stompje kaars; het is een schitterende toorts die ik tijdelijk mag vasthouden en zo helder mogelijk wil laten branden voordat ik hem aan toekomstige generaties doorgeef.'

Donderdag 21 februari

'... net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld...' (Hebr. 4:15)(NBV).

Hij begrijpt het (1).

De Heer begrijpt wat je vandaag doormaakt, want hij is al geweest waar jij bent. De Bijbel zegt: 'Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld... Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden' (v.15-16). Dat betekent: 1) Jezus begrijpt je familieproblemen. Hij had zelf familie. En op een keer meenden ze zelfs dat hij zijn verstand verloren had (zie Marc. 3:21). 2) Jezus begrijpt het wanneer jij je overweldigd voelt. 'Hij zei tegen hen: 'Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.' Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten' (Marc. 6: 31). Jezus had niet alleen te maken met alles wat er op hem afkwam, hij moest ook zijn eigen volgelingen organiseren, trainen en corrigeren, onder wie een groep ongeschoolde vissers, een zeloet en een verachte tollenaar. 3) Jezus begrijpt het als jij je afgewezen voelt. De stad waar hij opgroeide, was hem niet echt tot nut: 'Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen' (Joh. 1:11). Filippus zei: 'We hebben de man gevonden over wie Mozes... geschreven heeft...: Jezus... uit Nazaret!' 'Uit Nazaret?' zei Natanaël. 'Kan daar iets goeds vandaan komen?' (v. 45-46). En Jezus' stamboom was ook al niet iets om over naar huis te schrijven. Rachab was een prostituee, Jakob een bedrieger, David een echtbreker - om er een paar te noemen. Ja, Jezus begrijpt het. Hij weet waar je bent vandaag en hij kan je helpen. Ga maar met hem praten!

Vrijdag 22 februari

'... net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld...' (Hebr. 4:15)(NBV).

Hij begrijpt het (2).

Ben je teleurgesteld in mensen? Jezus begrijpt dat, want uiteindelijk lieten de mensen die hij liefhad en op wie hij rekende, hem vallen. Zijn penningmeester Judas verried hem en bezegelde de deal vervolgens met een kus. Zelfs in zijn donkerste uur, in Getsemane, konden zijn naaste discipelen, Petrus, Jakobus en Johannes, niet wakker blijven en een uur met hem meebidden (Matt.26:40). Ben jij moe van alle eisen? Jezus begrijpt het. 'Er kwamen grote mensenmassa's op hem af. Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen en vele anderen meegebracht, die men aan zijn voeten legde, en hij genas hen allen' (Matt.15:30). Jij zegt: 'Maar als Jezus God was, hoe kon hij dan moe zijn?' Omdat hij zowel God als mens was. Hij moest God zijn om ons te kunnen redden en mens om voor ons te kunnen sterven. 'Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur' (Joh. 4:6). Ben jij vals beschuldigd? Jezus begrijpt het. Ze beschuldigden hem ervan dat hij een dronkaard was, een vriend van tollenaars en zondaars (Matt.11:19). Tot op het moment van zijn dood waren ze nog steeds bezig 'een valse getuigenverklaring tegen Jezus af te leggen op grond waarvan ze hem ter dood zouden kunnen veroordelen' (Matt. 26:59). En Jezus zei dat een slaaf niet meer is dan zijn meester (Joh. 15:20). Wanneer jij besluit Jezus te volgen, meld jij je aan voor een leven van vooruitgang - en tegenslag! Dus waarom ging Jezus door deze dingen heen? 'Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan' (Hebr. 2:18). Hij bewandelde het pad waar jij vandaag op loopt, zodat je naar hem toe zou kunnen in de wetenschap dat hij je begrijpt en dat hij in staat is je te helpen.

Zaterdag 23 februari

'U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart' (1 Petr. 5:7)(NBV).

God zal voor je zorgen.

Denk na over de dingen waar jij je het afgelopen jaar of zelfs vorige week zorgen over hebt gemaakt. Hoeveel kwam ervan uit? Statistisch gezien 10 procent op zijn hoogst! En heeft al je gepieker het beter of slechter gemaakt? En hoe zit het met de fysieke en emotionele tol die bezorgdheid van je vraagt? Dr. Charles Mayo, de oprichter van de beroemde Mayo Clinic, zei: 'Zorgen hebben een negatieve invloed op de bloedsomloop, het hart, de klieren en het hele zenuwstelsel. Het beïnvloedt diepgaand je gezondheid. Ik heb nog nooit iemand zien sterven aan overwerk, maar wel vaak aan bezorgdheid.' Dus, wanneer ga je onder ogen zien dat je je te veel zorgen maakt? En wanneer ga je er iets aan doen? Wat je eraan kunt doen? Volgens de Bijbel mag jij je zorgen op hem afwentelen omdat jij hem na aan het hart ligt. Door elke dag aan de Heer toe te vertrouwen vertrou je erop dat hij voor je uit gaat en dingen ten goede voor je uitwerkt. Het is de enige manier om te leven! Je zorgen maken werkt niet. Het is als een schommelstoel, het geeft je iets te doen en houdt je in beweging, maar het brengt je nergens! Het leven is te groot voor ons om alleen aan te kunnen. Dus wanneer de bezorgdheid je gedachten aanvalt, val het dan aan met de beloften van God. Doe het maar, breng je angsten bij God en zie ze verschrompelen en verdwijnen: 'Het is geweldig wat er gebeurt wanneer in plaats van bezorgdheid Christus in je leven centraal komt te staan,' zegt The Message over Fil. 4:7. George Müller zei: 'Het begin van bezorgdheid is het einde van geloof, en het begin van het ware geloof is het einde van bezorgdheid.'