

Zondag 17 maart

'Marcus... kan mij goede diensten bewijzen' (2 Tim. 4:11)(NBV).

Geef ze nog een kans.

Paulus, die 100 procent inzet eiste van zichzelf en zijn medewerkers, was boos op Marcus omdat hij een pauze wilde inlassen om naar huis te gaan en tijd door te brengen met zijn gezin. Maar later, na de hele zaak heroverwogen te hebben, gaf Paulus Marcus een tweede kans: 'Hij kan mij goede diensten bewijzen.' God ziet potentieel in mensen, ondanks hun gebreken, zo moeten wij ook kijken. Wanneer we in mensen geloven en hen aanmoedigen, kunnen ze van de verlies- naar de winst kolom. Jaren geleden verzamelde een Schotse jonge vrouw een groepje straatkinderen om ze Gods Woord bij te brengen. Om te zorgen dat ze terugkwamen, kocht de koster voor ieder van hen een nieuw pak. Maar na een paar weken ontbrak Bob, degene van wie je het minst kon verwachten. Toen ze hem ging zoeken, trof ze hem weer aan met kapotte en vuile kleren. Dus kocht de koster een nieuw pak voor hem en nodigde hem uit om terug te komen. Na een paar weken bleef hij weer weg van zondagsschool. De leraar had het helemaal met hem gehad, maar de koster zei: 'Ik koop een derde pak voor hem als hij belooft om regelmatig te komen.' En dat deed Bob. Hij bleef komen, gaf zijn leven aan Christus en studeerde voor een bediening. Die ontmoedigde, verloren, haveloze, wegloper was Robert Morrison, de grote zendeling in China, die de Bijbel vertaalde in het Chinees en het koninkrijk van de hemel opende voor de talloze miljoenen die er wonen. Dus, wie ben jij dat je aan opgeven denkt? Doe het niet! Geef mensen en God een nieuwe kans!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhou - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 11 maart

'U vindt vreugde in waarheid in het binnenste...' (Ps. 51:8)(HSV).

Altijd de waarheid vertellen.

Jesaja 53:9 zegt dat er 'geen bedrog in zijn [Christus] mond geweest is'. En als God zijn weg met ons gaat, zal dat ook in onze mond niet worden gevonden. God wil ons bedrog niet minimaliseren, maar helemaal elimineren. Hij heeft een ongezuurd menen over oneerlijkheid: 'In mijn paleis is geen plaats voor wie liegt en bedriegt...' (Ps. 101:7). Paulus maakt een opsomming van het soort mensen dat het koninkrijk van God niet zal beërven - 'ontuchtplegers noch afgodendienaars... dronkaards, lasteraars...' (1 Kor 6:9-10). 'Je bedoelt dat mijn leugentjes om bestwil en mijn mooipraterij dezelfde hemelse woede opwekken als overspel en zware mishandeling?' Blijkbaar wel. God ziet het knoeien met de inkomstenbelasting op dezelfde manier als het knielen voor afgoden. 'Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig' (Spr. 12:22)(NBG). Van waar die harde opstelling? Omdat oneerlijkheid absoluut in strijd is met het karakter van God (Hebr. 6:18). Het is niet zo dat God niet wil liegen of dat hij ervoor gekozen heeft om niet te liegen, maar hij kan gewoon niet liegen. Een hond kan niet vliegen, een vogel kan niet blaffen en God kan niet liegen. Wanneer hij een verbond sluit, houdt hij zich eraan. Wanneer hij een verklaring opstelt, meent hij het. Wanneer hij de waarheid verkondigt, kunnen wij die geloven. En zelfs 'als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet' (2 Tim. 2:13). Bij God is de waarheid geen grijs gebied, het is zwart en wit. Dus als jij je wandel met hem serieus neemt en hem wilt behagen, verbind je dan aan 'de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid.'

Dinsdag 12 maart

'In mijn bangste uur vertrouw ik op u' (Ps. 56:4)(NBV).

Laat je angsten verschrompelen.

Mary vond het heerlijk om huisvrouw te zijn. Ze was al dertig jaar getrouwd met John, een succesvol zakenman. Omdat John altijd overal voor gezorgd had, had Mary nooit geleerd risico's te nemen. Als gevolg daarvan was haar grootste angst dat ze op een dag alleen zou achterblijven. Soms zei ze tegen haar vriendinnen: 'Ik hoop dat ik eerder overlijd dan John want ik denk niet dat ik alles alleen zou aankunnen.' Maar toen werd John ziek en moest Mary opeens voor hem gaan zorgen, plus nog alle gezamenlijke beslissingen nemen. In eerste instantie was het zenuwslopend. Maar zodra ze haar vertrouwen stelde op God en besloot de touwtjes in handen te nemen, deed ze een interessante ontdekking: veiligheid zit hem niet in het hebben van dingen, maar in het ermee ómggaan! Ze ontdekte dat een confrontatie met haar angsten gemakkelijker was vergeleken met de jaren dat ze zich onbekwaam, hulpeloos en afhankelijk had gevoeld. Je angsten onder ogen zien is altijd gemakkelijker dan leven met hulpeloosheid. Wanneer jij je laat weerhouden door angst, blijf je zitten met gevoelens van angst en hulpeloosheid die honderd keer erger zijn dan kortweg een confrontatie met je angst waarna je weer verder kunt. Als jij namelijk maar vaak genoeg tegen jezelf zegt dat je iets niet kunt, dan ben je er ook niet toe in staat, zelfs al heb je het talent, de tijd, de middelen, de strategie en de vrienden om het te realiseren. Alleen degenen die zeggen dat ze het kunnen, doen het ook. Zeggen dat je gelooft in jezelf en in de God die in jou leeft, is dan misschien geen garantie voor succes, maar zeggen dat je er niet in gelooft, garandeert zeker dat je faalt. Ga dus vandaag de confrontatie aan met je angsten en zie ze verschrompelen.

Woensdag 13 maart

‘... dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft’ (Joh. 11:40)(NBV).

Lazarus.

Het verhaal waarin Jezus Lazarus opwekt uit de dood kent drie belangrijke principes: 1) Maria en Marta hadden al een nauwe band met Jezus voor de crisis ontstond. Wanneer Jezus in de stad kwam, verbleef hij bij hen thuis en at bij hen aan tafel. Zij waren gevers, geen nemers. Je kunt niet weigeren God een minuut van je tijd, een grammetje van je energie of een cent van je geld te geven en dan, wanneer de problemen komen, zeggen: ‘Heer, waarom heeft u dit laten gebeuren?’ Jezus zei: ‘Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren’ (Joh. 15:7). 2) Een relatie met Jezus vrijwaart je niet van problemen. Maar het betekent wel dat je in vertrouwen naar hem toe kunt gaan in tijden van nood. Ja, je moet aandacht besteden aan je carrière en je familie, maar je moet ook aandacht besteden aan de belangrijkste relatie die er is - degene die je hebt met de Heer. ‘... als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil’ (1 Joh. 3:21-22). 3) Wanneer jij Jezus ergens bij haalt, zal hij de situatie veranderen. Lazarus was al dood en begraven tegen de tijd dat Jezus arriveerde. Menselijkerwijs gesproken was het hopeloos. Maar op dit soort momenten vraagt God je: ‘Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?’ (Jer. 32:27). Als jouw antwoord ‘nee, Heer’ is, dan wordt jouw probleem een gelegenheid voor hem om zijn liefde en zorg aan je te tonen.

Donderdag 14 maart

‘Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af...’ (1 Kor. 4:5)(NBV).

Omgaan met kritiek.

Iemand merkte ooit eens spitsvondig op: ‘Elk honkbalteam zou wel iemand kunnen gebruiken die op elke positie kan spelen, nooit uit gooit en nooit een fout maakt. Het enige probleem is dat het moeilijk is om hem zover te krijgen dat hij zijn hotdog loslaat en van de tribune af komt.’ We hebben allemaal advies en inbreng van anderen nodig! Maar neem alleen advies van een criticus serieus: 1) Wanneer je weet dat je wordt gewaardeerd door degene die kritiek uit. 2) Wanneer de kritiek niet bezoedeld is door zijn of haar persoonlijke agenda. 3) Wanneer de persoon niet altijd en overal kritiek op heeft. 4) Wanneer hij steun zal blijven geven na zijn advies. 5) Wanneer hij of zij kennis heeft van en succes heeft op het gebied van de kritiek. Wat echt pijn doet is de kritiek van mensen die belangrijk voor je zijn. Het is moeilijk om je droom bekritiseerd te zien worden door mensen voor wie je bewondering, liefde en respect koestert. Maar als jij je droom wilt bereiken, zal je moeten leren hoe je die prijs moet betalen. Stacy Allison, de eerste Amerikaanse vrouw die de top van de Mount Everest bereikte, wijst er aan de andere kant op dat er momenten in je leven zijn wanneer het goed is om juist niet te luisteren naar wat andere mensen zeggen. ‘Als ik naar anderen had geluisterd, zou ik de Mount Everest niet hebben beklommen.’ Als jij van God een belofte en een doel hebt gekregen en je hart zuiver is, negeer dan ongerechtvaardigde kritiek en sta op dit Schriftgedeelte: ‘Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.’

Vrijdag 15 maart

‘Jezus... raakte hem aan...’ (Marc. 1:41)(NBV).

De hand van de meester.

‘Hij was gehavend en bekrast en de veilingmeester vond het nauwelijks de moeite waard om veel tijd te verspillen aan de oude viool, dus hij hield hem met een glimlach omhoog. : “Wat moet ik bieden voor deze oude viool? Wie doet het eerste bod? Een euro, een euro, wie biedt twee? Twee euro, wie biedt drie? Drie euro eenmaal, andermaal,” maar nee, vanachter uit de zaal kwam een man met grijs haar naar voren en pakte de strijkstok. Hij veegde het stof van de oude viool, spande de snaren en speelde een melodie zo zuiver en zoet als alleen engelen zingen. De muziek hield op en de veilingmeester zei zachtjes: “Wat moet ik bieden voor de oude viool?” En hij hield hem omhoog met de strijkstok. “Duizend euro, wie biedt tweeduizend? Tweeduizend, wie biedt drieduizend? Drieduizend eenmaal, andermaal, verkocht.” De mensen juichten, maar sommigen van hen begrepen het niet helemaal. Waardoor was de waarde nu veranderd? Toen kwam het antwoord: de aanraking van de hand van de Meester. En menig mens van wie het leven is ontstemd en gehavend door de zonde, wordt goedkoop geveild voor een onverschillig publiek, eigenlijk net als de oude viool. Een schotel linzenmoes, een glas wijn, een spel, en hij sjokt langs: eenmaal, andermaal en bijna verkocht en daar gaat hij alweer. Maar de Meester komt en het onnadenkende publiek heeft geen oog voor de waarde van een ziel, en voor de verandering die wordt volvoerd als de hand van de Meester een leven beroert.’

Zaterdag 16 maart

‘Leer mij uw wil te volbrengen, u bent mijn God...’ (Ps. 143:10)(NBV).

Laat het los.

Wanneer God jou iets belooft en het gebeurt niet meteen, word je al snel ongeduldig, ga je aan hem twijfelen en denk je dat hij jou nodig heeft om in actie te komen en hem een handje te helpen. Abraham deed dat. God beloofde hem kinderen ‘zoveel als er sterren aan de hemel zijn’ (Gen. 22:17). Moe van het wachten nam hij het heft in eigen hand en kreeg Ismaël bij Hagar, de slavin van zijn vrouw. En op dat moment begonnen de problemen pas goed. Nu hield God van Ismaël en had hij grote plannen met hem, maar Abraham moest hem laten gaan om Gods wil te kunnen vervullen. Het was een van de meest pijnlijke ervaringen in het leven van Abraham. Dus: 1) Sta niet toe dat de vijand iets in je leven stuurt dat zal ondermijnen waarop je hebt gewacht en waarvoor je hebt gebeden. 2) Wees voorzichtig bij wie je advies inwint. Vader worden van Ismaël was een ‘goed idee’ van Sara, de vrouw van Abraham. 3) Dat je bereid bent verantwoordelijkheid te nemen voor je daden betekent niet dat er geen consequenties aan vast zitten, op de lange termijn! Wees voorzichtig waar je neerstrijkt; weggelaten is misschien niet zo gemakkelijk als je denkt. 4) Er zijn dingen die je moeiteloos kunt opgeven, en er zijn dingen die elk grammetje genade uit je halen dat je hebt. En het is vooral moeilijk om iets op te geven waaraan je gehecht bent en waarin je jezelf terugziet, zoals een baan waarvan je houdt, een huis waarin je woont of een relatie waar je aan vast zit. Maar wanneer je met je ‘Ismaël’ zo ver bent gegaan als je kunt en klaar bent om Gods belofte in je leven vervuld te zien, dan moet je bereid zijn om los te laten.