

Zondag 24 maart

'Gelukkig de mens...' (Ps. 1:1)(NBV).

De gelukkige man en vrouw

Hier is een bijbelse sleutel tot zegen: 'Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplaat aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei' (v.1-3). 'Gelukkige' mannen of vrouwen vallen meestal op omdat hun karakter diepgaander is, hun geest zachter, hun moed groter, hun leiderschap beter, hun aandachtsveld breder en hun medeleven oprechter. Ook zijn hun overtuigingen concreter en hun ideeën verfrissender. Ze kennen vreugde ondanks moeilijke omstandigheden en tonen wijsheid ver boven hun jaren. En ze zitten vol verrassingen, je denkt dat je ze in een bepaald hokje kunt stoppen, maar ze blijken onvoorspelbaar. Wanneer je in hun buurt bent, voel je je een beetje uit balans, omdat je niet weet wat je verwachten kunt. Gaandeweg realiseer je je dat hun ideeën en acties te vertrouwen zijn. Waarom? Omdat ze een geestelijk wortelstelsel hebben dat naar stromen van levend water leidt. Als gevolg daarvan komt alles wat ze ter hand nemen tot bloei. Ook jij kunt zo leven. Hoe? Door je geestelijke prioriteiten in beton te storten. De aartsvijand van geestelijke groei is drukte, wat nauw verbonden is met iets wat de Bijbel wereldlijkheid noemt - verstrikt raken met de maatschappelijke agenda terwijl je je wandel met God verwaarloost. Op welke manier je het ook bekijkt, een belangrijk ingrediënt voor bloeien is - tijd. Geen restjes tijd, geen verloren uurtjes, maar 'kwaliteit'. Tijd voor meditatie, tijd voor communicatie. Ongehaaste, ononderbroken tijd met God.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ubc.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 18 maart

'Wees waakzaam, wees op uw hoede...' (1 Petr. 5:8)(NBV).

Het winnen van je persoonlijke oorlog met satan (1).

Wanneer landen besluiten om een conflict te beëindigen, ondertekenen hun leiders verdragen die herstel van onderlinge vreedzame betrekkingen mogelijk maken. Christus' dood en opstanding versloeg satan dubbel en dwars. Toen 'steeg hij [Christus, de overwinnaar] op naar omhoog, voerde gevangenen mee...' (Efez. 4:8). Maar hier op aarde is er nooit een verdrag ondertekend tussen satan en Gods volk. Je bent nog steeds zijn doelwit. Hij is nog steeds een dief die komt om 'te roven, te slachten en te vernietigen' (Joh. 10:10). Nog steeds 'zwerft hij rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi' (1 Petr. 5:8). Christus' overwinning aan het kruis heeft jou echter in een positie gebracht van waaruit je dagelijks over satan kunt triomferen. Maar het winnen van je persoonlijke oorlog met satan is geen kwestie van hersenen of spierkracht, het is een geestelijke strijd en je kunt alleen winnen door gebruik te maken van Gods strategieën voor de overwinning. Laten we er de komende dagen eens naar gaan kijken: 'Wees waakzaam, wees op uw hoede' (1 Petr. 5:8). Waakzaam zijn impliceert dat jij de baas blijft over je emoties, gedachten, woorden, besluiten en acties. Het vereist dat jij de verantwoording op je neemt voor je eigen leven, dat je niet toestaat dat andere mensen, omstandigheden of de duivel het stuur van je overnemen, dat je je volmacht gebruikt en de boel onder controle krijgt. Op je hoede zijn betekent dat je je bewust bent van je zwakke punten en de bijbehorende trucjes van satan. Je kunt je het niet veroorloven om voort te kabbelen, op de automatische piloot te koersen of met de stroom mee te gaan. Op je hoede zijn legt satans goed geplaatste strategieën bloot en stelt jou in staat hem een halt toe te roepen.

Dinsdag 19 maart

'Onderwerp u dus aan God...' (Jak. 4:7)(NBV).

Het winnen van je persoonlijke oorlog met satan (2).

Waakzaam zijn en op je hoede zijn voor satans strategieën stelt je in staat om proactief te zijn in je persoonlijke oorlog met hem (1 Petrus 5:8). Maar je volgende stap is cruciaal. De kunst van het oorlog voeren is aan bepaalde regels gebonden. Als je meer verliest dan wint, heb je misschien deze vitale regel gemist: 'Onderwerp u dus aan God.' Verlossing betekent geen inschrijving in een club voor de religieuze elite, maar een aanmelding bij het leger van de Heer. En deze oorlog gaat niet alleen om jou maar ook om jouw Koning, om zijn heerschappij en gezag en om wie dat erkent. Alleen door de Koning wordt koninkrijksmacht geschonken aan zijn onderdanen. Om deze strijd te winnen moet je je Koning erkennen en je aan hem onderwerpen. De Romeinse centurio die Christus ontmoette, begreep dat: 'Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: "Ga!" dan gaat hij, en tegen een andere: "Kom!" dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg: "Doe dit!" dan doet hij het' (Luc.7:8). Hij erkende dat hij, net als Jezus, zijn macht kreeg door zich te onderwerpen aan gezag. Jezelf aan Jezus onderwerpen is wat jou de kracht geeft met succes tegen satan te strijden. Werp je niet zelf in de strijd. Erken in plaats daarvan Christus' gezag en onderwerp je eraan, want het is het onderworpen leven dat overwint. Wanneer je verzocht wordt, geef je dan over aan Jezus, de Koning der koningen, die zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde' (Matt. 28:18). Onder zijn gezag ontdek je dat de overwinning op satan tot stand komt 'niet door eigen kracht of macht... - zegt de Heer van de hemelse machten - maar met de hulp van mijn geest' (Zach. 4:6).

Woensdag 20 maart

'... verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvlugten' (Jak. 4:7)(NBV).

Het winnen van je persoonlijke oorlog met satan (3).

Ben je eenmaal waakzaam, op je hoede en aan God onderworpen, dan is je volgende stap: '... verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvlugten.' Wanneer je op één lijn zit met Jezus, dan staan zijn macht en autoriteit achter je en zijn ze tot je beschikking. Wanneer je dan handelt of spreekt, doe je het niet op eigen houtje, maar als zijn vertegenwoordiger. Je zou het zo kunnen zien, wanneer een politieagent jou een stopteken geeft wegens te hard rijden, treedt de hele kracht van de wet in werking. Als je weigert te stoppen kom je te staan tegenover de lokale politiemacht, de provinciale en zo verder hogerop, en krijg je te maken met het volle gewicht van hun gezamenlijk gezag. Zolang die agent in zijn spreken en handelen op één lijn zit met en onderworpen is aan degenen die boven hem staan - spreken en handelen zij via hem. Begrijp je waar ik heen wil? In Gods Koninkrijk staat het onderworpen leven voor de Koning. Dus wanneer jij spreekt en handelt naar Gods wil, spreekt en handelt hij via jou. Zelfs satan kan deze keten van commando's niet verbreken! Noch kan hij die weerstaan. '... ik heb jullie de macht gegeven om... de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden' (Luc.10:19). Wanneer jij bent onderworpen aan God kun je de duivel weerstaan, net zoals Jezus deed toen hij zei: 'Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem." Daarna liet de duivel hem met rust...' (Matt. 4:9-11). En wanneer jij diezelfde woorden tegen de duivel zegt 'zal hij van je wegvlugten' (Jak. 4:7).

Donderdag 21 maart

'Nader tot God, dan zal hij tot u naderen...' (Jak. 4:8)(NBV).

Het winnen van je persoonlijke oorlog met satan (4).

Verzet tegen de duivel is noodzakelijk, maar dan zijn we er nog niet: 'Nader tot God, dan zal hij tot u naderen.' Het is satans doel om een wig te drijven tussen jou en God, dus hoe weet je hem te weerstaan? Door de kloof tussen jou en God te dichten! Let op drie dingen: 1) Verwijdering van God gaat onbewust. Je krijgt het druk, bent op jezelf gericht of hebt teveel hooi op je vork genomen. Voor je het weet is gebed beperkt tot bidden voor het eten, is bijbellezen beperkt tot de tekst van de preek van de week en is lofprijzing beperkt tot het uurtje op de zondagochtend. 'Daarom moeten wij al onze aandacht richten op wat we gehoord hebben, dan zullen we niet uit de koers raken' (Hebr. 2:1). Verwijdering is een subtiele beweging, het gaat niet ineens. 2) Verwijdering van God is gevaarlijk. Het is satans doel om jou te scheiden van God en zijn zegen. Als een soldaat in vijandelijk gebied, afgesneden van zijn maten, word je een gemakkelijk doelwit. De Bijbel zegt: '... wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt' (Pred. 4:10). 3) Verwijdering van God is een keuze. Maar het is jouw keuze, nooit die van God! Hij zegt: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten' (Hebr.13:5). Onder alle omstandigheden blijft hij jou trouw. 'Moet je door het water gaan... door het vuur... ik ben bij je' (Jes. 43:2-5). Wat is Gods aandeel? 'Hij zal tot u naderen.' Zet een stap in zijn richting en hij zal de kloof dichten, jou omarmen en beschutten om 'stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel' (Efez. 6:11).

Vrijdag 22 maart

'Reinig uw handen, zondaars...' (Jak. 4:8)(NBV).

Het winnen van je persoonlijke oorlog met satan (5).

Jakobus vervolgt: 'Reinig uw handen, zondaar' (v. 8). Op het moment dat je God nadert, word je je bewust van je conditie. Let op, God eist niet dat jij je handen wast voor hij op jou zal reageren! Al je pogingen tot zelfverbetering werken niet. Waarom niet? Omdat zijn genade de enige basis is waarop hij contact met jou kan hebben (Efez. 2:8-9). God wijst niet naar je nederlaagplekken om je te veroordelen, maar om je te reinigen. Hij weet dat vuile handen een gelegenheid zijn voor satan om jou voor God te beschuldigen, daarom zegt hij dat je je handen moet wassen om zo 'de duivel geen kans' te geven (Efez. 4:27). Heb je eenmaal je zonden beleden en ben je gereinigd, dan kun je satan in de ogen kijken en zeggen: 'Geen voet, geen centimeter!' Jakobus gaat dan verder: '... zuiver uw hart, weifelaars' (Jak. 4:8). Je hart is als een harde schijf, het is waar je dingen opslaat. 'Want met het hart gelooft men...' (Rom. 10:10)(HSV). Je overtuigingen, zowel de constructieve als de destructieve, ontstaan in je hart en worden daar opgeslagen. Heb je eenmaal een geloofsopvatting, dan ga je ervanuit leven. En dan je weifelende houding - je weet wat er mis is, maar je denkt ermee weg te kunnen komen. Hoe kun je de vijand overwinnen met een hart vol verkeerde overtuigingen en een tweeslachtige geest? Door de bladzij om te slaan en opnieuw te beginnen? Nee, door op je knieën te gaan voor God en te zeggen: 'Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig' (Ps. 51:12). Wanneer je zo bidt, zal God je reinigen, je bekleden met kracht en je in overwinning laten wandelen.

Zaterdag 23 maart

'Zo kan de echtheid blijken van uw geloof...' (1 Petr. 1:7)(NBV).

Hobbels.

Je kunt iemands geloof onmogelijk aan hem afzien. Vergelijk je geloof eens met een emmer water. Je ontdekt pas hoeveel er in zit wanneer er iemand tegenaan botst. Zo loop je ook bij hobbels in het levens over waar je vol van bent. Misschien heb je de afgelopen jaren een financiële klap gehad: bam. Wat stroomde er over, angst of vertrouwen? Misschien heb jij, of een geliefde, slecht nieuws gekregen van de dokter en moet je onderzoeken ondergaan: bam! Wat spatte er over de rand? Bang voor het ergste of God vertrouwen voor het beste? Mensen kunnen niet aan je zien hoeveel vertrouwen jij hebt, maar ze kunnen het wel aan je horen. In het leven zijn er hobbels. Je zult op de proef worden gesteld. En het doel van de test is niet alleen om je geloof te onthullen, maar ook om het te verfijnen. God stelt je geloof niet op de proef om te weten hoeveel je hebt, dat weet hij al. Nee, hij test je geloof zodat jij er achter komt en het kunt gaan versterken. Denk aan het moeilijkste wat er momenteel in je leven plaats vindt en vraag je dan af of het je geloof vermindert of vermeerdert. De Bijbel zegt: 'Zo kan de echtheid blijken van uw geloof - zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst - en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren' (1 Petr. 1:7).