

Zondag 31 maart – Pasen

'... wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan...' (1 Tess. 4:14)(NBV).

De opstanding van Christus, en die van jou.

Het woord opstanding betekent het opstaan van een lijk. De meeste religies leren het concept van onsterfelijkheid, maar alleen het christelijk geloof leert de lichamelijke opstanding. 'Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf.' De patriarch Job, wiens kinderen zo tragisch allemaal stierven op dezelfde dag, vroeg: 'Als een mens sterft - kan hij dan herleven?' (Job 14:14). Wij vragen dit wanneer de dood een geliefde opeist. Daarom gaf God Job, en ons, een antwoord dat onze tranen, onze gebroken harten geneest en ons richt op iets dat groter is dan dit tijdelijke leven met al zijn moeilijkheden: 'Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik, geen ander, heel mijn binnenste smacht van verlangen' (Job 19:25-27). Als je weer eens een vlinder omhoog ziet fladderen is het goed om jezelf er aan te herinneren dat dat je toekomst is. Hoe je je ook kleedt, veel meer dan een rups zal je nooit zijn. Maar wanneer deze uit de cocon van de dood komt en opstijgt om de Heer in de lucht te ontmoeten, zal hij zijn schoonheid en gelijkenis aannemen. 'Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden' (1 Tess. 4:16-18).

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 25 maart

'Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat...' (2 Kor. 4:7)(NBV).

De schat binnenin je.

God heeft je talenten gegeven en hij wil dat je ze gebruikt. Zij kunnen liggen sluimeren onder lagen van mislukking, angst of een laag zelfbeeld. Misschien weet je dat je ze hebt, maar weet je niet hoe je ze aan de gang kunt krijgen. Misschien ben je van persoon tot persoon gegaan in de hoop iemand te vinden die zal erkennen wat er in je zit en het eruit zal halen. Als dat zo is, lees dan dit: 'Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.' Alleen de God die je talenten in jou gelegd heeft weet waar ze verborgen liggen en hoe ze vrij te maken. Uitstel van bestemming doet de duivel uitermate veel plezier. Als je God je talenten niet laat ontwikkelen, speel je satan in de kaart en leef je ver onder je potentieel. Feit is dat er zoveel schatten in je begraven liggen dat de vijand erop uit is om die te roven. Je hoeft je nooit iets af te vragen over satans motieven. Volgens Jezus komt hij 'om te roven, te slachten en te vernietigen' (Joh.10:10). Je probeert niet iemand te beroven als hij niets heeft wat de moeite waard is, toch? Je talenten kunnen ruw en onontwikkeld zijn, of begraven liggen onder jaren van twijfel aan jezelf, onbeleden zonde, slechte gewoonten, spijt en wanhoop. Maar God kan van iets dat nergens op lijkt iets moois maken. Als je alleen bedenkt dat hij de aarde schiep uit niets, stel je dan voor wat hij kan doen wanneer hij wel iets heeft om mee te beginnen! Ga vandaag op je knieën en bid: 'Vader, help mij de talenten die u in mij gelegd heeft te erkennen en er het maximum uit te halen. Mag ik ze gaan gebruiken tot uw eer.' Dat is een gebed dat God zeker zal beantwoorden!

Dinsdag 26 maart

'Hoed je voor.... de huichelarij....' (Luc. 12:1)(NBV).

Wees echt.

In het woord hypocrisie zit ook hype. En hypes, hoe religieus ook, zijn slechts opgeblazen schertsvertoningen. Jezus wees het van de hand. Sprekend over de religieuze leiders van zijn tijd, zei hij: 'Hoed je voor de zuurdesem, dat wil zeggen de huichelarij van de farizeeën. Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt' (v.1-3). Waarom haalde Jezus zo uit naar huichelaars? Omdat hypocrisie in anderen beschuldigt wat zij in onszelf excuseert; omdat zij het ene zegt maar het andere doet; omdat zij populariteit boven principe plaatst; omdat zij van bewondering houdt maar de kantjes ervan af loopt als het gaat om integriteit. Neem Petrus bijvoorbeeld. Hij predikte dat alle mensen gelijk zijn in Christus, maar hij bracht het maar ten dele in praktijk. En Paulus confronteerde hem ermee. 'Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jakobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. De andere Joden deden met hem mee, en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huichelarij. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas, in aanwezigheid van iedereen...' (Gal. 2:11-14). God begrijpt je zwakheden en hij zal er met je aan werken, maar met je hypocrisie zal hij geen genoegen nemen. Dus wees echt!

Woensdag 27 maart

*‘... waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden’
(Hebr. 4:16)(NBV).*

Laat je onafhankelijke opstelling los.

‘Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.’ Vanaf onze kinderjaren hoorden we altijd: ‘Als je iets wilt, zal je ervoor moeten werken.’ Maar een sterke werkethiek kan ons denken verdraaien als het gaat om het ontvangen van wat God ons voor niets wil geven. God is altijd zijn zegen aan het uitstorten, en als lege, dorstige vaten moeten we leren om ons hart te openen voor wat hij aanbiedt. Krijgen betekent verkrijgen door eigen inspanning. Ontvangen betekent accepteren wat gratis en genaderijk wordt aangeboden. Jezus kwam om ons te verlossen van het geworstel, niet om ons uit te nodigen voor een nieuwe manier van worstelen onder de banier van het christendom. We moeten ons realiseren dat al Gods zegeningen worden geschonken uit genade en worden ontvangen in geloof. Een bijbelleraar schrijft: ‘Ik was altijd aan het proberen iets te ‘doen’ en liet God buiten beschouwing. Ik probeerde verandering aan te brengen aan mezelf en mijn familie en aan omstandigheden die ik niet prettig vond, ik probeerde zelfs mijn bediening te laten groeien. Maar God zal nooit toestaan dat wij slagen zonder hem. Als hij dat deed, zouden wij er met de eer vandoor gaan. Uiteindelijk heb ik geleerd om te bidden voor wat ik nodig had en liet ik God erin voorzien op zijn manier en op zijn tijd. Toen ik dat deed, ging ik in in zijn rust.’ Maar om zo te kunnen leven moet je beseffen dat je belangrijk bent voor God, en vervolgens leren rekenen op zijn genade. De waarheid is dat hij meer dan bereid is om je te helpen, mits jij je onafhankelijke opstelling loslaat.

Donderdag 28 maart

*‘Blijft u nog even staan, dan zal ik u vertellen wat God met u voorheeft’
(1 Sam. 9:27)(NBV).*

Time out!

Hier is een oud Schriftgedeelte met een moderne boodschap: ‘Toen ze vanaf de stad naar beneden liepen, zei Samuel tegen Saul: ‘... Blijft u nog even staan, dan zal ik u vertellen wat God met u voorheeft.’ Tegenwoordig wordt ons verteld dat we om te slagen gelijk op volle kracht vooruit moeten en dit moeten volhouden totdat we ’s avonds ons bed intuïmelen. En wat is de keerzijde van dit alles? Onze wandel met de Heer vertraagt of stopt helemaal. Onze drukte leidt tot geestelijke onvruchtbaarheid. Deel uitmaken van het jachten en jagen kan opwindend zijn en de moeite waard, maar het laat weinig of geen tijd voor God. En dat geldt niet alleen in het bedrijfsleven. Kijk maar naar moeders met kleine kinderen: elke minuut wordt verbruikt door kleine wezentjes die aan je trekken, op je muren krabbelen, modder naar binnen lopen en dan ook nog het lef hebben om je wakker te maken in het holst van de nacht. Als jij je hierin herkent moet je zeggen: ‘Time-out! Ik weiger om mijn geestelijk leven op de automatische piloot te leven, betekenisloze gebeden te brabbelen en door een Bijbel heen te bladeren die ik noch bestudeer noch naleef. Ik ga koste wat het kost met God wandelen.’ Dat zal niet gemakkelijk zijn. Je moet om te beginnen nee zeggen tegen bepaalde dingen en het risico lopen mensen niet te behagen. Maar het is de enige manier waarop je vrede met God zal hebben en in een positie zal zijn om te horen wat hij tegen je zegt. Niemand heeft ooit gezegd dat de christelijke wandel gemakkelijk is, maar is er iets in de wereld van meer blijvend belang of meer de moeite waard?

Vrijdag 29 maart - Goede Vrijdag

‘Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt’ (Luc. 24:6)(NBV).

Goed sterven, hoe doe je dat.

Christus, de stichter van het christendom, was de enige mens die in staat was een afspraak te maken over het graf heen en te verschijnen om zich eraan te houden. Jezus zei tegen zijn discipelen: ‘Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea’ (Matt. 26:32). En dat deed hij ook. Als jij een bezoek brengt aan de graven van degenen die aan de wieg stonden van de grote wereldreligies, zal je merken dat ze nog steeds bezet zijn. Maar als je het graf bezoekt waarin ze Jezus hebben gelegd, zal je merken dat het leeg is en dat de woorden van de engelen nog steeds nagalmen: ‘Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt!’ Die woorden maken van elke christelijke begrafenis een viering. Jezus beloofde: ‘Omdat ik leef en ook jullie zullen leven.’ Uiteindelijk zal je ergens aan sterven, de vraag is echter hoe je goed kunt sterven. Er zijn twee juiste antwoorden op die vraag: 1) Door je van te voren voor te bereiden. Het was een puur menselijke grafsteen die de inscriptie droeg: ‘Ik had dit verwacht, alleen nu nog niet.’ Zo bereid je je echter voor op de dood: ‘Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered’ (Rom.10:9). 2) Door je levensopdracht te vervullen. Jezus zei: ‘Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt’ (Joh.17:4). Bij het laatste oordeel sta je voor God en zal hij je vragen: ‘Wat heb je gedaan met de gaven die ik je gaf? Heb jij je opdracht op aarde vervuld?’ Op dat moment zal er niets belangrijker zijn dan hoe je die vraag beantwoordt.

Zaterdag 30 maart

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ (Matt. 27:46)(NBV).

Wat een liefde.

Stel je voor dat je op een podium komt te staan en elke zonde te zien krijgt die je ooit hebt begaan, voor het oog van de hele wereld - je geheime verslavingen, je zelfzuchtige motieven, je woede-uitbarstingen, je kritische houding en je jaloerse hart. Hoe zou je je voelen denk je? Wel, Jezus ervoer nog ergere dingen. De Bijbel zegt: ‘Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen’ (1 Petr. 2:24). Het is al erg genoeg om te sterven voor zonden die je niet begaan hebt, maar stel je voor dat je ook door God wordt verlaten! Het is hetzelfde woord dat Paulus gebruikte toen hij schreef: ‘... want Demas heeft me verlaten; hij heeft deze wereld lief gekregen...’ (2 Tim. 4:10). Paulus zocht Demas en kon hem niet vinden. En aan het kruis zocht Jezus zijn Vader en kon hem ook niet vinden. Betekent dit dat de psalmist het mis had toen hij schreef: ‘... nooit zag ik dat een rechtvaardige werd verlaten...’ (Ps. 37:25)? Nee, want op dat moment Jezus was alles behalve rechtvaardig. Wanneer je hem daar ziet hangen, zie je de roddelaar, de leugenaar, de bedrieger, de alcoholist, de pornoverslaafde, de kindermisbruiker, de moordenaar. Stoort het je om zijn naam verbonden te zien aan die van hen? Jezus deed zelfs nog meer. Hij nam hun plaats in - en die van jou. In een actie die Gods hart brak en ons de gave van eeuwig leven schonk, stortte hij zijn rechtvaardig oordeel uit over zijn enige Zoon. Dus toen Jezus aan het kruis riep: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ zei hij het zodat jij het nooit zou hoeven zeggen. Wat een liefde.