

**Zondag 7 april**

'... neem genoeg met wat u hebt' (Hebr. 13:5)(NBV).

Hebzucht (4).

Als God centraal staat in je doelen, zal hij je helpen om ze te realiseren. Maar als je hem alleen maar om iets vraagt omdat je buurman het heeft, zal je teleurgesteld worden. 'Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat' (Ps. 84:12)(HSV). Wanneer God iets voor je achterhoudt, vertrouw hem dan, hij weet wat hij doet. God houdt teveel van je om je te geven waar je niet klaar voor bent, waar je niet mee om kunt gaan, wat niet in zijn plan voor jouw leven past of wat je uiteindelijk teveel energie zal kosten en je zelfs mogelijk zal opbreken. Wanneer je iets begeert, het noodzakelijk vindt voor je geluk en God smeekt om het je geven, vraag je hem om zichzelf te vervangen door iets wat jij belangrijker vindt. Wanneer je dit doet, laat God je misschien de gevolgen ervaren die Israël onderging. 'Toen gaf hij hun hun begeerte, maar hij zond aan hun zielen een magerheid'(Ps. 106:15). Laat het niet zo zijn dat je aan het eind van je leven met spijt terugkijkt op een verbroken huwelijk, afgedwaalde kinderen, een aangetast geweten of de pijn van het besef dat je het beste van God hebt gemist. Ons probleem is niet dat we God niet willen, het is dat wij God willen - plus een huis aan zee, een indrukwekkende carrière, een perfecte echtgenoot of wat er in onze fantasie verder opkomt. Daarom zei Jezus: 'Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen...' (Luc.12:15). Het leven is niet gebouwd op materie, het is gebouwd op relatie. En de eerste relatie waaraan je zou moeten werken is je relatie met God.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

**Maandag 1 april**

'Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan...' (Ezech. 37:10)(NBV).

Vreugde in moeite.

Je hoop kan vervlogen zijn, je dromen kunnen begraven zijn, maar God kan ze nieuw leven inblazen. Ezechiël stond in een vallei van dode, dorre beenderen. Kan het slechter? Nee toch? Toen gebeurde er iets geweldigs. God zei tegen de profeet: 'Profeteer... en zeg...: "Dit zegt God, de Heer: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven." Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte' (v. 9-10). Elke keer wanneer je iemand succes ziet hebben in Gods koninkrijk, bestaat de kans dat hij door het dal van verwoesting, pijn en afwijzing is gegaan. Het was nadat hij uit de stad gegooid, gestenigd en voor dood was achtergelaten, dat Paulus sprak over een man die was opgenomen in de derde hemel en dingen ervoer die te wonderlijk waren om op aarde over te spreken (2 Kor. 12:2-4). Het was nadat Johannes naar een strafkolonie op Patmos was verbannen dat hij schreef dat hij in vervoering raakte en achter zich een luide stem hoorde die klonk als een bazuin (Openb. 1:10). Het boek Openbaring was het resultaat. De psalmist zei: '... op de dag van het kwaad... heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij... ik wil zingen... voor de Heer' (Ps. 27:5-6). Dat is de manier waarop je 'roemt in verdrukking' en vervolgens achteraf kunt zeggen: 'Dank u voor de ervaring, Heer. Zonder deze ervaring zou ik u nooit zo hebben leren kennen als nu.'

**Dinsdag 2 april**

'God heeft ons een geest van bezonnenheid gegeven' (2 Tim. 1:7)(NBV).

Gezond verstand.

'God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.' Om je leven te kunnen verbeteren moet je twee dingen veranderen: 1) Je denkprocessen. Gordon McDonald zegt: 'Mensen die mentaal niet in vorm zijn, vallen ten prooi aan ideeën en systemen die destructief zijn voor de menselijke geest. Ze hebben niet geleerd hoe ze moeten denken. En ze zijn ook niet van plan hun denken gedurende hun leven verder te ontwikkelen. Dus worden ze afhankelijk van de gedachten en meningen van anderen. Ze doen niets met ideeën, pakken problemen niet aan, maar beperken zich tot een leven vol regels, voorschriften en programma's.' Zodra je gaat denken dat je alles al weet, ben je eenvoudigweg gestopt met denken. 2) Je verwachtingen. Er is een verhaal over een man die (helaas) naar een waarzegster ging. Ze zei tegen hem: 'Tot uw vijftigste zult u arm en ongelukkig zijn.' 'En daarna,' vroeg de man? Ze antwoordde: 'Dan zult u eraan gewend zijn.' Wees eens eerlijk, hoeveel succesvolle mensen ken jij die apathisch en negatief zijn? Niet een toch! Geloof produceert enthousiasme, betrokkenheid, energie - eigenschappen die je helpen succesvol te worden. Als jij deze kwaliteiten graag wilt bezitten, schroef dan je verwachtingspatroon op en breng het in lijn met Gods beloften. 'Alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen' (Mark.11:24). Wil jij slagen waar je eerder faalde? Wil je de persoon worden die je altijd gehoopt hebt te zijn? Verander dan niet van daden maar van denken. Vernieuw het dagelijks met Gods Woord. Niets van wat je doet zal evenveel impact hebben.

**Woensdag 3 april**

*'... zijn barmhartigheden... elke morgen zijn zij nieuw...' (Klaagl. 3:22-23)(NBG).*

Is er nog nieuws?

Ga je door een moeilijke tijd heen op dit moment? Je bent niet de enige! De toestand in Israël was zo slecht dat toen Jeremia een van de boeken van de Bijbel schreef, hij het Klaagliederen noemde. In een positief-denken en feelgood wereld klinkt dat niet echt als een bestseller. Jeremia beschrijft Gods volk als een 'weduwe' en een 'slaaf' en zegt: '... geen vriend bleef haar trouw, allen zijn haar vijandig gezind' (Klaagl.1:2). Als je het boek vers voor vers doorwandelt, gaan de dingen van kwaad tot erger als Gods volk oogst wat ze gezaaid heeft. Dan opeens, te midden van al zijn geweeklaag, wanneer je denkt dat het niet slechter kan worden, schrijft Jeremia: 'Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!' (Klaagl. 3:22-23)(NBG). Is dat niet fantastisch? Gods liefde, mededogen en trouw zijn op een rekening gezet die nooit rood kan staan, waarop je niets hoeft te storten en die de rest van je leven zal blijven bestaan. In een wereld die nergens om lijkt te geven, waar alleen de sterksten overleven, is dat goed om te weten. Volgende keer dat iemand tegen je zegt: 'Is er nog nieuws?' kun je hem vertellen over 'Gods liefde, mededogen, en trouw.' Het woordenboek omschrijft mededogen of compassie als 'een tederheid van het hart die een persoon ertoe brengt om krenkingen over het hoofd te zien of om een dader beter te behandelen dan hij of zij verdient.' Dus bid 's morgens als je wakker wordt als de vrouw die bad: 'Heer, ik ben blij dat uw barmhartigheden elke morgen nieuw zijn, want die van gister heb ik echt helemaal opgebruikt.'

**Donderdag 4 april**

*'Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn' (Hebr. 13:5)(HSV).*

Hebzucht (1).

Hebzucht begint met verlangen en verwordt vervolgens tot gekonkel om te krijgen wat je hebben wilt. Achan, Achab, Ananias en Saffira waren bereid om te stelen, te liegen en te doden om te krijgen wat ze wilden. 'Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want hij heeft zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten.' Dit Schriftgedeelte betekent dat wat je hebt in Christus groter is dan alles wat je niet hebt! Hebzucht is: 1) Status willen zonder te willen dienen; controle willen zodat jij in het middelpunt kunt staan; rijkdom willen puur voor jezelf; lof willen van anderen. 2) De juiste dingen willen maar om de verkeerde redenen. '... als iemand opziener wil worden, is dat een eerzaam streven' (1 Tim. 3:1). Invloed willen hebben is een goede zaak, maar je moet het willen om de juiste redenen. Als jij het wilt voor persoonlijke erkenning en macht over anderen, is het hebzucht. 3) De juiste dingen willen maar op het verkeerde moment. Een jong stel zegt: 'We houden van elkaar. We gaan over drie maanden trouwen. Maar we willen nu met elkaar naar bed.' Ze willen het juiste om de juiste reden, maar ze willen het op het verkeerde moment. Dat is hebzucht. 4) De juiste dingen willen maar in de verkeerde hoeveelheid. Hebzucht is meer willen dan nodig is voor je behoeften en voor de vervulling van Gods doel voor je leven. Begrijp dit goed: meer van iets anders dan God zal nooit voldoen aan het verlangen naar vervulling dat hij in je gelegd heeft. Pas als je dat erkent, vind je het ware en duurzame geluk.

**Vrijdag 5 april**

*'U zult niet begeren...' (Ex. 20:17)(HSV).*

Hebzucht (2).

Waarom blijven we toegeven aan zondige verlangens? Om twee redenen: 1) Omdat de nieuwe geboorte niet automatisch de oude natuur wegdoet. Zoals twee auto's die op hetzelfde moment een kruispunt naderen, liggen je oude en je nieuwe natuur altijd op ramkoers. 2) Omdat als je maar lang genoeg stilstaat bij een verlangen, toegeven slechts een kwestie van tijd is. Ben je wel eens naar de koelkast gestapt terwijl je niet echt honger had, eerder een vaag gevoel van onbehagen, een soort van op zoek naar iets wat je trek stilt? Misschien niet slim, maar het is erger als je het doet in je leven. Het is net als surfen op het web van gedragskeuzes, op zoek naar iets om je gelukkiger te maken dan je op dat moment bent. Wanneer je iets begeert, maak je het mooier en belangrijker en dan ook aantrekkelijker en bereikbaarder. Een slippertje? Daar komt toch nooit iemand achter! De Bijbel zegt: 'Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten' (Gal. 6:7). Zo zeker als een zaadje een oogst produceert, zullen jouw beslissingen gevolgen hebben. Hebzucht vergroot de wens alleen maar, terwijl het het gevaar verkleint. Het is onmogelijk om je langere tijd op een verlangen te richten zonder voor jezelf een manier te vinden om het te krijgen. Net als het starten van het aftellen bij de space shuttle, is het gewoon een kwestie van tijd voor je opstijgt. Dus als je je ergens op focust, kun je de klok erop gelijk zetten: toegeven is onvermijdelijk. Wat is het antwoord? Verander je focus! 'Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil' (Rom. 8:5).

**Zaterdag 6 april**

*'Toen gaf Hij hun hun begeerte; maar Hij zond aan hun zielen een magerheid' (Ps. 106:15)(SV).*

Hebzucht (3).

Kijk of je dit patroon herkent. Als slaven in Egypte bidden de Israëlieten: 'God, haal ons hiervandaan!' En dat doet hij. Dan in de woestijn, op weg naar het beloofde land, zeggen zij: 'God, we gaan hier sterven. We waren beter af in Egypte. In ieder geval hadden we daar al het eten wat we wilden.' Dus stuurt God brood uit de hemel. Hij levert het zelfs af aan de deur. Het was een dieet zo perfect dat 'niemand in hun stammen strompelend wegging' (Ps.105:37). Heeft dat hen gelukkig gemaakt? Nee! Zij zeiden: 'Wij zijn dit spul zat, we willen een stuk vlees.' En God zegt: 'Oké, ik zal je vlees geven, en vlees eten zal je... tot het u de neus uit komt en u er misselijk van wordt' (Num. 11:18-20). Hebzucht maakt God boos omdat het geworteld is in trots dat zegt: 'ik verdien beter,' en in ondankbaarheid dat zegt: 'ik wil iets anders dan waarmee u mij gezegend heeft.' Er is een gezegde: 'Wees voorzichtig met wat je wenst, je zou het kunnen krijgen.' Omdat ze dachten bevrediging te kunnen zoeken buiten God om, 'gaf hij hun hun begeerte; maar hij zond aan hun zielen een magerheid.' Met God kun je tevreden zijn met weinig. Zonder hem zal alles wat je bezit en wat je hebt bewerkstelligd je leeg achterlaten. Wat begeer je? Waarvoor zet je je leven in de waagschaal? Om wat voor dingen bedel je God voortdurend? Niets is essentieel behalve God. Materiële zaken kunnen nooit zijn plaats innemen. Wat is er nodig voor je zover komt dat het basisverlangen van je leven is: 'God, ik wil gewoon meer van u.'