

Zondag 28 april

'De verlangens van een luiaard worden niet vervuld, een vlijtig mens wordt rijkelijk gelaafd' (Spr. 13:4)(NBV).

Al het nodige.

Het woord vlijt omvat kwaliteiten als hard werken, eerlijkheid, doorzettingsvermogen en streven naar uitmuntendheid. Een andere vertaling zegt het zo: 'Luie mensen willen veel, maar krijgen weinig, maar degenen die hard werken zullen slagen.' Een deskundige zegt: 'Succes is niet het gevolg van honderd procent beter zijn dan je concurrentie, maar van één procent beter zijn op honderd verschillende manieren.' Dale Dauten zegt: 'Als je creatief wilt zijn in je bedrijf, je carrière of je leven, komt alles neer op een eenvoudige stap - de extra stap. Wanneer je een bekend plan tegenkomt, vraag je dan gewoon af of je misschien niet iets anders kunt doen.' Om te slagen zal je meer moeten doen - meer dan je misschien zou willen, meer dan je concurrentie, meer dan je denkt aan te kunnen. De dichter William Arthur Ward zei: 'Ik zal meer doen dan erbij horen - ik zal meedoen. Ik zal meer doen dan erom geven - ik zal helpen. Ik zal meer doen dan geloven - ik zal in praktijk brengen. Ik zal meer doen dan eerlijk zijn - ik zal vriendelijk zijn. Ik zal meer doen dan vergeven - ik zal vergeten. Ik zal meer doen dan dromen - ik zal werken. Ik zal meer doen dan onderwijzen - ik zal inspireren. Ik zal meer doen dan leren - ik zal verrijken. Ik zal meer doen dan geven - ik zal dienen. Ik zal meer doen dan leven - ik zal groeien. Ik zal meer doen dan lijden - ik zal triomferen.' Je kunt niet de makkelijkste weg bewandelen en nog steeds je doel bereiken. Je moet meer doen. Je moet al het nodige doen.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 22 april

'... waak vooral over je hart, het is de bron van je leven' (Spr. 4:23)(NBV).

Je hartsgesteldheid.

Hart- en vaatziekten zullen je dood worden als je ze niet tijdig opspoorst en behandelt. Dat geldt zowel op het lichamelijk als op het geestelijk vlak. Het is de reden waarom de Bijbel zegt: '... waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.' Er op je best uit willen zien is lovenswaardig. Het kan je gevoel van eigenwaarde vergroten en je vooruitzichten in het leven verbeteren. Maar het is een grote fout om stil te staan bij je uiterlijk en je karakter te verwaarlozen. Uiteindelijk 'kijkt de mens naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart' (1 Sam.16:7). En hier komt de Bijbel op de proppen. Deze is als een spiegel, toont je op elk moment de conditie van je hart. Hoe staat het met jouw hart vandaag? Met wat voor gedachten ben je bezig? Ben je voortdurend aan het vergelijken en veroordelen? Word je gauw boos? Leg je roddels het zwijgen op zodra je ze hoort of verspreid je ze? Jezus zei: 'Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien' (Matt.5:8). Met andere woorden, wanneer je dingen op Gods manier gaat zien, zal je daarnaar gaan handelen. Als het water in de put vervuild is, zal het je ziek maken. Kan het je zelfs doden als je er genoeg van drinkt. Wat is het punt? Eenvoudig dit: proberen om je slechte gewoonten te veranderen volstaat niet, je moet naar het hart van je probleem - dat is het probleem van je hart! De psalmist beseftte dit en bad daarom: 'Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest' (Ps. 51:10). Als je wilt dat God je laat bloeien, zorg dan dat je hartsgesteldheid goed is.

Dinsdag 23 april

'... ik beschouw alles als verlies, want...' (Fil. 3:8)(WB).

De kosten van een droom van God (1).

Je droom zal nooit tot vervulling komen als je niet bereid bent om de benodigde prijs te betalen. En die prijs wordt niet in een keer betaald maar gedurende een heel mensenleven. Ten eerste zijn er de initiële kosten. Je zult persoonlijke en soms pijnlijke offers moeten brengen. Het kan zijn dat je weg moet lopen van aantrekkelijke opties en gewaardeerde relaties omdat ze niet passen in Gods plan voor je leven. Het loslaten van dingen die jou je veiligheid en je identiteit hebben gegeven, vereist een moed en genade die alleen God kan geven. In Paulus' staat van dienst stond o.a.: 'behoor tot... de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreëer met de wetsopvatting van een farizeeër' (v. 5). Paulus kende ooit rijkdom en status. Geleerden denken dat toen hij zijn leven aan Christus toewijdde, zijn vrienden en familie, zoals gebruikelijk was, een begrafenisdienst hebben gehouden en hem vanaf dat moment als 'dood' hebben beschouwd. Het was Paulus' roeping heel Azië met het evangelie te bestrijken en de helft van het Nieuwe Testament te schrijven. Maar grote opdrachten vragen om grote offers. En Paulus was niet de enige. 'Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde; omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte' (Hebr.11:24-26). Dus de vraag is: heeft God je een droom gegeven? Heb jij het geloof en de moed om die te realiseren? Heb je de kosten berekend en ben je bereid die te betalen?

Woensdag 24 april

'Ik heb harder gezwoegd, heb vaker gevangengezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan...' (2 Kor. 11:23)(NBV).

De kosten van een droom van God (2).

Ten tweede zijn er de lopende kosten. We willen allemaal hebben wat succesvolle mensen hebben. Het probleem is dat we liever niet de prijs willen betalen die zij in eerste instantie hebben betaald, en nog steeds elke dag betalen. Paulus omschrijft het ware verhaal achter zijn succes: 'Ik heb harder gezwoegd, heb vaker gevangengezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben vaker in doodsgevaar geweest. Door de Joden ben ik vijfmaal met veertig min één zweepslagen gestraft, ik ben driemaal met stokslagen gestraft, ik ben eenmaal met stenen bekogeld en heb driemaal schipbreuk geleden. Eén keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing: de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeenten' (2 Kor. 11:23-28). De meesten van ons hebben een vage notie van toekomstige offers, maar de prijs zal sneller moeten worden betaald dan we denken. Omdat veel mensen dat niet verwachten, raken ze ontmoedigd. Soms stellen we onze dromen uit, zetten we ze in de wacht. Soms hebben we ze helemaal losgelaten. De vraag die jij moet beantwoorden is: 'Wat zal ik over vijfentwintig jaar willen dat ik vandaag gedaan had?' Dat zijn de kosten van een door God gegeven droom.

Donderdag 25 april

'... alles beschouw ik als verlies' (Fil. 3:8)(NBV).

De kosten van een droom van God (3).

Neem de tijd om goed te luisteren naar wat mensen om je heen zoal zeggen. Vaak laten ze merken dat ze er spijt van hebben dat ze hun oude droom hebben losgelaten: ze hebben geen carrière nagejaagd, ze hebben een kans laten schieten, ze hebben een relatie laten vervelken en sterven. Tientallen jaren later komen ze erop terug en denken er meer over na. Maar voor sommigen is het dan al te laat. Ze kunnen hun droom niet bereiken tegen elke prijs. Voor anderen is de droom mogelijk, maar de prijs veel hoger. In zijn boek 'Put Your Dream to the Test' schrijft John Maxwell: 'Een droom najagen is als het beklimmen van een berg. We halen de top nooit als we te veel gewicht dragen. Bij elke nieuwe fase van de klim staan we voor een beslissing. Nemen we meer mee, leggen we dingen af die ons niet helpen bij de klim, wisselen we dingen uit voor iets anders of stoppen we helemaal met klimmen? De meeste mensen proberen te veel mee te nemen. Wanneer succesvolle mensen klimmen, laten ze dingen los of brengen een verandering aan om een hoger niveau te kunnen bereiken. De betalingen die nodig zijn voor het bereiken van een droom stoppen nooit. De reis gaat alleen verder als je de prijs blijft betalen. Hoe hoger je wilt gaan, hoe meer je moet opgeven. Hoe groter de prijs die je betaalt, hoe groter de vreugde die je voelt wanneer je uiteindelijk je droom bereikt.' Iemand zei eens dat een taak zonder visie geestdodend is. Een visie zonder een taak dagdromerij. Maar een taak met een visie de weg naar overwinning en prestatie.

Vrijdag 26 april

'Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen?' (Exod. 33:14)(NBV).

Veilig in Gods tegenwoordigheid.

Zolang je geen tijd doorbrengt in de tegenwoordigheid van God zal je altijd een onderliggend gevoel van onveiligheid ervaren. Er zijn bepaalde mensen die ons een gevoel van veiligheid geven wanneer we bij hen in de buurt zijn; door hun aanwezigheid en levensbenadering voelen we ons beter. Zo moet je ook tijd doorbrengen met God wanneer je bemoediging en kracht nodig hebt. Wanneer je bij hem bent is het alsof je in een kamer bent die gevuld is met parfum; bij het verlaten van de kamer neem je de geur ervan mee. Mozes bracht veel tijd door met God. Hij wist dat hij zonder de aanwezigheid van God geen cent waard was. Kun je je voorstellen dat je verantwoordelijk bent voor de dagelijkse verzorging van twee miljoen mensen, om ze van het ene land naar het andere te leiden - te voet? Het is toch niet voor te stellen? En alsof dat nog niet erg genoeg was, waren de Israëlieten ook nog eens een groot deel van hun tijd aan het klagen over hun levenslot en aan het kritiek leveren op Mozes. Toen het mis ging, was hij hun favoriete doelwit. Het was een ideale situatie om je verstand te verliezen. Maar God zei tegen Mozes: 'Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen?' God kan je rust geven te midden van moeiten, en vrede te midden van conflict. Dat geldt ook voor een moeilijke werkplek of een heksenketel thuis. Gods aanwezigheid kan je helpen liefde te tonen als je slecht behandeld wordt, en geduld in tijden van stress. Het kan je helpen om zonder al te veel woorden een positieve draai aan dingen te geven. En zo kan het je uiteindelijk een goed gevoel geven over de manier waarop je een en ander hebt aangepakt. Breng dus vandaag tijd door met God.

Zaterdag 27 april

'Ik ben voor iedereen wel iets geworden...' (1 Kor. 9:22)(NBV).

Leer tactvol te zijn.

Tact is de kunst om een punt te maken zonder vijanden te maken. Wil je iemand winnen, dan moet je ten eerste zorgen dat je hem begrijpt en ten tweede diversiteit geen probleem vinden. Paulus schreef: '... om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel iets geworden' (v. 21-22). Paulus wilde geen duimbreed toegeven als het om de waarheid ging, maar zijn strategie was er altijd een van liefde. Of hij nu sprak tot Joden, Grieken, Romeinen of barbaren, zijn boodschap wijzigde nooit. Maar zijn aanpak wel. Wanneer mensen weten dat jij hen respecteert, help je hen effectiever veranderen. Sprekend tegen degenen die bereid waren om iemand buiten te sluiten op grond van een theologisch leerstuk, schrijft Paulus: '... u bent allen één in Christus Jezus' (Gal. 3:28). Denk je eens in, wanneer de heiligen aller tijden zich rond de troon van God verzamelen om hem te loven, zullen zij niet alleen uit verschillende continenten en culturen komen, maar ook uit verschillende tijdperken - uit de tijd van de vroege kerk en uit het ruimtevaarttijdperk. Wat een concert! Je zult er echter niet van genieten als je zo bekrompen bent dat je maar één lied kent, want misschien zingen zij dat bepaalde nummer daar wel niet. Sommige van Gods meest uitgelezen karakters waren cultureel divers, zoals Mozes, een Israëliet opgegroeid in een Egyptisch huishouden om hem voor te bereiden op zijn bestemming. Of Petrus, die genoeg bevooroordeeld was om te denken dat God alleen Joden zegende, totdat God hem terecht wees met de woorden: 'Als ik zeg dat iemand aanvaardbaar is, ga jij niet zeggen dat hij dat niet is' (zie Hand.10:15). Blijkbaar kwam de boodschap over bij Petrus, want later schreef hij: 'Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd... heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief...' (1 Petr.1:22). Leer dus tactvol te zijn.