

Zondag 12 mei - Moederdag

'Om deze zoon heb ik gebeden, en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd'
(1 Sam. 1:27)(NBV).

Wanneer een moeder bidt.

Elke terrorist was ooit een kind. Net als elke zendeling. Het verschil tussen hen is vaak de invloed van een ouder. De profeet Samuël leidde de natie Israël gedurende 40 jaar en begeleidde Koning David bij een aantal van zijn meest cruciale beslissingen, maar wie was de overheersende invloed in zijn leven? Zijn moeder! 'Nu geef ik hem op mijn beurt aan de Heer, voor alle dagen die hem gegeven zijn'(1 Sam. 1:28). Houd je kinderen vast zolang je ze bij je hebt, houd van ze, zorg voor ze en help ze op weg, maar besef dat je een rentmeester bent en geen eigenaar. Je kinderen zijn van God, niet van jou! Op een dag zijn ze groot en gaan de deur uit. Zorg dat ze dan een geestelijk anker hebben, want het leven heeft stormen voor hen in petto. Onderschat nooit de kracht van een ouder die bij God voor zijn kind pleit. Wie weet hoeveel gebeden er op dit moment worden beantwoord door het trouwe pleiten van een moeder 10 of 20 jaar geleden! Als jij door jouw bezigheden in deze snelle maatschappij geen tijd hebt om voor je kinderen te bidden, dan doe je te veel! Er is niets specialer en kostbaarder dan de tijd die een ouder besteedt aan het bidden voor een kind. Het is nog niet te laat voor het kind voor wie je tranen vergoot. Denk aan Jezus' moeder die moest toezien bij de kruisiging van haar zoon, maar ook de vreugde kende hem uit de doden opgewekt te zien. Misschien neem je de vraag of je gebeden ooit beantwoord zullen worden, mee het graf in, maar stop niet met bidden. Waarom niet? Omdat wanneer moeders bidden, God luistert!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 6 mei

'... van heerlijkheid tot heerlijkheid...' (1 Kor. 3:18)(HSV).

Geestelijke volwassenheid stap voor stap.

Hoe zou je een geestelijk volwassen persoon omschrijven? Leonard Wedel zegt het zo: 'Een volwassen persoon neemt zichzelf niet al te serieus. Hij blijft scherp. Maakt geen drama van elke negatieve situatie die zich voordoet. Is te groot om klein te zijn. Voelt zich nooit te goed om iets kleins te doen en is nooit te trots om iets nederigs te doen. Accepteert noch succes noch falen bij zichzelf als permanent. Is iemand die in staat is om zijn impulsen te beheersen. Is niet bang om fouten te maken. Heeft vertrouwen in zichzelf, wat sterker wordt naarmate het bekrachtigd wordt door zijn geloof in God.' En hoe doe jij het, gemeten naar die standaard? Kun jij je groei evalueren zonder je ontmoedigd of veroordeeld te voelen? Kun je kijken hoe ver je nog hebt te gaan, maar ook waarderen en vieren hoe ver je al gekomen bent? Volgens de Bijbel worden we veranderd 'van heerlijkheid tot heerlijkheid.' Je ziet dat geestelijke volwassenheid een proces is dat stap voor stap verloopt. En wel met kleine stapjes, niet met grote sprongen. Je moet leren leven aan de hand van Gods Woord, niet op grond van je gevoel, want zijn Woord zegt dat God in je werkt zolang je gelooft (zie 1 Tess. 2:13). Er is een direct verband tussen je dagelijkse inname van Gods Woord en je mate van volwassenheid. En het goede nieuws is dat God het ons niet alleen laat doen. '[Wij]... zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd' (2 Kor. 3:18).

Dinsdag 7 mei

'Zijn hart vergaart slecht nieuws; eenmaal buiten brengt hij de roddel op straat'
(Ps. 41:7)(WB).

Vertrouwelijkheid.

Op een dag kwam er een man naar Socrates toe om wat roddels te delen. De wijze filosoof vroeg: 'Ten eerste, bent u er zeker van dat het waar is? Ten tweede, is het iets goeds? Ten derde, is het iets nuttigs?' Toen zei de man: 'Niet echt.' Waarop Socrates antwoordde: 'Nou, als het niet waar is, niet goed is en niet nuttig is, waarom zou u er dan er over praten?' Roddelen kan voelen als een vorm van intimiteit, maar het is eigenlijk een valse verbondenheid, gemotiveerd door de wens om een ander te kleineren en jezelf beter uit te laten komen. David zei: 'Wie mij bezoekt, heeft mooie woorden, maar zijn hart is vol kwade gedachten; staat hij buiten, hij spreekt ze uit.' En Salomo zei: '... een lasteraar drijft vrienden uit elkaar' (Spr. 16:28), met als mogelijk gevolg: 'dan is het al gauw met je goede naam gedaan' (Spr. 25:10)(GNB). Kevin Miller zegt: 'In een bediening is vertrouwelijkheid (hoe open je kunt zijn) een hele uitdaging. De volgende vragen kunnen je hierbij helpen: Vertel je het aan iemand die iets aan het probleem kan doen door te helpen of door discipline of correctie aan te bieden? Heb je het tegen iemand die wijs genoeg is om je te helpen je gevoelens te verwerken en moedig genoeg om jou het juiste te laten doen door de confrontatie met de ander aan te gaan of door te belijden waar jij fout zit? Is dit nieuws geschikt om te delen? Geef jij een geheim prijs, en zo ja, is het dan billijk, omdat de persoon iemand anders leven in gevaar brengt met inbegrip van dat van hem zelf? Ben je bereid je bron te onthullen zodat deze kan worden gecheckt? Breekt het je hart wanneer je dit zegt? Heb je je eigen leven onderzocht en beleden waar jij op vergelijkbare gebieden hebt gezondigd? Bid je voor de persoon? Zou je je gemakkelijk voelen als iemand dit over jou zei?'

Woensdag 8 mei

‘... op paden die ze niet kennen voer ik hen’ (Jes. 42:16)(NBV).

Aanpassing aan verandering.

Verandering dwingt ons uit onze comfort zone te stappen in het ongemak van het onbekende. En terwijl het je wereld op zijn kop kan zetten, laat het je oog in oog staan met je grootste angsten en korte metten maken met dingen die je vreugde, vrede, en vertrouwen roven. Verandering kan je vriend of je vijand zijn, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Ervoor weglopen maakt het tot een vijand, het omarmen en ervan leren maakt het tot een van je grootste bondgenoten. Neil Strait zei: ‘Verandering is altijd het zwaarst voor de mens die in een sleur zit, want hij heeft zijn leven teruggebracht tot dat wat hij gemakkelijk aan kan. En hij verwelkomt geen verandering of uitdaging die hem verder zou brengen.’ Wanneer jij wordt geconfronteerd met het onbekende, schiet dan niet automatisch in de weerstand modus, maar ‘laten uw ogen voorwaarts blikken...Laat uw voet een effen pad inslaan...’ (Spr. 4:25-26)(NBG). Stel jezelf de vraag: wat probeert God me te leren? Hoe kan ik er sterker en wijzer door worden? Welke mogelijkheden zitten er voor mij in? John Mason zegt: ‘Correctie en verandering leveren altijd vrucht op. De ene verandering maakt plaats voor de volgende, waardoor je de kans krijgt om te groeien. Elke keer als je denkt dat je wel klaar bent voor je diploma van de school van ervaring, bedenkt iemand weer een nieuwe cursus. Als je kunt uitvinden wanneer je moet blijven staan en wanneer je moet buigen, heb je het voor elkaar.’ Je hoeft niet bang te zijn voor wat je te wachten staat. ‘... op paden die ze niet kennen voer ik hen. Duisternis verander ik in licht, ruig land maak ik vlak... niets daarvan zal ik nalaten.’ God sluit nooit een deur zonder een ander te openen - maar je moet wel bereid zijn om er doorheen te lopen.

Donderdag 9 mei

‘Gaan er ooit twee samen op weg zonder bij elkaar te zijn gekomen?’ (Amos 3:3)(NBV).

Een geslaagd huwelijk.

Een geslaagd huwelijk is gebaseerd op twee dingen: het ‘vinden’ van de juiste persoon en het ‘worden’ van de juiste persoon. En het tweede is moeilijker dan het eerste. Alleen het feit dat twee mensen hetzelfde bed en dezelfde naam delen, is nog geen garantie voor harmonie. Hier een aantal praktische suggesties: Genieten. Geniet je van dezelfde dingen? Misschien nu nog niet zo’n punt, maar later wel, wanneer je man aan de buis gekluisterd zit voor de grote wedstrijd en jij gewoon even wil praten. Waarden. De Bijbel vraagt: ‘Gaan er ooit twee samen op weg zonder bij elkaar te zijn gekomen?’ Kunnen jullie het eens zijn over belangrijke kwesties als intimiteit, ouderschap, financiën, schoonouders, doelen en je relatie met God? Je mag het oneens zijn over veel dingen, maar dit zijn cruciale kwesties. Toegankelijkheid. Zijn jullie beiden emotioneel toegankelijk, of is hij het sterke, stille type dat niet communiceert - of niet begrijpt dat jij daar behoefte aan hebt? Liefde. Houden jullie echt van elkaar? Niet de Hollywood-versie, maar de soort die luistert naar adviezen en zorgen van de partner, zijn fouten en gebreken over het hoofd ziet en hem waardeert, en welke tot uiting komt in een aimabele en attente houding? Begrip. Zo zeker als God geen twee sneeuwvlokken gelijk maakt, maakt hij geen twee mensen gelijk. Kunnen jullie elkaars verschillen begrijpen en ermee omgaan? Waardering. Je partner kan je gedachten niet lezen, dus maak er een gewoonte van je waardering voor elkaar uit te spreken. Temperament. Als jij van nature optimistisch bent, maar je partner humeurig en introvert, heb je wellicht een olie-en-water mengsel. Hoe ga je hier mee om? Omgeving. Als je vanuit verschillende achtergronden komt, voel jij je dan op je gemak in dezelfde sociale en geestelijke omgeving? Als je een gelukkig huwelijk wilt, evalueer dan deze dingen.

Vrijdag 10 mei

‘... wees gastvrij’ (Rom. 12:13)(NBV).

Gastvrijheid.

Ervoor zorgen dat mensen zich geliefd en gewaardeerd voelen is een kenmerk van discipelschap (Joh. 13:34-35). Nieuwkomers verwelkomen was belangrijk in de vroege kerk en is vandaag de dag nog net zo belangrijk. Sociale gewoonten kunnen veranderen maar Gods Woord niet. Jezus zei: ‘Wie jullie ontvangt, ontvangt mij...’ (Matt. 10:40). Als volgeling van Christus is het jouw taak om ervoor te zorgen dat nieuwe mensen zich deel voelen van ‘de huisgenoten van het geloof’ (Gal. 6:10)(HSV). Bestaande vriendschappen binnen kerken kunnen ontaarden in religieuze klikjes waarbij we nieuwkomers toelachen en groeten, maar al onze tijd besteden aan een selecte groep mensen die we al kennen. De meesten van ons zijn tevreden met onze bestaande kring van vrienden, dus we moeten op zoek naar manieren om anderen er meer bij te betrekken. Mensen komen naar de kerk in de hoop liefde en acceptatie te vinden, en als ze het niet binnen een maand of twee vinden trekken ze verder. Dus houd je geestelijke antenne afgestemd op mensen die zich niet op hun gemak of hun plek lijken te voelen. De meeste mensen hebben te maken gehad met ten minste één negatieve ervaring in een kerk, zodat ze wat extra liefde en aandacht nodig hebben. De Bijbel zegt dat we elkaars lasten moeten dragen (Gal. 6:2). Oprechte warmte en zorgzaamheid trekken mensen aan. Eerste indrukken tellen. De kerk moet een plek zijn waar onze liefde voor bekeerde mensen eruit springt zodra ze binnenlopen. En vergeet niet, God gebruikt deze relaties niet alleen om te voorzien in de behoeften van mensen die uit moeilijke situaties komen - hij gebruikt ze ook ons om verder te ontwikkelen.

Zaterdag 11 mei

‘De snelste man vlucht dan tevergeefs, de sterke heeft niets aan zijn kracht...’ (Amos 2:14)(NBV).

Korte metten.

Sorry, maar problemen lossen zich niet op magische wijze vanzelf op omdat jij weigert ze aan te pakken. Ze vermenigvuldigen zich juist en ‘de snelste man vlucht dan tevergeefs.’ Kristin Armstrong zegt: ‘We raken bedreven in het weglopen. We proberen te vluchten uit onze pijn, ons verleden en onze problemen. Het probleem is, we kunnen niet voor altijd weggrennen, ons verbergen of dingen wegduwen. Uiteindelijk zullen we moe worden en ons tempo moeten verlagen. En wanneer we dat doen, komt al onze troep achter ons aan rollen, recht op ons af, op topsnelheid. De hele tijd dat wij op de vlucht waren, is onze troep als een sneeuwbal gegroeid in grootte en gewicht. Als we niet dapper genoeg zijn om het onder ogen zien wanneer het nog klein is, zal het ons later overlopen. Nu is het de tijd om het aan te pakken, zo snel en zo sterk als je bent, je kunt dit niet langer volhouden.’ Dus waar loop je van weg vandaag? Door welke problemen ‘heb jij niets aan je kracht’? Neem je voor nu te stoppen en ze aan te pakken. ‘...geef de duivel geen kans’ (Efez. 4:27) door er nog een dag voor weg te lopen. Het maakt niet uit hoe zeer je hebt gefaald in het verleden, ‘het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde’ (1 Joh. 1:7). Of het nu een koppige gewoonte is, of iemand met wie je de confrontatie niet durft aan te gaan, kom op, in de startblokken. Dat wat achter je aan zit, zal zijn macht verliezen wanneer je het eerlijk onder ogen ziet in de naam van Jezus. Paulus maant ons om ‘goed voorbereid stand te houden’ (Efez. 6:13). En dat doe je door de kracht van God, niet in je eigen kracht.