

Zondag 19 mei

'Wees niet bang... Ik sta je bij...' (Hand. 18:9-10)(NBV).

Ben jij afgewezen?

Toen Paulus probeerde zijn nieuwe geloof te delen met zijn oude vrienden, 'verzetten ze zich' (v. 6). Het doet pijn om te worden afgewezen door mensen die je liefhebt. Het lijkt erop dat Paulus zo gekwetst was door hun afwijzing dat God hem moest bemoedigen met de woorden: 'Wees niet bang.... Ik sta je bij en niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen.' Toen Paulus later contact zocht met een aantal van de apostelen, waren ook zij op hun hoede voor hem. Zij zagen hem als te joods om christelijk te zijn en te christelijk om joods te zijn. Zijn hele bediening lang leed Paulus aan teleurstelling en afwijzing door mensen die hij liefhad. Maar wanneer mensen je in de steek laten, drijft het je wel in de armen van God. Afwijzing door anderen kan in feite leiden tot een grotere intimiteit met God. Toen ze Paulus stenigden en voor dood achterlieten, 'kwam hij overeind' en ging over tot grotere zaken (Hand. 14:19-20). Afgewezen worden laat je leunen op God als nooit tevoren omdat je nergens anders terecht kunt! Op zulke momenten is er zelfs geen ander woord van hoop te verwachten tenzij je van God hoort! Wanneer mensen je afwijzen, vindt God een manier om deuren te openen naar nieuwe niveaus van zegen die je anders zou hebben gemist. Je grootste geestelijke groei zal vaak het gevolg zijn van je grootste beproevingen. De psalmist schreef: 'U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand [rechtvaardiging], u zalft mijn hoofd met olie [dagelijkse bekrachtiging], mijn beker vloeit over [grotere zegen]' (Ps. 23:5). Zonder enige pijn en tegenstand zou je waarschijnlijk niet eens aan Gods tafel terechtkomen en het beste van hem ervaren.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 13 mei

'Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel...' (Hand. 2:46)(NBV).

God serieus nemen (1).

Men schat dat er meer dan een half miljard praktiserende christenen in de wereld zijn. Maar de kerk zou vandaag niet eens bestaan, ware het niet dat er een klein groepje discipelen in vuur en vlam stond voor Christus. Voor die eerste christenen waren de dingen van God niet iets waar ze maar ten dele in geïnteresseerd waren of waar ze maar vaag bij betrokken waren. Nee, die hadden hun hoogste prioriteit. Als jij God serieus wilt nemen, is het goed om eens na te denken over wat zij serieus namen. Ze namen de kerk serieus. 'Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel.' Vraagje: ben jij een onregelmatige kerkganger? Raak jij al geïrriteerd als de dienst meer dan een uur duurt of als de voorganger tien minuten langer doorgaat? Is eenmaal per week je limiet? Niet voor deze nieuwtestamentische christenen! Dus wat trok hen? Het tempelorkest en het tempelkoor? Gelikte mediashows of jeugdprogramma's? Hadden ze meer tijd en minder verantwoordelijkheden dan wij? Nee, alles in hun leven was moeilijker, duurde langer en ging minder gemakkelijk. Maar hun ontmoeting met Jezus veranderde hun prioriteiten dermate dat ze 'dagelijks in de tempel bijeen bleven komen' (HSV). Ze hongerden ernaar samen te komen in de tegenwoordigheid van de Heer, vanuit het geloof in zijn belofte: '... waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden' (Matt.18:20). God serieus nemen vereist regelmatige betrokkenheid bij andere christenen, het unieke aspect van zijn aanwezigheid ervaren, samen zijn Woord horen en elkaar bemoedigen (Hebr.10:25). Je hebt die speciale dimensie van gemeenschap met God nodig die je alleen hebt wanneer zijn familie zich rondom hem verzamelt.

Dinsdag 14 mei

'[Allen]... bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk' (Hand. 2:44)(NBV).

God serieus nemen (2).

Ze namen gemeenschap serieus. We zijn meer dan een clubje dat dezelfde interesses deelt. We zijn een familie - geboortekinderen van onze hemelse Vader, bloedverwanten. Het kruis heeft dat bewerkstelligd. 'Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden...' (1 Kor.12:13). Die eerste discipelen hechtten waarde aan hun relatie. Deze ging verder dan alleen maar liederen zingen en naar preken luisteren. '[Zij]... bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden' (Hand. 2:44-45). Hebben wij zo'n onbaatzuchtige liefde, geven wij genoeg om de ander dat we al onze bezittingen delen met onze broeders en zusters in nood? Hoeveel van hen deelden wat ze hadden? 'Allen die het geloof hadden aanvaard.' Hoeveel deelden ze? 'Alles.' Gods Woord beschrijft zijn kerk als een lichaam. Haar leden bestaan op zichzelf, maar ze kunnen pas goed functioneren in verbinding met elkaar. Armen, handen, benen, schouders, enz. kunnen niet los van elkaar leven, ze moeten vastzitten aan een lichaam met een hoofd, willen ze effectief zijn. De vroege kerk overleefde ongelooflijke vervolgingen en bereikte verbazingwekkende dingen. Hoe kwam dat? Omdat ze begrepen dat waardering voor elkaar noodzakelijk was en dat het persoonlijk belang opgeofferd moest worden ter wille van het collectief belang. Als geïsoleerde, onafhankelijke einzelgängers zouden ze zijn vernietigd door de overweldigende kracht van hun vijanden. Als gelovige kun je los van de kerk overleven, maar dan gedij je niet. Je door God gegeven potentieel zal nooit worden gerealiseerd zolang jij je niet van harte verbindt aan een lokale gemeenschap en je zelf geeft in het dienen van Gods visie voor die kerk.

Woensdag 15 mei

'Ze... wijdden zich aan het gebed' (Hand. 2:42)(NBV).

God serieus nemen (3).

Ze namen het gebed serieus. De nieuwtestamentische gemeente werd verwekt in de schoot van gebed. Na tien dagen van gezamenlijk bidden in de bovenzaal 'werden allen vervuld van de heilige Geest' (v. 4). Wat gebeurde er toen? Ze lanceerden een kerk die na tweeduizend jaar nog steeds de wereld beïnvloedt. Verminderde hun gebedsleven toen de kerk eenmaal was gesticht? Niet in het minst! 'Ze wijdden zich aan het gebed.' Het bleef een gemeenschap die afhankelijk was van gebed. De gemeente werd geboren, gebaad en tot bloei gebracht in gebed. Ze hebben ons het krachtige bijbelse principe nagelaten dat er niets belangrijks en blijvends gebeurt zonder gebed. Wil je tegenwoordig dat er weinig mensen komen in de kerk, plan dan een gebedsbijeenkomst! Vraag: hoe vaak bid jij? Hoe komt het dat de plaats van het gebed je vreemd is? Is het de mythe dat bidden hard werken is? Dat is het niet - mits je prioriteiten kloppen. Put jij jezelf uit, maak jij je zorgen over dingen alsof alles van jou afhangt? Gebed zal de moeilijke onderdelen van je leven gemakkelijker en vruchtbaarder maken. Regelmatig bidden tilt je naar een hoger, positief niveau, waar je leert hoe je meer kunt bereiken terwijl je een diepe vrede ervaart in hart en ziel. Jezus zei: 'Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht' (Matt.11:28-30). Er kan toch eigenlijk geen betere manier zijn om te leven?

Donderdag 16 mei

'Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen...' (Hebr. 10:25)(NBG).

God serieus nemen (4).

Ze namen Gods Woord serieus. 'Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen' (Hand. 2:42). Uit onderzoek blijkt dat persoonlijk bijbellezen onder christenen tegenwoordig minder gebruikelijk is dan bidden. Een woord van God als versterkingsmiddel voor onze dagelijkse uitdagingen hebben we vervangen door fitness en cappuccino. Ons bijbellezen is beperkt tot de zondagse preek. De eerste discipelen waren zo toegewijd aan het Woord dat ze 'trouw bleven aan het onderricht van de apostelen.' Gods Woord stelde hen niet alleen in staat de uitdagingen van het leven aan te gaan, maar toen ze door de vervolging vluchteling werden, namen zij het Woord met zich mee en plantten nieuwe kerken over de hele wereld (Hand. 8:4). Groei jij in Gods Woord zodat het je sterk maakt voor moeilijke tijden en je voorbereidt jouw wereld voor Christus te beïnvloeden?

Ze namen lofprijzing en aanbidding serieus. '... waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden' (Luc. 24:53). Voor velen van ons is het woord 'lofprijzing' de zondagochtenddienst gaan betekenen - eerder een plek waar we bijeenkomen dan de vrijwillige daad van toegewijde harten die God verheerlijken. Lofprijzing is niet toeschouwer zijn bij de zondagse dienst. De nieuwtestamentische gelovigen begrepen Davids instructie: 'Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan...' (Ps.100:4). Wil jij een serieuze lofprijzer zijn? Kom dan in zijn aanwezigheid, richt je uitsluitend op zijn goedheid en betuig hem welgemeend je waardering voor alles wat hij is!

Vrijdag 17 mei

'Ik kan van hem getuigen dat hij zich erg voor u inspant...' (Kol. 4:13)(NBV).

Blijf op stoom!

John Wesley, de stichter van de Methodist Church, legde 40 jaar lang duizenden kilometers af te paard, met een gemiddelde van 30 km per dag. Hij preekte 40.000 preken, schreef 400 boeken en kende tien talen. Op zijn 83ste zinde het hem niet dat hij niet meer dan 15 uur per dag kon schrijven zonder dat hij last van zijn ogen kreeg. En op zijn 86ste voelde hij zich beschaamd dat hij niet meer dan twee keer per dag kon preken. In zijn dagboek klaagde hij over een toenemende neiging om tot half 6 in bed te blijven liggen. Wesley's leven is met één woord te omschrijven: ijver. Paulus schrijft: 'Epafras... groet u; in al zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil. Ik kan van hem getuigen dat hij zich erg voor u inspant [dat hij een grote ijver heeft - HSV][een vurige geest]' (Kol. 4:12-13). We spreken wel van 'stoom maken'. Dat is locomotieventaal. Stoom is letterlijk water dat wordt omgezet in energie. Kate Eaton schreef in de Chicago Tribune: 'Je ziet het misschien boven je fluitende theeketel of op je badkamerspiegel, maar dat is het niet. Stoom is de heldere damp tussen het warme water en de zichtbare mist. Terwijl het zich vormt bij 100 graden, zet het uit zodat het meer ruimte inneemt dan in vloeibare toestand. Deze explosieve uitzetting, toegepast in een gigantische locomotief, is wat 250-tons stoommachines aandreef en ze in staat stelde om twintig of meer wagons door de Blue Ridge Mountains richting het westen te trekken, dwars over grote vlakten en door woestijnen heen. Het is een sterke kracht.' Als jij werkt voor God, moet je tijd doorbrengen met God, anders blijf je niet op stoom!

Zaterdag 18 mei

'... hij voerde hen door de woestijn...' (Ps. 78:52)(NBV).

Ben jij in de woestijn?

De woestijn is een plek waar groei moeilijk is, water schaars en je verder ploetert zonder dat er een einde in zicht is. Je kan overal een woestijnervaring hebben: bij een graf, een banenbureau of een echtscheidingsrechtbank. In de woestijn lijkt er ten eerste geen uitweg. In de Bijbel staat het getal veertig voor strijd. Noach ervoer veertig dagen lang noodweer. Mozes bracht veertig jaar in zijn eentje door in de woestijn. Jezus werd veertig dagen lang verzocht door de duivel. In de woestijn ga je ten tweede het ergste denken. De woestijn verzwakt je vastberadenheid. Het laat je naar een gemakkelijke uitweg zoeken. Een slecht huwelijk kan ervoor zorgen dat je op een verkeerde manier naar iemand van het andere geslacht kijkt. Het is de voedingsbodem voor oneerlijkheid, depressie, zelfs pornografie - dingen die je normaal niet aantrekkelijk zou vinden. '... geleid door de Geest zwierf hij [Jezus] veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld' (Luc. 4:1-2). Opmerking: het oog in oog staan met de duivel was Gods idee. Jezus, de laatste Adam, kwam om te slagen waar de eerste Adam faalde. 'Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden' (Rom. 5:19). Jezus overwon de duivel door Gods Woord te hanteren. Drie keer zei hij tegen satan: 'Er staat geschreven' (Lukas 4:4, 8,12). En Gods Woord is nog steeds je woestijnsurvivalgids. Nadat hij er gebruik van had gemaakt, verliet Jezus de woestijn bekleed met de kracht van Gods Geest, klaar om zijn bediening te starten. En God kan hetzelfde doen voor jou. '... hij voerde hen door de woestijn als schapen en geiten, hij leidde hen veilig, zij hadden niets te vrezen...' (Ps.78:52-53).