

Zondag 26 mei

'... [geloven wij ook] dat God de gestorven christenen met Christus zal laten terugkomen' (1 Tess. 4:14)(HB).

Wanneer een gelovige sterft (2).

Omgaan met de dood scheidt ons in twee categorieën: de hopelozen en de hoopvollen. De hopelozen geloven dat ze niets hebben om naar uit te kijken. Hun verliezen voelen als permanent - het eind van het leven en van al het goede. Maar de hoopvollen hebben alles om naar uit te kijken. Hun verliezen zijn tijdelijk - het begin van een eendeloos leven gevuld met Gods mooiste geschenken. God wil 'je niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben' (v. 13). Onze hoop komt voort uit het kennen van deze waarheden: 1) Wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan (zie v. 14). Alle hoop begint hier: geloven in Jezus' dood voor onze zonden en in zijn opstanding om ons te vertegenwoordigen voor God. 2) Omdat we dit geloven, geloven wij ook dat Jezus terugkomt. Het geloof in de fysieke terugkeer van Christus naar de aarde geeft ons het vertrouwen dat 'God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf.' God zal ons opwekken van onze rustplaatsen en ons weer bij Jezus brengen (zie Rom. 8:11). Op dat moment 'zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam' (Fil. 3:21). Nooit meer zal je kwetsbaar zijn voor kanker, diabetes, hart - en vaatziekten, artritis, beroertes, de ziekte van Lou Gehrig, verlamming, handicap, vermoeidheid, zwakte, verdriet, angst, depressie, verleiding, verslaving, mislukking, wroeging, suïcidale gedachten, een bipolaire stoornis, een dwangneurose of een posttraumatische stressstoornis of welke stoornis dan ook. Je zult volledig worden getransformeerd naar het beeld van Christus. Is dat niet geweldig?

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 20 mei

'... van mij is de wereld en wat daar leeft' (Ps. 50:12)(NBV).

Verbeeldingskracht en keuzevrijheid.

'Toen maakte God, de Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen' (Gen. 2:7). Tot die tijd waren we slechts levenloze brokken klei in menselijke vorm. Maar op dat moment blies God ons twee belangrijke dingen in: 1) Verbeeldingskracht. Het onderscheidt ons van alle andere levende wezens. Het is wat ons in staat stelt naar de maan te gaan, internet uit te vinden, een droom te hebben en onze Schepper te aanbidden. Maar zelfs wanneer God je een concept geeft, moet je ermee aan de gang om het te realiseren. God zei: 'Van mij is de wereld en wat daar leeft.' Dat betekent dat wanneer jij je klaar maakt om te gaan bouwen en slechts een paar bakstenen hebt, je kunt bidden voor meer bakstenen en dan zal God ze je geven. Het betekent ook dat je niet moet klagen over wat je niet hebt, maar moet kijken naar wat je wel hebt en wat je er met Gods hulp van kunt maken. 2) Keuzevrijheid. God heeft je de mogelijkheid gegeven om de juiste keuzes te maken en ernaar te handelen. Maar hoewel God je deze mogelijkheid heeft gegeven, kun je beter niet proberen om het in je eentje te doen. Jezus zei: 'Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk' (Joh. 3:6). Steun altijd op de heilige Geest. Hij heet niet voor niets 'de Helper' (Joh. 14:26)(WB). Jezus beloofde zijn discipelen: 'Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht [bekwaamheid, efficiëntie en macht] ontvangen...' (Hand. 1:8). Verbeeldingskracht en keuzevrijheid - gebruik ze om God te verheerlijken.

Dinsdag 21 mei

'God schiep de mens als zijn evenbeeld...' (Gen. 1:27)(NBV).

Boor je creativiteit aan.

'God schiep de mens als zijn evenbeeld... mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over... alle dieren die op de aarde rondkruipen.' Ook zei God: 'Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn...' (v. 27-29). God heeft je alles gegeven wat nodig is om te slagen in alles waartoe hij je geroepen heeft. Maar je moet wel je door God gegeven creativiteit aanboren! De Bijbel zegt: 'Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen...' (Spr. 29:18)(HSV). Elke grote prestatie begint als een visie, en elke door God gegeven visie wordt geleverd met de aangeboren kracht om hem te vervullen. Anderen kunnen meer opleiding of ervaring hebben, maar ze hebben geen monopolie op creativiteit. Het is heel goed mogelijk dat er zelfs op dit moment een 'God-idee' binnenin jou leeft dat erop wacht om te worden geopenbaard. Maak je daar geen gebruik van, dan neem je met minder genoegen dan wat God voor jou heeft. Waartoe je je ook geroepen voelt - schrijven, schilderen, preken, piano spelen, een bedrijf opzetten, verplegen, lesgeven - waag de sprong en doe het. Als je wacht tot je het perfect of zonder kritiek kunt doen, doe je het nooit! Over water lopen begint met een stap in geloof. Het brengt je ook dicht bij Jezus. Jezus zat namelijk niet in de boot maar was op het water toen hij tegen zijn discipelen zei: 'Kom' (Matt.14:29). Slechts een van hen kwam daadwerkelijk: Petrus. En hoewel hij het gebrekig deed, veranderde het zijn leven. Dus wees niet bang, boor je creativiteit aan en kijk wat er gebeurt.

Woensdag 22 mei

'De plannen van een vlijtig mens strekken hem tot voordeel...' (Spr. 21:5)(NBV).

Denken voor de verandering.

In zijn boek 'Thinking for a Change' zegt John Maxwell: 'De juiste gedachte plus de juiste mensen in de juiste omgeving op het juiste moment om de juiste reden levert altijd het juiste resultaat op.' Laten we deze woorden eens een voor een bekijken: 1) De juiste gedachte. Denken produceert ideeën, en ideeën hebben een ongelooflijke kracht en potentie. Maar elk idee begint als een gedachte in zaadjesvorm, dus die moet je laten groeien en beschermen. 2) De juiste mensen. Wanneer je het juiste idee bij de juiste mensen lanceert, gebeuren er grote dingen. In hun gezelschap komt het tot bloei en wordt het doordrenkt met mogelijkheden. 3) De juiste omgeving. In de juiste omgeving wordt denken op waarde geschat, kunnen ideeën vrij stromen, is een frisse blik welkom, worden veranderingen verwacht, vragen aangemoedigd, ego's beteugeld, stimuleren ideeën betere ideeën en genereert denken teamwork. 4) Het juiste moment. Keizer Hadrianus zei: 'Het te snel juist hebben is verkeerd.' Presenteer je idee in de beginfase zonder verwachting, tijdslimiet of strak omlijnde doelen. Waarom? Omdat je idee niet kan overleven als je het te vroeg probeert uit te voeren. 5) De juiste reden. J.P. Morgan zei: 'Een man heeft altijd twee redenen om iets te doen: een goed idee en de echte reden.' Motieven zijn van belang - en zelfzuchtige motieven diskwalificeren ons. God staat alleen achter ideeën die zijn doelen vervullen en zijn liefde voor anderen laten zien. Soms groeit een idee uit tot iets groots wanneer het samengaat met een ander idee, andere kernen blinkt het uit zoals het is. Een ding is zeker: als jij je denken oprekt, zal je ontdekken dat je denken jou oprekt.

Donderdag 23 mei

'Laten de woorden van mijn mond u behagen...' (Ps. 19:14)(NBV).

Wie probeer je te behagen?

Ben je bang om je uit te spreken voor het geval het afkeuring oproept? 'Angst voor mensen is een valstrik,' zegt Spreuken 29:25. En angst komt veel voor bij mensenbehagers. Iemand schrijft: 'Een dochter die wil behagen is iemand die, op elke leeftijd, nog steeds probeert om haar ouders te behagen. Van schoolrapporten tot opvoedingsstijl worden haar beslissingen gekleurd door de meningen van de mensen die haar hebben opgevoed. Maar vergeet niet wat Paulus zei: 'Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten' (1 Kor.13:11). Een vriend die mensen wil behagen is iemand die geen nee kan zeggen. Al neemt de irritatie misschien toe, hij draaft altijd op om voor van alles te zorgen. Wat hij liefde en trouw noemt, wordt vaak uitgebuit door anderen die emotionele afhankelijkheid en aandacht zoeken. Een werknemer die mensen wil behagen, werkt consequent lange uren zonder vergoeding of waardering, valt in voor anderen die zich niet volledig inzetten en bijt op zijn tong wanneer zijn baas of collega's er met de eer van door gaan. Een vrouw die mensen wil behagen, is iemand die in haar verlangen om perfect te zijn een gewijzigde versie wordt van de vrouw op wie haar man verliefd werd. Een moeder die mensen wil behagen, vreest het verlies van de liefde van haar kinderen. Ze is bang om grenzen te stellen, ook al creëren die een sfeer van comfort en respect. Ze stelt discipline gelijk aan verdeeldheid, en door haar kinderen regels te onthouden, mist ze de vriendschappen in het latere leven die het toetje zijn van goede ouders.' Het enige waar je over in moet zitten is zorgen dat je woorden en gedachten God behagen. Uiteindelijk is zijn goedkeuring het enige dat telt.

Vrijdag 24 mei

'... dank God onder alle omstandigheden...' (1 Tess. 5:18)(NBV).

Dankbaarheid is besmettelijk!

Auteur Barbara Johnson had het helemaal gehad, ze was al laat en in de bus naar haar werk moest ze staan. Haar stemming zakte onder het nulpunt toen een vrolijke stem voor in de bus riep: 'Mooie dag vandaag hè!' Ze kon de man niet zien, maar luisterde naar zijn commentaar terwijl hij een beschrijving gaf van het mooie landschap, een kerk hier, een park daar, een kerkhof, een brandweerkazerne. Zijn dankbare houding verlichtte de stemming van iedereen om hem heen. Maar toen Johnson de bus uitstapte, ving ze een glimp op van de spreker: een gemiddeld uitziende man met een donkere bril en een witte stok! Paulus zei: 'Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u... verlangt.' We danken God niet voor beproevingen, we danken hem in beproevingen. Dankbaarheid is als een boemerang. Hij zegent de ontvanger, maakt een draai van 180 graden en zegent dan degene die dank brengt. Een bijbelleraar zegt: 'Welke crisis je in je leven ook meemaakt, van tevoren heeft God ervoor gezorgd dat je in staat zou zijn om hem aan te kunnen. Anderen hebben ook meegemaakt wat jij nu doormaakt en zijn er zegevierend uitgekomen. Mét de beproeving heeft God beloofd ook de uitweg te geven zodat je haar kunt doorstaan (zie 1 Kor. 10:13). Beproevingen en uitwegen zijn onafscheidelijk. Maar de duivel wil niet dat je dat weet, dus bij elke beproeving vertelt hij je dat er geen uitweg is. Lang geleden heb ik geleerd dat wanneer de duivel me onder druk houdt, het altijd een indicatie is dat 'de uitweg' eraan zit te komen. We moeten doen wat God zegt. 'Wees altijd verheugd' (1 Tess. 5:1). We moeten niet vergeten dat de vreugde van de Heer onze kracht is (zie Neh. 8:10). Zijn vreugde zorgt voor kracht voor de reis.'

Zaterdag 25 mei

'... u hoeft niet te treuren, zoals zij die geen hoop hebben' (1 Tess. 4:13)(NBV).

Wanneer een gelovige sterft (1).

Onze cultuur maakt van de dood een onderwerp dat we liever vermijden of waarover we met somberheid spreken. Wanneer het onderwerp ter sprake komt, proberen zelfs christenen eraan te ontkomen door te vluchten in vage, irrelevant klinkende metaforen. Maar Gods Woord maakt de dood helder en niet bedreigend voor hen die op Christus vertrouwen. 'Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben.' Gods Woord is direct, concreet en bemoedigend over dit onderwerp. 'Kostbaar is in de ogen van de Heere de dood van zijn gunstelingen' (Ps. 116:15)(HSV). Vanuit het perspectief van onze hemelse Vader opent de dood juist de deur voor hem, zodat hij kan genieten van een volmaakte, eeuwige, heerlijke gemeenschap met elk van zijn verlost kinderen. 'Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: 'Schrijf op: 'Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven.' En de Geest beaamt: 'Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen' (Openb. 14:13). De Bijbel verzekert elke gelovige dat zijn dood geen tragedie is maar een triomfantelijke intocht in de hemel. Een andere vertaling noemt die mensen 'gezegend, te benijden'. God gaf Johannes de opdracht om dit op te schrijven. Waarom? Omdat God begrijpt dat wanneer we een geliefde verliezen, we de neiging hebben om zijn perspectief te vergeten en voor een perspectief gaan dat gedreven wordt door onze emoties. Verheug je, gelovige, '... of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer' (Rom.14:8). En de Heer zorgt goed voor wat hem toebehoort!