

Zondag 9 juni

'... liefde bedekt tal van zonden' (1 Petr. 4:8)(NBV).

Een woord voor alleenstaande ouders.

Worstel jij ermee je kinderen in je eentje op te voeden? Als dat zo is, breng ze dan deze drie principes bij. En al doende, zullen ze ook hun uitwerking hebben op je zelf. Het zal je nog verbazen hoeveel instructeurs leren terwijl ze instrueren. Dus: 1) Leer ze hoe ze van onvolmaakte mensen kunnen houden. Laat hen weten dat liefhebben een risico is, maar wel de moeite waard. Als ze jou dat horen zeggen helpt het hen om op te groeien zonder cynisch te worden om wat ze hebben meegemaakt. Leg uit dat wanneer je van mensen houdt, je moet houden van wat goed is en moet accepteren wat nog 'in aanbouw' is. En het zal hen verdriet besparen als je ze leert dat we elkaar soms zullen teleurstellen, en dat Gods remedie hiervoor is: 'liefde bedekt tal van zonden.' 2) Vertel ze dat de toekomst beter kan zijn dan het verleden. We worden gevoed door het verleden, maar brandstof werkt alleen als het via verbranding wordt omgezet in een andere vorm. Dus laat de pijn van het verleden brandstof zijn voor je toekomst in de vorm van mededogen, wijsheid en hoop. Veel van de mensen die we bewonderen hebben mislukkingen ervaren. De winnaar van dit jaar was vorig jaar nummer twee. Dus leer van je fouten en grijp de kansen van de nieuwe dag. Zodra je dat doet 'zijn alle dingen mogelijk' (Matt.19:26). 3) Laat ze zien hoe ze zich kunnen aanpassen aan veranderingen. Wanneer je verstrikt raakt in het verleden, gaat het altijd ten koste van de toekomst. Nadat de eerste schok voorbij is en je boosheid is verdwenen, moet je plannen gaan maken. Ga dichterbij God toe en besluit om weer te gaan leven. Blijf niet steken in een fase die alleen bedoeld was als een deel van een proces. Dit zal ook voorbijgaan - laat het dan ook voorbijgaan!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 3 juni

'Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt...' (1 Petr. 5:2)(NBV).

Zorg dragen voor je kudde.

Te ver vooruit kijken kan je ervan weerhouden energie te steken in de taak die voor je ligt. 'Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt... Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen...' (v. 2-4). Een bijbelschooldirecteur zegt: 'Er was een tijd dat God grote dingen in mijn leven begon te doen. Het was de vervulling van vele dromen. Tijdens deze periode begon ik meer problemen en confrontaties te ervaren. Ik voelde me net een brandweerman. Zodra de ene brand was geblust, dook er een andere op. Ik voelde me uitgeblust en ontmoedigd. Ik dacht: 'Ik ga de zending in, waar het werk leuk is en ik gewoon ansichtkaarten naar huis kan sturen.' Toen zag ik een visioen van David die werd gezalfd door Samuël, en de Heer vroeg mij: 'Wat deed David nadat hij tot koning was gezalfd?' Ik antwoordde: 'Hij ging terug om de schapen van zijn vader te hoeden' (1Sam. 17:15). De Heer vervolgde: 'Was David op dat moment op zoek gegaan naar een reus om te doden, dan zouden de leeuwen en de beer zijn kudde hebben opgegeten. Deze bijbelschool is jouw kudde, weid hem dus.' Of je nu een voorganger bent, een medewerker, een muzikleider of een leek, ieder van ons heeft een kudde. Davids kudde was zijn opdracht van God, en hoewel hij tot koning was gezalfd, was zijn eerste opdracht zijn eerste prioriteit. De reuzen zullen komen, en als je bij je opdracht blijft, zal je de jouwe op het juiste moment treffen en bedwingen. Je zult bevorderd worden - nadat je hebt bewezen trouw te zijn. God verwacht dat je bent op de plek waar jouw 'kudde' zich op dit moment bevindt.

Dinsdag 4 juni

'... bewandel niet de weg van wie boosaardig zijn' (Spr. 4:14)(NBV).

Waar leidt dit pad heen?

Elk pad dat je in het leven bewandelt, leidt ergens heen. 'Ga niet het pad van goddelozen, bewandel niet de weg van wie boosaardig zijn. Mijd hun weg, betreed hem niet, ga eraan voorbij, loop door' (v. 14-15). Vandaag de dag raken onze kinderen verslaafd aan drugs - sommige zo sterk dat ze na één shot al niet meer zonder kunnen. Dus praat al vroeg met je kinderen over de valstrikken die satan voor hen heeft gespannen. Laat ze dit weten: 1) Alles wat je tot een gewoonte maakt, wordt steeds sterker. 2) Alles wat je tot een gewoonte maakt, eist steeds meer. 3) Alles wat je tot een gewoonte maakt, krijgt altijd controle over je. Op 18 december 1997 werd de komiek en acteur Chris Farley dood aangetroffen in zijn appartement in het centrum van Chicago. Hij stierf aan een overdosis drugs. Zijn dood op de leeftijd van drieëndertig was geen verrassing voor zijn vrienden. Hij was in verschillende afkickcentra geweest om zijn leven op orde te krijgen. Kort voor zijn dood zei hij tegen een verslaggever: 'Ik dacht eigenlijk dat je een zekere mate van succes kon bereiken waarop de wetten van het heelal niet van toepassing waren. Maar dat doen ze wel. Het is nog steeds 'het leven op de voorwaarden van het leven' en niet op de voorwaarden van sterrendom. Ik moet nog steeds aan mijn relaties werken. Ik moet nog steeds aan mijn gewicht werken en aan nog een paar van mijn demonen. Ooit dacht ik dat alles oké zou zijn als ik maar genoeg geld op de bank had of genoeg roem had vergaard. Maar ik ben een mens zoals ieder ander. Ik ben daar niet van vrijgesteld.' Dus voordat je het pad bewandelt, is het goed om je af te vragen waar het heen leidt.

Woensdag 5 juni

'... dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus... ons van alle zonde' (1 Joh. 1:7)(NBV).

Het fundament van echte vriendschap.

'... een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg' (Spr. 27:10). Soms is het makkelijker om hechte vriendschappen te ontwikkelen met mensen buiten je directe familiekring. Maar er wordt in de Bijbel gesproken over een ander soort 'bloedverwant': broeders en zusters met elkaar verbonden door het bloed van Jezus (1 Joh. 1:7). Het is het soort relatie dat niet toestaat dat we er alleen vandoor gaan en op eigen houtje handelen (Kol. 3:15). Het vraagt erom dat we ons best doen om met elkaar in vrede te leven en elkaar eervol behandelen (zie Jak. 3:18). Het vraagt om een verbintenis op lange termijn die niet gemakkelijk te begrijpen is door de 'ik-generatie,' waar het, wanneer het moeilijk wordt, aanvaardbaar is met een relatie te kappen en op te stappen. Een voorganger wijst erop dat de wereld het christelijk concept van broederschap en zusterschap niet begrijpt: 'Zij zegt dat je vrienden moet zoeken onder gelijkgezinden, onder mensen met een zelfde inkomen, een zelfde stemgedrag en een zelfde golfhandicap. Deze vriendschappen werken - totdat de bodem uit je leven valt of totdat je geconfronteerd wordt met een nijpend probleem, een tragisch verlies of een ernstige ziekte en opeens tot het besef komt dat niemand veel om je geeft. Waarom niet? Omdat jij niet hebt geïnvesteerd in iemands leven en nu dus geen geld van de vriendschapsbank kunt halen nu je het nodig hebt.' Opofferende liefde is het fundament van ware vriendschap. Paulus schrijft: 'Er is verder niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommert, want alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na...U weet dat hij [Timoteüs] betrouwbaar is...' (Fil. 2:20-22).

Donderdag 6 juni

'Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd'
(Rom. 4:21)(NBV).

'God is bij machte'.

De reden dat we ons niet vaker tot God wenden is omdat we ergens op een fundamenteel en onbewust niveau niet volledig overtuigd zijn dat hij bij machte en bereid is om voor ons in actie te komen. Dat kunnen toegeven bij jezelf is vernederend; het is ook het moment waarop je je gebrek aan geloof in God gaat aanpakken. Niets in je leven zal veranderen totdat je bidt: 'Heer, help mij. Ik zeg dingen met mijn lippen die ik niet navolg met mijn gedrag.' Als je eenmaal op die manier gaat bidden, kun je je Bijbel door gaan wandelen en herontdekken dat 'God bij machte is'. Hij is bij machte om jou van alles te voorzien wanneer je in een woestijn zit. Hij is bij machte om de reuzen te verslaan die in de weg staan. Hij is bij machte om met je door vurige beproevingen heen te gaan en je er ongedeerd uit te halen. Hij is bij machte om jou te bevorderen wanneer je over het hoofd gezien bent of tegengewerkt. 'Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken'(Efez. 3:20). Wat er ook voor nodig is om je de woorden 'God is bij machte' eigen te maken, doe het, anders zal je niet in staat zijn met vertrouwen te bidden. Je doet een paar wensen op je knieën, maar bent niet in staat om te volharden in gebed zolang je niet diep in je hart weet dat God bij machte is - en dat hij bereid is! Niets is te moeilijk voor hem. Hij wacht gewoon tot jij dat erkent en in geloof tot hem komt met je vraag om hulp.

Vrijdag 7 juni

'... zijn maaksel zijn wij...' (Efez. 2:10)(NBG).

'Ik doe er toe omdat God van mij houdt.'

De angst om niets anders te zijn dan een grote nul kan een zelf vervullende profetie worden. Het werkt als volgt: Wanneer het tijd is voor een sollicitatiegesprek slaat de angst toe en denk je: 'Ik zal ze nooit imponeren, ik kom vast stom over. Ze zullen me vragen stellen die ik niet kan beantwoorden.' Een muis in een leeuwenkuil heeft een betere kans op succes. Dus faal je jammerlijk en daal je af naar een dieper niveau in de kelder van zelfnederlaag. Of denk aan het meisje dat mee is uitgevraagd door een knappe vent. Zo knap dat zij zich afvraagt wat hij in haar ziet. Ze is er zeker van dat als hij haar leert kennen, hij het gelijk zal uitmaken. Dus onzekerheid zet haar ertoe aan het enige middel te gebruiken dat ze vertrouwt, haar lichaam. Ze gaat met hem naar bed tijdens de eerste date, uit angst dat er geen tweede zal volgen, en voelt zich ten slotte de wegwerpvrouw die ze niet had willen worden. De angst van onbeduidendheid creëert juist het gevreesde resultaat en komt uit bij de bestemming die het probeert te vermijden. Stop! Je bent het niet eens met God! Je trekt zijn oordeel in twijfel en zet vraagtekens bij zijn smaak. Zijn Woord zegt dat hij niet kan stoppen met aan je te denken. Als je zijn gedachten kon tellen, dan zouden het er ontelbaar veel zijn, meer dan er zandkorrels zijn (zie Ps.139:18). Waarom houdt God zoveel van je? Om dezelfde reden dat een kunstenaar van zijn schilderijen houdt. 'Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft.' Dus kijk 's morgens bij het wakker worden in de spiegel en zeg tegen jezelf: 'Ik ben belangrijk, ik doe ertoe, want God houdt van mij!'

Zaterdag 8 juni

'... U hebt dit goede tot Uw dienaar gesproken' (2 Sam. 7:28)(HSV).

God geloven voor 'het goede'.

We streven ernaar elke dag te 'wandelen in geloof, niet in aanschouwen' (2 Kor. 5:7) (NBG). Maar het komt niet vanzelf. Wat nodig is, is een geest die verzadigd is in de Schrift om een geloofskeus te kunnen maken wanneer je oog in oog staat met een hachelijke, onoverkomelijk lijkende situatie. Hoe ontwikkel je een dergelijk soort geloof? Wil een relatie gedijen, dan moeten beide partijen tijd en energie steken in het leren kennen van elkaar. Blijvende verbintenissen zijn gebaseerd op vertrouwen en een grondige kennis van de gewoonten en het karakter van de ander. En hetzelfde geldt bij God. Na verloop van tijd, als je merkt dat hij trouw is, wordt het gemakkelijker je angst los te laten en te vervangen door vertrouwen. Iemand schrijft: 'God leren kennen betekent met hem wandelen, tijd doorbrengen in zijn Woord, kennis nemen van zijn smetteloze karakter en de talloze voorbeelden van zijn liefde en trouw, getoond in zijn ijzersterke beloften. Het betekent bidden, praten, alle details van je leven en je zielenroerselen delen. Hij weet het allemaal al, maar hij geniet van de intimiteit van het gesprek. En zoals bij elke evenwichtige relatie kunnen we niet altijd zelf aan het woord zijn. We moeten tijd maken om te luisteren, om bij de Heer te komen en stil te worden door het lawaai van onze gedachten en de stormloop van onze emoties tot zwijgen te brengen.' Vergeet niet dat de enige plek waar angst aan het werk kan, de lege ruimte is waar je geloof zou moeten zitten. Angst is gebaseerd op wat je ziet en hoort. Geloof is gebaseerd op de wetenschap dat Gods Woord betrouwbaar is, en dat hij 'het goede' heeft gesproken tot hen die hem daarvoor geloven!