

Zondag 23 juni

'Op de dag van mijn ondergang... was de Heer was mijn steun' (2 Sam. 22:19)(NBV).

Gods noodkit.

Een telefoontje in de kleine uurtjes, een kwaadaardige tumor, een politieagent aan je deur, een kind dat verslaafd is aan drugs - als je lang genoeg leeft zal je worden geconfronteerd met 'de dag van ondergang.' En het is de kracht van je relatie met God die je reactie zal bepalen. C.S. Lewis zei dat we ofwel de wijsheid kunnen verwerven die verpakt zit in een beproeving, ofwel in herhaling blijven vallen net zolang tot we het snappen. Een ander wijst erop dat Gods noodkit te vinden is in Psalm 31:25: 'Wees sterk.' Waarom? Omdat God voor jou strijdt. Je moet God kennen, je moet je overtuigingen kennen en weten hoe je kunt tappen uit Gods onbeperkte kracht. Je bent niet wie jij, of iemand anders, denkt. God zegt dat je sterk bent. Geloof Hem! Vat moed. Laat je pijn je niet belemmeren. Neem de brokstukken en bied ze God aan. Kies ervoor om te leven met liefde. Een gesloten hart is het niet waard om voor te vechten. Je hebt te hard gewerkt om zover te komen, dus werk met hem naar je totale genezing toe. Hoop in de Heer. Besteed geen aandacht aan emotie, omstandigheden of geroddel. Leg je dromen en verwachtingen op het altaar. God maakt alle dingen nieuw en mogelijk. Alles wat niet echt is zal mislukken. Hoe lang ik ook in Gods werkplaats heb doorgebracht, mijn vooruitgang bewijst zich pas op het moment van gevaar. We bereiden ons op voorhand voor zodat onze reacties een reflex worden. Er is geen situatie, beproeving of vraag waar Efeziërs 6:10 niet van toepassing is: 'Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.' Op meerkeuzevragen is dat het antwoord. God zegt je niet dat je sterk moet zijn in eigen kracht. Vertrouw op zijn kracht en laat hij voor je doen wat volgens hem het beste is.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 17 juni

'... niets staat mij voor ogen wat boosaardig is' (Ps. 101:3)(NBV).

Ga er niet heen!

Uit angst voor de bevolkingsgroei van de Israëlieten droeg farao de Hebreeuwse vroedvrouwen op: 'Als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem doden...' (Ex. 1:16)(HSV). Dit woord 'baarstoel' is hetzelfde woord dat gebruikt wordt om een draaischijf te beschrijven. Als satan jou kapot kan maken terwijl je nog op de draaischijf ligt, in het vormingsproces, heeft hij zijn doel bereikt. En vandaag de dag is pornografie een van zijn strategieën om jongens en mannen kapot te maken. Davids affaire met Batseba begon met de woorden: 'Beneden [vanaf het dak gezien] zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was...' (2 Sam.11:2-3). Terugkijkend op dit pijnlijke hoofdstuk in zijn leven schreef David: 'Ik handel met een zuiver hart, ook in mijn paleis, niets staat mij voor ogen wat boosaardig is.' Volgens de Chicago Tribune onderhield een zekere Joe uit Rockford, Illinois, een live internetseksite genaamd Video Fantasy. Joe had een zoon van tien. Thuis installeerde Joe op zijn computer filtersoftware om de bewegingsvrijheid van zijn zoon op internet te beperken. Joe legde uit: 'Het is niet dat ik hem van alles afscherm, maar mijn vrouw en ik besteden veel aandacht aan wat hij leest, wat hij op tv ziet en op de computer doet, want het is onze verantwoordelijkheid om als ouders zo goed mogelijk voor hem te zorgen.' Wat hypocriet! Pornografie is zo verslavend als een drug. Het zet beelden op je scherm die je gedachten vervormen, beelden die de duivel steeds opnieuw kan afspelen en kan gebruiken om jou tot slaaf te maken. Dus, ga er niet heen!

Dinsdag 18 juni

'... dat ik de mensheid geef in ruil voor jou...' (Jes. 43:4)(NBV).

'Daar ben je. Ik wist het wel!'

Duizenden hebben jaarlijks deelgenomen aan Women of Faith conferenties. Velen zijn ernaartoe gegaan op zoek naar hoop, betekenis en eigenwaarde. Nadat een deelneemster de ene spreker na de andere had horen vertellen over Gods liefde voor zijn kinderen, stuurde ze deze mail: 'In de film Hook was Peter Pan volwassen en wat dikker geworden en leek in niets meer op de Peter die de verloren jongens kenden. Te midden van het geschreeuw van de jongens dat dit Peter NIET was, nam een van de kleinste jongens hem bij de hand en trok hem omlaag. Toen legde hij zijn handen op Peters gezicht en begon de huid te bewegen en zijn gezicht te vervormen. De jongen keek Peter in de ogen en zei: 'Daar ben je, Peter, ik wist het wel!' Ik bracht veel met mij mee naar de conferentie, dingen die alleen God kon zien. Maar het hele weekend heb ik de handen van God op mijn gezicht kunnen voelen die alle rotzooi wegduwde die ik had meegebracht. En toen hoorde ik hem zeggen: 'Daar ben je, zie je wel, ik wist het toch!' En God zegt dezelfde woorden vandaag tegen jou, hij vindt de schoonheid die er al jaren begraven ligt, de schittering die de tijd probeert weg te nemen. Hij ziet jou en houdt van de jou die hij ziet. Hij zegt: 'Daar ben je, ik wist het wel.' Ben jij bang dat je nooit iemand zal vinden die van je houdt? Geloof dat alsjeblieft niet! God zegt: 'Je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.' Als jij God zoekt en je openstelt, zal God de juiste mensen in je leven brengen.

Woensdag 19 juni

'Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in toom'
(Spr. 29:11)(NBV).

Weten wanneer je moet zwijgen!

Carol Kuykendall schrijft: 'Mijn hoogzwangere dochter had haar lange haar laten afknippen tot een vlot kort kapsel. Ze probeerde te wennen aan haar nieuwe look toen we een van haar vriendinnen tegenkwamen: 'Oh nee!' jammerde haar vriendin, 'ik vind het niet leuk staan!' Daarna voegde ze er snel verontschuldigend aan toe: 'Je kent me. Ik ben altijd recht voor zijn raap.' Terwijl we verder liepen, zei mijn dochter dat ze het die dag wel zonder die waarheid had kunnen doen. Het maakte me opeens bewuster van dat kritieke moment in gesprekken wanneer ik voor de keuze sta om te zeggen wat ik denk of om mijn mond te houden. Ik hoor maar steeds dat 'zeggen waar het op staat' en 'eerlijk zijn' goed is voor relaties. Reality tv, bekentenissen bij Oprah en de waarheid twitteren vergroot ons ontzag voor authenticiteit alleen maar. Maar dit is wat ik weet van mezelf: als ik alles zeg wat ik denk, kan ik mensen op mijn pad neermaaien. En alleen dat ik iets denk, maakt het nog niet waar. Een goede vraag is: is het behulpzaam of kwetsend voor de persoon of onze relatie? Hoe zit het met de timing en de toon? Een reactie over het uiterlijk van je partner is bijvoorbeeld pijnlijk wanneer hij of zij er niets aan kan doen, en het maakt hem of haar de rest van de avond er alleen maar van bewust.' 'Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in toom.' Weten wanneer je niet moet spreken is vaak belangrijker dan weten wat je moet zeggen. Dat is wat Paulus in gedachten had: 'Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort' (Efez. 4:29).

Donderdag 20 juni

'Al deze mensen, die... om hun geloof geprezen worden' (Hebr. 11:39)(NBV).

Debbie Russell.

Debbie, een stralende zevenendertigjarige die werkte voor 'The Word for You Today' in Atlanta, overleed na een gevecht tegen kanker. Overal hadden mensen voor haar genezing gebeden, ook de oudsten bij Northpoint Church. Sommigen van degenen die haar begrafenis bijwoonden, kwamen met hun waaromvragen. De waarheid is, soms God geneest ons in antwoord op gelovig gebed (Jak. 5:14), andere keren neemt hij ons mee naar de hemel, wat Paulus omschrijft als 'het allerbeste' (Fil.1:23). Dit roept de vraag op: 'Waarom worden sommige mensen genezen in antwoord op het gebed en anderen niet?' Het antwoord is: 'Wij weten het niet en God vertelt het ons niet.' Paulus, die de helft van het Nieuwe Testament schreef, had een bediening zo wonderlijk dat de doden werden opgewekt, maar hij bekende dat 'ons kennen tekortschiet' (1Kor.13: 9). Voorganger James Bradley werpt licht op dit moeilijke onderwerp. Hij wijst erop dat in Hebreeën hoofdstuk elf sommigen 'ontkwamen aan de houw van het zwaard' (v. 34), terwijl anderen 'stierven door een moordend zwaard' (v. 37). Maar let op vers 39: 'Al deze mensen werden om hun geloof geprezen.' Bradley schrijft: 'Het blijkt duidelijk dat we geloof niet altijd kunnen meten aan de hand van de resultaten. Geloof is een deugd op zich en heeft als zodanig betekenis. Ons geloof is niet gebaseerd op wat we krijgen, het is gebaseerd op wie we vertrouwen.' Sprekend over de dood van Debbie schreef hij: 'Ze liet haar geloof niet in de steek en haar geloof liet haar niet in de steek. Ze was, en is, een prachtig voorbeeld van vertrouwen op God in de moeilijkste uitdagingen van het leven. Ze is een geloofskampioen en ik werd geïnspireerd door haar onwrikbare vertrouwen en liefde voor de Heer.'

Vrijdag 21 juni

'Weduwen... bijstaan...' (Jak. 1:27)(NBV).

Zorgen voor hen om wie God geeft.

Miriam Neff zegt: 'Met mijn man Bobs vertrek naar de hemel is mijn leven veranderd: mijn agenda, mijn bankrekening, de inhoud van mijn koelkast en de blik in de ogen van mijn kinderen wanneer ze de deur binnenstappen tijdens vakanties. Mijn huis is rommeliger. Ik gebruik zelden make-up en er zijn ook veranderingen die zo persoonlijk zijn dat ik ze liever niet deel. Alleen-zijn en eenzaamheid zijn niet de woorden die het voldoende omschrijven. Weduwen ervaren zo veel eerste keren dat we stoppen met tellen. Als weduwe heb ik geleerd dat we allemaal veranderen. En veel van de veranderingen zijn goed. We worden vol van geloof omdat we de dag anders niet aan kunnen. We worden sterk omdat we geen keus hebben. We zijn bewogen omdat ons hart gebroken is.' Het is een feit dat vrouwen van wie de mannen sterven 75 procent van hun vriendschappen verliezen, 60 procent ervaart problemen met hun gezondheid, een derde wordt een jaar later klinisch depressief en de meeste hebben te maken met financiële problemen. Zoals een voorganger zegt: 'Weduwen schuiven van de voorste rij in de kerk steeds verder naar achteren en zo de kerk uit. Zij gaan van dienen en zingen in het koor naar eenzaamheid en stil verdriet.' God geeft zo veel om weduwen dat hij ze meer dan honderd keer noemt in de Bijbel. Hij is een 'beschermer van weduwen' (Ps. 68:5). Hij steunt hen (Ps. 146:9). Jakobus zegt: 'Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen... bijstaan in hun nood.' Miriam Neff voegt eraan toe: 'Niemand kan een weduwe zo troosten als een andere weduwe. Wanneer we zien dat een andere vrouw door deze ervaring heen gaat, willen we haar troosten. Terwijl de noodzaak voor financiële steun en hulp algemeen erkend wordt, is de behoefte aan contact dringender. We hebben gelovige vriendinnen nodig.'

Zaterdag 22 juni

'... om ons de eersten te maken in zijn schepping' (Jak. 1:18)(NBV).

God is aan jou toegewijd.

Wees voorzichtig met mensen die zichzelf niet waarderen, want ze zijn niet in staat jou te waarderen. Zoek mensen die je stimuleren en niet remmen, die je denken bevruchten en je geloof versterken. In hen zie je je beste kwaliteiten weerspiegeld en word je gevoed door de woorden die van hun lippen komen. Wanneer je iemand ontmoet die zegt dat je niets te bieden hebt, lach er dan alsjeblieft om - het is onbeleefd om een grap te horen en niet te lachen. Toen God jou gemaakt had, deed hij een stapje terug en zei dat het zeer goed was (Gen. 1:31). Dus houd er niet langer tegengestelde meningen op na. Je hebt zoveel potentieel dat het woord 'kansen' van je afstraalt. Door Gods genade kan je alles zijn wat hij wil dat je bent. 'Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping.' Heb jij spijt van dingen? Als jij er berouw van hebt en ervan hebt geleerd, richt je dan op de toekomst! Gods liefde is niet gebaseerd op je prestaties. Hij heeft je niet uitgekozen vanwege je deugden. '... Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren' (Rom. 5:8). Hij is de God van de tweede én derde kansen. Paulus schrijft: 'Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus' (Fil.1:6). De God die je tot hier gebracht heeft, zal je de rest van de weg leiden - hij is aan jou toegewijd. Zorg er alleen voor dat je ook bent toegewijd aan hem.