

Zondag 30 juni

'... uw zonden worden u vergeven' (Matt. 9:2)(NBV).

Onbevangen omgang met God.

Jezus zei tot een verlamde man die op een matje lag: 'Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.' Misschien vraag jij je af wat voor zonden een verlamde zou kunnen begaan. Er zijn drie manieren om te zondigen: 1) De dingen die we doen. 2) De goede dingen die we niet doen. 3) Onze verkeerde houdingen. Waarom zei Jezus niet gewoon: 'sta op, neem uw matras op en wandel?' Omdat je, wanneer je weet dat je zonden vergeven zijn, het vertrouwen hebt om God te vragen wat je nodig hebt, en de moed om in geloof te doen wat hij zegt. Het besef dat zijn zonden vergeven waren stelde deze man in staat te doen wat volgens iedereen onmogelijk was. We kunnen hier iets van leren. Nadat Adam gezondigd had, verborg hij zich voor God. Toen God tegen hem zei: 'Waar ben je?' antwoordde hij: 'Ik hoorde u in de tuin en werd bang...' (Gen. 3:9-10). Hoe kun je weten wanneer iets verkeerd voor je is? Wanneer het ervoor zorgt dat jij je voor God verbergt! Wanneer het ervoor zorgt dat je niet meer bidt of in de Bijbel leest of samen komt met Gods volk. De Bijbel veroordeelt zonden zoals stelen en begeren, maar hoe zit het met andere dingen die niet zo duidelijk beschreven staan in de Schrift? Om te weten of iets goed of fout voor je is, hoef je maar één vraag te stellen: 'Hoe zal dit mijn onbevangen omgang met God beïnvloeden?' Als jij jezelf die vraag stelt, ga je nooit in de fout. 'Als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil' (1 Joh. 3:21-22).

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 24 juni

'Want wie van jullie... gaat niet eerst de kosten berekenen...' (Luc. 14:28)(NBV).

Het recht van leidinggeven verdienen (1).

Het recht van leidinggeven verdienen vraagt om het volgende:

1) Evalueer biddend voordat je handelt. Juist datgene wat leidinggeven zo aantrekkelijk maakt voor je ego maakt je kwetsbaar voor de druk en lof van je volgelingen. 'Jezus begreep dat ze hem... tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen' (Joh. 6:15). Laten we eerlijk zijn - wie onder ons wil niet af en toe 'koning' zijn? Maar Jezus werd niet geleid door het applaus van de menigte, hij werd geleid door de wil van zijn Vader. En dat zou jij ook moeten doen. 2) Vul niet alleen de vacature, maar vul hem met de juiste persoon. Soms geven we mensen banen omdat we er niemand anders voor kunnen vinden. Maar wat gebeurt er als de baan hen ontgroeit? Er staat hier meer op het spel dan het sparen van iemands gevoelens. Jouw angst voor confrontatie zal mensen laten wegwijnen op de verkeerde plek, zal de visie vertragen en de getalenteerde mensen om je heen ontmoedigen die zich blijven afvragen hoe lang je dit duldt. 3) Zoek de beste raad die je kunt vinden. 'Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs' (Spr.13:20). Betaal niet dubbel voor dezelfde informatie. Win advies in bij iemand die je respecteert, iemand die al gedaan heeft wat jij wilt doen, vooral wanneer je beslissing anderen beïnvloedt en de tand des tijds zal moeten doorstaan. Wat je vandaag goed lijkt of gelikt overkomt, kan er morgen misschien niet zo goed uitzien wanneer je betere opties krijgt voorgelegd. Jezus slaat eigenlijk de spijker op de kop met het 'eerst de kosten berekenen'.

Dinsdag 25 juni

'Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet' (Rom. 12:8)(NBV).

Het recht van leidinggeven verdienen (2).

Het recht van leidinggeven verdienen vraagt ook om zelfonderzoek: 1) Kan ik leven met de resultaten van deze beslissing? Voor je iets opstart, moet je zorgen dat je alles in huis hebt om het te kunnen behappen. Als je er nu al nauwelijks mee kunt omgaan, hoe wil je dan meer aankunnen? Voordat God aan de bediening werkt, werkt hij aan de man of vrouw, want meer succes vraagt om meer verantwoordelijkheid. 2) Is het rendement de investering waard? Wanneer jij teveel hooi op je vork neemt en jezelf uitput, is het eerste wat eronder lijdt je tijd met God. Het volgende wat eronder lijdt is je gezin. En zonder de dekking van beide ben je kwetsbaar. Er zijn veel goede doelen in deze wereld, maar God zal je alleen laten gedijen wanneer jij je concentreert op datgene waartoe hij jou geroepen heeft. 3) Zijn mijn verwachtingen realistisch? Hudson Taylor zei: 'Onderneem grote dingen voor God en verwacht grote dingen van God.' Wanneer menselijke wijsheid en bekwaamheid je niet verder brengen, zal geloof het wel doen, want geloof houdt de hand van God vast. En met God zijn alle dingen mogelijk (zie Matt.19:26). Zorg er alleen voor dat je handelt in geloof en niet vanuit intuïtie. 4) Hoe kan ik vandaag overleven zodat het me morgen goed gaat? Obstakels en oppositie zijn onvermijdelijk, ze zijn onderdeel van de reis. Maar laten ze je niet aan het twijfelen brengen over God en over zijn plan voor jou. Wees als Abraham - twijfel niet, vertrouw op Gods Woord. 'Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd' (Rom. 4:20-21).

Woensdag 26 juni

'Geef ons meer geloof!' (Luc. 17:5)(NBV).

'Geloof is'.

Geloof geeft antwoord op de hoe-vraag met één woord: God. De Bijbel zegt: 'Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt, en het bewijs der dingen die men niet ziet' (Hebr.11:1)(NBG). Een paar aandachtspunten: 1) Het geloof is 'zekerheid' (vaste grond)(HSV). Sommige mensen zien geloof als iets zweverigs en niet van de wereld. Maar dat is het niet, geloof is iets wat we elke dag gebruiken. Een voorbeeld: je pakt je telefoon, belt een winkel, plaatst een bestelling en ze vragen om je creditcardnummer. Dan sturen ze je een ontvangstbewijs. Dat bewijs is wat je bewaart in afwachting van je pakje - het geeft je de zekerheid dat het product onderweg is. En hetzelfde geldt in de geestelijke wereld. God belooft om je gebed te beantwoorden, jij gelooft hem, maar je geloof is 'de zekerheid' of het ontvangstbewijs dat je bewaart terwijl je wacht. 2) Geloof is ook 'bewijs.' Waarom zou je geloven dat een onzichtbaar persoon aan de andere kant van de telefoonlijn je iets zou sturen, alleen maar omdat jij het bestelt? Omdat het ook anderen dagelijks overkomt en het jou waarschijnlijk al eerder is overkomen. Dus je bent niet aanmatigend of dwaas wanneer je naar je brievenbus loopt en verwacht dat het er is. Je bent niet de eerste persoon die op God vertrouwt en ook niet de laatste. 'Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht' (Ps. 90:1). Mensen hebben God al duizenden jaren vertrouwd en hij heeft ze nooit in de steek gelaten. Zijn trouw is al het 'bewijs' dat je nodig hebt. Dus het is zeker niet onverstandig om je vertrouwen te stellen in zo'n God.

Donderdag 27 juni

'Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt...' (2 Kor. 7:10)(NBV).

Leef niet met spijt.

Er is het soort spijt dat leidt tot wanhoop omdat je meent dat Gods genade niet volstaat om je zonden te bedekken. Maar je hebt ook een ander soort spijt: 'Verdriet dat God geeft leidt tot inkeer die men nooit berouwt.' Dit soort spijt trekt je dichter naar God toe en maakt je meer afhankelijk van hem. Dan kan van jou gezegd worden: '... wat een verdediging, ja, wat een verontwaardiging, ja, wat een vrees, ja, wat een vurig verlangen, ja, wat een ijver...' (2 Kor 7:11)(HSV). Jon Walker schrijft: 'Toen de economie inzakte, kreeg ik spijt dat ik niet een minder duur huis gekocht had. Hadden we maar een goedkoper huis gekocht. Hadden we maar gehuurd. Waren we maar in ons eerste huis gebleven. Ik kan mezelf in een depressie 'steldatten' en mezelf op die manier klem zetten tussen spijt en een voorwaartse beweging. Wanneer mijn focus niet ligt op de Ene die voorziet, laat ik spijt groter worden dan God. En zo verder redenerend meen ik dan dat oude keuzes, een gebeurtenis, een tragedie, een compromis of een fout allemaal sterker zijn dan de God die de wereld tot aanzijn riep. We leven meer in 'had-ik-maar' en 'stel-dat' momenten dan we beseffen. Ze wikkelen ons in een gevoel van hopeloze verlamming: we vrezen de slechte keuzes die we gemaakt hebben én de keuzes waar we nog voor staan. Maar God giet zijn genade uit in het heden. Onze wandel met hem is er een waar we een beslissing nemen en ons daaraan houden, in het vertrouwen dat zelfs als we fouten maken, God groot genoeg is om er een keer in te brengen. Wanneer spijt goddeloos verdriet wordt (verdriet dat de wereld geeft) in plaats van goddelijke droefheid (verdriet dat God geeft) raak je ondergedompeld in zelfmedelijden. En dan ga je niet op zoek naar hem om dingen uit te werken 'ten goede, voor hen... die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn' (Rom. 8:28)(HSV).'

Vrijdag 28 juni

'... wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil' (Hoogl. 2:7)(NBV).

Duik niet overhaast in deze relatie (1).

Wanneer we ons gekwetst en afgewezen voelen zit er iets in ons dat wil bewijzen dat we nog steeds achtenswaardig en begeerlijk zijn. Daardoor kunnen we te snel een volgende relatie aangaan. Maar zoals een kind niet van de ene dag op de andere overgaat van kruipen naar autorijden, is ook dit een proces, en als je probeert het te omzeilen ben je uiteindelijk weer terug bij af, verbaasd over wat er gebeurd is. Een schrijver zegt: 'Een nieuwe relatie zal je niet succesvol genezen, zal noch voorkomen dat toegebrachte wonden verergeren, noch onmiddellijk een puinhoop opruimen. Ongeacht de tijdelijke gelukzaligheid, word je vroeg of laat weer geconfronteerd met je oude dingen. Als dit jouw situatie is, doe de dingen dan op de juiste manier. Neem de tijd. Dit soort dingen kun je niet veinzen, overhaasten of proberen te verkrijgen. Het wordt je gegeven wanneer je er klaar voor bent, en geen moment eerder. Deze keer wil jij gaan voor de ware. En God wil je filter zijn, dus om de schat van je hart te bereiken, moet iemand eerst via hem.' Salomo schrijft: '... wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil.' Probeer niet zo gehaast de scherpe kantjes van je pijn weg te halen dat je voor God uit rent. Het kost hem tijd om jou te maken tot de persoon die hij van jou wil maken. En terwijl hij werkt aan jou, bereidt hij het hart voor van de juiste partner om op het juiste moment op te dagen. In de tussentijd is er een manier om de leegte van binnen op te vullen; werk aan de ontwikkeling van een nauwere relatie met God, dan zal hij je vervullen met vreugde en vrede (zie Rom. 15:13).

Zaterdag 29 juni

'... maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen' (Joh. 4:14)(NBV).

Duik niet overhaast in deze relatie (2).

We willen allemaal geliefd en gewaardeerd worden om wie we zijn. En wanneer het niet gebeurt in ons tijdschema, is het verleidelijk om overhaast in een andere relatie te stappen, in de hoop dat alles beter zal worden. Iemand schrijft: 'Er is geen droomprins van wie je ondersteboven bent en die je gelukkig maakt met jezelf. Zelfs wanneer het eerste deel van het verhaal goed lijkt te gaan, ontwaakt Doornroosje om te ontdekken dat haar prins gewoon een kikker is. Je kunt niet verwachten dat een mens jou geeft wat alleen je hemelse Vader je kan bieden. Gewone stervelingen, zelfs met goede bedoelingen, kunnen nooit in de buurt komen. Wanneer jij al je dromen en verwachting op iemand anders zet, loopt dat geheel op een teleurstelling uit. Wanneer jij je ziel verkoopt in een poging om het onbereikbare te bereiken, zijn de kosten hoog en is de kans op gevaar groot. Laat obsessief verlangen je niet leiden naar een pad van wanhoop - obsessie is sterk. Het geeft brandstof aan fantasieën en zet je aan tot roekeloos gedrag. Je zult geen liefde vinden zolang je niet voldoende liefde en respect hebt voor jezelf. Want dan hoef je niet langer buiten jezelf op zoek te gaan naar iets of iemand om je waarde toe te kennen.' Op een dag ontmoette Jezus een vrouw die al vijf keer getrouwd was geweest en aan een nieuwe relatie bezig was. Hij had in de gaten dat haar behoefte niet uitging naar weer een andere man, maar naar een relatie met God. En hij zei: '... maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen' (v.14). Jezus zag achter haar zonde haar werkelijke nood en herstelde haar gevoel van eigenwaarde. Kortom: alleen het water dat Jezus geeft zal de dorst van je ziel lessen.