

Zondag 7 juli

'Ik ben onschuldig.... Zie het zelf maar op te lossen' (Matt. 27:24)(NBV).

De zwarte piet toespelen (1).

We worden meer en meer een op schuld-gerichte cultuur. Tegenwoordig beschouwen we onze tegenslagen als de schuld van iemand anders. 'Ik ben zoals ik ben door toedoen van hen. Zij hebben het me aangedaan.' En het is niet met ons begonnen. Het gaat helemaal terug tot Adam in de hof van Eden toen hij tegen God zei: 'De vrouw die U gaf... heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten' (Gen. 3:12)(HSV). Het zit in ons DNA! We zeggen dat de breuk in ons huwelijk de schuld was van onze partner, of we drinken teveel omdat iemand ons ertoe aanzet, of we voelen ons niet goed vanwege de fastfood industrie. Laten we ze aanklagen! Verantwoordelijkheid afschuiven kan schuldgevoel kortstondig verlichten, maar het is een dodelijk spel zonder winnaars. Bij het doodsvonnissen van Christus zei Pilatus: 'Ik ben onschuldig aan het bloed van deze man... Zie het zelf maar op te lossen!' Door de schuld op de Joden te schuiven meende hij dat hij zijn vrouw of zijn critici niet zou verontrusten en dat hij zichzelf zou vrijpleiten. Maar de verantwoordelijkheid lag bij hem! Begrijp dit: God houdt jou verantwoordelijk voor je beslissingen en acties. 'Die ieder vergelden zal naar zijn werken...' (Rom. 2:6). En als jij nalaat het juiste te beslissen of te doen, verdien jij ook zijn schuldigverklaring. Paulus schrijft: '... God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten' (Gal. 6:7). Anderen kunnen zich schuldig maken aan beledigingen richting jouw adres, en dat is dan hun 'pakkie an'. Maar jouw oogst is afhankelijk van jouw reacties. Wanneer jij je verantwoordelijkheid neemt naar God toe, verlicht jij daarmee je schuld en neemt ontmoediging en stress af.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 1 juli

'Ik [Nebukadnessar] sloeg mijn ogen naar de hemel op... in ere hersteld' (Dan. 4:31-33)(NBV).

Laat God je weer op de been helpen.

'Toen koning Nebukadnessar berouw toonde, kreeg hij zijn verstand terug en herwon hij zijn majesteit en luister en werd zijn koningschap in ere hersteld' (v.33). Maar wanneer we een imago hebben op te houden, vragen we niet zo gauw om hulp. Mensen mochten eens minder van ons denken. Iemand schrijft: 'Vallen is al erg genoeg, maar vallen en niet om hulp roepen is erger. Sommige mensen zitten zo vol trots en zelfgenoegzaamheid dat ze denken: 'Als ik zelf niet overleef, laat ik me door niemand helpen.' Wees niet zo trots - dat is wat je val om te beginnen veroorzaakte! 'Wie hoogmoedig zijn, kan hij vernederen' (Dan. 4:37). Trots is gevaarlijk, het dwingt je om nodeloos dagenlang en soms jarenlang in een hulpeloze toestand te blijven hangen. Als je direct om hulp had gevraagd, had je op kunnen krabbelen en je leven weer op kunnen pakken.' Spreuken 14:12 zegt: 'Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood.' Heb je ooit geprobeerd een gewond dier te redden? Het weet niet dat jij alleen maar wil helpen, het weet slechts dat het pijn heeft, en het gevolg is dat het uitvalt naar de persoon die dit het minst verdient. Dit geldt vooral wanneer je bezeerd bent door iemand die dicht bij je staat en je het niet aan zag komen. Je kunt zoveel pijn hebben dat je niemand meer vertrouwt, zelfs God niet. Je stopt met bidden en bijbellezen, je ontloopt degenen die je willen helpen en je weigert iemand voor je te laten bidden. 'Wees niet koppig' zegt Hebreëen 3:15. Erken vandaag dat je gestruikeld bent en laat God je weer op de been helpen.

Dinsdag 2 juli

'... volmaakte liefde sluit angst uit...' (1 Joh. 4:18)(NBV).

Twijfel niet langer aan je redding.

Doe jij je uiterste best om de Heer te dienen, maar twijfel je soms toch aan je redding? Hoewel je je niet bewust bent van een bepaalde zonde in je leven, voel je je nog steeds onwaardig om in Gods tegenwoordigheid te komen in volle zekerheid van zijn aanvaarding. Lees dan het volgende Schriftgedeelte eens. Of, beter nog, schrijf het op en draag het bij je: 'Volmaakte liefde sluit angst uit.' Als God nu met een onvolmaakte liefde van je had gehouden, had je reden om je zorgen te maken. De liefde van de mens, die onvolmaakt is, houdt een lijst van zonden bij en raadpleegt die geregeld. Maar Gods liefde niet. Op het moment dat jij je vertrouwen stelt op Christus, beschouwt hij jou als rechtvaardig en vanaf dat moment volledig aanvaard. Zijn liefde drijft jou angst uit omdat het je zonde uitdrijft. Denk ook even aan deze woorden uit de brief van Johannes: 'En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles' (1 Joh 3:20). Dat betekent dat het mogelijk is om vergeven te zijn maar je toch niet vergeven te voelen. Wanneer jij je dus niet vergeven voelt, twijfel dan aan je gevoelens maar niet aan God. Geef je emoties geen stem. Ga terug naar de Bijbel. Gods Woord overtreft alle zelfkritiek en zelftwijfel. Zoals Paulus tegen Titus zei: 'Gods bereidheid om te geven en te vergeven is nu openbaar geworden. Verlossing ligt binnen ieders bereik! Vertel dit aan iedereen. Bemoedig de mensen ermee' (zie Titus 2:11,15). Vertrouw jij op Christus als jouw Verlosser? Heb dan onbevreesd lief en leef doortastend. Niets bevordert moed zozeer als een helder begrip van genade. 'Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad' (1 Joh.1:9). Let op de woorden: 'alle kwaad'. Heb je Gods vergeving ontvangen, leef er dan ook naar!

Woensdag 3 juli

'Dan staat niets uw gebeden in de weg' (1 Petr. 3:7)(NBV).

Gebedshindernissen (1).

Twee hindernissen voor een verhoord gebed: 1) Niet beleden zonde. '... door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen' (Jes. 59:2). God verwacht van jou als gelovige dat je wandelt in gehoorzaamheid. 'Je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God' (Mich. 6:8). Merk op dat dit is wat God echt van je verlangt. Als je hier niet aan voldoet, is bidden verspilde tijd, tenzij het een gebed van berouw is. Je moet Gods vergeving zoeken, en dan zal hij je gebeden horen. 2) Onopgeloste conflicten. 'U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw... Behandel haar met respect... Dan staat niets uw gebeden in de weg.' Het heeft geen zin om te bidden als je altijd met elkaar overhoop ligt. 'Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis' (1 Joh 2:9). God zal antwoorden wanneer jij in het licht treedt, afrekent met datgene wat jullie uit elkaar dreef en probeert de relatie te herstellen. Nu is het soms niet mogelijk om het weer goed te maken. Maar 'stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven' (Rom. 12:18). Soms wil de ander de kwestie liever levend houden dan jouw excuses aanvaarden. Wanneer dat gebeurt, kijk dan in je eigen hart. Wil je echt herstellen, of wil je liever een schuldige aanwijzen en dingen laten sudderen? Als je pogingen oprecht en eerlijk waren, zal een verbroken relatie voor God geen hindernis zijn voor je gebeden. Maar als je pogingen halfslachtig en zelfzuchtig waren, probeer het dan opnieuw - deze keer serieus.

Donderdag 4 juli

'U krijgt niets omdat u niet bidt' (Jak. 4:2)(NBV).

Gebedshindernissen (2).

Nog twee hindernissen voor een verhoord gebed: 1) Te weinig of helemaal niet bidden. Men schat dat van de 667 gebeden in de Bijbel voor specifieke zaken, er 454 specifieke antwoorden zijn. Dat betekent dat de Bijbel een boek is van gebeden - en antwoorden. Ons probleem is dat we veel tijd besteden aan praten over bidden maar er niet daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Charles Trumbull zei: 'Bidden maakt Gods krachten vrij.' Het doel van gebed is niet om Gods terughoudendheid te overwinnen, maar om hem te geloven en aan zijn bereidwilligheid vast te houden. Zijn Woord zegt: 'U krijgt niets omdat u niet bidt.' C.E. Cowman schreef: 'Geen biddende man of vrouw volbrengt zo veel in zo weinig tijd als wanneer hij of zij bidt.' Zolang je niet leert bidden in geloof en op God leert wachten voor een antwoord, kom je nergens. 2) Te weinig aandacht voor anderen. Toen de Israëlieten klaagden dat God hun gebeden niet beantwoordde, zei hij tegen hen dat ze moesten stoppen hun arbeiders uit te buiten, dat ze hen eerlijk moesten behandelen en hun voedsel moesten delen met de hongerigen. Dat ze kleren moesten geven aan wie het koud hadden en zich niet moesten verbergen voor familieleden die hun hulp nodig hadden. Als ze deze dingen zouden doen, zou de Heer antwoorden als ze riepen (Jes. 58:6-9)(HB). Zonde en ongeloof zijn niet de enige dingen die je gebeden belemmeren: egocentrisch leven ook! Een klein meisje bad gedurende een aantal weken ergens voor. Uiteindelijk zei ze gefrustreerd: 'Trouwens, Heer, ik heb u dit al een paar keer eerder genoemd.' Als dat jouw situatie is, denk dan niet langer aan je eigen behoeften maar richt je op de behoeften van anderen.

Vrijdag 5 juli

'... wij tasten als mensen zonder ogen...' (Jes. 59:10)(HSV).

Houd je visie levend!

De Pilgrim Fathers, de grondleggers van de VS, landden vol visie bij Plymouth Rock. Het eerste jaar stichtten ze een stad, het jaar daarop kozen ze een gemeenteraad. In hun derde jaar stelde de gemeenteraad de aanleg voor van een 8 kilometer lange weg die westwaarts richting de woestijn leidde. Maar de stedelingen wezen het kritisch van de hand als een verspilling van publieke middelen. Verbazend! Eens waren ze in staat geweest over oceanen heen te kijken naar nieuwe werelden, nu konden ze niet eens 8 kilometer verder kijken. Wat was er gebeurd? Zij waren er niet in geslaagd om hun visie levend te houden. Hoe kun je zorgen dat dit jou niet gebeurt? 1) Houd je visie te allen tijde voor ogen. 'Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is' (Hab. 2:2). Je visie is de routekaart voor je leven. Dus schrijf hem op, lees hem regelmatig en houd hem altijd bij je. 2) Zorg ervoor dat het jouw visie is en niet die van iemand anders. Onder het mom van 'verstandig zijn' of 'praktisch zijn' negeren we vaak onze door God gegeven verlangens. Wij verbinden ons aan een carrière om onze ouders, onze partners of anderen een plezier te doen. Dat maakt je misschien plichtsgetrouw, maar niet per se succesvol. Je kunt geen visie volbrengen die niet van jou is! 3) Geloof in jezelf, zelfs wanneer anderen dat niet doen. Je kunt eventueel slagen als niemand anders in je gelooft, maar je zal nooit slagen als je niet in jezelf gelooft. Hoe oud je ook bent, blijf altijd jong van hart. Pearl Buck zei: 'Jongeren weten niet genoeg om voorzichtig te zijn, dus proberen ze het onmogelijke - en bereiken het ook, generatie na generatie.'

Zaterdag 6 juli

'Zo is er dan nu geen veroordeling...' (Rom. 8:1)(NBG).

Reken af met de haan.

Booker Washington vertelt een prachtig verhaal over zijn moeder. Elke ochtend werd hij als kind samen met alle slaven op de plantage gewekt door het kraaien van een haan. Lang voor de dageraad vulde het onwelkome lawaai de hutten, als een herinnering voor Washington en zijn maten om het bed uit te kruipen en richting katoenvelden te trekken. Dat hanengekraai werd een symbool van een leven van lange dagen en slopende arbeid. Maar toen kwam de Emancipatieproclamatie. Abraham Lincoln sprak de vrijheid uit voor alle slaven. De eerste ochtend daarna werd de jonge Booker weer gewekt door de haan. Alleen zat zijn moeder deze keer het beest met een bijl achterna rond het boerenerf. Die dag bakten de Washingtons hun wekker en verorberden hem bij de lunch. Hun eerste daad van vrijheid was om de herinnering aan hun slavernij het zwijgen op te leggen. Zijn er hanen die jou van je slaap beroven? Mogelijk moet jij je mes scherpen. Het goede nieuws van het evangelie is, ja, zijn genade is reëel, en dus je vrijheid! 'Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest' (Rom. 8:1)(HSV). Vergeet je zonden in Gods naam, want als je ze op blijft rakelen, erger je hem! Klinkt je dat te heftig? Lees dan wat God over je zonden zegt: 'Ik, ik ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet' (Jes. 43:25). God heeft je zonden begraven in 'de diepte van de zee' (Micha 7:19) en er een bord naast gezet waarop staat 'verboden te vissen'.