

Zondag 21 juli

'Tuchtig je zoon, en je hebt geen zorgen over hem, hij zal je vreugde geven'
(Spr. 29:17)(NBV).

Wetten en regels (1).

We produceren een generatie van kinderen die zich zelf mogen opvoeden met behulp van tv, gewelddadige dvd's en internet (wat een mijnenveld kan zijn!). Vaak werken beide ouders en laten het ene kind toezicht houden op het andere. Daardoor worden ze zichzelf tot wet. '... een kind dat niet wordt opgevoed, maakt zijn moeder [zijn ouders] te schande' (Spr. 29:15). De meesten van ons zijn liefdevolle ouders, maar onze kinderen hebben discipline en regels nodig om naar te leven. Liefde heeft een ruggengraat, en die heet wetten en regels. Zonder die twee is liefde slechts vrijheid. 'Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem...' (Spr.13:24). Ouders hoeven niet bezig te doen, maar kinderen hebben wel voortdurend strakke leiding nodig. Het handhaven van wetten en regels is niet eenvoudig. Maar het alternatief is een verraad aan onze kinderen en aan onze door God gegeven verantwoordelijkheid! Je niet aan wetten en regels houden om op korte termijn populariteit te winnen bij je kinderen gaat je uiteindelijk altijd hun respect kosten op de lange termijn. Verwachten dat jonge kinderen voor zichzelf uitmaken wat goed en fout is een last die zij niet zouden moeten dragen; hun neurologische en morele toerusting is nog niet voldoende ontwikkeld voor een dergelijke verantwoordelijkheid. De Bijbel zegt: 'Een kind is geneigd tot dwaasheid, de stok wijst het terecht en weerhoudt het ervan' (Spr. 22:15). Je kinderen leren goede beslissingen te nemen op grond van de beloningen en gevolgen van het omgaan met de wetten en regels die thuis gelden. Laat ze niet in de steek!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 15 juli

'De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen' (Hebr. 13:6)(NBV).

Je zorgen eruit zetten.

Bezorgdheid is een kraker, die moet je eruit zetten. Als in bepaalde situaties een huis lang genoeg leeg staat, kan iedereen erin trekken en het bezetten. Bezorgdheid doet dat ook. Bezorgdheid zwerft rond op zoek naar een lege geest en trekt er vervolgens in. Heeft bezorgdheid vandaag zijn intrek genomen in je denken? Aanwezig wanneer je 's morgens wakker wordt en wanneer je 's avonds slapen gaat? Als volgeling van Christus heb jij de bevoegdheid om bezorgdheid een ontruimingsbevel voor te houden, en dan moet hij vertrekken. Het enige wat bezorgdheid kan laten blijven is jouw onbekendheid met die waarheid. Wanneer je denken bezig is met Gods Woord, ziet bezorgdheid een 'geen kamers vrij' teken en trekt verder. Paulus schrijft: 'We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgedachte om haar aan Christus te onderwerpen' (2 Kor.10: 3-5). De wapens die God je gegeven heeft om mee te vechten zijn groter dan de angsten waarmee je oog in oog staat. Maar je moet je wapens kennen, ze goed onderhouden en in staat zijn ze te gebruiken. 'Daarom, zo zegt de Here, de God der heerscharen, omdat gij dit woord spreekt: zie, Ik maak mijn woorden in uw mond tot vuur en dit volk [je zorgen] tot hout en het zal hen verteren' (Jer. 5:14). Wanneer jij Gods Woord gelooft met heel je hart en het gaat uitspreken tegen je zorgen, 'zal het ze verteren.'

Dinsdag 16 juli

'... als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt' (Joh. 13:17)(NBV).

Zet je geloof om in actie!

'Geloof zonder daden is nutteloos [dood]' zegt Jakobus 2:20. Bepaalde gebeden worden alleen beantwoord wanneer je actie onderneemt. Toen de bloedvloeiende vrouw het initiatief nam, zich door de menigte heen werkte en de zoom van Jezus' kleed aanraakte, zei hij tegen haar dat haar geloof haar had gered (zie Matt. 9:22). En bij een andere gelegenheid lezen we: 'Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden... Ze verhieven hun stem en riepen: 'Jezus, meester, heb medelijden met ons!'... hij zei tegen hen: 'Ga u aan de priesters laten zien...' (Luc.17:12-14). Volgens de Joodse wet kon een onrein persoon die in de buurt van de tempel werd gesignaleerd, gestenigd worden. Dus door Jezus' instructies op te volgen stelden deze mensen hun leven letterlijk in de waagschaal. Maar ze deden het, en 'terwijl ze gingen werden ze gereinigd' (v. 14). Jezus zei: 'Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.' Jouw beslissingen en handelingen zijn gebaseerd op wat je gelooft. Een bijbelleraar schrijft: 'Iedereen kan geloven als hij in de kerk zit of als alles op rolletjes loopt. Maar daarbuiten kom je erachter wat je echt hebt. Helende kracht was onmiskenbaar aanwezig, en deze mannen geloofden dat Jezus hen kon genezen. Daarom kwamen ze in de eerste plaats bij hem. Ze twijfelden niet aan zijn vermogens. Maar het belangrijkste was dat ze werden genezen zodra ze ook echt deden wat Jezus zei.' Dus het woord voor jou voor vandaag is: zet je geloof om in actie.

Woensdag 17 juli

'... zullen wij... voor Uw aangezicht staan... tot U roepen, en U zult verhoren en verlossen' (2 Kron. 20:9)(HSV).

Wanneer je je terneergeslagen voelt (1).

Een gemeentelid vroeg aan zijn voorganger of hij zich wel eens terneergeslagen voelde. 'Natuurlijk,' antwoordde hij. 'Wat doe je er dan aan?' vroeg het gemeentelid. 'Ik krabbel weer overeind. Terneergeslagen zijn is niet mijn probleem - het blijven wel. Ik sta hetzij op mijn benen hetzij ben bezig op te staan. Ik heb geleerd om er niet tussenin te bivakkeren.' Hoewel neerslachtigheid universeel is, waarschuwen sociologen ons om ons te wapenen tegen de twee meest voorkomende oorzaken: angst en vermoeidheid. Laten we ze eens onder de loep nemen. Ten eerste angst: toen Edomitische legers opmarcheerden tegen Israël's koning, greep angst hem en zijn volk naar de keel. Ze voelden zich machteloos en vreesden het verlies van hun door God gegeven land en bezittingen. Als de stress van de afgelopen jaren je met een angstig gevoel heeft opgezaald, doe dan wat Israël's koning deed. Hij wendde zich tot God en bad: 'Als ons enig onheil overkomt... zullen wij voor... Uw aangezicht staan... Wij zullen... tot U roepen, en U zult verhoren en verlossen' (v. 9). Laat angst je er niet toe brengen je hoop en je visie los te laten. Kom in plaats daarvan voor Gods aangezicht, roep het tot hem uit en zie hoe hij je eruit redt. In het hele Oude Testament herinnerde God Israël aan de goede dingen die hij voor hen gedaan had. Hij wilde dat ze die niet vergaten en moed vatten. Maar soms verduisterde vrees hun geheugen en begonnen ze te twijfelen. Klinkt je dat bekend? Dus zei hij tegen hen: 'Jullie hoeven niet bang te zijn... want dit is niet jullie strijd, maar die van God' (v. 15). Met andere woorden: 'Jullie hoeven de vijand niet te verslaan, dat is mijn taak. Ik ben verantwoordelijk, vertrouw mij maar om het uit te werken.' Dus vergeet niet wie vandaag de controle heeft over jouw situatie. Ga naar hem toe en geloof in zijn belofte!

Donderdag 18 juli

'En laten wij niet moe worden goed te doen...' (Gal. 6:9)(HSV).

Wanneer je je terneergeslagen voelt (2).

Een tweede oorzaak van neerslachtigheid is vermoeidheid: denk aan het oude gezegde dat je de kaars niet aan twee kanten kunt branden. Tegenwoordig zijn we overgegaan van kaarskracht naar atoomkracht en weinig mensen schenken nog aandacht aan dat oude gezegde. We willen grotere huizen, mooiere auto's en exotischer vakanties, etc. Dus we beginnen eerder, werken harder en stoppen later. Dan strompelen we naar huis en vallen in slaap voor de tv, uitgeput en met een schuldgevoel omdat we zo weinig tijd met ons gezin doorbrengen. We vergeten dat God ons zo gemaakt heeft dat we één werk-vrije dag per week nodig hebben voor rust en geestelijke vernieuwing (Ex. 20:8-11). Als gevolg daarvan ondermijnt vermoeidheid onze creatieve energie, verstoort ons blikveld, vermindert onze vreugde, tast ons vertrouwen aan en zuigt ons geestelijk leeg. Elia is hier een groot voorbeeld van. In zijn eentje versloeg hij de profeten van Baäl (1 Kon. 18). In antwoord op zijn gebed zond God vuur uit de hemel dat het altaar verbrandde en Israël weer terug bracht bij God. Het was een spectaculaire overwinning, maar pal erna werd hij zo neerslachtig dat hij God zelfs vroeg om zijn leven te nemen. Nou, dan zit je echt aan de grond! Dus wat deed God? Zoals elke goede arts stelde hij de diagnose van 's mans probleem en schreef drie dingen voor: goede voeding, voldoende rust en een goede assistent - Elisa. Wanneer we van ons werk houden, kunnen we soms de neiging hebben uit balans te raken. We kennen geen grenzen, dus lopen we het risico op te branden. We 'worden moe terwijl we goed doen.' Wat is het antwoord? 'Hij geeft mij nieuwe kracht en hij verkwikt mijn ziel' (Ps. 23:3)(NBV/HSV). Fysieke ontspanning en geestelijk bijtanken. Dat is wat je te doen staat als je je down voelt!

Vrijdag 19 juli

'Waarom zouden we hier de dood blijven afwachten?' (2 Kon. 7:3)(NBV).

Stap uit in geloof!

Zolang je niet bereid bent risico's te nemen zal je niet slagen in het leven. Natuurlijk is er ook een tijd dat je op safe moet spelen. Maar wanneer behoedzaamheid een levensstijl wordt, verzand je in middelmatigheid en mislukkingen terwijl het leven aan je voorbijgaat. Wanneer je klaar bent met bidden, de Bijbel doorspitten en luisteren naar goddelijke raad - moet je stappen zetten in geloof. Vier melaatsen zaten buiten de door hongersnood geteisterde stad Samaria. Zij overwogen hun situatie. 'We verhongeren. Er is eten in de stad. Er zijn vijandelijke soldaten in de stad. We kunnen op safe spelen, hier blijven zitten en sterven. Of de stad ingaan en kijken of ze ons te eten geven of vermoorden!' Ze wisten dat hun slechtste optie was om op safe te spelen en niets te doen. Dus wat gebeurde er? Ze werden gered doordat ze een stap zetten in geloof. Nu zullen jouw risico's minder dramatisch zijn. Maar als je ze niet neemt, zal je nooit je door God gegeven opdracht in het leven vervullen. De Bijbel zegt: 'Wie een kuil graaft, loopt de kans erin te vallen; wie een bres slaat in de muur, kan gebeten worden door een slang. Wie stenen uit een rots houdt, kan zich verwonden; wie hout in stukken hakt, loopt gevaar' (Pred.10:8-9). Door je pogingen om valpartijen, beten, verwondingen, gevaar, enz. te vermijden, loop je kansen in je leven mis. Wandelen in geloof betekent: 1) Het accepteren van risico's die de moeite waard zijn. Je moet je uitstrekken, want dat is waar de vrucht is. 2) Wijze voorbereiding op je risico's. God beloont uitmuntendheid. 'Iemand die zijn bijl niet slijpt wanneer de snede bot wordt, moet meer kracht gebruiken. Wie met wijs beraad te werk gaat, heeft meer kans van slagen' (Pred. 10:10). In de benen dus, stap uit in geloof!

Zaterdag 20 juli

'Woorden hebben macht over leven en dood...' (Spr. 18:21)(NBV).

Het antwoord op je zorgen.

Je woorden werken in je voordeel of in je nadeel. De Bijbel zegt: 'Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.' Niet voor niets geldt soms dat je je woorden beter had kunnen inslikken. De profeet Jeremia schrijft: 'Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde...' (Jer.15:16). De psalmist schrijft: 'Ze schreeuwden in hun angst tot de Heer - hij heeft hen gered uit vele gevaren [zorgen], hij zond zijn woord en genas hen...' (Ps.107:19-20). Gods Woord is het medicijn dat zorgen geneest. Dus wat God over het probleem te zeggen heeft, moet zijn wat jij erover te zeggen hebt, anders spreek je hem tegen en koppel je jezelf los van de bron van alle zegen. Als je verstandig bent, zal je jezelf omringen met gelijkgestemde mensen die Gods Woord uitspreken in je leven. En je zult niet al te veel tijd door willen brengen met degenen die er geen belangstelling voor hebben. Als jij het juiste soort fruit wilt laten groeien, moet je over het juiste klimaat beschikken. En de woorden die je spreekt (en beluistert) bepalen het klimaat van je leven, de richting waarin het gaat en de resultaten die je krijgt. Er is geen 'geheim' voor succes. De Bijbel zegt dat wanneer je leert je te verdiepen 'in zijn wet, dag en nacht... alles wat je doet tot bloei zal komen' (Ps.1:1-3). Dus het antwoord op je zorgen is te vinden in Gods Woord!