

Zondag 28 juli

'Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven'
(Matt. 14:24)(NBV).

In de stormen van het leven.

Over een door stormen geteisterd persoon gesproken! Jeremia kon je precies vertellen hoe hoog de golven waren en hoe hard het woei. Hij beseft hoe snel hij aan het zinken was, dus hij verschoof zijn blik. 'Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast: Genadig is de Heer: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. - Veelvuldig blijkt uw trouw! Ik besef: mijn enig bezit is de Heer, al mijn hoop is op hem gevestigd' (Klaagl. 3:21-24). Toen Jeremia zijn ogen afwendde van de golven en naar God keek, begon hij een kwintet van beloftes te reciteren: 1) Zijn ontferming kent geen grenzen. 2) Zijn barmhartigheden houden niet op. 3) Elke morgen zijn zij nieuw. 4) Groot is uw trouw. 5) Mijn enig bezit is de Heer. Er kwam geen einde aan de storm, maar wel aan Jeremia's ontmoediging. '... zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer' zegt Paulus in Efeziërs 5:19. Krachtige liederen zijn een grote hulp. Zij helpen je om je ogen te richten op de Ene die op het water loopt en de storm kalmeert. Thomas Chisholm schreef: 'Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 22 juli

'... wie hem[zijn zoon] liefheeft, tuchtigt hem' (Spr. 13:24)(NBV).

Wetten en regels (2).

Kinderen die een vreugde zijn om mee te leven krijg je niet in een huis zonder regels. Ooit de film Bonnie en Clyde gezien? Het grote verhaal achter Bonnie is de moeder die haar opvoedde. Ze vond alles wat Bonnie deed vertederend. Ze hemelde haar op met de woorden - 'zoals bloemen oplichten door zonneschijn en dauw, zo licht deze wereld op door mensen zoals jij.' Maar Bonnie was niet zo vertederend toen ze erop los ging moorden. Structuur geeft je kind het gevoel dat er voor hem gezorgd wordt en dat hij veilig is. Twee richtlijnen in dit verband: 1) Leg regels duidelijk uit. Een kind straf geven voor een regel die hij niet begrijpt maakt hem alleen maar boos. Hoe minder regels hoe beter - maar maak ze wel begrijpelijk, uitvoerbaar en na te leven. 'Preken' en moraliseren creëert slechts weerstand. 2) Houd je consequent aan de regels. Wat vandaag een glimlach oplevert moet niet morgen zorgen voor een klap. Inconsistentie verzwakt je gezag en wekt ongehoorzaamheid in hen op. Een aantal dingen moet je uit de weg gaan: a) Vermijd vergelijkingen. Van geen enkel kind mag je verwachten dat hij net zo is als een ander. b) Vermijd kwetsende etiketten zoals 'je bent dom, lui, slecht, een tijdsverspilling,' etc. Beschrijf hun daden, breek niet hun eigenwaarde af. c) Vermijd loze bedreigingen. Handhaaf de regel of laat hem vallen. d) Vermijd lokmiddelen; ze wekken slechts manipulatie op en verminderen het belang van de regels. e) Maak hun zwakheden niet belachelijk. f) Wees niet bang om nee te zeggen. Hun toekomstige succes en geluk is afhankelijk van hoe ze daarmee leren omgaan.

Dinsdag 23 juli

'... de Heer, die zijn volk... rust heeft gegeven...' (1 Kon. 8:56)(NBV).

God zal voor je zorgen!

Leef de dag van vandaag en leg de dag van morgen in handen van God. Schrap de 'stel dat' woorden uit je vocabulaire. God zal je altijd een stap voor zijn. 'De Heer zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen' (Deut. 31:8). De reden dat God in de Bijbel de Alfa en Omega wordt genoemd is dat hij niet alleen het startpunt van je spirituele reis initieert maar ook elke volgende stap verder heeft bepaald volgens zijn wil. Hij zegt tegen je: 'Mijn plan met jullie staat vast -spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren... ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb...' (Jer. 29:11-14). Als jij bang bent voor de toekomst, kijk dan nog even naar het verleden. 'Geprezen zij de Heer, die zijn volk... rust heeft gegeven, zoals hij heeft beloofd. Niet één van de beloften die hij... heeft gedaan, is onvervuld gebleven' (1 Kon. 8:56). Je zult je zorgen nooit helemaal de baas zijn, want zorgen, net als zwakke punten en karaktergebreken, trekken je dichterbij God toe en houden je van hem afhankelijk. Veertig jaar lang misten de Israëlieten in de woestijn geen maaltijd. God bezorgde die dagelijks bij de ingang van hun tent. En hij zal ook voor jou zorgen. 'Niet zo haastig, mijn hart! Heb geloof in God, en wacht; hoewel hij lang blijft talmen, komt hij nooit te laat.'

Woensdag 24 juli

'Bid daarom als volgt...' (Matt. 6:9)(NBV).

Volharden in gebed.

Als bidden vanzelf ging, zou God ons er niet zo vaak aan herinneren om het te doen. Voor een consistent gebedsleven is het nodig om onze egoïstische natuur te kruisigen. Maar wanneer gebed niet lonend lijkt, zijn we geneigd ermee te stoppen. Dus hoe kun je bidden én resultaat krijgen? 1) Prijs hem voor je hem iets vraagt! Elk gebed dat met vragen begint, kan egocentrisch en oppervlakkig worden. 'Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam' (Ps. 100:4). Wanneer Gods liefde, goedheid en trouw je vertrekpunt zijn, word je boven jezelf uitgetild, is je geest voorbereid op verbinding met God, wordt de inhoud van je gebed bijbels en krijg je resultaten. In het Onze Vader richt Jezus onze aandacht eerst op Gods naam, vervolgens op zijn koninkrijk en daarna op zijn wil. Dan pas vragen we om 'ons dagelijks brood.' Dankzegging brengt God niet zover dat hij jou zegent - het brengt jou zover dat jij zijn zegen kan ontvangen. 2) Volhard wanneer je bidt! God is geen automaat. Het is de bedoeling dat je in contact met hem blijft totdat hij besluit je te beantwoorden. Dit vraagt om een houding van geloof, volharding en geduld. Jezus gaf ons een gelijkenis over een vrouw die bleef pleiten bij een hardvochtig rechter om aan haar verzoek te voldoen. Toen ze hem ten slotte had vermurwd, gaf hij haar wat ze vroeg. Jezus had slechts één doel met de gelijkenis: 'Om zijn leerlingen duidelijk te maken dat ze moesten blijven bidden, dat ze het nooit moesten opgeven...' (Luc.18:1)(GNB). Het punt is niet dat volharding God tot samenwerking dwingt, het is dat God wil dat jij zonder ophouden bidt. Wanneer jij volhardt, zal God antwoorden.

Donderdag 25 juli

'... is hij het domme kind dat, als het zover is, de weg uit de baarmoeder niet weet te vinden' (Hos. 13:13)(NBV).

Weten wanneer je naar voren moet treden.

Timing is een integraal onderdeel van Gods plan voor je leven. Je moet weten wat je doen moet en wanneer je het doen moet. Als je te lang wacht, mis je je opening van door God gegeven kansen. Een auteur wijst erop dat we als gelovigen twee geboorten ervaren: een natuurlijke en een geestelijke geboorte. Ze schrijft: 'Voor sommige mensen vindt de geestelijke geboorte plaats in hun jeugd. Anderen, zoals ik, moeten er iets voor doen om zover te komen, met een combinatie van inspanning en het afpellen van lagen van onafhankelijkheid. Ongeacht hoe we op de geestelijke verloskamer belanden, op onze afgesproken tijd - in tegenstelling tot een natuurlijke geboorte - moeten we bereid zijn om opnieuw geboren te worden. We kunnen niet geïsoleerd in de duisternis blijven zitten.' Wanneer het tijd is om je te vertonen in de opening van de moederschoot (WB) en je de wereld in te laten duwen als een nieuwe schepping, moet je bereid zijn om te voorschijn te komen. We kennen allemaal mensen die elk seminar bezoeken en elk zelfhulpboek lezen. Ze zijn zich altijd aan het prepareren om te voorschijn te komen en naar voren te treden, maar komen nooit zover. Mogelijk ben jij ook zo iemand. Misschien heeft God je een visie gegeven, maar heb jij die zo lang verborgen in afwachting van het juiste moment, dat hij muf geworden is. Visies hebben een bepaalde houdbaarheid. Ze zijn voor 'een vastgestelde, bestemde tijd' (Hab. 2:3). Maurice Chevalier zei: 'Als je wacht op het perfecte moment tot alles veilig en zeker is, zullen er geen bergen worden beklommen, geen races worden gewonnen en zal er geen blijvend geluk worden bereikt.' Met andere woorden: je kunt op de bank blijven zitten of mee gaan doen. Wat zal het zijn?

Vrijdag 26 juli

'Maar God geeft moed aan wie terneergeslagen is... heeft... ook ons moed gegeven' (2 Kor. 7:6)(NBV).

Troost in moeilijke tijden.

Denk jij dat Paulus geestelijk te volwassen was om zich somber te voelen? Zo te zien niet! De hoofdapostel en leider van de kerk ervoer ontmoediging, stress, onrust en zelfs angst. 'Toen we in Macedonië kwamen, vonden we geen rust maar werden we van alle kanten belaagd: van buitenaf door vijanden, van binnenuit door zorgen' (v. 5). Waar gaan we dus naar toe voor kracht in onze tijden van nood? Kijk eens naar een aantal manieren waarop God ons troost en bemoediging stuurt: 1) Hij troost ons door zijn aanwezigheid. 'Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt' (2Tess. 2:16-17). Het zit in Gods aard om met ons te zijn, om ons troost te geven wanneer we rouwen (Matt. 5:4), een gebroken hart hebben (Ps.147:3), overweldigd zijn (Ps.145:14), bezorgd zijn (Jes. 41:10) of onwel (Ps. 41:3). Maar we moeten zijn aanwezigheid onderkennen en zijn troost aanvaarden! 2) Hij troost ons door zijn Woord. 'Denk aan het woord, tot uw dienaar gesproken, waarmee u mij hoop hebt gegeven. Dit is de troost in mijn ellende: dat uw belofte mij doet leven' (Ps. 119:49-50). 3) Hij troost ons via onze gebeden. 'Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt' (Ps.138:3). 4) Hij troost ons door godvrezende vrienden. Paulus schrijft: '... door de komst van Titus heeft hij ook ons moed gegeven.' Ga vandaag op zoek naar mensen die troost brengen en breng het ook zelf.

Zaterdag 27 juli

'... want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is' (Hand. 27:25)(NBV).

Wie is er bij je aan boord?

Robert Schuller bevond zich op een cruiseschip in de Koraalzee toen de kapitein aankondigde dat ze op het punt stonden door een zeer smalle en gevaarlijke spleet heen te varen. Ze hadden minstens tien meter waterdiepte nodig om erdoorheen te komen en te voorkomen dat het schip vastliep. Juist op dat moment naderde een kleine motorboot en aan dek bevond zich een kapitein uit Australië. Terwijl hij aan boord van het grote schip klom, groette de bemanning hem en stapte opzij om hem aan het roer te laten. Deze man was gespecialiseerd in het manoeuvreren van grote schepen door kleine ruimtes, en vanwege zijn expertise lukte het zonder enig probleem. We kunnen hier iets van leren. Voordat je vastraakt in de stormen van het leven, moet je ervoor zorgen dat Jezus aan het roer staat en dat je weet wie je reisgenoten zijn. Te midden van een storm die hun schip aan het zinken dreigde te brengen, stond Paulus op en kondigde aan: 'Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is.' Paulus had vertrouwen omdat hij wist wie de echte Kapitein was die dag. Hij heeft er nooit een moment aan getwijfeld dat God niet zou voldoen aan zijn belofte om hem en iedereen aan boord te redden. Wanneer je door stormen heengaat die je geloof aan het wankelen brengen, heb je mensen nodig die weten wat het Woord van God zegt, mensen die 'vertrouwen stellen in God en verwachten dat het zo zal gaan als gezegd is,' ongeacht hoe slecht de omstandigheden lijken. Zulke vrienden zijn schaars en ze zijn kostbaar. Als je er vandaag een of twee in je leven hebt, ben je een gezegend mens, dank God voor hen.