

Zondag 25 augustus

'... maar wie de Here verwachten...' (Jes. 40:31)(NBG).

Leren wachten.

Het woord 'wachten' kan een tweeledig beeld oproepen. Het eerste is dat van een ober die je aan je tafel bedient (waarbij hij 'wacht' op wat jij wilt zoals de Engelse waiter!). Het tweede is dat van het indienen van een verzoek bij een rechter of andere gezagsdrager (waarbij jij iets hoopt en verwacht). Je succes hangt af van jouw juiste benadering en hun bereidheid om jouw verzoek in te willigen. Aangezien zij de macht hebben, moet jij geduldig zijn en op hen wachten. Zie je waar ik heen wil? Ons probleem is tweeledig. Ten eerste willen we dat God op ons wacht in plaats van andersom. Ten tweede willen we eigenlijk helemaal nergens op wachten! We rijden naar ons werk terwijl we naar de radio luisteren en hands free bellen; sommigen brengen zichzelf en anderen zelfs in gevaar door te sms'en. Vance Havner wijst erop dat als iemand in het oude wilde westen een postkoets miste, men zei: 'Niet erg, over drie of vier weken komt er wel weer eentje.' Nu willen we niet eens meer wachten op een draaideur.' Wat God in je doet terwijl je wacht, is vaak belangrijker dan wat je God vraagt om te doen. Wachten op God brengt ongekende beloningen. Zoals: 1) Rechtvaardiging. 'Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen... Zoek je geluk bij de Heer, hij zal geven wat je hart verlangt' (Ps. 37:1-4). 2) Kracht. 'Wacht op de Heer... en hij zal uw hart sterk maken' (Ps. 27:14)(HSV). 3) Bevrijding. '... heb ik op de Heer gewacht... Hij trok mij uit het slijk' (Ps. 40:1-2). Dus relax, wacht op God en hij zal je erdoorheen helpen.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 19 augustus

'... opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan'(Matt. 26:56)(NBV).

Vertrouw je Bijbel. Hij is waar!

De dood, begrafenissen en opstanding van Jezus vervulden maar liefst negenentwintig verschillende oudtestamentische profetieën. De kans dat zoiets gebeurt is vrijwel onmogelijk! Wiskundige Peter Stoner legt het als volgt uit: 'Stel, je bedekt de staat Texas met een twee meter diepe laag munten en je markeert er eentje. Wat is dan de kans dat een geblinddoekt persoon bij zijn eerste poging die munt zou selecteren? Dat is de waarschijnlijkheid van slechts acht profetieën in een leven vervuld. En Jezus vervulde er negenentwintig op één dag.' Laten we er eens enkele bekijken. 1) 'Zij hebben mijn handen en voeten doorboord' (Ps. 22:16). 2) 'Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot' (Ps. 22:18). 3) 'Op die dag... zal ik op het middaguur de zon doen ondergaan, en het land verduisteren op klaarlichte dag' (Amos 8:9). Jezus voorspelde zowel zijn dood als zijn opstanding. Hij zei tegen zijn critici: 'Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen... Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam' (Joh. 2:19-21). Jezus regisseerde elke gebeurtenis, inclusief het verraad van Judas, de huichelarij van de hogepriesters en de verloochening van Petrus. Waarom? 'Opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan.' Dus je kunt je Bijbel vertrouwen omdat hij waar is. En nog iets anders is ook waar. God is 'bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken' (Efez. 3:20). Let op de woorden 'oneindig veel meer.' Wat jou momenteel onmogelijk lijkt, is voor hem slechts een dag werk. Dus vertrouw erop dat hij werkt in jouw voordeel.

Dinsdag 20 augustus

'... help ons... tot eer van uw roemrijke naam...' (Ps. 79:9)(NBV).

Vrij van seksuele verslaving.

Al vijftien jaar leek Mike Cleveland, piloot en oprichter van 'Setting Captives Free,' machteloos, terwijl zijn verslaving aan online pornografie verwoestingen aanrichtte in zijn leven, zijn huwelijk en zijn gezin. De spiraal van lust maakte hem tot slaaf 'tot hij geen moment meer vrij was en er voortdurend door gekweld en beheerst werd.' De cyclus van gebeden om bevrijding, gevolgd door herhaaldelijk toegeven aan porno, verkeerde dvd's en seks chatrooms, stortte hem dieper in de duisternis van wanhoop en zelfhaat. Hij verlangde ernaar te ontsnappen aan de slijmerige, eenzame onderwereld van geheime zielsvernietigende zonde, maar na elke pathetische poging bleef hij onveranderd, verward en onzeker of vrijheid voor hem nog wel mogelijk was. Mike wendde zich tot zelfhulpboeken, begeleiders en vrienden, maar zonder enig succes. Zijn herhaalde teleurstelling na alle mislukte pogingen leidde tot een toenemend schuldgevoel en tot zelfbeschuldiging. Toen zijn vrouw aandrong op een laatste wanhopige bezoek aan haar voorganger (alle andere middelen waren uitgeput), begon het plotseling te lichten in zijn sombere gevangenis. Mike leerde dat 'het de Heer is die redt' (Jona 2:9), en dat de regels allemaal door hem worden bepaald. Mike's oude motivaties om er vanaf te komen - mijn huwelijk redden voor mijn kinderen, ik ben een Christen, ik ben afgestudeerd voorganger - zaten vol mazen en ontsnappingsclausules en produceerden de ene opgelapte ramp na de andere. Zijn voorganger leerde hem dat de enig haalbare motivatie om rein te worden en rein te blijven een bewuste keuze was om God te verheerlijken in al zijn beslissingen, omdat God de machtelozen bevrijdt 'tot eer van zijn roemrijke naam.' Toen Mike leerde 'alles ter ere van God te doen' (1 Kor.10:31), gingen de deuren naar vrijheid van jaren van seksuele verslaving open. Dat kunnen die van jou ook.

Woensdag 21 augustus

'... beveel dan die stenen in broden te veranderen' (Matt. 4:3)(NBV).

Een aanval op drie fronten (1).

De Bijbel zegt dat Jezus door de Geest werd meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden' (Matt. 4:1). Dit lijkt Gods standaardprocedure te zijn. Waarom? Omdat hij een goede generaal is; voordat hij je de strijd instuurt, stuurt hij je op trainingskamp. Zie je het voor je? Voor dag en dauw ben je op, rent mijlen met een zware bepakking, kruipt onder prikkeldraadhindernissen door terwijl de kogels over je hoofd heen suizen, neemt bevelen aan van gezagsdragers die je niet kent en waarschijnlijk ook niet mag. Maar als je de test doorstaat, krijg je het uniform aan. Aan de vooravond van zijn bediening stuurde God zijn Zoon in een situatie waarin hij te maken zou krijgen met een aanval op drie fronten. Daar zul jij ook mee te maken krijgen. Laten we eens kijken naar de eerste: *De aanval op het brood*. Had Jezus brood nodig? Ja, hij had veertig dagen geen eten gehad. Maar hij wist dat hij niet het meest behoefte had aan natuurlijk voedsel maar aan geestelijk voedsel. Dus zei hij tegen satan: 'De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God' (Matt. 4:4). Pas als je ervan overtuigd bent dat God zal zorgen voor al je materiële behoeften, zal je geestelijke dingen op de eerste plaats gaan zetten in je leven. Zolang dat niet gebeurt, denk je dat jij voor jezelf moet zorgen. Daardoor leef je in angst en niet in geloof. God wil niet dat je zo leeft. 'Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden' (Matt. 6:33). Wanneer jij je zorgen maakt, vertrouw je God niet. Wanneer jij God vertrouwt, hoef je je geen zorgen te maken. Aan jou de keus.

Donderdag 22 augustus

'Vervolgens... zette [de duivel] hem op het hoogste punt...' (Matt. 4:5)(NBV).

Een aanval op drie fronten (2).

De aanval op het hoogtepunt. Laten we eens kijken naar Jezus' tweede verzoeking: 'Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel.' Hier reken je af met de angst om te falen. Satan zal fluisteren: 'Je bent nu op het hoogtepunt van je succes, maar je kan gemakkelijk omlaag duikelen.' Hij zal je oude mislukkingen in herinnering brengen. Hij zal je herinneren aan leiders die struikelden en afgingen. Hij zal zeggen: 'Als mensen beseften hoe weinig je echt weet of met welke problemen je worstelt, zouden ze je niet respecteren.' Er zijn twee soorten angst: gezonde angst en ongezonde angst. Gezonde angst zal je afhankelijk houden van God en je beschermen tegen trots en zelfvoorziening. 'Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt' (1 Kor.10:12). Maar er is een ongezonde angst die je in de boot houdt wanneer Jezus je roept om eruit te stappen en met hem op het water te wandelen. Was Petrus dan niet bijna verdrinken? Jawel, maar hij was de enige van de discipelen die de vreugde ervoer van het lopen op water! Vertrouwen hebben betekent niet dat je niet af en toe het gevoel hebt dat je zinkt. Maar je hebt wel een keus. Je kunt toegeven aan angst óf vertrouwen op de God die je geroepen heeft, die je gesteund heeft en nooit heeft nagelaten jou de benodigde kracht te schenken voor alles wat je doormaakt. Als je eigen intellect of talenten de basis zijn van je vertrouwen, heb je een goede reden om te vrezen. Maar als God de basis van je vertrouwen is, heb je niets te vrezen.

Vrijdag 23 augustus

'Dit alles zal ik u geven...' (Matt. 4:9)(NBV).

Een aanval op drie fronten (3).

De aanval op het kruis. Laten we eens kijken naar Jezus' derde verzoeking: 'De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: 'Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt' (Matt. 4:8-9). Satans derde aanval ging over een leven zonder kruis. In feite zei hij tegen Jezus: 'Je hoeft het kruis niet te dragen. Buig gewoon voor mij en je kunt het allemaal krijgen.' Jezus zei: 'Ga weg, Satan' (v.10). 'Weg' met elke leer die zegt dat God je kruier is en op jou moet wachten! Of dat hij een automaat is, het enige wat je hoeft te doen is er een paar munten ingooien en het gewenste artikel rolt eruit. Paulus schrijft: 'Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven' (Gal. 2:20). Heeft God beloofd je te zegenen? Absoluut! Maar dat betekent niet dat je nooit te maken krijgt met pijn, gebrek, vermoeidheid of verraad en teleurstelling. Jezus zei: '... als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft [aan zichzelf], blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft [aan zichzelf] draagt hij veel vrucht' (Joh. 12:24). Je zou jezelf kunnen zien als een 'wandelende dode'. Om Gods wil te doen, moet je sterven aan je eigen wil en wel dagelijks. Maar als je daartoe bereid bent, zal God je naar een nieuw niveau van zegen brengen.

Zaterdag 24 augustus

'... je sandalen aan en je staf in je hand...' (Ex. 12:11)(NBV).

Verwelkom deze verandering.

Het scoutingmotto 'wees voorbereid' is een goed motto. In Exodus zei God tegen Israël: 'Zo moeten jullie het eten: met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand...' Met andere woorden: 'Sta klaar wanneer ik de opdracht geef te vertrekken!' Misschien is er een gebied in je leven waar God je vertelt dat het tijd is om in beweging te komen, maar houdt angst je tegen. Laat je niet weerhouden! Verandering is slechts bewijs van groei. Wat gisteren werkte, kan morgen het recept zijn voor mislukking. Je kunt niet worden wie je moet worden als jij per se wilt blijven zoals je bent. Iemand zei eens: 'Alleen doden en dwazen veranderen niet [van mening]. Doden kunnen het niet en dwazen willen het niet.' Verandering is geen vijand. Zodra je jezelf gaat zien als een levenslange leerling op zoek naar manieren om te groeien en te verbeteren, wordt verandering je vriend. Leer van mensen die je ontmoet, zoek naar nieuwe ideeën, strategieën en manieren om jezelf uit je comfortzone te halen. Jim Penner zegt: 'Onze lichamen veranderen, ongeacht hoe hard we trainen. Onze huizen veranderen naarmate onze behoeften fluctueren. Onze standplaatsen veranderen als de winden van de economische krachten waaien en er nieuwe kansen komen. Vriendschappen veranderen als familiebehoeften en werkgelegenheid ons weg doen trekken. Terwijl veel veranderingen plezierige nieuwe seizoenen worden, zijn ze soms ook pijnlijk. Maar ongeacht in welk seizoen van verandering je zit, je kunt troost vinden in Maleachi 3:6. 'Ik, de Heer, ben niet veranderd...' Zijn barmhartigheden houden niet op en het is een geweldig gevoel te weten dat hij van je houdt en je leidt zoals hij al zijn mensen leidde die jou voorgingen.'