

Zondag 1 september

'Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft' (Jak. 1:2)(NBV).

Overwinnend leven.

Hier zijn drie sleutels tot een overwinnend leven: 1) Volharding. G. Campbell Morgan vertelt over een man wiens winkel werd platgebrand. De volgende morgen maakte hij een nieuwe start te midden van de verkoelde ruïnes en zette een bord neer met de tekst: 'Alles verloren behalve vrouw, kinderen en hoop - morgenochtend weer gewoon open.' Dus krabbel weer overeind! 'Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven.' 2) Doel. Helen Keller schreef: 'Veel mensen hebben een verkeerd idee over wat de sleutel is tot het ware geluk. Het wordt niet bereikt door zelfvoldoening, maar door trouw aan een waardig doel.' Jezus zei: '... de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen ...' (Marc.10:45). Bid niet voor een edelmoedig hart, wees gewoon gul in de praktijk en je hart zal je daden volgen. Zolang je een zaaier bent, zal God je zaad geven (2 Kor. 9:10). 3) Perspectief. Jouw teleurstelling zou nog wel eens Gods plan kunnen blijken te zijn. 'Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat' (Spr.16:9). Weet je nog hoe een oester een parel maakt? Wanneer een zandkorrel in zijn schelp terecht komt, wikkelt de oester er laag na laag stukjes schoonheid omheen totdat een parel wordt gevormd. Een dichter schreef: 'Dit verhaal heeft een moraal, want is het niet frappant, wat een oester kan doen met een korrel zand? En wat zouden wij niet kunnen presteren als we eens wat dingen aanpakten die ons irriteren.' Zorg voor het juiste perspectief. Probeer God aan het werk te zien in wat je vandaag doormaakt!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 26 augustus

'Ik, ik ben de Heer! Buiten mij is er niemand die redt' (Jes. 43:11)(NBV).

Er is niemand zoals hij (1).

De Israëlieten was bevolen geen enkel 'gesneden beeld' van God te maken. Waarom niet? Omdat God ons gemaakt heeft en niet andersom. Een god die je kunt maken is een god die je kunt controleren en kunt laten doen wat je wilt. De oude Grieken hadden een groot aantal goden, allemaal door mensen gemaakt. Sommigen eisten menselijke slachtoffers, anderen stonden prostitutie toe en promootten het zelfs in hun tempels. Wanneer we de volgorde omdraaien en God naar ons eigen beeld gaan maken (volgens onze eigen fantasie), creëren we het volgende: 1) Een god die liberaal of conservatief is, een havik of een duif; een god die door politici in verkiezingstijd naar believen uit een doos wordt getrokken om stemmen te winnen, zelfs al dienen ze hem niet echt. 2) Een flexibele god die jou laat doen wat je maar wilt, waarop jij dan kan zeggen: 'Ik voelde me geleid om het te doen.' 3) Een god die belooft zijn kinderen te zegenen, maar ze nooit discipline bijbrengt. 4) Een god die jij 'op zijn plek' kan houden tot je hem nodig hebt. 5) Een god die niet oppermachtig is, maar er genoeg mee neemt een van de vele goden te zijn die de weg naar de hemel wijzen. Nee dus! God zegt: 'Ik, ik ben de Heer! Buiten mij is er niemand die redt.' Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij' (Joh.14:6). Jezus heeft geen make over nodig zodat hij beter past in het internet- en ruimtevaarttijdperk. Hij is Heer! Sterker nog, als hij niet Heer is over alles, is hij helemaal geen Heer!

Dinsdag 27 augustus

'Wijsheid begint met ontzag voor de Heer...' (Spr. 9:10)(NBV).

Er is niemand zoals hij (2).

In een chaotische wereld willen we een god die we kunnen controleren: een troostende aanwezigheid die zegent, zorgt en adviseert. Een soort 'God in een doosje' Maar als het om Christus gaat, werkt geen doos. Zijn tijdgenoten ontwierpen een assortiment aan dozen voor hem, maar hij paste in niet een ervan. Ze noemden hem een revolutionair, maar hij betaalde belastingen. Ze bestempelden hem als een dorpsstimmerman, maar hij deed geleerden versteld staan. Ze kwamen om zijn wonderen te zien, maar hij weigerde om hen te vermaken. Hij was een Jood die heidenen aantrok, een rabbi die niets had met synagogen, een heilige man die rond hing met prostituees. In een door mannen gedomineerde samenleving verzamelde hij vrouwen om zich heen. In een anti-Romeinse cultuur koos hij ervoor Rome niet openlijk te veroordelen. Hij sprak als een koning maar leefde als een pelgrim. Mensen probeerden hem in een 'doosje' te stoppen, in een vakje te duwen, maar het lukte ze niet. En het lukt ons ook niet, we moeten het ook niet willen proberen! 'Wijsheid begint met ontzag voor de Heer, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.' De meeste van onze angsten zijn ongezond. Ze beroven ons van vrede en vreugde. Maar ontzag voor God (de 'vreze des Heren') doet het tegenovergestelde. Iemand schrijft: 'Er is niets neurotisch aan ontzag voor God. Neurotisch is het als je niet bang bent of bang bent voor de verkeerde dingen. Daarom kiest God ervoor zich aan ons bekend te maken, zodat wij kunnen ophouden bang te zijn voor de verkeerde dingen. Wanneer God volledig aan ons is geopenbaard en we het 'door' hebben, ervaren we de bekering van onze angst. De vreze des Heren is de diepe gezonde erkenning dat wij God niet zijn.'

Woensdag 28 augustus

'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!' (Matt. 17:5)(NBV).

Er is niemand zoals hij (3).

Op de berg der verheerlijking stonden Mozes, de wetgever, en Elia, die de profeten vertegenwoordigt, zij aan zij met Jezus. Maar Jezus overtrof ze allemaal. Volgens Marcus 'gingen zijn kleren helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen' (Marc. 9:3). Op dat moment was Jezus God in zijn zuiverste vorm. Vol ontzag zei Petrus tegen hem: 'Heer... Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan: een voor u, een voor Mozes en een voor Elia' (Matt. 17:4). Het was oprecht gemeend, maar oprecht verkeerd. 'Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!' Het woord geliefd impliceert 'uniek'. Er is niemand zoals Jezus! Mozes niet. Elia niet. Petrus niet. Zarathustra, Boeddha of Mohammed niet. Niemand in de hemel of op aarde. Drie heiligdommen zouden Mozes en Elia gelijk hebben gemaakt aan Christus, en daar wilde God niets van weten. Slechts één heiligdom moest er worden gebouwd, omdat slechts één persoon op de berg het verdiende aanbeden te worden. 'Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht' (Matt. 17:6). Degene die de sterren ophing in de ruimte en farao voor dood achterliet op de bodem van de Rode Zee, Diegene stond tussen hen in. De aanblik van hem benam hun de adem, verwijderde elk spoor van arrogantie en liet hen uiteindelijk plat op de grond vallen. Hoe lang is het geleden dat jij zo'n ontzag voelde voor God?

Donderdag 29 augustus

'Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam' (Ps. 103:1)(NBG).

Er is niemand zoals hij (4).

De Bijbel stelt God gelijk aan licht, en licht aan heiligheid. 'God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis' (1 Joh. 1:5). Paulus zei dat God woont in 'een ontoegankelijk licht' (1 Tim. 6:16). Van Christus wordt gezegd dat hij 'heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden...' (Hebr. 7:26). Dus hoe moet je zo'n God benaderen? Zoals je een accountant zou benaderen wanneer je boeken niet kloppen? Of een dictator, die de macht heeft over leven en dood? Nee, Jezus zei ons dat we moesten bidden: 'Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden' (Matt. 6:9). Daar heb je je antwoord! Je moet bij God komen als bij een vader die zielsveel van je houdt en alleen het beste voor jou verlangt, terwijl je hem tevens altijd met diepe eerbied bejegt. Naarmate je ontzag voor God groeit, zullen je angsten in het leven afnemen. Een groot beeld van God vertaalt zich in grote moed, een klein beeld van God genereert helemaal geen moed. Een nietige God kan je niet helpen wanneer kanker toeslaat, je familie in de problemen zit of je geen kans ziet om je rekeningen te betalen. Een 'bewijs-me-een-gunst' Jezus doet het misschien goed op je dashboard, maar dat beeld kan niets doen voor je angsten. Je hebt een ontzagwekkende God nodig, die, terwijl je ego afneemt, je geloof vergroot en je zal verbijsteren. David schreef: 'Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam... en vergeet niet één van zijn weldaden; die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede...' (Ps. 103:1-5).

Vrijdag 30 augustus

'De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen' (Ps. 27:1)(NBV).

Er is niemand zoals hij (5).

We hebben allemaal een ontmoeting nodig met de verheerlijkte Christus, degene die groter is dan Mozes de wetgever en de profeet Elia en alle andere profeten die ooit hebben geleefd. Degene die de ware kroon van het heelaal draagt, Gods geliefde Zoon. We moeten op ons gezicht vallen en hem zien als de Heilige, de Allerhoogste, absoluut de Enige. Als je dat doet, smelt al je vrees weg als een ijsblokje op een zomerse dag (behalve de vrees voor Christus zelf). Je zult het eens zijn met David: 'De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen.' In Lewis' boek Prins Caspian wordt dit heel mooi geïllustreerd. Lucy ziet de leeuw Aslan voor het eerst sinds vele jaren. Hij is veranderd sinds hun laatste ontmoeting. Zijn grootte verrast haar, en dat zegt ze hem ook. 'Aslan,' zegt Lucy, 'je bent groter geworden.' Hij antwoordt: 'Dat komt omdat jij ouder geworden bent, kleintje.' Lucy zegt: 'Niet omdat jij gegroeid bent?' Hij antwoordt: 'Dat ben ik niet. Maar met elk jaar dat jij groeit, vind jij mij groter.' En zo is het in onze wandel met Christus. Hoe langer wij hem dienen, hoe groter hij wordt. Het is niet dat hij verandert, maar wij. We zien dimensies, aspecten en eigenschappen die we nooit eerder zagen; steeds meer zien we dat zijn zuiverheid, kracht en uniciteit op een verbazingwekkende manier toeneemt. Pas wanneer we in nederigheid en volledige afhankelijkheid aan zijn voeten zijn neergevallen, zal hij tot ons zeggen wat hij tegen zijn discipelen zei op de berg waar zijn gedaante veranderde: 'Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn' (Matt. 17:7).

Zaterdag 31 augustus

'Ik heb op aarde uw grootheid getoond...' (Joh. 17:4)(NBV).

Wat is 'succes' voor jou?

Aan het einde van zijn leven was Jezus in staat om te bidden: 'Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt.' Jezus probeerde niet te concurreren met Johannes de Doper of een of andere oudtestamentische profeet na te bootsen. Hij wist wat 'succes' voor hem betekende. Om te weten wat dat voor jou is, kun je eens kijken naar de volgende punten: 1) Onderscheid wat succes eigenlijk is. Wanneer anderen jou goed vinden, ben je populair; maar wanneer jij je zelf goed vindt, ben je succesvol. De hoogste roeping in je leven zal je altijd het hoogste niveau van vreugde schenken. 2) Bid voordat je doelen stelt. 'Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg' (Spr. 3:6). Het is niet verkeerd om doelen te stellen, het is alleen verkeerd om ze te stellen zonder voorafgaand overleg met God. 3) Verwacht niet langer dat anderen jou succes brengen. Wacht niet tot de bloemen komen. God heeft je zaad gegeven; ga zelf eigen bloemen kweken. 'Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan' (Gal. 6:4). En trouwens, wanneer je minder behoeftig overkomt, ben je aantrekkelijker voor anderen. 4) Stap over jezelf heen. Dat hebben anderen ook gedaan. Iemand vertelde dat hij op een dag bad: 'Vader, waarom blijft de duivel me herinneren aan mijn verleden?' God antwoordde toen: 'Omdat hij materiaal tekort komt!' Keer je daarvan af en ga verder. God zegt dat hij 'je zonden vergeet' (Jes. 43:25). Er is maar één goede reden om het verleden op te rakelen, en dat is om ervan te leren en er wijzer van te worden.