

Zondag 8 september

'... liet Jozef alle voorraadschuren openen en verkocht hij het graan aan de bevolking'
(Gen. 41:56)(NBV).

Vier soorten gevers (4).

Schuur mensen. In een tijd van wereldwijde hongersnood gebruikte God Jozef om de volkeren rondom te voeden. Toen farao's adviseurs zijn droom niet konden interpreteren, deed Jozef het. Hij gaf farao zelfs een plan dat gedurende zeven jaren van hongersnood niet alleen Egypte, maar ook de rest van die wereld zou voeden en waardoor farao als een rijkere man uit deze crisis zou komen. Wanneer jij God dient, kan hij je informatie geven over de toekomst. Hij kan je niet alleen de wijsheid geven om te overleven, maar ook om goed te overleven tijdens een recessie. Maar zo'n relatie met God bouw je niet in één keer op! Jozefs reis naar de troon van Egypte leidde door jaren van oponthoud, ontmoediging en omzwervingen. Hij werd verraden door zijn familie, verleid en gelasterd door de vrouw van zijn werkgever en ten onrechte gevangen genomen. Jarenlang wachtte hij en vroeg zich af wanneer God zijn belofte zou vervullen en van hem een leider zou maken. Maar hij heeft nooit aan God getwijfeld. En dat moet jij ook niet doen! Als God van een ex-gevangene als Jozef een onderkoning van Egypte kan maken, kan geen obstakel en geen vijand hem afhouden van het vervullen van zijn belofte aan jou. Dus, als je een beurs mens bent, 'denk toch na' en ga God de eerste plaats geven in je financiën. Als je een pot mens bent, 'maak u niet ongerust,' geef en God zal aan je teruggeven. Als je een mand mens bent, leg dan wat je hebt in Gods handen en kijk hoe hij het vermenigvuldigt. Als je een schuur mens bent met een hart dat in de behoeften van een gebroken wereld wil voorzien, zal niets van wat de vijand doet je kunnen stoppen.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 2 september

'Jullie zijn het zout van de aarde' (Matt. 5:13)(NBV).

Neem God mee naar je werk.

Jon Gordon zegt: 'Ik spreek veel voor organisaties over het belang van positief leiderschap en de voordelen van het bouwen van een positieve, prestatie bevorderende cultuur. Toch is dit de meest voorkomende vraag die ik krijg: 'Hoe kan ik positief blijven wanneer mijn baas dat niet is?' Een paar suggesties: Ook al ben jij niet de leider, probeer zelf je uiterste best te doen en breng het beste naar boven bij de mensen met wie je werkt. Schuif negatief gedrag en negatieve opmerkingen terzijde. Onthoud dat jij geen controle hebt over wat andere mensen zeggen en doen, maar wel kunt bepalen hoe je zelf reageert.' David Hawkins zegt: 'Tachtig procent van de bevolking vibreert op een negatieve golflengte. Het is overal om ons heen. Blijf daar verre van.' Er is een oud gezegde: 'Worstel nooit met een varken, want je wordt allebei vies - en het varken heeft de tijd van zijn leven!' Jezus zei: 'Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven' (Matt. 5:14). Neem je voor het lichtende bakken te zijn op je werkplek. In wezen houden de meeste mensen er niet van om negatief te zijn. Vaak zijn ze dat als gevolg van stress, drukte en angst. De meeste van hen hebben alleen maar een waarschuwing nodig om uit hun sleur los te breken, en in tegenstelling tot wat jij misschien denkt, kun jij dat instrument van verandering zijn. Jezus zei ook: 'Jullie zijn het zout van de aarde,' en zout heeft twee functies. Het gaat bederf tegen en voegt smaak en aroma toe. Jouw taak als christen is behouden en verzoening en hoop brengen aan mensen om je heen, met inbegrip van je dagelijkse collega's.' Neem God dus vandaag mee naar je werk.

Dinsdag 3 september

'Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden...' (Hand. 16:31)(NBV).

Van betekenis of onbetekenend, je kunt gered worden!

Door je vertrouwen te stellen op Christus zal je ziel worden gered en je leven ten goede veranderen. De getuigenissen dat dit zo is, bestaan uit honderdduizenden bekende mensen zoals William Gladstone, een van Englands grootste premiers, wiens leven werd veranderd door God. Abraham Lincoln vertelt ons in zijn brieven dat in Gettysburg, de dag waarop hij zijn beroemde redevoering hield, ook hij was wedergeboren uit de Geest van God. Maarten Luther was zeer religieus geweest, net als Nicodemus, maar was totaal niet bekend met de nieuwe geboorte. Maar dat veranderde toen hij deze woorden in de Schrift ontdekte: 'De rechtvaardige zal leven door geloof' (Rom. 1:17). Russische schrijvers als Dostojevski en Tolstoj hebben beschreven hoe Gods Geest hun leven volkomen transformeerde. Mannen als Chuck Colson, assistent van president Richard Nixon en auteur van de bestseller 'Born Again' hebben verteld dat ze radicaal werden veranderd door de nieuwe geboorte. En of je nu in een herenhuis woont of in een lemen hutje, ook jij kunt worden gered. Toen de gevangenebewaarder van Filippi aan Paulus vroeg wat hij moest doen om gered te worden, heeft Paulus hem geen theologisch proefschrift geven. Nee, hij zei gewoon: 'Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.' Denk je eens in: niet alleen jij kunt vandaag worden gered, maar door jouw leven en getuigenis kan je hele familie worden gewonnen voor Christus, indien zij tot inkeer komen (2 Petr. 3:9). Stel je voor wat voor verschil dat kan maken! Moet je het begrijpen? Nee, maar je kunt het ervaren. Hoe? Door vandaag je vertrouwen te stellen op Christus.

Woensdag 4 september

'Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan' (Spr. 15:1)(NBV).

Discussiëren is tijdverspilling.

Merk je dat je soms bij jezelf zegt: 'Ik word zo boos wanneer mensen weigeren te luisteren naar mijn standpunt. Hoe kan ik zorgen dat ze luisteren en horen wat ik probeer te zeggen?' Zolang je niet betrokken bent bij een officieel debat, is discussiëren met iemand die niet bereid is om te luisteren nutteloos en een verspilling van je tijd. Breng je standpunt helder en doelbewust, maar word niet defensief en twistziek als het niet ontvangen wordt. Je bezeert alleen jezelf en de relatie als je ruzie zoekt. Laat je niet meeslepen in strijd of conflict. Houd je mond en probeer te denken aan deze woorden van wijsheid: 'Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan. Uit de woorden van de wijzen spreekt een overvloed aan kennis, uit de mond van dwazen komt alleen maar dwaasheid' (Spr. 15:2). Ongetwijfeld een van de meest frustrerende gesprekken in de geschiedenis werd gemeld in Theatre Arts Magazine. Een abonnee, die wilde rapporteren over een bepaalde op handen zijnde gebeurtenis in zijn gemeenschap, belde de inlichtingendienst voor het telefoonnummer van het tijdschrift. De telefoniste zei lijk: 'Sorry, maar er staat niemand vermeld onder de naam Theodore Arts.' De abonnee drong aan: 'Het is geen persoon, het is een blad. Ik zoek Theatre Arts.' De telefoniste reageerde, deze keer een beetje luider. 'Ik zei het u al, Theodore Arts staat niet op de lijst in deze stad. Misschien woont hij in een andere stad.' Inmiddels zei de abonnee geërgerd: 'Hallo, het woord is theater: THEATER!' De telefoniste reageerde met evenveel zekerheid in haar stem: 'Dat - is niet de manier om Theodore te spellen.' Ruzie, het is tijdverspilling.

Donderdag 5 september

'... de dagloner krijgt zijn geld maar het verdwijnt in een beurs vol gaten' (Hag. 1:6)(NBV).

Vier soorten gevers (1).

Er worden in de Bijbel vier soorten gevers genoemd. Laten we er de komende dagen eens naar kijken. *Beurs mensen*. In de dagen van de profeet Haggai waren de Israëlieten zo druk met geld verdienen dat ze geen tijd hadden voor God. Klinkt je dat bekend? Daarom zei hij tegen hen: '... is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is!... Denk toch na! Jullie hebben veel gezaaid maar weinig geoogst... de dagloner krijgt zijn geld maar het verdwijnt in een beurs vol gaten... Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden, en wat jullie wél binnenhaalden, is door mijn adem vernietigd. En waarom? - spreekt de Heer van de hemelse machten. Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis' (Hag. 1:4-9). Als je wilt dat God geïnteresseerd is in jouw huis, wees dan geïnteresseerd in zijn huis. Als je wilt dat God jouw huis zegent, ga dan eerst zijn huis zegenen. Als je wilt dat God voor jouw huis zorgt, ga dan eerst voor zijn huis zorgen. Hoeveel je dan moet geven? God geeft een basisrichtlijn aan van een tiende van je inkomen (Lev. 27:32). Wat je daarnaast geeft, wordt bepaald door drie dingen: a) Je vermogen. 'Ieder moet geven naar de mate waarin de Heer, uw God, hem heeft gezegend' (Deut. 16:17). b) Je verlangen om te oogsten. 'God... zal... vermenigvuldigen het zaad dat je hebt gezaaid ...' (2 Kor. 9:10). c) Je liefde. 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand' (Matt. 22:37).

Vrijdag 6 september

'Het meel in de pot zal niet opraken...' (1 Kon. 17:14)(HSV).

Vier soorten gevers (2).

Pot mensen. Tijdens een verwoestende hongersnood stuurde God de profeet Elia naar Sarepta met de woorden dat hij daar een weduwe zou ontmoeten die hem zou voeden. Waarom stuurde God Elia niet naar een rijke familie? Omdat die geen wonder nodig had en zij wel! Toen Elia deze vrouw om iets te eten vroeg, vertelde ze hem dat ze maar 'een handjevol meel in een pot' had (1 Kon. 17:12). Ze had net genoeg voor nog een maaltijd, dan zouden zij en haar zoon sterven. Misschien denk jij: 'Typisch een prediker! Ze halen de laatste hap uit je mond en kloppen de laatste cent uit je zak.' Nee, dit was de mooiste dag van haar leven! Ze stond op het punt om de wereld der wonderen binnen te stappen. Maar eerst moest ze de angst om te geven overwinnen. 'Maar Elia zei: 'Maak u niet ongerust... bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen... want dit zegt de Heer, de God van Israël: Tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn...' (1 Kon. 17:13-14). Hoe loopt dit verhaal af? 'De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd... Er was meel in de pot...' (v. 15-16). Dag na dag, zonder mankeren, deed ze een greep in de pot en vond meer meel. Ze ontdekte dat wanneer je Gods Woord gehoorzaamt, hij in al je behoeften zal voorzien. Ben jij een 'pot mens'? Ben jij bang om los te laten wat je hebt voor het geval je niet genoeg hebt? Dat zou niet hoeven. Je kunt God nooit teveel geven! Wat je hem ook geeft, hij heeft beloofd je in ruil daarvoor te geven 'een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat' (Luc. 6:38).

Zaterdag 7 september

'En zij raapt twaalf manden vol met stukken brood op...' (Marc. 6:43)(HSV).

Vier soorten gevers (3).

Mand mensen. Een jongen gaf zijn lunch aan Jezus en hij gebruikte het om vijfduizend mensen mee te voeden. Daarna 'raapt zij twaalf manden vol met stukken brood op.' Mand mensen vinden een nood die groter is dan die van henzelf en zeggen: 'Heer, hier is wat ik heb, neem het, zegen het en gebruik het.' Wat een contrast was deze jongen vergeleken met de discipelen. Want merk op: 1) Zij probeerden het probleem te omzeilen. 'Stuur hen weg, dan kunnen ze... eten [gaan] kopen' (Marc. 6:36). Je geloof groeit alleen door je problemen onder ogen te zien en God te zoeken voor antwoorden. Wanneer je het probleem oplost, breng je je zelf juist in de positie om te ontvangen wat God verder voor je heeft. 2) Ze wisten niet wat ze hadden. Jezus zei: 'Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken' (v. 38). Mozes had een staf, maar die scheidde de Rode Zee. David had een slinger, maar die velde een reus. Je weet het misschien niet, maar God heeft je het antwoord gegeven. Hij heeft je iets gegeven wat in staat is zich te vermenigvuldigen zodra je het in zijn handen legt. De sleutel is: 'Ga eens kijken.' 3) Zij verachtten de dag der kleine dingen. 'Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen - maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen' (Joh. 6:9). Kijk niet naar je gebrek, maar naar Gods overvloed en zijn bereidheid jou van dienst te zijn. 'Kijk niet neer op dit kleine begin, want de Here is blij te zien dat het werk begint...' (Zach. 4:10)(HB). Neem God mee in de berekening. De formule voor succes is: jij + God!