

Zondag 22 september

‘... laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst’ (Gal. 5:25)(NBV).

Leer je door Gods Geest te laten leiden.

Als het christelijk leven gaat over het hebben van een persoonlijke relatie met God, dan moet God dus nog steeds tot ons spreken vandaag. Maar een relatie kan niet worden gebouwd op eenrichtingsverkeer. Ten eerste vereist het toewijding. Vervolgens vereist het communicatie tussen twee personen waarbij elk spreekt en naar de ander luistert. ‘U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u’ (Rom. 8:9). Dat betekent door de Geest gestuurde reacties en door de Geest geleide beslissingen. Wanneer je God volgt, bestaat het leven niet langer alleen uit datgene wat kan worden gezien, gevoeld of bedacht. Het omvat ook wandelen door geloof, hem vertrouwen, leren zijn stem en de leiding van zijn Geest te verstaan. Sommigen zijn daar terughoudend in omdat we mensen hebben gezien die dat beweren te doen maar van wie hun benadering ons afschrikt. Dus wanneer wij de leiding van de Geest voelen, twijfelen we, analyseren we het, concluderen dat het niet logisch is en besteden er geen aandacht aan. Soms willen we de Geest wel gehoorzamen, maar zijn we er niet zeker van of hij het is die echt tot ons spreekt. We vragen ons af of het nu Gods stem is of ons eigen verlangen. We hebben het allemaal meegemaakt, het is een normaal onderdeel van het christelijke leven. Daarom schrijft Paulus: ‘Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst’ (Gal. 5:25). Geestelijke leiding leer je stap voor stap. Zelfs de meest volwassen gelovige zal struikelen en het mis hebben van tijd tot tijd. Geen probleem: ‘Wie de Heer welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred. Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen, want de Heer richt hem op’ (Ps. 37:23-24).

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 16 september

‘... laat me dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent’ (Ex. 33:13)(NBV).

Voor je gaat bouwen (2).

Leer de mensen kennen. Geen voorganger heeft ooit zo veel problemen met een gemeente gehad als Mozes had met de gemeente van Israël in de woestijn. Bij de Rietzee was hij zo blij dat hij een lied schreef om hun spectaculaire overwinning te vieren. Maar later, toen de klachten van alle kanten op hem afkwamen, zei hij tegen God dat hij liever wilde sterven. Dat doet ons denken aan een voorganger die aan een collega vroeg: ‘Hoeveel actieve leden heb jij in je kerk?’ De ander antwoordde: ‘Vijfhonderd. De helft werkt actief vóór me, de andere helft werkt actief tegen me.’ Voorganger, verschillende mensen in je gemeente zullen verschillende rollen spelen in het plan dat God je gegeven heeft. Sommige mensen mag je, andere niet. Maar je bent geroepen om ze allemaal te leiden, leer ze dus kennen. Op zijn sterfbed profeteerde Jakob over elk van zijn twaalf zonen, waarbij hij zowel hun aard als hun toekomst beschreef. Ruben was onstuimig, Simeon en Levi waren opvliegend van aard, Juda was een geboren leider, Zebulon zou zijn grenzen uitbreiden, Issachar was bereid om de last te dragen, Dan was scherp in zijn omgang met mensen, Gad was een vechter die zich niet zou terugtrekken, Aser hield van koken, Naftali hield van het opvoeden van kinderen, Jozef zou verwondingen oplopen maar sterker terug komen dan ooit en Benjamin zou een ondernemer worden die wist hoe hij moest uitblinken in zaken (Gen. 49). Om mensen met succes te kunnen leiden, moet je ze kennen. Dus bid: ‘Laat me dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet zeker dat u mij goedgezind bent.’

Dinsdag 17 september

‘In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij besloten...’ (Hand.15:28)(NBV).

Voor je gaat bouwen (3).

Luister naar Gods leiding. Zolang je blijft luisteren naar mensen die in hun denken niet op een lijn zitten met Gods Woord en Gods wil, raak je gefrustreerd en kom je nergens. Wanneer belangrijke beslissingen aangaande de toekomst moeten worden genomen moet je in staat zijn van God te horen. Je moet ook open staan voor feedback. Waarom? Als je niet onderwijsbaar bent, ben je namelijk niet bruikbaar. Nu kan de algemene opinie waardevol zijn in alledaagse dingen, maar wanneer het om een door God gegeven visie gaat, moet je in eerste instantie luisteren naar Gods leiding. Is er dan geen wijsheid in een gedeeld leiderschap? Jawel, maar zelfs de beste leiders hebben blinde vlekken en hebben mensen nodig met scherp inzicht op die gebieden. ‘Er kwamen enkele leerlingen uit Judea, die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden, overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered’ (Hand.15:1). Wat was het resultaat? ‘Dit leidde tot grote onenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat Paulus en Barnabas, samen met enkele andere leerlingen, naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en oudsten’ (Hand.15:2). Hoe gingen de apostelen daarmee om? Zij zeiden: ‘God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blij gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de heilige Geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd’ (v. 8-9). Dus na gebed en overleg schreven de apostelen een brief aan de kerk met de volgende woorden: ‘In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij [namelijk] besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is’ (v.28). En wat was het resultaat? ‘Toen de brief was voorgelezen, verheugde de gemeente zich...’ (v.31).

Woensdag 18 september

'Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus' (Rom. 10:17)(NBG).

Groeien in geloof.

Als je wilt weten hoe sterk je geloof is, let dan op wat er uit je mond komt. 'Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden' (Hebr.4:2)(HSV). Het volstaat niet om Gods Woord te lezen, je moet het je eigen maken en vervolgens uitspreken. We zeggen allerlei dingen, maar de waarheid is dat we ze niet echt geloven omdat ze niet merkbaar zijn in de manier waarop we leven. Je zou zo moeten leven dat als God niet is wie hij zegt te zijn, je plat op je gezicht gaat. Dit betekent: 1) Naar gelegenheden zoeken om God meer te vertrouwen. 2) Erop vertrouwen dat hij je te hulp zal schieten, ongeacht de situatie. 3) Je geloof versterken voor eventueel moeilijke tijden. En hier is hoe je het doet: 'Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.' Als iemand een thermometer onder je tong kon steken en je geestelijke temperatuur kon opnemen, zou de tijd die je hebt doorgebracht in Gods Woord bepalend zijn voor het dalen of stijgen van de temperatuur. Staat je geloof momenteel op een laag pitje? Ga dan meer tijd besteden aan het lezen van Gods Woord. Zou je willen dat je het geloof had van die-en-die? Er is niks mysterieus aan het overbruggen van de kloof tussen jouw geloof en dat van anderen - breng gewoon meer tijd door in de Bijbel. Herschik je prioriteiten, bewaak je tijd en zet bijbellezen boven aan je to-do lijst. Als groeien in geloof je ernst is, is dat een prijs die je moet willen betalen.

Donderdag 19 september

'... dat u niet van uzelf bent' (1 Kor. 6:19)(NBV).

Gods aanspraak op je leven (1).

Stel je voor: twee mensen staan voor een huis. Zegt de een: 'Dit is mijn huis.' Antwoordt de ander: 'Hoezo dan?' Zegt nummer één: 'Om drie redenen. Ik heb het gebouwd. Ik heb er voor betaald. Ik woon erin.' Laten we eens kijken naar de eerste reden waarom je aan God toebehoort: *Schepping*. Sommige mensen denken dat we allemaal zijn ontstaan uit een amoëbe. Het probleem is dat ze ons niet kunnen vertellen waaruit de amoëbe is ontstaan! 'God schiep de mens als zijn evenbeeld... mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen' (Gen.1:27). Sommige mensen zeggen dat de aarde is ontstaan als gevolg van de 'big bang' theorie. Maar als je ze vertelde: 'De auto waar je nu in rijdt, was het gevolg van een explosie in een fabriek in Swindon,' zouden ze vragen naar je geestelijke gezondheid. Als er een ontwerp is, moet er een ontwerper zijn. Als er een schepping is, moet er een Schepper zijn. En aangezien God je gemaakt heeft, bezit hij rechten over je. De Bijbel zegt: 'Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam' (1 Kor. 6:19-20). Niet alleen heeft God je geschapen, hij heeft je ook bepaalde gaven gegeven zodat je zijn doelen zou kunnen vervullen en hem eer kan bewijzen. Dus voordat ze een kaartje aan je teen binden en je grafrede schrijven, kun je God beter vragen waartoe je geboren bent. Alleen door het vinden en vervullen van zijn plan, kun je de door God gevormde leegte vullen waarmee je geboren bent.

Vrijdag 20 september

'U bent immers duur gekocht' (1 Kor. 6:20)(HSV).

Gods aanspraak op je leven (2).

Gods tweede aanspraak op je leven is *Golgota*. Er is een verhaal over twee vrienden die rechten gingen studeren. De ene werd rechter, de andere werd een wetsovertreder en moest uiteindelijk voor de rechtbank verschijnen. Eén keer raden wie er op de stoel van de rechter zat. Zijn vriend dus. Hoe kon de rechter nu barmhartig maar ook rechtvaardig zijn? Terwijl hij het zwarte gewaad van gerechtigheid afdeed, liep hij naar de plek waar de gevangene stond en zei: 'Ik ben niet alleen de vriend van deze man, vandaag ben ik ook zijn redder. Ik belast me met al zijn schulden.' Aan het kruis nam God al je zonden en zette die op rekening van Christus, nam al de gerechtigheid van Christus en zette die op jouw rekening. En op het moment dat jij je vertrouwen stelt op Christus als je Redder ben je niet langer ter dood veroordeeld. De waarde van iets wordt bepaald door de prijs die een koper ervoor wil betalen. Op Golgota zei God: 'Dit is hoeveel ik van je houd!' Jouw Schepper werd je Verlosser. De Maker van het heelal werd als Mens voor de mens tot vloek. Aan de eisen van de wet, die hij gemaakt had, heeft hij volledig voldaan. Om zijn plannen op aarde te verwezenlijken heeft God altijd een mens gebruikt. Om de Israëlieten uit Egypte te bevrijden gebruikte hij Mozes. Om de profeten van Baäl uit te dagen gebruikte hij Elia. Maar toen het ging om jouw heil zag God 'dat er niemand was, hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij redding...' (Jes. 59:16). Het goede nieuws is: Toen God geen mens kon vinden, werd hij zelf een mens, opdat wij, mensenkinderen, Gods kinderen zouden kunnen worden. Geweldig!

Zaterdag 21 september

'Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn' (1 Kor. 6:20)(HSV).

Gods aanspraak op je leven (3).

Gods derde aanspraak op je leven is *toewijding*. Het is niet een woord dat we veel horen tegenwoordig. Het betekent 'apart gezet worden voor exclusief gebruik.' Jij zegt: 'Maar ik heb zoveel fouten.' God is niet op zoek naar perfectie, hij is op zoek naar bereidheid. Elke hogepriester in het Oude Testament werd uit de mensen genomen (zie Hebr. 5:1). De mensen die God roept en gebruikt zijn op een bepaalde manier allemaal menselijk en gebrekkig. Waarom zou God zo iemand roepen? Omdat 'hij voluit medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvallen is' (v.2). Jij zegt: 'Mijn ouders willen dat ik naar een bijbelschool ga en voorganger word.' Wel, dan heb ik goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat een bijbelschool je toewijding aan Christus kan verdiepen en je inzicht kan geven in zijn Woord. Het slechte nieuws is dat je ouders je niet kunnen roepen, dat kan alleen God! 'En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen...' (Hebr. 5:4). Jij zegt: 'Hoe zal ik weten of ik ben geroepen voor een bediening?' Vruchtbaarheid! Toen in Israël een controverser uitbrak over het leiderschap, zei God tegen Mozes dat hij uit elke van de twaalf stammen een man moest halen. De staf van die man werd 's nachts in de ark van het verbond gelegd, en degene van wie de staf tot bloei zou komen was degene die God geroepen had (zie Num.17:16-24). 'De gift van een mens maakt ruimte voor hem...' (Spr.18:16)(HSV). Wanneer God jou roept, zal hij deuren voor je openen, verbindingen leggen en in de middelen voorzien. Alles wat hij van je vraagt is een leven dat eraan gewijd is om zijn wil te doen.