

**Zondag 29 september**

*'Hoe meer je groeit, hoe productiever en nuttiger je wordt' (zie 2 Petr. 1:8).*

Blijven groeien (3).

Nog twee dingen die je nodig hebt om te groeien: 1) Groei niet alleen in kennis, maar ook in karakter. God is namelijk meer geïnteresseerd in je karakter dan in je carrière. Waarom? Omdat succes zonder karakter het potentieel heeft om jou en je omgeving schade te berokkenen. De Bijbel zegt: 'Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar' (2 Petr. 1:5-8). Let op de woorden 'span al uw krachten in.' Je moet er aan werken! 2) Blijf altijd fris. Heb je dat gehoord over die plattelandsdominee? Tijdens zijn preek vlogen zijn aantekeningen het kerkraam uit en een koe die in de buurt aan het grazen was, at ze op. Drie dagen later stond de koe droog. Kom op! Blijf dorstig. Blijf hongerig. Jezus zei: 'Gelukkig wie honger en dorst naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden' (Matt. 5:6). Uiteindelijk zijn het niet je talenten, maar je verlangens die je bestemming bepalen. Een van Paulus' grootste complimenten werd gegeven aan de gelovigen in de gemeente van Tessalonika: 'Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt moeten we altijd God danken over u, broeders, en terecht, want uw geloof is meer en meer groeien, en de liefde een ieder van u heeft voor elke andere neemt toe' (2 Tess.1:3). Laat dat ook van jou gezegd kunnen worden.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*

**Maandag 23 september**

*'... ze [de gerechtigheid] brengt... vertrouwen...' (Jes. 32:17)(NBV).*

Vertrouwen (1).

Verwar vermogen nooit met vertrouwen, het ene is gebaseerd op kunnen, het andere komt van weten wie je bent in Christus, dat je 'compleet in hem' bent (zie 1 Joh. 2:5). Een schrijver zegt: 'Het eerste wat ik over vertrouwen leerde, was dat ik het niet bezat. Ik had een dun glazuurlaagje van arrogantie dat een kern van angst bedekte. Al die jaren van ogenschijnlijk succes lieten me zitten met een dodelijke angst voor mislukking. Wereldlijk succes vereist het nemen van risico's buiten de comfortzones van eerdere prestaties. Geestelijk succes vereist het loslaten van resultaten en het toelaten dat God voor jou aan het werk gaat. Ik was zo bang om te falen. Echt succes had ik ook nooit, het valse vertrouwen dat ik gekend had, was gebouwd op mijn eigen kunnen. Maar als je opeens een knobbeltje in je borst ontdekt, of je partner zegt dat hij nooit van je gehouden heeft, of je wordt ontslagen of je kind is ernstig ziek, dan zal elke tactiek die je ooit hebt gebruikt en elke vaardigheid die je ooit onder de knie hebt gekregen je nergens brengen. De Bijbel zegt dat we geen gedachten moeten koesteren hoger dan ons voegen, ook niet over ons kunnen (zie Rom. 12:3)(NBG). Zodra je eenmaal beseft dat je niet perfect bent, kun je weer opgelucht ademhalen en beginnen goed genoeg te zijn. Wanneer je zelfvertrouwen voortkomt uit het kennen van de almachtige, onveranderlijke Ene, kun je niet worden geschud door veranderingen of omstandigheden. Je straalt competentie, vrede, tevredenheid en geestkracht uit.' Wordt het geen tijd om onder de druk uit te komen van het handelen als God en het alle antwoorden hebben? 'We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is' (Rom. 12:6). Wanneer jij je gave gebruikt om God te verheerlijken, doe je waartoe hij je geschapen heeft.

**Dinsdag 24 september**

*'Wie heeft je verteld dat je naakt bent?' (Gen. 3:11)(NBV).*

Vertrouwen (2).

Het is onmogelijk om je zeker van jezelf te voelen wanneer jij jezelf vertelt dat je niet goed genoeg bent en dat het nooit wat met je wordt. Een voorganger zegt: 'Nadat Adam en Eva van de verboden vrucht hadden gegeten, verborgen ze zich. God kwam naar Adam toe en zei: 'Waar ben je?' Hij antwoordde dat hij zich verborgen had omdat hij naakt was. Ik vind het mooi hoe God antwoordde: 'Wie heeft je verteld dat je naakt bent?' Met andere woorden: 'Wie heeft je verteld dat er iets mis met je was?' God wist meteen dat de vijand met ze had gepraat. En vandaag zegt God tegen jou: 'Wie heeft je gezegd dat jij niet het nodige in huis hebt om te slagen, dat de beste cijfers die je kunt halen zesjes zijn, dat je niet aantrekkelijk genoeg bent om te slagen in je relaties of getalenteerd genoeg om te bloeien in je carrière of dat je huwelijk niet stand zal houden?' Dat zijn leugens van de vijand. God zei: 'Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat' (Ps. 84:12)(HSV). 'Zoek je geluk bij de Heer, hij zal geven wat je hart verlangt' (Ps. 37:4). Het potentieel zit binnen in je en het verandert niet omdat jij er niet in gelooft of omdat jij negatieve ervaringen hebt meegemaakt. 'Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk' (Rom. 11:29)(HSV). Het potentieel dat hij in je gelegd heeft zal hij nooit terug nemen. Hij zal nooit zeggen: 'Ik heb het helemaal gehad met jou, jij hebt te vaak gefaald en te veel fouten gemaakt. Geef me mijn gaven maar terug.' Nee, zijn roeping voor jouw leven zal bij je blijven tot de dag dat je deze aarde verlaat, maar het is aan jou om je potentieel aan te boren.' Wanneer de vijand aan je vertrouwen begint te knagen, maak dan gebruik van je autoriteit over hem in Jezus' naam, verzet je tegen hem en hij zal van je wegluchten (Jak. 4:7).

**Woensdag 25 september**

*'Ren als de atleet die wint' (1 Kor. 9:24)(NBV).*

Winnen.

In het Romeinse Rijk droegen atleten slechts een eenvoudige lendendoek zodat niets hen belette om hun beste race te lopen. Hiernaar verwijzend schrijft Paulus: 'Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft...' (1 Kor. 9:24-26). En hoe zit het met jou? Wil je alleen het plezier van het meedoen of ren je om te winnen? Wil je echt kunnen slagen in waartoe God je verlost en geroepen heeft, dan zul je bepaalde dingen, ook leuke dingen, niet langer meer moeten doen en andere dingen moeten gaan doen die je doelstellingen ondersteunen en die je helpen je door God bepaalde plan te vervullen. Soms zal dit betekenen nee zeggen tegen goedbedoelende mensen die proberen jou te betrekken bij dingen die je tijd roven en de verkeerde resultaten opleveren. Het betekent ook afrekenen met 'de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken' (Hebr. 12:1). Wanneer God zegt dat iets verkeerd is, is het verkeerd! Je hoeft niet met verklaringen te komen, excuses te zoeken of medelijden met jezelf te hebben. Je hoeft het er alleen maar mee eens te zijn, hem om vergeving te vragen en het uit je leven weg te doen. Wie krijgt de beloning? Degenen die de prijs betalen! Paulus wist dat hij de race niet kon winnen zonder eerst zijn lichaam, denken en emoties onder controle van Gods Geest te brengen. Hetzelfde geldt voor jou. En je kunt niet verwachten dat iemand anders je zal laten doen wat goed is, je moet luisteren naar wat God tegen je zegt en actie ondernemen.

**Donderdag 26 september**

*'... gekleed en bij zijn volle verstand...' (Marc. 5:15)(NBV).*

Toen kwam Jezus!

Een van Christus' grootste wonderen was de genezing van een man die werd bezeten en gekweld door boze geesten (Marc. 5). De Bijbel zegt dat hij 'in de spelonken woonde. Zelfs als hij vastgebonden was met een ketting kon niemand hem in bedwang houden... en niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij [te schreeuwen] en sloeg hij zichzelf met stenen' (Marc. 5:3-5). Vier dingen vallen op bij deze man: 1) Hij bleef zichzelf bezeten. Nu gebruikte hij daar stenen voor, maar sommigen van ons gebruiken in plaats daarvan drugs, voedsel, seks, alcohol, overwerk en een negatieve houding. Waar doe jij jezelf vandaag pijn mee? Zolang je dat niet erkent, kom je er niet van los. 2) Hij was met de dood bezig. Waarom zou iemand er anders voor kiezen om op een kerkhof te leven? Levensproblemen kunnen je brengen naar de plek waar je zelfs je verlangen om te leven verliest. 3) Hij was dag en nacht onrustig. Het nadeel van een leven zonder God is rusteloosheid, prikkelbaarheid en ontevredenheid. Niets voldoet of is ooit genoeg. 4) Hij leefde in afzondering. Je maakt het satan gemakkelijker wanneer je niet geestelijk gesteund wordt. Onderlinge gemeenschap ruïneert zijn plannen. Maar toen kwam Jezus! Hij maakte een boottocht dwars door het door storm geteisterde Galilea om bij deze man te komen. Slechts één woord van Jezus en we lezen: 'Ze... zagen de bezetene daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand...' (v. 15). Uit dankbaarheid wilde de man zich aansluiten bij Jezus' leerlingen. Maar Jezus zei tegen hem: 'Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan...' (v.19). Wanneer Christus jou vrijmaakt, is het jouw eerste verantwoordelijkheid om vrij te blijven en anderen te helpen bevrijden.

**Vrijdag 27 september**

*'Als je komt, neem dan... ook de boeken [mee]...' (2 Tim. 4:13)(NBV).*

Blijven groeien (1).

In de gevangenis zonder enig zicht op vrijlating en geconfronteerd met een zekere dood op het hakblok vroeg Paul aan Timoteüs of hij zijn boeken wilde meenemen. Waarom? Omdat hij wilde blijven groeien. De waarheid is: 1) Wanneer jij klaar bent met groeien, is het ook klaar met je. Toen de dichter Longfellow oud was, vroeg een bewonderaar hem hoe hij in staat was om zo mooi te blijven schrijven. Wijzend naar een nabijgelegen appelboom antwoordde hij: 'Die boom is erg oud, maar ik heb nooit mooiere bloesem gezien. Elke jaar groeit er een beetje nieuw hout aan en uit dat nieuwe hout komt die bloesem. Dus ik probeer elk jaar een beetje te groeien.' 2) Groei gaat niet vanzelf. Het zal je oprekken. Het zal je uitdagen om nog eens na te denken over veronderstellingen waarvan je altijd geloofde dat ze juist waren. Het kan je zelfs vrienden en geld kosten. Maar wanneer je graag wilt groeien, dan kun je geen genoeg nemen met onwetendheid. 3) Groei is jouw verantwoordelijkheid. Als kind waren je ouders verantwoordelijk voor je groei, maar nu ben jij dat. De dichter Robert Browning schreef: 'Waarom blijven we op aarde, behalve om te groeien?' Toch wijden weinig mensen zich toe aan het proces. Dat komt omdat groei om verandering vraagt en we voelen ons ongemakkelijk met dingen die verandering brengen. Gail Sheehy zei: 'Als we niet veranderen, groeien we niet, en als we niet groeien, leven we niet echt. Groei vraagt om het tijdelijk opgeven van veiligheid. Het betekent het opgeven van vertrouwde maar beperkende patronen, veilig maar ondankbaar werk, waarden waar je niet langer in gelooft, relaties die hun betekenis hebben verloren. Het nemen van een nieuwe stap is wat we het meest vrezen, maar onze echte angst zou het tegenovergestelde moeten zijn.' Kun je iets ergers bedenken dan een leven verstoken van groei?

**Zaterdag 28 september**

*'Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden'(Spr. 1:5)(NBV).*

Blijven groeien (2).

Als het gaat om groei, is Christus ons voorbeeld. 'En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen' (Luc. 2:52)(HSV). Wil je in de gunst komen bij God en bij mensen, dan moet je blijven groeien, geestelijk, mentaal en emotioneel. Daarvoor moet je twee dingen doen: 1) Nooit stoppen met leren. Elke ervaring in het leven, met inbegrip van degene die je niet leuk vindt, levert kennis op die je toekomst beter kan maken dan je heden. Maar je moet er wel naar op zoek. De keerzijde van internet en smartphones is dat je een eindeloze stroom aan informatie krijgt die je niet verwerkt of waar je niets aan hebt. In plaats van het leven maar te laten gebeuren, moet je eens een moment stoppen en je afvragen: 'Wat gebeurt hier eigenlijk? Ik hoor het, maar wat betekent het?' Je bent lichaam, ziel en geest, dus is het goed om je af te vragen: 'Ben ik fysiek, mentaal, emotioneel en geestelijk gezond?' Niemand kan die vraag voor je beantwoorden dan jij alleen. 2) Stop nooit met het ontwikkelen van je talenten. Toen hem als oude man werd gevraagd waarom hij nog steeds zes tot acht uur per dag oefende, antwoordde een van de beste violisten ter wereld: 'Omdat ik denk dat ik dan nog beter word.' Wat een geweldige houding! Het is niet voldoende om alleen maar langer te leven, je wordt verondersteld om beter te worden! Paulus zei tegen Timoteüs dat hij de genadegave van God die in hem was moest aanwakkeren (zie 2 Tim.1:6). Wesley Tracy zei: 'Sommige mensen hebben het idee dat het volgen van je geestelijke gave betekent dat je de dagen en jaren van je leven alleen die dingen doet die van nature komen, met gemak, zonder inspanning, discipline of oefening. Nee, jouw gift kan ofwel middelmatig zijn of uitmuntend, het is aan jou.'