

**Zondag 20 oktober**

*'Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig...'*  
(Matt. 25:5)(NBV).

Nachtelijke dwaasheid (2).

Laten we nog eens kijken naar deze tien meisjes en zien wat we verder van hen kunnen leren. Drie dingen: 1) De nachtelijke menigte. 'Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in.' Wie sliepen er? De wijze net zo goed als de dwaze, de wereld net zo goed als de kerk. Paulus waarschuwt: 'U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen' (Rom.13:11). We zijn verwickeld in een dodelijke strijd met een vijand die zich niet houdt aan wapenstilstanden en vredesverdragen. De Titanic negeerde vijf waarschuwingen voordat ze de ijsberg raakte. De marinewerf in Pearl Harbour negeerde zes waarschuwingen voordat hij werd aangevallen. Christus komt niet terug voor de vromen maar voor de verlost, niet voor de verrijnden maar voor de wedergeborenen, niet voor de respectabelen maar voor de rechtvaardigen. 2) Het middernachtelijk geroep. 'Midden in de nacht klonk er luid geroep: 'Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet' (Matt. 25:6). Overal om ons heen klinken stemmen van angst. Bij wie kunnen we op zoek naar hoop? Bij de overheid? De bankiers? De industrie? De academici? Nee, onze hoop is te vinden in deze woorden: 'in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze Redder Jezus Christus' (Tit. 2:13). 3) De nachtelijke crisis. De dringende boodschap van deze gelijkenis is: sommigen zullen genoeg hebben om op de bruiloft te komen, anderen niet. Dus wat moet je doen? 'Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen' (Luc. 21:36).

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ubc.co.uk](http://www.ubc.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*

**Maandag 14 oktober**

*'Zie je iemand die bekwaam is? Hij komt in dienst van de koning...'* (Spr. 22:29)(NBV).

Een werkethiek waar Gods zegen op kan rusten.

Journalist William Zinssers eerste baan was bij The New York Herald Tribune. Traditioneel beginnen jonge verslaggevers vaak met het schrijven van necrologieën, maar Zinsser baalde van zijn taak. 'Ik zou Pulitzerprijs winnende onderzoeksjournalistiek kunnen doen,' dacht hij bij zichzelf, 'en ik zit vast aan in memoriams.' Uiteindelijk verzamelde hij voldoende moed om zijn uitgever te vragen wanneer hij eens fatsoenlijke verhaalopdrachten zou krijgen. Zijn knorrige oude redacteur gromde wat en zei: 'Luister, jongen, niets van wat je schrijft zal ooit zo zorgvuldig worden gelezen als wat je nu schrijft. Je spelt een naam verkeerd, rommelt met een datum en een gezin wordt gekwetst. Maar doe je recht aan iemands oma of aan iemands moeder, dan laat je een leven zingen en zullen zij je eeuwig dankbaar zijn. Ze zullen je woorden inlijsten.' 'Dat veranderde de zaak. Ik vroeg of ik de extra aanvragen kon krijgen,' zei Zinsser. 'Ik zou de extra vragen stellen. Ik zou de extra mijl gaan.' Dat is de Bergrede ten voeten uit - schrijf in memoriams voor anderen zoals je zou willen dat anderen die voor jou zouden schrijven - herinneringen die het verdienen om te worden ingelijst - want op een dag zal iemand dat doen. Zinsser ging uiteindelijk over tot het schrijven van andere genres, waaronder een boek over schrijven zelf, waarvan meer dan een miljoen exemplaren werden verkocht. Maar niets van dat alles zou zijn gebeurd als hij zich niet eerst aan necrologieën had gewijd. Weet wel dat als je de geest niet kunt ervaren in het werk dat je vandaag doet, je de Geest vandaag helemaal niet kunt ervaren (daar die altijd aanwezig is).

**Dinsdag 15 oktober**

*'... en wie hem zoekt zal door hem worden beloond'* (Hebr. 11:6)(NBV).

Loskomen (1).

We weten allemaal dat ijzige winters gepaard gaan met allerlei autobotsingen, met chauffeurs die in sloten wachten tot sleepwagens hen komen redden. Iedereen reageert daar anders op. Sommigen geven zich over aan gevoelens van onmacht, anderen raken gefrustreerd en komen nog verder vast te zitten. Maar verstandige mensen denken rationeel aan stappen die zij kunnen nemen. Vast komen zitten in het leven is niet altijd een keuze, vast blijven zitten is dat wel! Goed nieuws: hoe lang je ook al vast gezeten hebt, de juiste houding kan je weer in beweging krijgen. Een aantal manieren om je houding te veranderen: 1) Vergeving. Het schuldgevoel dat volgt op falen kan je lange tijd immobiliseren, maar vergeving bevrijdt je - en maakt je energie en creativiteit vrij. Vergeving is tweedimensionaal: allereerst moet je Gods vergeving ontvangen voor je falen. Voor dingen die je hebt gedaan: verraad, boze woorden, oneerlijkheid, gebroken beloften, enz. Of voor dingen die je niet hebt gedaan: je hebt geen liefde getoond, bent verantwoordelijkheid uit de weg gegaan, hebt een kind, ouder of partner verwaarloosd, hebt de waarheid achtergehouden. Oprechte belijdenis brengt altijd Gods vergeving (1 Joh.1:9)! Ten tweede moet je vergeving schenken aan degenen die jou hebben laten zitten - ouders, broers en zussen, kinderen, werkgevers, partners, vrienden of vijanden. Het verbreken van de ketenen met je verleden herstelt je opties voor de toekomst. 2) Geloof. Wanneer je al lange tijd vast zit, kan een voorwaartse impuls onmogelijk lijken. Je mist richting, energie en vertrouwen. Wat te doen? Trekkracht krijgen vereist een bereidheid om te handelen, ongeacht je gevoelens. Dit noemt God 'geloof' en daar reageert hij altijd op! 'En wie hem zoekt zal door hem worden beloond.' Wanneer jij handelt alsof je gelooft, zal God je geloof belonen - en het gevoel van het geloof zal op je actie volgen!

**Woensdag 16 oktober**

*'Ik ga recht op mijn doel af...'* (Fil. 3:14)(NBV).

Loskomen (2).

Heb je de problemen van vergeving en geloof afgehandeld, dan omvat het loskomen nog twee uitdagingen. Want waar komt het verder nog op aan? 1) Flexibiliteit. Wanneer je geloof tegen obstakels aanloopt, houdt je flexibiliteit je in de race. Je hebt het vermogen nodig om mee te bewegen, om te buigen zonder te breken. Zit niet vast aan je methodes! Wees bereid om tussendoor een koerscorrectie te maken wanneer het nodig is. Flexibiliteit is echter geen ambivalentie of slapheid. Flexibiliteit is: a) Een vastbesloten houding om je aan te passen aan de uitdagingen van het leven en op koers te blijven, om God te vertrouwen voor wijsheid, om je reacties af te stemmen op veranderende omstandigheden. b) Een bereidheid om actie te ondernemen. Een positieve mind-set alleen zal je niet losmaken. Je zult iets moeten doen. Vergeet niet dat grote deuren draaien op kleine scharnieren; kleine stappen in geloof zullen je verder brengen! 2) Fermheid: besluiten om niet op te geven. Je zult problemen tegenkomen die je geen andere mogelijkheid open laten dan om halt te houden, zoals de Israëlieten tussen de Rode Zee en het Egyptische leger. In hun moeilijkste situatie ontvingen zij deze vijfvoudige raad: a) Geef niet toe aan angst. Laat je reactie er niet door bepalen. b) Hou je in. Stop met je irrationele en emotionele gedrag. c) Stop met praten. Praat jezelf geen nederlaag aan. d) Zie uit naar Gods uitweg. Verwacht dat hij actie onderneemt om je los te krijgen. e) Wees klaar om verder te gaan wanneer hij de weg opent. Dit zijn eenvoudige maar krachtige stappen die je kunt nemen wanneer je niet weet wat je moet doen. En als je het verknalt? Erken het. Maak er 'Waardevolle Lessen' van en stop ze in je 'Wat ik volgende keer niet meer moet doen' map!

**Donderdag 17 oktober**

*'Allen die hun vak verstaan heb ik wijsheid geschonken...'* (Ex. 31:6)(NBV).

Kies de mensen die God heeft gekozen.

Net zoals een rivier niet hoger kan stijgen dan zijn bron, kan geen enkele onderneming haar leiderschap ontstijgen. Toen het tijd was om de tabernakel te gaan bouwen zei God tegen Mozes: 'Ik heb mijn keuze laten vallen op Besaleël... Ik heb hem uitzonderlijke talenten geschonken, wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied: hij kan ontwerpen maken en ze in goud, zilver, koper en brons uitvoeren, hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken en hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden. Oholiab... stel ik als zijn medewerker aan. Allen die hun vak verstaan heb ik wijsheid geschonken, zodat zij alles kunnen maken waartoe ik opdracht heb gegeven' (Ex. 31:2-6). Of je nu voor de kerk werkt of in het bedrijfsleven, hier is een plan dat je succes zal brengen: 1) Zorg ervoor dat de mensen die je kiest de mensen zijn die God voor jou heeft gekozen. Dit vraagt om een biddende en zorgvuldige benadering bij het aannemen van mensen. Mensen aannemen is niet iets luchthartigs, mensen eruit sturen is pijnlijk! Maar dat is proberen om andermans fouten ongedaan te maken ook! 2) Zoek naar mensen aan wie God 'wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied' heeft gegeven. Ze moeten niet alleen de juiste vaardigheden bezitten, ze moeten ook dezelfde geest bezitten als jij, anders kom je in conflict. 3) Zet je toekomst niet op het spel voor één persoon, hoe begaafd ook. 'Allen die hun vak verstaan heb ik wijsheid geschonken.' Als Oholiab zijn eigen koers gaat varen of de boel verprutst, moet je er andere 'vakmensen' voor in de plaats hebben om de visie verder te kunnen dragen. 4) Zorg ervoor dat de doelen die je hebt ingesteld overeenkomen met Gods wil. 'Maak alles waartoe ik opdracht heb gegeven.' Ideeën zijn belangrijk; Gods plan is het allerbelangrijkst!

**Vrijdag 18 oktober**

*'Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën...'* (Matt. 27:51)(NBV).

Je kunt God met vertrouwen benaderen.

Een dag per jaar, op de Grote Verzoendag, kon de hogepriester het dikke gordijn in de tabernakel voorbijgaan en het 'Heilige der Heiligen' binnengaan, waar Gods aanwezigheid was. Wat hem kwalificeerde om er binnen te gaan was het feit dat het bloed van een offerlam het verzoendeksel bedekte waaronder de Ark van het Verbond rustte. Zo had God het geregeld. Wat zat er in de ark? De Tien Geboden - die wij allemaal hebben gebroken. De enige manier waarop God kon kijken naar het bewijs van de schuld van zijn volk was door het bloed van het lam. Nu snel een sprong in de tijd, naar het kruis. Jezus 'gaf de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën.' Alles veranderde die dag ten goede! Ondanks je fouten kun je nu in Gods tegenwoordigheid komen vanuit het besef dat je zonden zijn bedekt door het bloed van Jezus. En je kunt vol vertrouwen vragen wat je nodig hebt. 'Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden' (Hebr. 4:16). Jouw aanvaarding door God is gegarandeerd wanneer jij hem nadert met de woorden: 'Ik kom in de naam van Jezus en op grond van zijn vergoten bloed.' Het werkt als een kredietstelsel. 'Je bent in Christus,' dus je hebt optimaal krediet opgebouwd! Dus zelfs wanneer jij je onbekwaam voelt en meent dat je het niet verdient, kun je dingen in vertrouwen vragen en geloven dat God het je zal geven 'in Christus' (Efez. 4:32).

**Zaterdag 19 oktober**

*'Midden in de nacht klonk er een luid geroep...'* (Matt. 25:6)(NBV).

Nachtelijke dwaasheid (1).

Je kent het verhaal van de vijf wijze maagden en de vijf dwaze maagden waarschijnlijk wel. Het is een verhaal dat Jezus vertelde. Een voorwaarde voor het mogen deelnemen aan een bruiloft in die dagen was dat je lamp moest branden. Maar toen de bruidegom arriveerde, zaten vijf van die maagden zonder olie. Dus zeiden ze tegen de andere vijf: 'Geef ons wat van jullie olie' (Matt. 25:8). Maar zij zeiden: 'Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen' (v.9). Dus terwijl ze naar de stad gingen om olie te kopen begon de bruiloft en waren ze buitengesloten. De gelijkenis van Christus leert ons vier belangrijke lessen: 1) De dwaasheid van afhankelijkheid van anderen. Je moeder en vader waren misschien christen, maar dat brengt jou niet in de hemel. Jij moet Christus als je persoonlijke Redder aanvaarden. 2) Het nutteloze van last-minute voorbereidingen. 'Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom' (v.10). Vergeet niet dat Jezus hier leert over het soort mensen dat zal leven wanneer hij terugkeert. De vraag is dus: stel jij je redding uit tot je oud bent? En stel dat je niet zo oud wordt? 3) Het definitieve van het oordeel. '... waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: 'Heer, Heer, laat ons binnen!' Maar hij antwoordde: 'Ik ken jullie werkelijk niet' (v. 10-12). 4) De drogreden van moraliteit. Ze waren 'maagdelijk', maar ze werden buitengesloten. Je karakter en goede werken krijgen je niet in de hemel. 'Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof' (Efez. 2:8). Ben je klaar om de Heer te ontmoeten? Zo niet, stel dan vandaag je vertrouwen op hem en maak je klaar.