

Zondag 27 oktober

'Gebruik uw dagen goed...' (Efez. 5:16)(NBV).

Hoe snel groeien ze op!

Weet je nog dat je wel wilde dat je kinderen groot waren? Plotseling sta je er versteld van hoe snel het gebeurt. De waarheid is, binnenkort zijn ze verdwenen, waardoor het huis verlaten en stil zal aanvoelen. Bob Benson zegt het treffend: 'Op weg naar huis kom ik langs allerlei huizen, sommige mooi, sommige uitnodigend. Maar mijn hart slaat een slag over wanneer ik mijn huis tegen de heuvel zie liggen. Ik ben vooral trots op de manier waarop het eruit ziet, want ik heb het zelf ontworpen. Het begon groot genoeg voor ons. Ik had zelfs een studeerkamer, waarin nu twee tienerjongens slapen! Het had een gastenkamer, maar mijn dochter en haar negen poppen zijn daar nu vaste gasten. Het had een kamer voor Peg, die daar haar naaikamer van hoopte te maken. Maar twee jongens die over de onderste deur van de dubbele deur hangen, hebben die kamer geclaimd. Op dit moment lijkt het erop dat ik niet zo'n goede architect ben. Maar het zal weer groter worden. Een voor een zullen ze vertrekken, naar de universiteit, naar hun werk, hun baan, hun eigen huis. Dan zal er weer ruimte zijn: een logeerkamer, een naaikamer, een studeerkamer, alleen voor ons tweeën. Maar het zal niet leeg zijn. Elke hoek, elke kamer, elke kras op de koffietafel zal vol herinneringen zitten. Herinneringen aan picknicks, kerstmissen, verjaardagen, nachtelijke waakpartijen, op blote voeten lopen, vakanties, katten, honden, blauwe ogen, diploma-uitreikingen, eerste afspraakjes, discussies, balspelen... en duizend andere dingen die het leven vullen van mensen die vijf kinderen grootbrengen. En Peg en ik zullen rustig bij het vuur zitten en luisteren naar het gelach in de muren.' Kindertijd en tienerijd verdampen snel. Dus vul ze met liefdevolle, prachtige en duurzame herinneringen. 'Gebruik je dagen goed.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 21 oktober

'Wie heeft onze prediking gehoord?' (Jes. 53:1)(HSV).

Wiens verhaal geloof je?

Een olieramp vervuult de Golf van Mexico en verwoest het mariene leven en het levensonderhoud van miljoenen mensen. Dag na dag zien we het rechtstreeks op tv. Een aardbeving treft Haïti waarbij 200.000 mensen omkomen en de armste mensen in de wereld honger lijden en dakloos raken. Een in Amerika geboren terrorist vliegt naar huis van een Al-Kaida trainingskamp met een bom in zijn ondergoed en probeert niet alleen het vliegtuig maar ook een heel deel van Detroit te vernietigen. Bankiers, autofabrikanten en oliemagnaten die we vertrouwden, zeggen na ondervraagd te zijn door parlementaire commissies dat ze geen idee hebben hoe we in deze puinhoop zijn beland. De meldingen blijven dag en nacht binnenkomen. Mediakopstukken melken elk moment uit en maken sensationieuws van iedere gebeurtenis omdat het hun omzet verhoogt, reclame verkoopt en geld oplevert. Sommige van die verslaggevers zijn zelfs beroemdheden geworden. Angst verkoopt! Het is een belangrijke industrie. Paradoxaal genoeg zijn we zowel de meest welvarende generatie in de geschiedenis als de meest angstige. In het verleden moest je je dagelijkse dosis angst halen uit het 8-uur journaal, tegenwoordig krijg je het elk uur voorgeschoteld op je Black Berry en iPad. Nu kun je je kop niet in het zand steken. Maar als je niet selectief luister, kun je je gemoedsrust verliezen. God weet dit en daarom vraagt zijn Woord: 'Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard?' (HSV). In de Bijbel spreekt de 'arm van de Heer' van zijn macht om te bevrijden en van zijn voorzienende zorg over elke gebeurtenis in ons leven. Dus, naar wiens verhaal ga je luisteren, waar doe je iets mee en waar ga je op reageren?

Dinsdag 22 oktober

'Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken...' (1 Kor. 10:11)(NBV).

Simson en Jozef (1).

Simson was een verliezer, Jozef was een winnaar. Simson had alles mee. Hij was het product van een wondergeboorte, opgevoed door godvrezende ouders en in het bezit van bovennatuurlijke kracht. Toch mislukte hij jammerlijk. Waarom? 1) Hij bad niet. De enige keer dat we lezen dat Simson bad was toen hij in moeilijkheden zat. Klinkt je dat bekend? Als jij je grootste mislukkingen in kaart brengt, vind je ergens in het puin dat je bent opgehouden met bidden. Je kunt je auto niet laten rijden op een lege tank, je kunt niet werken op een lege maag of rekeningen betalen van een lege bankrekening. En je kunt een overwinnend christelijk leven niet leven zonder dagelijks gebed. 2) Hij weigerde te leven aan de hand van Gods Woord. Toen zijn ouders hem aanspraken op het feit dat hij de verkeerde vrouw wilde trouwen, zei hij tegen hen: 'Zij bevalt me' (Recht.14:3). Wanneer je geleid wordt door sentiment in plaats van door de Schrift, kom je geheid in problemen. Een van de beste definities van 'ongehoorzaamheid' is 'incomplete gehoorzaamheid.' Je kunt niet kiezen aan de hand van welke bijbelteksten je wilt leven en een oogje dichtknipen voor de rest! 3) Hij had de verkeerde geest. Terwijl Jozef vergeving schonk aan hen die hem hadden geschaad, bad Simson voor wraak. Elke keer dat je toegeeft aan wrok laat je iemand anders dan God je handelen bepalen, en lijd je uiteindelijk nog meer. 4) Hij werd gemotiveerd door hebzucht. Tijdens zijn contact met de Filistijnen hield hij met dertig man een weddenschap. Hij zei: 'Maar als jullie de oplossing niet kunnen vinden, krijg ik van jullie dertig stel onder- en boven kleren' (v.13). Wat ik hiermee allemaal wil zeggen? Als het Simson kan overkomen, kan het jou overkomen!

Woensdag 23 oktober

'Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken...' (1 Kor. 10:11)(NBV).

Simson en Jozef (2).

Terwijl Simson alles mee had, had Jozef alles tegen. Lees even mee: 1) Hij werd slecht behandeld door het volk van God. Jozefs broers namen aanstoot aan het visioen dat God hem gaf en aan de genade die op zijn leven rustte, zodat ze hem als slaaf verkochten. Wie heeft je verteld dat iedereen je zou waarderen? God niet! Jezus zei: 'Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie' (Joh.15:1). Maar Jozef bleef vergevingsgezind en verzoende zich uiteindelijk niet alleen met zijn familie, maar verzagte ook van voedsel tijdens de hongersnood. 2) Hij was alleen in een land waar niemand kennis had van God. Maar als een lelie in een modderig moeras bleef hij rein en groeide in geloof. Niet je omstandigheden maar je innerlijk is bepalend voor je welslagen. 3) Hij werd blootgesteld aan verleiding. Jozef was eenzaam, ver van huis en gevoelig voor elke impuls die een warmbloedig man kan hebben. Potifars vrouw probeerde hem herhaaldelijk te verleiden, maar hij zei nee. In zijn geval was er een goede kans dat hij daarmee weg had kunnen komen. Maar zijn reden om nee te zeggen was: 'Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God?' (Gen. 39:9). Niets betekende meer voor Jozef dan zijn relatie met de Heer. 4) Hij betaalde een hoge prijs voor zijn integriteit. Op basis van valse beschuldigingen door Potifars vrouw ging Jozef naar de gevangenis voor een misdaad die hij niet had begaan. Had God hem in de steek gelaten? Nee, de contacten die nodig waren om hem op de troon te krijgen wachtten hem op in de gevangenis. Dus wees trouw aan God en hij zal je zegenen.

Donderdag 24 oktober

'... Vader... neem deze beker van mij weg' (Marc. 14:36)(NBV).

Je grootste angsten biddend onder ogen zien.

De volgende keer dat je in de kerk uit de avondmaalsbeker drinkt, is het goed om er een moment bij stil te staan wat er in de beker zat die Jezus in Getsemane dronk op de avond voordat hij gekruisigd werd. Jij kunt in vol vertrouwen uit de beker drinken omdat hij eerst uit de beker dronk in zijn zielenstrijd. Aan de vooravond van zijn dood bad hij: 'Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe... Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u; neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt' (Marc.14:34-36)(HSV). Let op de woorden 'zeer bedroefd.' (Als jij denkt dat jouw zonde niet zoveel voorstelt, zullen die woorden je misschien helpen om van gedachten te veranderen.) Christus dronk uit de beker van Gods toorn zodat jij zou kunnen drinken uit de beker van Gods genade. Hoewel hij zonder zonde was, proefde hij de zonden van zowel de meest verrijfde als de meest weerzinwekkende zondaar. Hij had Gods woede nooit gevoeld; dat verdiende hij niet. Hij had nooit enige afstand van zijn vader ervaren, de twee waren één geweest voordat de tijd begon. Hij had nooit de fysieke dood gekend, hij was een onsterfelijk wezen. Toch zou God binnen een paar uur zijn zonde hatende toorn los laten op zijn zondeloze volmaakte Zoon. En als mens was Jezus bang. Doodsbang. En wat hij met zijn angst deed, laat ons zien wat wij met onze angst moeten doen. Hij bad vurig en aanhoudend. Hij vertelde zijn volgelingen: 'Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden' (Matt. 26:36). Jezus zag zijn ultieme angst onder ogen met oprecht gebed en overwon het. En door te bidden kun jij ook je angsten overwinnen.

Vrijdag 25 oktober

'Zegt klei soms tegen wie hem vormt: 'Wat ben je eigenlijk aan het maken?' (Jes. 45:9)(NBV).

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand (1).

Vaak zijn we niet zo blij met wat we in onze spiegel zien. Soms zijn we er zelfs zo ongelukkig mee dat we een fortuin besteden om het te veranderen. En hoewel er niets mis mee is om er op je best uit te zien, heeft God ons uiterlijk nooit bedoeld als een uitdrukking van onze waarde voor hem of voor anderen. Wat voor fysieke trekken je ook hebt geërfd, hier zijn enkele bijbelse waarheden die het overwegen waard zijn: 1) Niet blij zijn met je uiterlijk plaatst je op gespannen voet met God. De Bijbel zegt: 'Wee degene die de strijd aanbindt met hem door wie hij gevormd is - een potscherf tussen de potscherven. Zegt klei soms tegen wie hem vormt: 'Wat ben je eigenlijk aan het maken?' God wil dat je zijn kleipot bent; een praktisch, bruikbaar voorwerp; geen mooi siervoorwerp. 'Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God' (2 Kor. 4:7). Jouw waarde ligt niet in je uiterlijk maar in je innerlijk - in wat er in je zit: de levensveranderende boodschap van Gods genade! 2) Niet blij zijn met je uiterlijk komt voort uit valse vergelijkingen. We worden tegenwoordig gestimuleerd om te gaan lijken op een of ander onbereikbaar ideaal. Supermodellen op tv verkopen ons van alles van appelmoes tot auto's. Laten we niet zo naïef zijn! 'Zij tonen hoe dom ze zijn door zichzelf als maatstaf en norm te nemen' (2 Kor. 10:12). Onvrede over je uiterlijk komt voort uit onbekendheid met Gods prachtige en creatieve doel met jou. En dat doel zal je duidelijk worden als je 'de blik gericht houdt op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof' (Hebr. 12:2).

Zaterdag 26 oktober

'Ik loof u voor het ontzaglijk wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt' (Ps. 139:14)(NBV).

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand (2).

Hoe moet je dan kijken naar de rol van je fysieke uiterlijk? 1) Met dankbaarheid. Dank God dat hij jou gemaakt heeft zoals je bent - uniek. Je bent niet het resultaat van willekeurige genetica. Je bent echt enig in zijn soort, door God ontworpen om iets in te vullen wat niemand anders kan invullen. Door hem ben je wie je bent! 'U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt' (v. 13-14). Je komt niet van een lopende band zoals sommige producten die zijn ontworpen om aan een quotum te voldoen. Nee, jij hebt de gedetailleerde, persoonlijke aandacht van de Goddelijke Architect gekregen. De psalmist zei: 'Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim' (v.15). Dat is aandacht op het hoogste niveau, ja toch? Dus bedank God ervoor: je bent geschapen, geïnspecteerd en goedgekeurd in de hemel voordat je op aarde een spier bewoog. 2) Met begrip. Ontdek Gods doel met je leven. Je bent niet bedoeld om anderen te imponeren of om hun goedkeuring te zoeken. In Gods ogen is je uiterlijk niet bepalend voor je waarde. 'Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart' (1 Sam. 16:7). Ga jezelf zien zoals God jou ziet. Uiteindelijk is zijn mening is de enige die telt. 'Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon' (Rom. 8:2). Wees blij! God zal net zo lang aan je werken totdat je op Jezus lijkt.