

**Zondag 3 november**

*'U beseft niet wat voor geest u hebt' (Luc. 9:55)(HSV).*

Een ongevoelige geest (1).

De discipelen hadden een probleem met hun houding en Jezus sprak hen er zes verschillende keren op aan in twee hoofdstukken. Laten we er eens naar kijken en zien wat we ervan kunnen leren: Een ongevoelige geest. In plaats van te geloven dat Christus de menigte kon voeden met vijf broden en twee vissen, zeiden zij tegen Jezus: 'Stuur de mensen weg...' (Luc. 9:12). Een van de gevaren van een succesvolle bediening is dat je gaat houden van de massa, maar niet echt geeft om de mens als persoon. Of bijdragen van mensen verlangt, maar geen tijd wil besteden aan individuele behoeften van mensen. Jaren geleden besloot een man een bezoek te brengen aan de kerken van twee bekende tv-dominees die hij graag hoorde spreken. Na het horen van de eerste vroeg hij of hij hem even kon groeten. Maar zijn naaste medewerkers zeiden dat dit niet kon en stelden voor dat hij belde om een afspraak te maken. Teleurgesteld ging hij naar de andere dominee luisteren en werd na de dienst bij hem uitgenodigd voor de lunch. Hij voelde zich gewaardeerd en overhandigde hem een cheque van vier miljoen dollar. (Dit is een waar gebeurd verhaal.) Je moet altijd aanspreekbaar, beschikbaar en positief zijn. Je moet de persoonlijke touch zien te behouden. Natuurlijk, je kunt niet zelf zorg dragen voor iedere zieke en alle probleemgevallen helpen. Als voorganger moet je in eerste instantie tijd vrijhouden voor de voorbereiding van preken en bijbelstudies. Maar Jezus kon meevoelen met onze zwakheden (zie Hebr. 4:15) omdat hij zich mengde onder ons. Alleen als je in contact blijft met de behoeften van mensen, kan God je gebruiken om ook werkelijk aan die behoeften te voldoen. Het spreekwoord zegt: 'Mensen geven er niet om hoeveel je weet totdat ze weten hoeveel je om hen geeft.' En jij, geef jij erom?

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.  
UCB Europe web site: [www.ucb.co.uk](http://www.ucb.co.uk) (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.  
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.  
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:  
tel: 010-5190444 of e-mail: [info@wijnstokgemeente.nl](mailto:info@wijnstokgemeente.nl) of kijk bij [www.wijnstokgemeente.nl](http://www.wijnstokgemeente.nl)*

**Maandag 28 oktober**

*'Gezonde woorden zijn als een boom van leven' (Spr. 15:4)(HB).*

Spreek gezonde woorden van leven.

Jakobus schrijft: 'Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos' (Jak. 1:26). Iemand zei eens: 'Oh, ik zeg dingen die ik nooit zou moeten zeggen, dan luistert men tenminste naar me. Ik praat maar door en door en weet dat het verkeerd is, het probleem is, mijn tong is te lang.' Dus, hoe kun je de negatieve neiging van je tong beheersen? Gebruik hem positief. Hoe? 1) Wees iemand die bemoedigt! 'Gezonde woorden zijn als een boom van leven.' Jouw woorden kunnen iemand zonder hoop helpen te blijven leven en iemand die ziek is motiveren tegen zijn ziekte te vechten en beter te worden. Mensen die bemoedigen vormen Gods frontlinie tegen nederlaag, wanhoop en depressie! 2) Spreek de waarheid in liefde. Zeggen wat iemand moet horen is vaak moeilijk, maar moeilijke dingen zeggen hoort bij echte vriendschap. 'Het verwijt van een vriend is oprecht, de kus van een vijand al te hartelijk' (Spr. 27:6). Waarheid in liefde gesproken kan mensen bevrijden van hun waanideeën, misvattingen en inflexibiliteit om vrije, productieve levens te leiden (Joh. 8:32). 3) Vraag God om de juiste woorden. 'Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord' (Spr. 10:32). Hoe weet je welke woorden de toehoorder zal accepteren? Laat God je gids zijn. 4) Laten je woorden leven gevend zijn. 'De lessen van de wijze zijn een bron van leven, ze laten je ontkomen aan de strikken van de dood' (Spr. 13:14). De mensen die je ontmoet hebben behoefte aan woorden die hen van een geestelijke dood naar eeuwig leven leiden. Spreek vandaag dus gezonde woorden van leven.

**Dinsdag 29 oktober**

*'... maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger' (Rom. 5:20)(NBV).*

Genade thuis (1).

Je hebt veel genade nodig in een huwelijk. Zelfs in de beste relaties gebeuren er dingen die onbegrip en pijn opleveren. Sprekend over zijn huwelijk zegt therapeut Michael Sytsma: 'Voordat ik getrouwd was, zei God: 'Mike, je hebt wat ruwe kantjes. Om je te helpen meer op Christus te gaan lijken geef ik je Karen. Dan moet het lukken.' Dus bracht hij Karen in mijn leven om al mijn tekortkomingen te identificeren. Mijn eerste reactie wanneer ze me op mijn gebreken wijst? Niet dankbaarheid! Nee, ik sla terug: 'Hoe durf je me op die dingen te wijzen? Wat is jouw probleem?' Vervolgens heb ik de mogelijkheid ofwel mijn gevoelens te ontkennen ofwel ze me toe te eigenen en er volwassener door te worden. En Karen kan ofwel woede en wrok koesteren ofwel genade en vergeving tonen. Stel je een huwelijk voor dat vol is van genade: een partner die vreugde, plezier, liefelijkheid, vriendelijke taal en onverdiende gunst uitstraalt. Mijn vrouw doet dat. Ik werk er nog aan.' Hier is de eerste van de vier manieren waarop je genade kunt tonen aan je partner: 1) Probeer er anders tegenaan te kijken. Richt je op het positieve. Als je denkt dat je partner koppig is, is het moeilijk om een gevoel van liefde op te brengen. Maar als je je oefent in genade en ervoor kiest om hem (of haar) te zien als iemand die vasthoudend is, wordt het veel gemakkelijker om lief te hebben. Als de ander ongeorganiseerd is, kun je er door genade voor kiezen om dat te zien als een teken dat hij spontaan of creatief is, of een flexibel type. Of misschien als iemand die wat veel hooi op zijn vork neemt. '... schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient' (Fil: 4:8). Mensen proberen meestal te voldoen aan het beeld dat jij van hen hebt!

**Woensdag 30 oktober**

*'Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping' (2 Kor. 5:17)(NBV).*

Genade thuis (2).

Nog drie stappen om je partner met genade tegemoet te treden: 1) Zie de ander zoals God hem geschapen heeft. Je richten op gebreken van je partner helpt jullie beiden niet. De farizeeën zagen alleen het slechtste in de vrouw die betrapt was op overspel. Jezus vergoelijkte haar zonde niet, maar koos ervoor om te zien wat ze door genade zou kunnen worden. 'Ik veroordeel u ook niet. Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer' (Joh. 8:11). Genade stelt je in staat verder te kijken dan de irritante manieren van je partner en er met God aan te werken hem te helpen de 'nieuwe schepping' te worden, zoals God hem bedoeld heeft. 2) Geniet van je partner. Maar al te vaak proberen we de ander ons gewenste beeld van hem op te leggen. We nemen hem dingen kwalijk en staan erop dat hij verandert, het op onze manier ziet en dingen doet volgens onze vereiste norm. Als hij dat niet doet, denken we dat hij onnadenkend, liefdeloos en zelfs niet-christelijk is. Genade werkt niet op die manier! Genade begrijpt, aanvaardt, vergeeft en laat het veranderen van mensen over aan God. Probeer tegen jezelf te zeggen: 'Ja, dat irriteert mij, maar ik vraag me af wat God probeert in mijn partner uit te werken.' Doe dan een stap terug, heb lief en aanvaard hem en laat God op hem inwerken. 3) Vergeef hem. Je partner zal je van tijd tot tijd irriteren, gewoon om wie hij is. We zijn allemaal verschillend. Zij denkt dat ze precies is, hij denkt dat ze een muggenzifter is. Hij denkt dat hij het rustig aan doet, zij vindt hem lui. We handelen vanuit het beeld dat we van onszelf hebben en dat zal alleen veranderen als God het verandert! Erken je onverdraagzaamheid en vergeef je partner zijn irritante gedrag - nog voordat hij het opnieuw doet. Dat is preventieve vergeving, het soort dat nee zegt tegen wrok en dat een goede basis is voor je huwelijk.

**Donderdag 31 oktober**

*'In al het werk... waarin hij zijn God zocht... was hij voorspoedig' (2 Kron. 31:21)(NBG).*

Gods plan voor geestelijke vernieuwing.

De omstandigheden in ons land vandaag de dag zijn vergelijkbaar met die in het oude Israël. Ondanks al Gods zegeningen hadden de mensen zich van hem afgekeerd. Dus toen Hizkia, een integer man, op de troon kwam, nam hij zich voor God zijn rechtmatige leiderspositie in het land terug te geven. Hij deed vier belangrijke dingen: 1) Hij heropende de deuren van Gods huis en riep de mensen op zich te bekeren en terug te keren naar de Heer. 2) Hij stelde de corruptie en de zinnelijkheid aan de kaak die een manier van leven waren geworden, zelfs onder leiders en dienaren van de Heer. Zijn woorden waren krachtig: 'heilig het huis van de Heere, de God van uw vaders, en breng de onreinheid buiten het heiligdom' (2 Kron. 29:5)(HSV). Kun je een parallel zien met de tijd waarin wij nu leven? 3) Hij herstelde de suprematie van Gods Woord. 'Zij... kwamen... door de woorden van de Heere, om het huis van de Heere te reinigen' (2 Kron. 29:15)(HSV). Voorganger, een zondagochtendpreek alleen zal het hem niet doen, je moet zorgen dat je mensen dagelijks in Gods Woord duiken. 4) Hij riep de mensen op om God te aanbidden. Het was een indrukwekkend tafereel. 'Heel de gemeente boog zich neer toen men het lied zong en op de trompetten blies. Dit alles vond plaats tot het brandoffer beëindigd werd' (2 Kron. 29:28)(HSV). Geleerden schatten dat het hele volk meer dan drie uur in Gods aanwezigheid stond en hem aanbad. Zegende God Hizkia's inspanningen? 'In al het werk... waarin hij zijn God zocht, handelde hij met volle toewijding en was hij voorspoedig.' En dat is Gods plan voor geestelijke vernieuwing.

**Vrijdag 1 november**

*'... want de deur staat hier wijd open voor mijn werk, hoewel er ook veel tegenstanders zijn' (1 Kor. 16:9)(NBV).*

Wat zie je?

Paulus schrijft: '... want de deur staat hier wijd open voor mijn werk, hoewel er ook veel tegenstanders zijn.' Dus, waar ben je op gericht? Op de open deur of op de tegenstanders, op de kansen of de obstakels? In 1866 zag een amateurgeoloog een paar Zuid-Afrikaanse kinderen met een glinsterende steen spelen. Hij vroeg de moeder van de kinderen of hij hem kon kopen. In de veronderstelling dat hij niets waard was, gaf ze de steen aan hem. Toen hij de steen later onderzocht, ontdekte hij dat het een premium 21 karaat diamant was. Toen dat bekend werd, werd de Schotse mineraloog James Gregory erheen gestuurd om nader onderzoek te doen. Hij rapporteerde dat Zuid-Afrika geen geschikte plek was voor het vinden van diamanten. Hij speculeerde dat eerdere ontdekkingen het gevolg waren van het gedrag van, jawel, struisvogels. Zij hadden de stenen in verre landen ingeslikt en hadden ze via hun mest in Zuid-Afrika gedeponeerd. Een paar dagen na het openbaar maken van Gregory's rapport werd er een 83.5 karaat diamant gevonden in het gebied dat hij had bezocht. Deze staat nu bekend als 'De Ster van Zuid-Afrika' en zorgde voor de eerste mijnbouwactiviteiten in de regio die vandaag 's werelds grootste producent van diamanten is. En hoe zit het met Gregory? Zijn naam leeft voort, maar niet zoals hij zou wensen. In de diamantindustrie noem je een slecht oordeel een Gregory oordeel. Als je het God vraagt, zal hij je helpen de 'schat' in je vakgebied te vinden (Matt.13:44-45). Als Jezus water kon veranderen in wijn en vijfduizend mensen kon voeden met een kinderlunch, wat zou hij dan niet door jou heen kunnen doen! De vraag is: wat zie je? De open deur of de obstakels?

**Zaterdag 2 november**

*'... de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld' (Rom. 12:3)(HSV).*

Gebruik je 'mate van geloof'.

De hoeveelheid geloof die God je gegeven heeft is evenredig aan de opdracht die hij je gegeven heeft. Dus waar je ook voor staat, zeg je tegen jezelf: 'God heeft mij het geloof gegeven om dit aan te kunnen.' Niets is belangrijker dan je geloof. Jezus zei tegen Petrus: '... satan heeft jullie voor zich opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken' (Luc. 22:31-32). Geloof is belangrijker dan geld, een succesvolle loopbaan of reputatie. Alles kan van je worden afgenomen, maar als je geloof hebt, veer je weer terug. Geloof is als het hebben van een directe lijn naar God. Terwijl het gelovig gebed omhoog gaat, stroomt zijn kracht naar beneden. Als gevolg daarvan ben je meer dan opgewassen tegen de uitdaging. Falen is nooit definitief zolang je geloof niet faalt. Dat is waarom satan er al het mogelijke aan zal doen om je ervan te weerhouden dagelijks tijd door te brengen in de Bijbel. 'Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus' (Rom.10:17)(NBG). Jezus zei: '... als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: 'Verplaats je van hier naar daar!' en dan zal hij zich verplaatsen' (Matt.17:20). Er zijn obstakels in je leven die alleen worden verwijderd door het geloof. En je hebt er geen karrevracht van nodig, slechts een mosterdzaadje volstaat. Denk je even in: een klein zaadje heeft de kracht om te groeien, obstakels te overwinnen en uit te groeien tot een machtige boom. Het zal door de grond heen duwen, om rotsen heen, het zal stormen trotseren, bestand zijn tegen dieren en andere bedreigingen voor zijn voortbestaan. Het is niet zozeer de grootte van je geloof, maar de kwaliteit ervan die je succes bepaalt. Dus maak vandaag gebruik van jouw 'mate van geloof'.