

Zondag 10 november

'Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart' (Spr. 4:23)(NBV).

Omgaan met verleiding.

We hebben allemaal onze strijdpunten en in sommige gevallen gaat het om dingen waar we ons jaren geleden aan hebben overgegeven en die nu op de loer liggen in onze diepste gedachten. Dat is de reden waarom de Bijbel waarschuwt: 'Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.' Max Lucado schrijft: 'Ik zit aan een tafeltje in een hotelkamer ver van huis. De stemmen die bemoedigen klinken in de verte, de stemmen die verleiden zijn in de buurt. Een opschrift op mijn nachtkastje nodigt me uit om in de lounge 'nieuwe vrienden te maken in een ontspannen sfeer'. Een ander bovenop de tv belooft late-night films die 'al mijn fantasieën laten uitkomen.' In het telefoonboek bieden zich kolommen vol escortdiensten aan met 'liefde ver weg van thuis.' Stemmen! Sommige roepen op tot plezier, andere tot macht. De wereld bonkt op je deur; Jezus klopt. De wereld belooft vleselijke genot; Jezus belooft ons een rustig diner met hem: 'zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij' (Openb. 3:20). Aan welke stem geef je gehoor? Vraag je je af hoe je moet omgaan met verleidelijke situaties? Op twee manieren: ten eerste door je geest te vullen met de Bijbel zodat je eerste reactie altijd is 'er staat geschreven.' Ten tweede door je ogen gericht te houden op Jezus. Lesley Durkin schrijft: 'Mijn vader legde vaak een stuk vlees op de grond in de buurt van zijn hond en zei dan: 'nee!' De hond raakte het nooit aan. Maar hij keek er ook niet naar, want als hij dat deed, zou de verleiding om ongehoorzaam te zijn te groot zijn geweest. Hij bleef maar kijken naar het gezicht van mijn vader.' Houd je ogen gericht op Jezus. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren' (Ps. 34:5).

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 4 november

'... Petrus... wist niet wat hij zei' (Luc. 9:33)(NBV).

Een impulsieve geest (2).

Op de berg der verheerlijking zei Petrus tegen Jezus: 'Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia,' maar hij wist niet wat hij zei... Er klonk een stem uit de wolk, die zei: 'Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!' (v. 33-35). Een andere geest die Jezus bij zijn leerlingen herkende was: *een impulsieve geest*. Let op de woorden 'hij wist niet wat hij zei'. Petrus' voorliefde voor het zeggen wat in hem opkwam kwam hem op een stevige berisping uit de hemel te staan: 'Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!' We kunnen hier iets belangrijks uit leren. Jouw behoefte om slim over te komen en alle antwoorden te hebben kan je in problemen brengen met mensen - en met God! Over het algemeen gesproken leer je niet terwijl je praat. Leer dus je mond te houden, observeer wat er gaande is en luister naar wat God mogelijk wil zeggen. Weet je dat niet, zeg dan niets. Mensen respecteren je wanneer je de wijsheid en nederigheid hebt om te zeggen: 'Ik weet het niet zeker, maar als je me de tijd geeft, zal ik erover bidden, het nader overwegen en bij je terugkomen.' Deskundigen zeggen dat de gemiddelde persoon tegenwoordig gebombardeerd wordt met vijfendertigduizend berichten per dag: mails, sms'jes, reclameborden, tv, radio, Twitter, Facebook, blogs enz. Het is informatieoverlast. Mensen hebben geen behoefte aan meer informatie, ze hebben behoefte aan antwoorden die werken! En God heeft die antwoorden. Dus praat eerst met hem, dan heb je anderen iets te vertellen dat het beluisteren waard is. 'Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd - hoe voortreffelijk is dat' (Spr. 15:23).

Dinsdag 5 november

'Ze maakten hem wakker en riepen: 'Meester, meester, we vergaan!' (Luc. 8:24)(NBV).

Een angstige geest (3).

'Op een van die dagen stapte hij in een boot, samen met zijn leerlingen, en zei tegen hen: 'Laten we naar de overkant van het meer gaan,' en ze voeren het meer op. Onderweg viel hij in slaap. Er kwam een wervelstorm opzetten... en [de boot] dreigde te zinken. Ze maakten hem wakker en riepen: 'Meester, meester, we vergaan!' Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust. Hij vroeg hun: 'Waar is jullie geloof?' De leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing tegen elkaar: 'Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen?' (v. 22-25). Zie je wat er aan het werk is in dit verhaal? *Een angstige geest*. Hoe vaak God ons ook zegent en onze gebeden verhoort, nog steeds geven we bij elke volgende crisis toe aan angst, vooral wanneer we er niet eerder mee te maken hebben gehad. Wie liet de discipelen trouwens in de boot stappen? Jezus zelf. Weet dit wel: geloof vrijwaart je niet van de stormen van het leven, het stelt je in staat erdoorheen te gaan. En wanneer je in de wil van God bent, kan geen storm, hoe hevig ook, je eronder krijgen. Jezus wist dat de storm zou komen voordat de discipelen überhaupt in de boot stapten. Waarom stelde hij hen er dan aan bloot? Omdat hij hen aan het toerusten was voor de toekomst, voor de dag dat hij er niet meer zou zijn en ze te maken zouden krijgen met vervolging, opsluiting en zelfs de dood. Dus het woord voor jou vandaag is 'wees niet bang. De Heer is met je; je haalt het naar de overkant.'

Woensdag 6 november

‘... en u zegt: Wie is het die Mij aangeraakt heeft?’ (Luc. 8:45)(HSV).

Een niet onderscheidende geest (4).

Op een dag werkte een chronisch zieke vrouw die al 12 jaar vloeiende, zich door de menigte heen en raakte de zoom van Jezus' kleed aan. En meteen was ze genezen. 'En Jezus zei: Wie is het die Mij heeft aangeraakt? Toen zij het allen ontkenden, zeiden Petrus en die bij hem waren: Meester, de menigte duwt tegen u aan en verdringt u, en u zegt: wie is het die mij aangeraakt heeft? Jezus zei: Iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb gemerkt dat er kracht van mij uitgegaan is. Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar hem toe, en nadat zij voor hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was. Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede' (v. 45-48)(HSV). Wat is er aan het werk in dit verhaal? *Een niet onderscheidende geest*. Let op Petrus' woorden: Meester, de menigte duwt tegen u aan en verdringt u en u zegt: wie is het die mij aangeraakt heeft? Laten we één ding duidelijk stellen: Jezus weet echt het verschil wel tussen een willekeurige aanraking van de menigte en een aanraking van geloof. Geloof onttrekt namelijk kracht aan hem en brengt resultaten! Merk ook op dat deze vrouw de 'zoom' van Jezus' kleed aanraakte. Het naaien van de zoom is het laatste wat een naaister doet wanneer ze een kledingstuk maakt. Zodat de zoom 'het volbrachte werk' vertegenwoordigt. Dezelfde rug die het kruis droeg dat je zonden wegneemt, droeg ook de striemen die je ziekten wegnemen. '... en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen' (Jes. 53:5). Wat heb je vandaag nodig? Vergeving van zonden? Genezing? Strek je uit in geloof en raak Jezus aan en ook jij zult heling ontvangen.

Donderdag 7 november

'Ze begonnen onderling te redetwisten over wie van hen de belangrijkste was' (Luc. 9:46)(NBV).

Een egoïstische geest (5).

'Ze begonnen onderling te redetwisten over wie van hen de belangrijkste was. Jezus merkte wat hen bezighield en hij nam een kind bij zich, dat hij naast zich neerzette. Hij zei tegen hen: 'Wie dit kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot' (v. 46-48). Wat is er aan het werk in dit verhaal? *Een zelfzuchtige, egoïstische geest*. Zolang je alleen wilt dienen om goed over te komen zal je nooit Gods goedkeuring genieten. En zijn 'goed gedaan' is het enige dat telt. Het vermogen om te dienen achter de schermen en het ook met vreugde te doen, komt voort uit het besef dat je dienst uiteindelijk zal worden erkend en beloond door de enige wiens mening telt. Waarom heeft Jezus het die dag over een kind? Om drie redenen: 1) Een kind is leergierig. Wanneer jij klaar bent met leren, is het ook klaar met je! Wanneer men jou niets kan zeggen, heeft God je ook niets meer te zeggen. 'Een verstandig mens verwerft kennis, een wijze is gespist op inzicht' (Spr. 18:15). 2) Een kind vertrouwt. Wanneer je een kind iets belooft, gelooft het je, handelt ernaar en verwacht dat het zo is. 'Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen' (Ps. 118:8). 3) Een kind is zachtmoedig. 'Tot slot vraag ik u... wees barmhartig...' (1 Petr. 3:8). De heilige Geest wordt in de Bijbel voorgesteld als een zachtmoedige duif, dus blijf zachtmoedig van hart en ontvankelijk voor zijn handelen.

Vrijdag 8 november

'U beseft niet wat voor geest u hebt' (Luc. 9:55)(HSV).

Een kritische geest (6).

Op een dag ging Jezus naar een Samaritaans dorp en werd er niet goed ontvangen. 'Toen de discipelen Jakobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet wat voor geest u hebt, want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden' (v. 54-56)(HSV). Wat is er aan het werk in dit verhaal? *Een kritische geest*. Uit onderzoek blijkt dat vandaag de dag de meeste niet-gelovigen christenen te kritisch vinden, ze oordelen te snel. Dus je kunt oprecht zijn maar te streng overkomen. Wanneer je alleen omgaat met mensen die jouw opvattingen en waarden delen, kan je contact met anderen eerder offensief lijken dan innemend. Laten we duidelijk zijn, nooit is het belangrijker geweest om de waarheid van Gods Woord te kennen en er pal voor te staan. Maar als je de juiste leer hebt en de verkeerde geest, zal je meer mensen van Christus afdrijven dan naar hem toetrekken. Als satan zijn zin krijgt, zal hij heiligheid vanuit onze harten verdrijven en in onze vuisten stoppen. Stel je even voor - Christus' discipelen die de brand willen steken in de mensen die het niet met hen eens zijn! Ze waren zich niet eens bewust van de geest die in hun eigen hart aan het werk was. Jezus zei dat we onze naaste moesten liefhebben als onszelf (Matt.19:18-19). Dat geldt ook voor je niet-christelijke burens. Je hoeft Jezus niet te verdedigen of te 'verkopen'. Het enige wat je hoeft te doen is hem introduceren. De psalmist zegt: 'Proef, en geniet de goedheid van de Heer' (Ps. 34:8).

Zaterdag 9 november

'Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw...' (2 Kon. 4:8)(NBV).

Een voorname vrouw of man.

'Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. De vrouw zei tegen haar man: '... Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten...' (v. 8-10). Merk op: 1) Waar je ook meer van nodig hebt, maak er ruimte voor. Je krijgt niet wat je 'wilt' in het leven, je krijgt waar je je op 'voorbereidt'. De gulheid van deze vrouw richting Elisa had als gevolg dat ze een kind kreeg dat ze eerder niet had kunnen krijgen en dat haar kind later werd opgewekt uit de dood toen hij door ziekte getroffen was. Wanneer jij ruimte maakt voor God in je leven, maak je ruimte voor de zegeningen die met hem meekomen. 2) Let op de vier dingen die ze in de kamer van de profeet neerzette: a) Een bed. Er zijn momenten waarop je moet rennen en er zijn momenten waarop je moet rusten. Sterker nog, als je niet leert vertragen, zal het je gaan opbreken. b) Een tafel. Je hebt geestelijk voedsel nodig om je ziel te voeden. Als jij van plan bent om te blijven uitdelen moet je ook blijven innemen. c) Een stoel. Dit spreekt van studie. 'Span je in [werk ijverig][WB] om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid' (2 Tim. 2:15). d) Een lamp. Een plek van verlichting. Zelfs na lange en intensieve studie heb je de heilige Geest nodig om de waarheid te openbaren aan je hart. En zo word je een voorname, achtenswaardige vrouw (of man).