

Zondag 17 november

'... innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen' (Jak. 1:8)(NBG).

Wees niet innerlijk verdeeld (1).

'... want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen' (v. 6-8). Peter Marshall, voormalig geestelijk vertegenwoordiger van de Amerikaanse Senaat, bad: 'Geef ons een duidelijke visie opdat we mogen weten waar we staan en waarvoor we staan.' Een droom die niet duidelijk is, zal je niet helpen ergens te komen. Wat wil je bereiken? Wat wil je bijdragen? Wie wil je worden? Met andere woorden, hoe ziet succes er voor jou uit? Als je het niet definieert, zul je niet in staat zijn om het te bereiken. De meeste mensen krijgen niet wat ze willen omdat ze niet weten wat ze willen. Ze hebben hun droom niet duidelijk, overtuigend en gedetailleerd omschreven. Iemand schrijft: 'Wil je krijgen wat je van het leven wilt, dan is dit de onmisbare eerste stap: bepaal wat je wilt! Zeg niet: 'Ik wil gewicht verliezen,' maar zeg: 'Ik wil dat er 1 juni 10 kilo van af is.' Zeg niet: 'Ik wil van mijn schuld af,' maar: 'Ik wil dat ik per 31 december geen creditcardschuld meer heb.' Zeg niet: 'Ik moet een betere leider worden,' maar: 'Ik ga elke maand een boek over leiderschap lezen.' Specifiek zijn betekent niet noodzakelijkerwijs dat je elk klein detail hebt doordacht voordat je een stap zet. Maar je belangrijkste doel moet helder zijn. De rest zal zich ontvouwen als je verdere stappen zet en je gaandeweg aanpast.' De vraag die je moet beantwoorden is: 'Ben ik niet innerlijk verdeeld, weet ik wat ik wil?'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 11 november

'Problemen en beproevingen zijn goed voor ons' (naar Rom. 5:3).

Wat je in moeilijke tijden leert.

We willen allemaal 'de kroon des levens ontvangen die de Heer beloofd heeft' (Jak. 1:12)(NBG), maar liever niet de problemen en beproevingen die tot volharding leiden (zie Rom. 5:4). Maar zo werkt het niet. Dit is wat je in moeilijke tijden leert: 1) Vreugde. 'Het moet u tot grote blijdschap stemmen... als u allerlei beproevingen ondergaat' (Jak. 1:2). Wanneer je voor Gods test slaagt, vervult hij je met zijn vreugde. Dus haal wat zuchten uit je gebeden en stop er een paar halleluja's in. Vergeet niet dat pijn onvermijdelijk is, maar ellende optioneel! 2) Ruimte. 'Geef mij ruimte als ik belaagd word' zegt psalm 4:2. De dingen die we het best kennen, hebben we meestal met vallen en opstaan geleerd. Onze grootste vooruitgang komt voort uit onze grootste pijn; vandaar dat God ons er niet uit redt, maar ons erin sterkt. 3) Verlichting. 'Voor de oprechten gaat het licht op in de duisternis' (Ps. 112:4)(HSV). We beseffen niet hoe weinig we weten totdat we door de donkere plekken van het leven gaan en God het licht aan doet. 4) Geduld. 'Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken...' (Jak. 5:7-8)(HSV). Je kunt de seizoenen niet verkorten of de oogst verhaasten, dus wees geduldig. En let op. Terwijl je zit te wachten is God aan het werk. Bruce Wilkinson zegt: 'Geloofstests zijn beproevingen en ontberingen die je uitnodigen om iets van grote waarde over te geven aan God, zelfs wanneer je alle recht hebt om het niet te doen.'

Dinsdag 12 november

'... en wat de Heere van u vraagt... goedertierenheid lief te hebben...' (Micha 6:8)(HSV).

Vriendelijkheid.

Iedere dag missen we kansen om vriendelijk te zijn, om maar een paar seconden te kunnen besparen. Iemand schrijft: 'Wanneer ik mensen als obstakels tegemoet treed of als een middel om dingen gedaan krijgen, word ik kleiner. Met elke bruuske reactie of minachtende blik, met elk kortaf antwoord verlies ik een beetje meer van mezelf en lijdt mijn relatie met God eronder.' Volgens Paulus is de vrucht van de Geest o.a. vriendelijkheid (zie Gal. 5:22) en je kunt niet God liefhebben zonder aardig te zijn voor hen die hij liefheeft. Kijk eens naar Ruth en Naomi. Toen zij door omstandigheden weduwe geworden waren, zei Ruth tegen haar bejaarde schoonmoeder: 'Vraag me toch niet langer u te verlaten... De Heer is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden' (Ruth 1:16-17). Kijk eens naar Jonathan en David. Toen Saul probeerde David te doden bleef Jonathan bij hem en 'had David zo lief als zijn eigen leven' (1 Sam. 18:3), hoewel het betekende dat hij zijn kans om koning te worden opgaf. Kijk ook eens naar David en Mefiboseth. In een tijd waarin nieuw benoemde vorsten routinematig mensen de laan uitstuurden die waren verbonden met vroegere dynastieën, liet David de zoon van Jonathan opzoeken en zei dat hij hem goed zou behandelen (hem goedertierenheid zou bewijzen)(HSV), 'dat ben ik aan uw vader Jonatan verplicht. Ik zal u het land van uw grootvader Saul teruggeven, en voortaan bent u aan mijn tafel te gast' (2 Sam. 9:7). En kijk naar de Sunamitische vrouw die opmerkte dat Elisa altijd langs haar huis kwam. Daarom liet ze een kamertje bouwen zodat hij zich daar kon terugtrekken als hij moe was (zie 2 Kon. 4:9-10). Vriendelijkheid zal je nooit berouwen. Og Mandino zegt: 'Behandel iedereen die je ontmoet alsof hij voor middernacht dood gaat. Geef alle mogelijke zorg, wees uiterst vriendelijk en toon alle begrip dat je op kunt brengen zonder aan een beloning te denken, en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn.'

Woensdag 13 november

'De wapens waarmee wij ten strijde trekken.... zijn er om... bolwerken te slechten...'
(2 Kor. 10:4)(NBV).

Geestelijke strijd (1).

Wanneer in bijbelse tijden een stad werd aangevallen was een eerste strategie om een stormram neer te zetten, de poorten neer te halen en de inwoners te verslaan. Vandaag ben jij in oorlog met satan! Alleen als je dat erkent, is overwinning mogelijk. En het goede nieuws is: 'De wapens waarmee wij ten strijde trekken hebben kracht om bolwerken te slechten.' Maar je moet de hele wapenrusting van God aantrekken (zie Efez. 6:11). Het is niet iets wat je naar believen oppakt en draagt. En je moet het aanhouden, want de vijand gaat onverminderd door. Hij wil dat je denkt dat hij gelijk is aan God. Dat is hij niet! God is almachtig, alwetend en alomtegenwoordig; hij kan alles, overal en altijd. Satan is zonder meer een geduchte vijand, maar er zijn grenzen aan wat hij mag doen (Job 1:12). Je denken is het commandocentrum, het is waar wordt beslist over overwinning of nederlaag. Paulus zei tegen de Korintiërs: 'Ik vrees... dat uw gedachten bedorven worden' (2 Kor. 11:3)(HSV). Satan weet dat de wederkomst van Christus op handen is en hij voert de druk op (Openb. 12:12). Je wint de strijd als volgt: 1) Door lofprijzing, het lofgewaad dat je beschermt (Jes. 61:3). 2) Door in Christus te blijven, je bron van geestelijke groei en vruchtbaarheid (Joh. 15:8-10). 3) Door middel van Gods Woord, het is 'levend en krachtig... en scherper dan een tweesnijdend zwaard' (Hebr. 4:12), en het is ontworpen om de vijand te verslaan. Wanneer satan je aanvalt, pareer zijn leugens dan met Gods woorden. 4) Door je liefdevol naar anderen op te stellen. Je kunt onmogelijk overwinnend leven als je in jezelf gekeerd bent.

Donderdag 14 november

'Onze strijd is... tegen... geestelijke machten...' (Efez. 6:12)(NBV)+(HSV).

Geestelijke strijd (2).

Toen het eerste vliegtuig in september 2001 het World Trade Center raakte, dachten we dat het een ongeluk was. Toen een tweede vliegtuig het raakte, wisten we dat New York werd aangevallen. Robert Jeffress zegt: 'De bron van het probleem kennen is cruciaal, een navigatie-ongeluk vereist een reactie. Een vijandige aanval vereist een geheel andere strategie. Elke dag wordt onze wereld overspoeld door wat wij beschouwen als willekeurige gebeurtenissen. Koppels scheiden zodat we huwelijksbegeleiding ontwikkelen; drugsgebruik stijgt, dus voeden we onze kinderen op met 'gewoon nee zeggen'; interesse voor porno onder christenen neemt toe zodat we verantwoordingsgroepjes organiseren; kerken dreigen te splitsen zodat we bemiddelaars aanstellen om te helpen bij het oplossen van conflicten; christenen strijden tegen depressies en suïcidale gedachten, dus stoppen we ze vol met de nieuwste medicijnen. Begrijp me goed, ik ben helemaal voor dergelijke programma's, maar stel dat de bron meer is dan toevallige gebeurtenissen en dat we onder vijandelijk vuur liggen? Zouden we onze strategie dan veranderen? Door de Bijbel heen ontdekken wij dat er een onzichtbare wereld is en die is in oorlog. Paulus schrijft: 'Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen... de geestelijke machten van het kwaad.' Je kunt niet zomaar je schouders ophalen en zeggen dat het jou niet aangaat. Je leeft in het kruisvuur van deze geestelijke strijd, de vijand is vastbesloten is om alles kapot te maken wat voor jou belangrijk is, mensen inclusief. En degenen die dergelijke woorden afdoen als overdreven - doen dat in hun eigen nadeel.' Martin Lloyd Jones zei: 'Je niet realiseren dat je in een conflict bent, betekent dat je hopeloos verslagen bent en het niet eens door hebt. We zijn verwickeld in een zeer reële oorlog, de inzet is hoog, de vijand ervaren, bewapend en vastberaden. De mogelijkheid dat je verliest is reëel. Je moet je bewust zijn van wat er gebeurt en bereid zijn om de strijd aan te gaan.'

Vrijdag 15 november

'... want de Heer berispt wie hij liefheeft...' (Hebr. 12:6)(NBV).

Geestelijke strijd (3).

Het is belangrijk om te weten wanneer je onder vuur ligt - en wanneer niet. Iemand schrijft: 'Er is een tendens onder christenen om alles wat onaangenaam is te zien als geestelijke strijd, in plaats van toe te geven dat we oogsten wat we hebben gezaaid. Als jij bijvoorbeeld je rol als geestelijk leraar van je kinderen hebt verwaarloosd, kan het zijn dat God toelaat dat ze zondigen. Als jij oneerlijk bent geweest, kan het zijn dat hij je de gevolgen onder ogen laat zien. 'Want de Heer berispt wie hij liefheeft.' Het zou dom zijn om hem te vragen je pijn te verlichten wanneer hij jou berispt om je aandacht te trekken. Het is tragisch wanneer je nooit die verbinding legt. Gods discipline zal je niet helpen als jij het afdoet als één van satans acties. Als jij het verkeerd begrijpt, geef je God misschien de schuld voor het niet beantwoorden van je gebeden of het nalaten je te beschermen; ondertussen is God jou aan het waarschuwen voor gevaren.' '... ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof...' (1 Petr. 1:6-7). Een smid met een stuk metaal op het aambeeld ziet voor zich wat hij wil. Maar het betekent dat hij het oude omsmelt, het in een andere vorm giet, krassen verwijderd, scheuren repareert, gaten vult en het reinigt van onzuiverheden, net zolang totdat wat nutteloos was waardevol wordt. Uiteindelijk stopt hij het in koud water totdat het verhardt in een onbuigzaam, nuttig stuk gereedschap. Max Lucado zegt: 'Een voorwerp is alleen nuttig als het in de juiste vorm gegoten is. Een goede smid zorgt dat zijn gereedschap in goede vorm blijft. En dat doet God ook. Plaatst hij je op zijn aambeeld, wees er dan dankbaar voor dat hij jou het hervormen waard vindt.'

Zaterdag 16 november

'... wat een mens zaait, zal hij ook oogsten' (Gal. 6:7)(NBV).

De juiste dingen doen.

George Bernard Shaw zei: 'Mensen geven altijd de schuld aan hun omstandigheden voor wie ze zijn. Ik geloof niet in omstandigheden. De mensen die verder komen zijn degenen die bewust op zoek gaan naar de omstandigheden die ze willen en ze, als ze die niet kunnen vinden, zelf creëren.' Een boer kan alles planten wat hij wil; het maakt de grond niet uit. Stel dat hij zowel tarwe als giftige kervel plant. Het land zal net zoveel giftige kervel opleveren als tarwe. Je geest is veel vruchtbaarder, maar hetzelfde principe geldt ook hier. Het maakt niet uit wat voor soort zaden je plant - succes of mislukking, goed of kwaad, angst of vrede - wat je zaait zal je oogsten. 'Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven' (Gal. 6:8). Je dagelijkse routine kan zo de weg vormen naar succes. Zorg daarom dat je God beter leert kennen door zijn Woord en door gebed. Neem je voor vandaag iemand van dienst te zijn. Pak een probleem aan dat groter is dan jij. Moedig iedereen aan die je tegenkomt. Zet de eerste stap in het overwinnen van een slechte gewoonte. Doe iets voor iemand die jou niet kan terugbetalen. Verander je denken van 'godzijdank het is vrijdag' naar 'godzijdank het is vandaag!' Doe drie dingen die je normaal niet zou doen. Wees dankbaar voor wat je hebt. Vraag om hulp wanneer je het nodig hebt. Geef God het beste deel van je dag. De psalmist zei: 'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen' (Ps. 118:24). De tijd om gelukkig te zijn is nu en de plek om gelukkig te zijn is hier.