

Zondag 24 november

'... u legt uw hand op mij' (Ps. 139:5)(NBV).

Wat wil God dat je doet?

'... alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één,' schrijft David (Ps. 139:16). God zette jou op de wereld met een reden, maar niet iedereen begrijpt dat altijd of is het ermee eens. Nehemia's tegenstanders dachten dat hij op een egotrip was, in een goed blaadje probeerde te komen bij de profeten en alleen zichzelf wilde verrijken. Paulus' tegenstanders noemden hem een gek, een dwaas en een wauwelaar. Christus' vijanden zeiden dat hij werd beheerst door een duivel. Verwacht een aanval, en wees er klaar voor! Laat je er niet van weerhouden om verder te gaan. Journaliste en Pulitzerprijswinnares Anna Quindlen had een droom in haar hart die haar een weg opvoerde die anderen niet konden begrijpen. In een toespraak tot studenten verklaarde Quindlen in 2002: 'Toen ik wegging bij de New York Times om fulltime moeder te worden, zeiden de stemmen van de wereld dat ik gek was. Toen ik opnieuw stopte bij de krant om een roman te gaan schrijven, zeiden ze weer dat ik gek was. Maar als succes niet op je eigen voorwaarden is, als het de wereld goed lijkt maar jou niet, dan is het helemaal geen succes.' David zei: 'U legt uw hand op mij.' Wanneer een droom van God komt, zullen meer dan een paar mensen hem overdreven vinden. Je zult een aantal neezeggings moeten overwinnen om hem te kunnen verwezenlijken. Dat is niet erg. Als iemand probeert om je hoop het zwijgen op te leggen of je verhindert verder je droom na te jagen, is die persoon je vriend misschien helemaal niet.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 18 november

'... en houd je blikken gericht op wat voor je ligt' (Spr. 4:25)(WB).

Wees niet innerlijk verdeeld (2).

Er is niet veel voor nodig om je gedachten te laten afdwalen en een beetje weg te dromen. Maar het kost veel moeite om je gedachten bewust een helder doel te laten ontwikkelen, om een duidelijke en overtuigende droom te hebben. Een leider zegt: 'Voor mij begint het hele proces met vragen stellen. De droom is altijd geworteld in de dromer, in zijn of haar ervaringen, omstandigheden, talenten en mogelijkheden. Ik vraag me dus af: 'Wat voel ik - wat vertellen mijn emoties me? Wat proef ik - wat vertelt mijn intuïtie me? Wat zie ik? - wat gebeurt er om me heen? Wat hoor ik? - wat zeggen anderen? Wat denk ik? - wat zeggen mijn intellect en gezonde verstand?' Misschien krijg je in één keer in een flits een duidelijk beeld, maar voor de meeste mensen werkt het niet op die manier. De meeste mensen moeten er aan blijven werken, het duidelijker krijgen, het telkens opnieuw in beeld brengen. Als het proces moeilijk is, is dat geen reden om het op te geven. Als het te gemakkelijk is, droom je misschien zelfs niet groot genoeg. Blijf er gewoon aan werken, want een duidelijke droom is het vechten waard.' Als je helder kunt krijgen waar je bent, wat je weet en wat je wilt, begrijp je al heel aardig met welk doel God je hier op aarde heeft gezet en kun je er ook iets mee. Mozes was twee derde van zijn leven bezig om uit te werken wat God met hem voor had; hij probeerde de dingen alleen op zijn eigen manier te doen en daarin faalde hij. Hij had echter een hart voor God en een visie van God. En uiteindelijk slaagde hij. En dat zal jij ook!

Dinsdag 19 november

'... maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn' (Joh. 16:24)(NBV).

Sleutels tot beantwoord gebed.

Als je gebeden niet worden beantwoord, is het goed om jezelf een aantal vragen te stellen: 1) Hoe is mijn relatie met de Heer? 'Had ik kwaad in mijn hart gevonden, de Heer had mij niet gehoord' (Ps. 66:18). Alles wat je relatie met God nadelig beïnvloedt, heeft ook invloed op je gebeden. Vriendschap geeft je de gunst; intimiteit geeft je toegang. Jezus zei: 'Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren' (Joh.15:7). 2) Hoe sterk is mijn geloof? 'Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem [ernstig][NBG] zoekt zal door hem worden beloond' (Hebr.11:6). Let op drie woorden: a) 'Geloof.' Het is Gods diepste verlangen om te worden geloofd, ongeacht emotie of omstandigheid. b) 'Ernstig.' Leg je hart en ziel in je gebed. Paulus heeft het over strijden in gebed (zie Kol. 4:12). c) 'Hem.' God is niet een of andere 'kracht ergens in de ruimte,' hij is je hemelse Vader, die 'weet dat jullie alles nodig hebben' (Matt. 6:32). Dat voldaan wordt aan jouw behoeften zou niet je hoogste prioriteit moeten zijn. Je relatie met God staat voorop. 3) Toon ik geduld? 'Tot de tijd dat zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de Heere hem gelouterd' (Ps.105:19)(HSV). Jozef had van God een belofte gekregen, maar daarin werd hij wel op de proef gesteld. Kun je satan niet horen fluisteren: 'Ik dacht dat de droom zei dat je de hoogste leider zou worden? Wat doe je dan in de gevangenis?' Maar het lijkt slechts een gevangenis, in werkelijkheid is het de geboorteplaats van een bestemming. Jozef zag Gods belofte vervuld - op Gods tijd. En dat zal jij ook!

Woensdag 20 november

'... zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is' (Gal. 6:9)(NBV).

Het doorbreken van de verzetsbarrière in het gezin.

Susan was het enige lid van haar familie dat gemotiveerd was om aan verandering te werken. Haar man, een militair piloot, was maanden aan een stuk weg terwijl zij in haar eentje de kinderen groot bracht. Haar herhaalde pogingen om hem en de kinderen te veranderen hadden jammerlijk gefaald. Haar counselor wees erop dat doorgaan met doen wat niet werkte geen zin had en hij suggereerde dat ze zou werken aan wat ze wel kon veranderen: hoe ze zelf reageerde! Hij leerde haar om de boel de boel te laten en gewoon wat ballast los te laten. Iedereen werd verantwoordelijk voor zijn eigen vuile vaat, was, rommelige kamer, enz. En Susan gebruikte de tijd die ze bespaarde om iets te doen wat ze had altijd al had willen doen - zanglessen nemen. Ja, ze vond het moeilijk om niet alles achter iedereen op te ruimen en niet hun verantwoordelijkheden te dragen. Dus bleven de klussen liggen. Toen aanvankelijk niemand ze oppakte en de rommel ondraaglijk leek, had ze de neiging op te geven en terug te keren naar 'haar oude baan'. Toen las ze precies op het juiste moment een boek over het doorbreken van de geluidsbarrière. Piloten die het probeerden, hadden het altijd opgegeven op het moment dat het vliegtuig heftig trilde, totdat astronaut Chuck Yeager bij zichzelf zei: 'Misschien wordt alles weer kalm zodra je door het trillen heen gaat.' Yeager versnelde waar anderen hadden vertraagd en vloog door de barrière heen, de kalmte in. Na een weekend van niet aflatende familiekritiek zette Susan nog een tandje bij, vechtend tegen haar oude instincten. Het kostte tijd. Maar na hun aanvankelijk geklaag namen de kinderen geleidelijk aan meer verantwoordelijkheden op zich, en accepteerde haar man minder verre opdrachten. 'Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.'

Donderdag 21 november

'... wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk' (Rom. 12:12)(NBV).

Wanneer God je in de wacht zet (1).

Niet voor niets zijn we wel bestempeld als 'de magnetrongeneratie' - we razen verhit door het leven! Maar God heeft zijn eigen tijdschema en dat kan niet worden overhaast. Wanneer hij je dus in de wacht zet, kun je maar beter op je woorden letten. Net als een klein roer op een groot schip is wat je zegt bepalend voor je richting en helpt het verkeerde gedachten tegengaan. Mel Weldon zei: 'Mijn geest is een tuin, mijn gedachten zijn de zaden; mijn oogst zal dus óf uit bloemen bestaan óf uit onkruid.' Vraag God om je te helpen je emoties te beheersen. Paulus zegt: 'Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.' Klagen vergroot het probleem. Gebed zet negatieve energie om in een sterke kracht ten goede. Zie de humor er van in. 'Blijmoedigheid maakt het leven tot een feest,' zei Salomo (Spr.15:15). Lachen verdrijft spanningen, verlicht de last en vult je ziel met vreugde. Waardeer de kans om te leren. Chinezen zien problemen als vooruitzichten, in hun cultuur is het karakter voor problemen en kansen hetzelfde. Leer van je ervaring, hoe moeilijk ook, en vergeet niet dat sommige van 's werelds grootste ontdekkingen en doorbraken het gevolg waren van crisissituaties. Heb onvoorwaardelijk lief. Problemen worden veroorzaakt door mensen en onder druk is het verleidelijk om uit te vallen. Waar het uiteindelijk om gaat is dit: we maken allemaal fouten en niemand is niet te redden! Ben je daar niet blij om? Leer mensen zien door de ogen van God. '... overwin het kwade door het goede' (Rom. 12:21). Wees hoffelijk en behoud je waardigheid wanneer je onder druk staat (Rom. 12:10).

Vrijdag 22 november

'Red je leven door standvastigheid' (Luc. 21:19)(NBV).

Wanneer God je in de wacht zet (2).

Houd vrede hoog in het vaandel. Laat je innerlijke mens niet worden gecontroleerd door druk van buiten. Wanneer je 'ten strijde trekt' lijdt iedereen, maar wanneer 'in je hart de vrede van Christus heerst' (Kol. 3:15), herstelt het je perspectief en creëert het een sfeer die bevorderlijk is voor oplossingen. Zoek naar een doorbraak uit onverwachte hoek. Wanneer je je weg toevertrouwt aan de Heer (zie Ps. 37:5), wees dan niet verbaasd over de mensen die hij op je afstuurt of over de omstandigheden die hij in je leven toelaat. Hij sprak tot Bileam door een ezel (Num. 22), en hij gebruikte een brandende struik om Mozes' aandacht te trekken (Ex. 3). Wees niet zo gehaast. Heb je niet gemerkt dat hoe sneller je gaat, hoe verder je achterop raakt? 'Red je leven door standvastigheid [volharding],' zei Jezus. Zoals Henry Blackaby opmerkt: 'Gods timing is de beste. Mogelijk geeft hij je niet alle aanwijzingen waardoor je hem intensiever gaat zoeken. Probeer niet de relatie over te slaan en verder te gaan met waar je mee bezig was. God is meer geïnteresseerd in een relatie met jou dan in wat jij voor hem kunt doen.' Wees niet te trots om om hulp te vragen. 'Wijsheid kenmerkt wie bescheiden is,' zei Salomo (Spr. 11:2). Als de mensen tot wie jij je wendt niet onmiddellijk beschikbaar zijn, wees dan geduldig en geef niet op. God heeft ons ontworpen om samen te werken, en ergens onderweg zal jij worden geroepen om iemand te helpen door wat je nu leert met hem te delen. 'God die ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven' (2 Kor. 1:4).

Zaterdag 23 november

'... als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken' (Jer. 29:13)(NBV).

Bid vanuit je hart.

God wordt niet geraakt door je welsprekendheid of je 'veelheid van woorden'. Hij wordt geraakt door een hart dat de lasten van de dag over het altaar uitstort, elke pijn blootlegt voor de kracht van een God die 'kan'. Die wat kan? Die kan doen waar je hem voor gelooft. '... alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen' (Marc.11:24). Je vertrouwen in gebed is niet gebaseerd op jouw vermogen om te spreken, maar op Gods vermogen om te horen en te begrijpen. Hij weet wat je probeert te zeggen. Een oud lied gaat zo: 'In tijden van verdriet en nood vond mijn ziel vaak troost. En ontsnapte aan de verleiders val door de terugkeer van het zoete uur van gebed.' Leer óf goed bidden óf goed piekeren! Wat je aan God geeft, pakt hij op. Wat je vasthoudt, pak je zelf op. Wanneer geestelijk gezien alles eruit stroomt en er niets binnenkomt, bezwijk je onder het gewicht van dit alles. Zit jij daar momenteel? Als dat zo is dan is gebed je antwoord. Het herstelt wat het leven uitdunt. Wanneer je bidt zeg je: 'Heer, ik geloof dat u competenter bent om hiermee om te gaan dan ik, en ik vertrouw het toe aan u.' Wanneer je zo bidt, is het hart van je baas in Gods handen, de operatie die je vreest in zijn handen, je kinderen en je financiën in zijn handen. God staat klaar om tussenbeide te komen - bid gewoon vanuit je hart. 'Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen' (Ps. 37:5).