

Zondag 1 december

'Wie naar hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren'
(Ps. 34:5)(NBV).

'Ik schaam mij niet' (1).

'Wie naar hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren,' zegt de psalm. Als volgeling van Christus zou dat je getuigenis moeten zijn. Omdat je je vertrouwen hebt gesteld in hem, ben je in staat om te zeggen: ik schaam mij niet voor: 1) Zijn geboorte. Maria was zijn moeder, maar God zijn Vader. Hij was dus niet erfelijk belast door de zonde en deed ook geen zonde, vandaar dat hij voldoet aan al Gods eisen om onze Heiland te kunnen zijn. 2) Zijn wonderen. Hij vroeg nooit geld in ruil voor een wonder. Niet één bovennatuurlijke daad werd verricht om zelfzuchtige of opzichtige doeleinden, maar alleen om in de behoeften van mensen te voorzien. 3) Zijn prediking. Zelfs zijn vijanden moesten toegeven dat nog nooit een mens zo gesproken had (zie Joh. 7:46). Woorden van andere mensen informeren ons; zijn woorden transformeren ons. 4) Zijn claims. Hij zei: 'Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien' (Joh. 14:9). Hier zie je de volheid van God, uitgedrukt in de persoon van Jezus Christus. 5) Zijn dood. Hij droeg je schaamte. Je was moreel en spiritueel bankroet. Maar aan het kruis voldeed hij aan al Gods claims tegen jou, schreef 'voldaan' op je rekeningafschrift. 6) Zijn opstanding. 'Hoog aan het kruis stierf hij, het is volbracht riep hij. Nu in de hemel verhoogd is hij, halleluja, wat een Redder hebben wij.' En zijn belofte is: '... want ik leef en ook jullie zullen leven' (Joh. 14:19). 7) Zijn middelaarschap. Want stel je voor: wanneer jij faalt, staat hij voor God om voor jou te pleiten, terwijl hij zijn bloed biedt als verzoening voor jouw zonden. Als je hem nu zou zien, zou je zeggen: 'Ik schaam mij niet voor Jezus.'

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 25 november

'Als de storm is uitgewoed... staan, wie rechtvaardig zijn, voor altijd overeind'
(Spr. 10:25)(NBV).

Je beschutting tegen de storm (1).

Hartverscheurende taferelen van natuurgeweld vergeet je maar moeilijk. Slachtoffers, verstrikt in het spoor van orkanen, overstromingen en aardbevingen, worden als lucifershoutjes rondgeslingerd. Maar zij die waren voorbereid ontsnappen aan de vernietigingskracht ervan. Want er is niet zoiets als een stormvrij leven! De woorden 'wanneer (en eigenlijk niet: als) een storm is uitgewoed,' leren ons dat we allemaal te maken krijgen met momenten van verdriet en problemen. De vraag is of je er klaar voor bent. Dat kun je zijn namelijk. God kan je beschermen in tijden van verlies, ziekte, echtscheiding, werkloosheid, eenzaamheid en depressie. Je kunt dan misschien geen levensstormen voorspellen of voorkomen, je kunt je er wel op voorbereiden en ertegen worden beschermd door het volgende te doen: zorg alvast voor een schuilplaats tegen de storm. Tijdens een storm is het geen goed moment om verward op zoek te gaan naar een vluchtplaats voor jezelf en je gezin. Je moet weten waar en bij wie je bescherming ligt. De Bijbel zegt: 'De naam van de Heer is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig' (Spr. 18:10). Gods naam spreekt van zijn karakter, zijn betrouwbaarheid en zijn trouw. Een man of vrouw zonder God is noodgedwongen zijn eigen God - wat een beangstigende gedachte! Maar degenen die God liefhebben kunnen zeggen: 'God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven' (Ps. 46:2-4). Een oude Ierse prediker had zijn eigen visie op een bekende hymne. Hij zei: 'Ik sta op Christus, de vaste rots - alle andere rotsen zijn niet vast maar vals!' Vertrouw op God, hij is de enige stormbeschutting die je ooit nodig zult hebben.

Dinsdag 26 november

'U was een... beschutting tegen stortbuien...' (Jes. 25:4)(NBV).

Je beschutting tegen de storm (2).

Om voorbereid te zijn op de stormen van het leven moet je ten eerste je stormhandleiding kennen. Een lied zegt: 'Staand op de onfeilbare beloften wanneer de gierende stormen van twijfel en angst aanvallen, staand op het levende Woord zal ik zegeviëren, staand op de beloften van God.' Op emotie gebaseerd geloof is als een gebroken kruik; die zal je niet steunen in de stormen van het leven. Het is mooi-weer christendom en werkt niet. Gods Woord staat vast, het is groter dan omringende omstandigheden en zal je elke storm laten overleven. 'Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen...' (Kol. 3:16). Zorg dat je altijd een rijke voorraad bijbelteksten in je hoofd hebt zodat je er indien nodig gebruik van kunt maken. Het weerstaan van levensstormen hangt af van je bereidheid om 'deze woorden te horen en ernaar te handelen' (zie Matt. 7:24). Memoriseer daarom schriftgedeelten; lees ze tot je 'bijbels' bloedt als je je snijdt. Mediteer over Gods Woord tot het je bewustzijn vult en vormgeeft. Toen de storm kwam zei Job: '... de woorden die hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd' (Job 23:12). Zorg er ten tweede voor dat je stormproef bent door middel van gebed. Velen van ons behandelen gebed als een bezoek aan de eerste hulp; tot dan toe verwaarlozen we het. Stel je voor waar Daniël zou zijn geweest als hij pas was gaan bidden toen hij recht in de muil van de leeuw keek! Niet zo'n slimme zet. In plaats daarvan putte Daniël in zijn moment van crisis uit het geloof dat was gebouwd door een levensstijl van dagelijks gebed. En in jouw crisis kun jij ook opnemen van jouw 'rekening' - zolang je trouw regelmatig hebt gestort.

Woensdag 27 november

'Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat...'
(Gen. 28:15)(NBV).

Je beschutting tegen de storm (3).

Om je voor te bereiden op de stormen van het leven kun je een paar dingen doen: 1) Train je in zelfbeheersing. Stormen zijn veel moeilijker voor de ongedisciplineerde en genotzuchtige mens. De illusie dat het leven simpel, pijnloos en een plezierrijtje zou moeten zijn, maakt je kwetsbaar voor ontmoediging, desillusie en nederlaag in moeilijke tijden. De waarheid is dat taaie tijden niet blijvend zijn maar taaie mensen wel! En taaie mensen oefenen zich in zelfverloochening en zelfbeheersing. Dat zijn hun geestelijke spieren voor het omgaan met de ontberingen van het leven. Volgens de Bijbel is de vrucht van de Geest o.a. zelfbeheersing (zie Gal. 5:22-23). Gods Geest zal je zo taaï maken dat je de beheersing kunt krijgen over je grootste zwakte - jezelf - datgene wat je in de taaie tijden uiteindelijk verslaat. Paulus leefde aan de hand van dit principe. 'Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing'(1 Kor. 9:27). Grote atleten weten dat het hun eigen conditie is die hun overwinning bepaalt -niet 'de condities'. 2) Steun op God en niet op mensen. 'Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen' (Ps.118:8). Natuurlijk, anderen kunnen je helpen op bepaalde momenten, net zoals een stok een gebroken been helpt. Maar zodra dat been is klaar om zijn gewicht te dragen, moet je de stok wegdoen, anders wordt je been niet meer zo sterk als eerst. Mensen kunnen maar tot een bepaald punt met je meegaan; alleen God zal de hele weg met je gaan. Paulus schrijft: 'Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, ze hebben mij allemaal in de steek gelaten. Moge het hun niet worden aangerekend. Maar de Heer heeft me terzijde gestaan en me kracht gegeven... De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen' (2 Tim. 4:16-18).

Donderdag 28 november

'... laat hij dan... steunen op zijn God' (Jes. 50:19)HSV).

Pieker niet maar vertrouw op God.

Op een ochtend kreeg een man vier interlokale gesprekken nog voor hij kans zag uit bed te stappen. Iedereen had problemen die men 'nu' opgelost wilde hebben. Hij vertelde zijn vrouw dat ze zijn ontbijt maar moest vergeten en ontdekte toen dat zijn auto niet wilde starten. Dus belde hij een taxi. Toen hij in de taxi zat, riep hij: 'rijden maar!' De chauffeur vroeg: 'Waar wilt u dat ik u heenbreng? Hij riep: 'Kan me niet schelen, ik heb overal problemen!' Voel jij je vandaag zo? Heb je alles gedaan wat je wist te doen maar is de situatie niet verbeterd? 'Wie is er onder u die de Heere vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de Naam van de Heere en steunen op zijn God' (HSV). Zie je het woord naam? God hecht waarde aan zijn goede naam omdat die staat voor zijn kracht, zijn karakter en zijn trouw. Dus als je voor iets bidt in zijn naam, vertrouw je op zijn kracht, zijn karakter en zijn trouw. Het is alsof je op een rots staat! We brengen zoveel tijd van ons leven door met gepieker over gisteren en morgen, maar de een is begraven en de ander nog niet geboren. Er is niets wat we aan beide kunnen doen, behalve ze de dag van vandaag uit onze handen laten roven. De psalmist zei: 'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen' (Ps. 118:24). Dus grijp deze dag met zijn zegeningen en uitdagingen en leef hem ten volle. Verlang niet naar 'op een dag'. God is 'in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden' (Ps. 46:1)(HSV). Geef gewoon je zorgen aan hem. Laat hij het verder afhandelen.

Vrijdag 29 november

'... onder u zijn eeuwige armen' (Deut. 33:27)(HSV).

God van de top en de bodem.

Toen Mozes het volk Israël voor de laatste keer toesprak, zei hij tegen hen: 'Niemand is er als God... Hij rijdt op de hemel om u te helpen... De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen' (v. 26-27)(HSV). Als je de Bijbel leest ontdek je dat God veel spectaculaire dingen voor zijn volk deed op bergtoppen. Op de berg Moria had hij een ontmoeting met Abraham en Isaak, openbaarde hij zichzelf als 'Jehova Jireh,' wat betekent 'de Heer zal voorzien'. Op de berg Horeb sprak hij tot Mozes door een brandende braamstruik en bracht een keer in het lot van het volk Israël. Op de berg Sinaï gaf hij de tien geboden. Op de berg Karmel zond hij vuur uit de hemel dat de profeten van Baäl verteerde en de harten van zijn volk tot hem terugbracht. Maar te midden van het vertellen over deze God van hoge plaatsen veranderde Mozes van toon. Het was alsof hij dacht: 'Ik kan deze mensen niet achterlaten met de gedachte dat God alleen op de top is, dat hij alleen bij ons is als alles goed gaat.' Dus ging hij verder: 'De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen.' Het Hebreeuwse woord voor 'onder' betekent 'bodem'. Dus het zou kunnen worden vertaald met: 'Gods armen zijn onder je als je op de bodem bent, als je aan de grond zit.' Hoe diep het dal ook is waar je doorheen moet, Gods aanwezigheid gaat dieper. Het kan voelen alsof je vandaag aan de grond zit, maar je kunt niet zo laag komen of hij is er. Onder je zijn eeuwige armen. De waarheid is dat hij niet alleen de God van de top is maar ook van de bodem.

Zaterdag 30 november

'Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen...'
(Gal. 6:10)(NBV).

Het goede doen.

'En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet...' (Hebr. 13:16)(HSV). 'Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde' (Jak. 4:17)(HSV). '... opdat zij die op God vertrouwen zich erop toeleggen het goede te doen. Daar heeft iedereen baat bij' (Tit. 3:8). Journaliste Anne Quindlen sprak tot studenten die gingen afstuderen en zei: 'Verwar je leven niet met je werk. Wat je bent zal altijd belangrijker zijn dan wat je doet. Er zullen vele anderen zijn met hetzelfde diploma die doen wat jij wilt doen en die het misschien ook beter doen. Maar jij hebt als enige de controle niet alleen over je leven maar ook over je gedachten en je hart. Het is makkelijker om een cv te schrijven dan om je geest te ontwikkelen of een karakter te bouwen. En een cv is een schrale troost wanneer je verdrietig of eenzaam bent, geen rooie cent bezit of wanneer je de testresultaten terug hebt en ze niet zo goed zijn. Ik beschouw mezelf niet langer als het centrum van het universum. Ik draaf op. Ik luister. Ik probeer te lachen. Ik laat mijn huwelijksbeloften van betekenis zijn. Ik bid. Ik ben goed voor mijn vrienden, want zonder hen zou ik een kartonnen pop zijn. Ga genieten van het leven, ga niet als een gek af op de volgende promotie of op meer salaris of een groter huis. Denk je echt dat je om die dingen zou geven als je een aneurysma had of een knobbel in je borst aantrof? Leef ruimhartig. Jullie willen het allemaal goed doen, maar als je niet het goede doet, zal het goed doen nooit genoeg zijn.'