

Zondag 8 december

'Ik zal u de jaren vergoeden...' (Joël 2:25)(HSV).

Hij is een God van herstel (1).

Wat het leven jou heeft afgenomen kan God kan herstellen. Misschien geeft hij je niet precies wat je wilt, maar hij geeft je wat het beste is. En zelfs wanneer je door ongehoorzaamheid met zijn corrigerende hand te maken krijgt, zal hij je, als je berouw toont, opnieuw naar een plaats van zegen brengen. En hoe zit het dan met de tijd die je hebt verspild, de kansen die je hebt laten liggen en de puinhoop die je van je leven hebt gemaakt? Misschien vraag je je soms zelfs af of je niet zo laag bent gezonken dat zelfs God je niet kan bereiken. Maar nee, er is hoop voor je. De Bijbel zegt: 'De arm van de Heer is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luisteren' (Jes. 59:1). Nadat hij de hele erfenis van zijn vader erdoorheen had gejaagd keerde de verloren zoon opgelaten en berooid terug naar huis. Het enige wat hij wilde was drie stevige maaltijden per dag en een baan bij de bedienden. Maar op het moment dat hij zei 'vergeef me,' riep zijn vader om het beste kleeft, de vetste koe, de nieuwste schoenen en een ring van zoonschap om hem zijn rechtmatige plaats als lid van de familie terug te geven. Zelfs onder het verpletterende gewicht van de oudtestamentische wet, met eisen waaraan niemand zou kunnen voldoen, zei God: 'Wanneer iemand een rund of een stuk kleinvee steelt... moet hij vijf runderen als vergoeding geven voor het rund, en vier stuks kleinvee voor het stuk kleinvee' (Ex. 22:1)(HSV). Als God dat al deed voor mensen die onder de wet en aan de verkeerde kant van het kruis leefden, hoeveel meer zal hij niet doen voor hen die hij heeft verlost? Dus je kunt vandaag vol vertrouwen naar hem toe gaan, in het besef dat hij een God van herstel is.

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.

Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:

tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl

Maandag 2 december

'Voor dit evangelie schaam ik mij niet...' (Rom. 1:16)(NBV).

'Ik schaam mij niet' (2).

Als volgeling van Christus kun je ook zeggen: 'Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven...' Ons evangelie is geen scholing of ontwikkeling, het is redding. Het is geen reformatie of rehabilitatie, maar verlossing van de straf en de macht van zonde. 'Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen' (2 Kor. 5:17). Dit is niet de oude auto met een nieuwe set pluggen en contactpunten en een nieuwe carburateur, het is een gloednieuw model. Let op de woorden 'voor allen die geloven'. Door je vertrouwen op Christus te stellen zijn alle zonden je vergeven, ben je gekleed in de gerechtigheid van Christus, ben je volledig aanvaardbaar geworden in Gods ogen en gekwalificeerd voor de hemel. Vraag je je af hoe lang een gebed om redding zou moeten duren? De dief aan het kruis bad maar tien woorden: 'Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt' (Luc. 23:42). De tollenaar in de tempel had er maar vijf nodig: 'God, wees mij zondaar genadig' (Luc.18:13). Toen Petrus wegzonk in het meer van Galilea had hij slechts tijd voor drie woorden: 'Heer, red me' (Matt.14:30). En het goede nieuws is - Christus redde ze allemaal. Hoe kun je deze levensveranderende kracht ontvangen? Door het geloof! 'Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de Schrift zegt: 'Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit' (Rom. 10:10-11).

Dinsdag 3 december

'... beschaam mijn verwachting niet' (Ps.119:116)(NBV).

'Ik schaam mij niet' (3).

'Steun mij zoals u hebt beloofd, en ik zal leven, beschaam mijn verwachting niet,' zegt de psalmist. Wat is onze verwachting, wat is onze hoop? Die is te vinden in de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Paulus spelt het uit: 'Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf...Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet' (1 Tess. 4:14-17). En Jezus zei: '... er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden' (Joh. 5:28-29). Op die dag zal het Onze Vader eindelijk beantwoord worden: '... laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel' (Matt. 6:10). Een lied zegt het zo: 'O Heer, op uw komst is het wachten. De hemel, niet het graf, is ons doel. O bazuin van de engel! O stem van de Heer! Gezegende rust, gezegende hoop van mijn ziel.' Jezus is niet van gedachten veranderd; hij komt terug. Voor wie? Voor een voorbereid volk, om het mee te nemen naar een voorbereide plek waar het voor altijd bij hem zal wonen. Wil jij daar ook bij zijn?

Woensdag 4 december

'Ezra... haalde het wetboek en toonde het aan... iedereen die in staat was het te begrijpen' (Neh. 8:2)(NBV).

Wees duidelijk en ordelijk.

Je zult meer bereiken met behulp van anderen dan je ooit alleen bereikt. Maar dat doe je alleen als je in staat bent om duidelijk richting te geven. Er is een verhaal van een coach die altijd net voor de wedstrijd zijn plan aan zijn lopers doorgaf. Een moment voor het startschot klonk zei hij dan bijvoorbeeld: 'Blijf aan de linkerkant en kom zo snel mogelijk terug.' Veel duidelijker kan het niet! Ed Rowell zegt: 'Een droom is een betere toekomst die een architect nodig heeft om de mensen te laten zien hoe die te realiseren.' Je moet dus een architect zijn. Je moet de droom identificeren en in staat zijn om hem uit te tekenen, niet alleen voor je eigen bestwil, maar ook voor die van anderen. Als jij een vaag beeld schetst, zullen mensen je vaag volgen. Gebrek aan duidelijkheid belemmert initiatief, remt volharding en ondermijnt verdere voortgang. Mensen zetten zich niet in voor iets wat ze niet begrijpen. Ze blijven niet op koers voor iets wat ze niet kunnen zien. Niemand wordt gemotiveerd door iets waar hij min of meer vagelijk in gelooft. Laat het 'op gepaste wijze en in goede orde gebeuren' (1 Kor. 14:40). God is een God van orde en hij eert onze inspanningen wanneer ze op een duidelijke en ordelijke manier worden uitgevoerd. God instrueerde de profeet Habakuk: 'Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is' (Hab. 2:2). Als jouw visie je niet duidelijk is, zoek dan Gods leiding, schrijf op wat hij je vertelt en deel het stap voor stap op een duidelijke en ordelijke manier mee aan de mensen die het moeten horen.

Donderdag 5 december

'En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt?' (Rom. 10:14)(NBV).

Buiten je comfort zone (1).

Iemand schrijft: 'Tijdens een bezoek aan mijn ouders moest ik nodig naar de kapper, dus ging ik naar de salon waar mijn moeder altijd heengaat. Terwijl eigenaar Jim mijn haar knipte, raakten we aan de praat over geestelijke dingen. Hoe meer we praatten, hoe meer hij knipte. Uiteindelijk had ik niet veel haar meer over, maar ons gesprek over Jezus was het waard. Toen ik mijn moeder later voorstelde om Jim en zijn vrouw mee naar de kerk te vragen zei ze: 'Oh, die zijn absoluut niet geïnteresseerd, die leiden een vrij wild leven. Ik ken geen twee mensen die verder van God afstaan.' Niettemin deed ze de volgende keer dat ze naar de salon ging een schietgebedje: 'God, ik denk niet dat deze mensen in u geïnteresseerd zijn. Dus als u wilt dat ik iets zeg, laat er dan iets gebeuren.' Precies op dat moment zei Jims vrouw: 'Ik begrijp dat u in een groep zit die geestelijke dingen bespreekt. We zouden graag eens willen komen.' Pam en Jim baden uiteindelijk met mijn ouders en gaven hun leven aan Christus - dit alles als gevolg van een gesprek dat ontstond na een serie knipbeurten. Dit soort reacties zie je maar zelden. De meeste christenen brengen vrijwel al hun tijd door met andere christenen. Maar als het over diepere dingen gaat, luisteren mensen naar mensen die ze vertrouwen, vooral als het over geestelijke zaken gaat. Paulus zegt: 'En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt?' Als we mensen willen bereiken voor Christus, dan gebeurt het voor het grootste deel via vrienden en niet via vreemden. Dus bouw een relatie op met iemand die werkt in een restaurant waar je vaak komt, of met mensen in je sportschool. Nodig burens uit voor een etentje. Volg het voorbeeld van Christus en raak bevriend met mensen die God niet kennen.'

Vrijdag 6 december

'En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt?' (Rom. 10:14)(NBV).

Buiten je comfort zone (2).

John Ortberg zegt: 1) Sluit nooit mensen uit. Jezus zocht contact met tollenaars, melaatsen, zondaars en heidenen en zij schokten het religieuze establishment door ja te zeggen. Misschien is er iemand in jouw wereld die zo ver van God afstaat dat je hem hebt afgeschreven, een familielid dat je geloof belachelijk maakt, een kennis die zich al jaren verzet, iemand die zo doordrenkt is van zonde dat je denkt dat er geen hoop is. Maar zeg nooit nee voor een ander, je weet niet wanneer zijn hart zal verzachten of hoe Gods Geest zal werken.' 2) Verplaats je in de ander. Ortberg vervolgt: 'Dicht bij mijn ouders' huis staat de grootste boeddhistische tempel in Amerika. Ik ben er eens heen gegaan en kreeg een verbazingwekkend inzicht hoe intimiderend het is om als buitenstaander naar een plaats van aanbidding te gaan zonder de gewoonten te kennen. Wanneer jij iemand uitnodigt voor een dienst is hij daarom eerder geneigd te gaan als je met hem meegaat. Drink dan koffie na de dienst en praat na over het gebeurde.' 3) Wees de handen en de voeten van Jezus. De Joodse wet verbood melaatsen contact te hebben met niet-melaatsen. Maar toen een melaatse Jezus benaderde, stak hij zijn hand uit en raakte de man aan die in jaren niet was aangeraakt (Marc.1:40-45). Werd Jezus besmet door zijn melaatsheid? Nee, hij besmette de melaatse met het Evangelie, want Jezus was meer besmet met Gods macht dan de melaatse met zijn ziekte. Wees een aanstekelijk christen die anderen infecteert met Gods liefde. Kijk naar je handen. Hoe vaak steek je ze uit naar iemand die ver van God afstaat? Zijn koninkrijk is al tweeduizend jaar op dezelfde manier verspreid: door gelovigen die mensen de hand toereiken en ze tot Christus brengen!

Zaterdag 7 december

'Laat hij een man verdedigen bij God...' (Job 16:21)(HSV).

De bediening van voorbede.

'Jozua... trok tegen Amalek ten strijde, en Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met Aäron en Chur. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes' armen zwaar werden... gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen... Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man' (Ex. 17:10-13). Dit verhaal illustreert de kracht van voorbede. Ver van de menigte maar gezien door het oog van God zijn er mannen en vrouwen die biddend 'armen van bedieningen ondersteunen'. En God is op zoek naar meer van hen. Charles Finney had een voorbidder genaamd Abel Clary die overal met hem mee naar toe ging. Finney schreef: 'Mr. Clary ging door zolang als ik doorging en stopte pas als ik weg was. Hij verscheen nooit in het openbaar, maar wijdde zich geheel aan het gebed.' Finney heeft dan misschien naties beïnvloed, maar hij deed het niet alleen. Job schrijft: 'Laat hij een man verdedigen bij God, zoals een mensenkind voor zijn vriend doet' (Job 16:20-21). De bediening van voorbede is: 1) Een bediening van identificatie waarin je naast anderen staat. 2) Een bediening van opoffering die je wegroept van de luxe en de gemakken van het leven. 3) Een bediening van autoriteit, want je gebeden bewegen de hand van God ten behoeve van anderen. De God die zei: 'Ik heb gezocht naar iemand die... voor het land in de bres wilde springen' (Ezech. 22:30) zoekt vandaag naar voorbidders. Jij kunt er een van zijn!