

Zondag 15 december

'Het geschenk [de gave] is in de ogen van zijn bezitter een kostbare steen, hij is voorspoedig waarheen hij zich ook wendt' (Spr. 17:8)(NBG).

Wakker het aan en stop er niet mee (2).

Paulus spreekt over 'de gave die God je schonk' (2 Tim. 1:6-7). Het is niet iets wat je leert, het is iets wat hij je geeft, en niemand anders kan het voor je activeren. Je wakkert het aan door het te ontwikkelen en het te gebruiken. Salomo zei: 'Het geschenk is in de ogen van zijn bezitter een kostbare steen, hij is voorspoedig waarheen hij zich ook wendt.' Je gave zal veel verschillende gebieden in je leven verrijken en niet allemaal in financieel opzicht. Wil je je leven ergens aan wijden, dan is geld een verkeerde reden. Het ontwikkelen van je door God gegeven gave is echter lonend op meerdere niveaus. Helaas zijn veel mensen jaloers op andermans gaven. Verspil geen tijd aan jaloezie, het is een gave-rover, een energievreter, en bovendien zou je zo druk moeten zijn met het aanwakkeren van je eigen gave dat je geen tijd voor afgunst hebt. Toen Louis Armstrong auditie deed voor de muziekschool werd hij gevraagd om toonladders te zingen. Maar hij kon maar twee noten goed zingen, dus ze schreven hem af. Armstrong hilde toen hij werd afgewezen, maar vertelde zijn vrienden later: 'Er zit muziek in mij en dat kunnen ze niet tegenhouden.' Hij werd uiteindelijk een van 's werelds meest succesvolle, geliefde muzikanten, verkocht meer platen dan anderen die meer getalenteerd waren. We zijn allemaal geboren als unieke mensen, maar velen van ons nemen genoeg met carbondoorlagen. Denk je in: als jij wordt als iedereen en je aansluit bij de ratrace, maakt dat jou, zelfs als je wint, alleen maar een grote dikke rat! 'De gift van een mens maakt ruimte voor hem' (Spr. 18:16)(HSV). Dus ga je gang en vul de ruimte die God voor jou ontworpen heeft.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 9 december

'... je zult ze zeker... bevrijden' (1 Sam. 30:8)(NBV).

Hij is een God van herstel (2).

Op een dag vielen de Amalekieten Koning Davids geboortestad aan, brandden hem tot op de grond toe af en namen zijn familieleden gevangen. Oog in oog met deze verwoesting verhieven David en zijn mannen hun stem en 'begonnen luidkeels te jammeren, tot ze geen kracht meer hadden om te huilen' (1 Sam. 30:4). Nu zal God het zeker goed vinden wanneer jij je verliezen betreurt, want dat is gezond, maar hij zal niet toestaan dat je er te lang in blijft hangen. En God zei tot David: 'Achtervolg hen; je zult ze zeker inhalen en de gevangenen bevrijden' (v.8). Kregen David en zijn mannen alles terug wat ze hadden verloren? Ja, en nog veel meer, want onze God is niet alleen een God van herstel maar ook een God van overvloed. Voel jij je misschien beschaamd over de jaren die je hebt verspild? De God die de tijd geschapen heeft, kan je er meer van geven. 'Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al die zwermen sprinkhanen is opgevreten... Je zult weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en je zult de naam van de Heer, je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden' (Joël 2:25-26). Let op het woord 'volop.' Wanneer God je zegent, komt het niet uit een pipet of een gerantsoeneerde voorraad. Nee, je zult in staat zijn om te zingen: 'Zijn liefde is onbegrensd; zijn genade kent geen maat, zijn macht geen grens aan mens bekend. Want uit zijn oneindige rijkdom in Jezus geeft hij telkens, telkens weer.' Sinds Adam en Eva het in Eden verbruiden, is het Gods verlangen en plan geweest om aan ons terug te geven wat we verloren hebben. Dus kom vandaag bij hem en laat het herstel beginnen.

Dinsdag 10 december

'... opdat u door zijn armoede rijk zou worden' (2 Kor. 8:9)(NBV).

Hij is een God van herstel (3).

Had ik dit maar niet gezegd. Had ik dat maar niet gedaan. Je bent niet uniek als je dat zegt, want we hebben allemaal onze dingen waar we spijt van hebben. Maar God wil dat wij ervan leren en niet erin leven. 'Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.' Jezus droeg de kroon van doornen zodat jij de kroon van rechtvaardigheid zou kunnen dragen en recht voor God zou kunnen staan. 'Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus' (Rom. 5:1). Rechtvaardiging geeft je het recht voor God te staan en het beste van hem te vragen. Gaat het moeizaam of slecht met je bedrijf? Petrus de visser ervoer dat ook. Dus zei Jezus de hersteller tegen hem: 'Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.' Simon antwoordde: 'Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.' En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken' (Luc. 5:4-7). Slechts één woord van Jezus en het zou zo maar kunnen dat je het ene moment bijna failliet bent en het volgende moment een boot erbij hebt. Jezus gaf Petrus feitelijk meer terug dan hij verloor. Dus het woord voor jou voor vandaag is 'Heb geloof voor meer dan je verwachtte, want onze God is een God van herstel.'

Woensdag 11 december

'Gods vergelding zal komen...' (Jes. 35:4)(NBV).

Hij is een God van herstel (4).

Wat je opgeeft om God te kunnen dienen is niets vergeleken met wat je terug krijgt. 'Daarop vroeg Petrus: 'Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd... Jezus zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie... [dan] zullen ook jullie die mij gevolgd zijn... En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, [zal] het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven' (Matt. 19:27-29). Dat betekent dat God je in honderdvoud kan teruggeven wat je hebt opgeofferd om hem te kunnen dienen. Voel je je vandaag zwak en ineffectief? Lees dan de volgende woorden en vertrouw er op: 'Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk: 'Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding [compensatie][herstel] zal komen, hijzelf zal jullie bevrijden' (Jes. 35:3-4). Ben jij je vreugde kwijt? God kan het je teruggeven in overvloed: 'Wie door de Heer bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg' (v.10). Heb je het gevoel dat je maar zo weinig hebt in te brengen? Sta dan op deze belofte: '... de wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien...' (v. 1-2). Verblijd je, jouw God is een God van herstel. Je beste dagen liggen dus nog voor je!

Donderdag 12 december

'Ik zóek uw aangezicht, Heere...' (Ps. 27:8)(HSV).

Hoe goed ken je de Heer?

Aan het einde van een toneelstuk hield de hoofdrolspeler zijn publiek in de ban toen hij psalm 23 citeerde. Hij deed het als toegift en kreeg een daverend applaus. Hij keek de zaal in, zag zijn oude dominee en riep hem naar voren om iets te zeggen. Tot hun verbazing citeerde hij ook psalm 23. Toen hij klaar was, viel er een stilte. Het publiek veegde de tranen uit de ogen. Op dat moment ging de acteur naast zijn oude dominee staan en zei: 'Dames en heren, het verschil is dat ik psalm 23 ken maar dat hij de Herder kent!' Alexander Maclaren, de grote Schotse prediker, schreef alles wat hij wist toe aan één gewoonte: om een uur per dag alleen met God te zijn. Soms liet hij anderen in zijn studeerkamer toe, maar het was ze nooit toegestaan om iets te zeggen. Maclaren zat in een versleten fauteuil met zijn Bijbel op schoot. Soms las hij erin, maar meestal zat hij met zijn hand voor zijn gezicht. Tijdens dat uur las hij de Bijbel niet als student of als preekvoorbereiding. Een van zijn medewerkers merkte op: 'Hij las het zoals een kind een brief zou lezen van een afwezige vader, of zoals je hart de woorden zou indrinken van een dierbaar iemand die ver weg is.' Hoe goed ken jij de Heer? Hoe goed wil je hem leren kennen? Het antwoord ligt niet in wat je zegt maar in wat je doet. Wat je echt wilt, streef je na. De psalmist zei: 'Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Ik zóek Uw aangezicht, Heere.'

Vrijdag 13 december

'Ik zal water uitgieten op dorstige grond...' (Jes. 44:3)(NBV).

Ben je aan het eind van je Latijn?

Julie Coleman schrijft: 'Ik was op weg naar een schrijversconferentie in Philadelphia tot ik me realiseerde dat ik beter even kon stoppen om te tanken. Normaal gesproken ben ik kieskeurig over waar ik tank, maar terwijl ik over het eenzame stuk weg reed, begon ik me wanhopig te voelen. Nog even en ik zou stranden in de bloedhitte en ik had niet eens een fles water bij me. Ik reed nog een paar kilometer totdat ik bij een klein kruispunt kwam. Vier huizen... en een tankstation! In andere omstandigheden had ik er waarschijnlijk mijn neus voor opgehaald. Maar op dat moment was het het beste wat ik ooit gezien had! Grappig hoe onze omstandigheden kunnen dicteren hoe we ons voelen! Op de vlucht voor zijn vijanden bad David: 'Ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als droge aarde... wijs mij de weg die ik gaan moet...' (Ps.143:6-8). Zou zijn gebed anders zijn geweest als David in luxe had geleefd omgeven door bedienden? Het feit dat hij niet wist waar zijn volgende maaltijd vandaan kwam en dat hij elke nacht buiten sliep veranderde zijn perspectief. Wanneer alles in het leven op rolletjes loopt, worden we zelfgenoegzaam en vergeten we God. Geestelijk gesproken zijn we op, totdat een vonk een ontlading teweegbrengt. Als de tank van je auto leeg is, wiens schuld is het dan? Het benzinestation is niet verhuisd! Jij koos ervoor om door te rijden zonder te stoppen! Wanneer je met een lege tank komt te zitten, kwets je uiteindelijk degenen die het dichtst bij je staan en krijg je te maken met het schuldgevoel dat volgt op een uitbarsting. God zei: 'Ik zal water uitgieten op dorstige grond.' Dus pak vandaag je Bijbel en tank je ziel voll!

Zaterdag 14 december

'... de gave Gods aan te wakkeren, die... in u is' (2 Tim. 1:6)(NBG).

Wakker het aan en stop er niet mee (1).

God gaf je je talent, maar het is jouw taak om het te ontwikkelen. En het is niet zo heel ingewikkeld want je gave relateert meestal aan iets dat je boeit. Want bedenk: God heeft jou gemaakt; hij heeft de verlangens van je hart in je gelegd. Dat besef helpt je te begrijpen waarom de dingen die je de moeite waard vindt, betrekking hebben op je aangeboren talenten en capaciteiten. Een schrijver zegt: 'Het is natuurlijk voor een jachthond om te jagen. Sluit hem op en hij zal er zonder enthousiasme bij liggen. Maar wanneer hij zich realiseert dat hij gaat jagen, komt hij tot leven. Dat komt omdat God jachthonden zo gemaakt heeft. Ze hebben die passie vanbinnen. Ze hoeven zich niet op te werken of te zeggen: 'Laat mij eerst een preek of een motiverende boodschap horen zodat ik wat vuur en enthousiasme kan kweken.' Nee, wanneer die honden weten dat ze gaan jagen, raken ze van nature opgewonden. En wanneer wij doen waartoe wij ons geroepen weten, stralen enthousiasme en opwinding vanzelf van ons af. We springen misschien niet op en neer, maar diep van binnen weten we: 'Dit is waartoe ik geroepen ben. Dit is waarvoor ik geboren ben.' Doe je echter iets wat niet natuurlijk is, dan is het een worsteling voor je. Als je iets probeert, oefent, in praktijk brengt en na veel moeite nog steeds niet onder de knie hebt, erken dan dat je het niet in je hebt. Natuurlijk moeten we volharden, doorzetten en moeilijke dingen leren, maar over het algemeen zou het leven niet voortdurend een strijd moeten zijn.' Wanneer jij je doel vervult, is een van de meest opvallende gevolgen hoe lonend het voelt om 'de gave Gods aan te wakkeren die in je is'. En dat doe je door gebruik te maken van je natuurlijke talenten.