

Zondag 22 december

'... behoud het goede' (1 Tess. 5:21)(NBV).

Doe altijd wat juist is.

Iemand schreef: 'Vandaag rouwen we om het heengaan van een oude vriend - gezond verstand. Hij wijdde zijn dienst aan scholen, ziekenhuizen en kerken; hij kreeg werk gedaan zonder poespas en dwaasheid. Decennialang hadden domme regels en lichtzinnige rechtszaken geen vat op hem. Hij cultiveerde praktijken als delen met anderen, kinderen geestelijke waarden bijbrengen en leven binnen je budget. Hij overleefde de Industriële Revolutie en de Grote Depressie. Maar hij was niet bestand tegen de verwoestingen als gevolg van de afname van morele en geestelijke waarden. Hij zag leiders corrupt worden en goede mensen apathisch. Hij zag de Tien Geboden verboden worden in openbare gebouwen, gebed verbannen worden uit klaslokalen en criminelen genieten van meer rechten dan hun slachtoffers. Hij keek in wanhoop toe hoe leraren die toestemming van ouders nodig hadden voor het geven van een aspirientje, die ouders niet konden vertellen dat hun kind een abortus wilde. Het heengaan van gezond verstand ging vooraf aan dat van waarheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Zijn begrafenis werd niet goed bezocht; slechts enkelen beseften dat hij weg was.' In een recent onderzoek zei 50 % van de ondervraagden dat ze geloven dat er 'geen absolute' is als het gaat om goed en kwaad. Kijk om je heen en je ziet de resultaten van dat soort denken! Maar God deelt hun mening niet. Zijn Woord zegt dat we alles moeten onderzoeken en het goede moeten behouden. En dat we elke vorm van het kwaad moeten vermijden (zie v. 21-22). God zei tegen Israël dat ze de oude grenspalen niet moesten verwijderen. God stelt grenzen vast voor onze bescherming, zegen en begeleiding (Spr. 22:28). Dus kom op voor wat juist is en wees niet bang voor kritiek. Duisternis is nooit een vriend geweest van het licht, of het verkeerde een metgezel van het goede. Wandel niettemin in het licht en doe altijd wat juist is.

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 16 december

'Hoe luidt je naam?' (Gen. 32:27)(NBV).

Wandelen in je door God gegeven identiteit.

Tijdens Jakobs worsteling met een man vroeg de ander: 'Hoe luidt je naam?' 'Jakob,' antwoordde hij. Daarop zei hij: 'Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen' (Gen. 32:28-29). God dwong Jacob naar zijn ware identiteit te kijken. Hij worstelde met hem zodat hij er zelf achter kwam wie hij was, niet wie anderen zeiden dat hij was. Zijn ouders gaven hem zijn naam en anderen noemden hem ook zo, daarom geloofde hij dat hij altijd die persoon zou zijn. Maar God had een ander plan voor hem. Luister goed: jij bent niet wie anderen zeggen dat je bent. Waarom zouden ze je zo noemen? Kijk wie je bent voor God. Laat hij de mate van je succes bepalen. Waarom zouden anderen alles uit hun leven kunnen halen en jij niet? Je bent meer dan je verleden, meer dan je opleiding of cv, meer dan de kleur van je huid, meer dan je bankrekening en meer dan je omstandigheden. Zeg tegen degenen die op je neer kijken en je devalueren: 'Je verwacht me met iemand anders. God zegt dat ik een prins ben. En als ik een prins ben, heb ik het recht om te worden behandeld als een prins!' Klopt dat eigenlijk wel? Ja, de Bijbel zegt dat als je met God wandelt, je deel uit maakt van een koninklijk priesterschap (1 Petr. 2:9). Je bent een overwinnaar (1 Joh. 2:13-14). Je bent het hoofd en niet de staart, je gaat omhoog en niet omlaag (Deut. 28:13)(HSV). Dus droog je tranen, hef je hoofd omhoog, recht je schouders en begin te wandelen in je door God gegeven identiteit.

Dinsdag 17 december

'Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen' (Luc. 12:7)(NBV).

Mussen (1).

In zijn onderwijs over onze leefwijze gebruikte Jezus mussen ter illustratie. Laten we er de komende dagen eens naar kijken: *Een waardeloze mus*. 'Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet een door God vergeten... Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen' (v. 6-7). In Christus' tijd verkocht men geen hamburgers, maar boven een vuur geroosterde mussen op een stokje. Je kon er twee kopen voor een koperen munt. Maar je kon er vijf krijgen voor twee koperen munten, de verkoper deed de vijfde er gratis bij. Ze waren dus niet zo veel waard! Wat was het punt van Christus? Jij bent waardevol in Gods ogen! Heb je het gevoel dat niemand je zou missen als je er niet was? Alsof je leven niets betekent? Je zou verbaasd zijn hoeveel mensen - zelfs 'belangrijke' - worstelen met een gevoel van minderwaardigheid en ontoereikendheid. Toen God Jeremia riep om een profeet te zijn, legde hij uit aan God dat hij bang was voor mensen. Daarom zei God zei: 'Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden' (Jer. 1:8). Wanneer jij je waardeloos voelt, ga je ervanuit dat anderen dat ook voelen, dus ga je ze angstig of agressief of zelfs rancuneus benaderen. Wat is het antwoord? Je herinneren wat je waard bent in Gods ogen! Er is geen afwijzing in zijn liefde, alleen volledige aanvaarding. Je hebt connecties. Je hebt een vriend in hoge kringen. Jezus zei: '... vrienden noem ik jullie...' (Joh. 15:15). Zal iedereen je accepteren? Nee, maar als je je waarde baseert op Gods liefde en aanvaarding kun je in alle vrijheid van het leven genieten.

Woensdag 18 december

'... als een eenzame mus op het dak' (Ps. 102:8)(HSV).

Mussen (2).

Een eenzame mus. De psalmist schreef: 'Ik ben geworden als een eenzame mus op het dak.' Is je nest vernield door een storm? Ben je je partner kwijt? Jezus kan met je mee voelen. Zijn discipelen kregen geen vat op hem. Zij ruzieden over wie de grootste zou zijn. Zij slaagden er niet in met hem te bidden in zijn moeilijkste momenten. Aan het kruis riep hij uit: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?' (Matt. 27:46). We lachen om het verhaal van de alleenstaande vrouw die een broek aan haar ledikant hing en God een briefje stuurde met de boodschap: 'Vader in de hemel, help me als u kan. Er hangt hier een broek, vult u hem met een man.' Maar zonder gekheid, eenzaamheid kan verwoestend werken voor je eigenwaarde. Jonge mensen vragen zich af of ze ooit de juiste persoon vinden om mee te trouwen. Oudere mensen vrezen dat ze aan het eind van hun leven helemaal alleen komen te staan. De God die wist dat Adam incompleet was, schiep niet alleen Eva voor hem, maar stelde ze ook aan elkaar voor en bracht ze samen. En hij kan hetzelfde doen voor jou. Als je weduwe bent, gescheiden of nooit getrouwd en een partner zoekt, wees dan niet bezorgd. God zegt dat hij weet waar je woont (zie Op. 2:13). God kent je naam, je adres en weet elk detail over jou. En beter nog, hij geeft om je! En nog een gedachte: soms is eenzaamheid niet de afwezigheid van genegenheid, maar de afwezigheid van richting; niet de afwezigheid van mensen, maar de afwezigheid van een doel. Dus ga contact zoeken met anderen. Ga op zoek naar een nood die niemand nog lenigt, wijd je eraan toe en zie hoe dingen ten positieve veranderen.

Donderdag 19 december

'Zelfs de mus vindt een huis... bij uw altaren...' (Ps. 84:4)(NBV).

Mussen (3).

Een verloren mus. De populaire tv-serie 'Lost' ging over een neergestort vliegtuig op een afgelegen eiland en over de overlevenden die hun leven weer opbouwden te midden van de wrakstukken. Het geheim van het succes van de show was dat we ons er allemaal in konden herkennen. We zijn een heleboel dingen kwijtgeraakt: huwelijken, bedrijven, huizen, eigenwaarde, veiligheid en nog veel meer. Maar Jezus kwam om 'te zoeken en te redden wat verloren was' (Luc.19:10). Wij zien mensen als goed en slecht, Jezus niet. Hij zag ze als verloren. Hij wist wat ze verloren waren, de weg, hun waarden, hun relaties, hun vermogen om dingen aan te kunnen, hun geloof en in sommige gevallen hun reden om te leven. En hij zocht hen op: zoals de vrouw bij de bron, met haar vijf echtscheidingen en latrelatie; zoals de man die al 38 jaar bij de poel van Bethesda lag, chronisch ziek, door niemand opgemerkt; en zoals Maria, die weende bij het graf van Degene van wie ze het meest hield. Als jij vandaag verloren bent, kun je persoonlijk bij de Heer terecht. 'Zelfs de mus vindt een huis... waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, Heer van de hemelse machten... Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven' (Ps. 84:4). Vandaag kun je 'thuiskomen' bij God! Je kunt je nest bouwen en je gezin grootbrengen in de beschutting van zijn bescherming. Je kunt je veilig voelen bij hem. Terwijl jij buigt in aanbidding, verheft hij jou en zorgt ervoor dat jij je weer waardevol voelt. Hij zal je verlossen van de angst voor afwijzing en eenzaamheid. Je kunt je niet voor God verbergen, maar je kunt je wel bij hem geborgen weten.

Vrijdag 20 december

'Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil' (Matt. 10:29)(NBV)

Mussen (4).

Een gevallen mus. Jezus zei: 'Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil.' Goed nieuws: God weet wanneer je valt en het is zijn wil om je weer op te rapen. Misschien vloog je hoog en heb je een fout gemaakt. Je werd gesaboteerd door een geheime strijd die je met niemand kon delen. Of je vertrouwen is beschaamd door iemand van wie je hield. Daardoor ben je bang om opnieuw te beginnen, bang dat je je verleden niet kunt overwinnen en niet weer kunt opstaan om je bestemming te vervullen. Ongeacht hoe vaak je hebt gefaald, God houdt nog steeds van je. Ben je aangevallen op een bepaald gebied van je leven en ga je daar regelmatig opnieuw de fout in? Heb je jezelf afgevraagd: 'Waar gaat deze strijd over?' Wel, de strijd gaat niet over je verleden maar over je toekomst! Dat is waarom je een doelwit bent. En de God die Petrus en Jona een tweede kans gaf, zal jou optillen uit de as van mislukking en je leven herscheppen tot iets moois. God zag je toen je viel, dus er is geen reden om te proberen je voor hem te verbergen. Net als de herder die op zoek ging naar zijn ene verloren schaap, is God vandaag op zoek naar jou. Niet om je te veroordelen, maar om je te herstellen. Zelfverheffing leidt tot hoogmoed en dat is iets wat God haat. Maar zelfhaat leidt tot verlamming. Er is maar een onvergeeflijke zonde (Marc. 3:22-30, Matt.12:31-32), zodat je in vertrouwen naar God toe kunt gaan, vanuit het besef dat hij je een frisse start zal geven. En deze keer zal hij je sterk maken en laten slagen.

Zaterdag 21 december

'... het is jullie hemelse Vader die ze voedt' (Matt. 6:26)(NBV).

Mussen (5).

Een behoeftige mus. Jezus zei: 'Kijk naar de vogels in de lucht; ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? [Eten, drinken, kleding]... dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden (v. 26-33). Hier heb je nog wat meer bijbelse beloften, voor het geval je ze nodig hebt: 'Vromen, heb ontzag voor de Heer: wie hem vreest lijdt geen gebrek' (Ps. 34:9). 'Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer en met liefde voor zijn geboden. Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land, de oprechten worden gezegend. Rijkdom en weelde bewonen zijn huis... Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen, hij is standvastig en vertrouwt op de Heer' (Ps.112:1-7). Deze beloften heeft God in zijn Woord laten optekenen zodat jij ze steeds opnieuw zou kunnen lezen en al lezend boven je zorgen uit zou stijgen om een leven te kunnen leiden van vreugde en vertrouwen.