

Zondag 29 december

'Paulus schudde de slang echter van zich af...' (Hand. 28:5)(NBV).

Bereid je voor op de aanval (3).

Lucas schrijft: 'De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk: ze verwelkomden ons en staken een vuur aan omdat het was gaan regenen en het koud was. Paulus sprokkelde een grote bos dor hout en legde die op het vuur, maar door de hitte kwam er een gifslang uit kruipen die zich in zijn hand vastbeet. Toen de Maltezers het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar: 'Die man is vast een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, maar Dikè wil niet dat hij blijft leven.' Paulus schudde de slang echter van zich af in het vuur en bleef volstrekt ongedeerd. De Maltezers verwachtten dat zijn hand zou opzwellen of dat hij plotseling dood zou neervallen. Maar toen ze na geruime tijd zagen dat hem nog steeds niets mankeerde, veranderden ze van mening en zeiden dat hij een god was' (v. 2-6). Meningingen van mensen zijn vaak wispelturig, die kun je dus ook maar beter van je afschudden. Deze mensen dachten aanvankelijk dat Paulus een ontsnapte crimineel was. Maar later dachten ze dat hij een god was. Ongelooflijk! We kunnen hier iets van leren. Pas op voor degenen die hun mening over jou veranderen wanneer je omstandigheden veranderen. Zorg in je leven voor mensen die het beste over je geloven en het eruit willen laten komen. Achter Paulus' spectaculaire succes in zijn bediening vind je mensen die altijd in hem zijn blijven geloven. Hij schrijft dat Priscilla en Aquila voor hem hun leven op het spel hadden gezet (Rom. 16:3-4). Hij noemde Epafroditus zijn broeder, medewerker en medestrijder, die hem had bijgestaan in zijn nood (Fil. 2:25). Hij zegt dat Onesiforus hem vaak had opgemonterd en zich niet voor zijn gevangenschap had geschaamd (2 Tim. 1:16). Kijk uit naar dit soort mensen, ze zijn een zegen voor je. En ze zijn er!

*The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.
UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2013. All rights reserved.
Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs.
Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via:
tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl*

Maandag 23 december

'... wijzen... kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden?' (Matt. 2:1-2)(HSV).

Wijzen zijn nog steeds naar hem op zoek (1).

Waarom zou iemand het comfort van zijn huis verlaten, tweeduizend mijl per kameel reizen, zinderende woestijnen vol struikrovers en gevaren trotseren en een ster volgen naar een onbekende bestemming? Er is maar een antwoord: wijze mannen en vrouwen hebben altijd gehongerd naar God. Volgens sommige bronnen zijn de drie meest opgezochte woorden op internet vandaag de dag: werk, seks en God. Werk verwijst naar onze behoefte aan veiligheid; seks naar onze behoefte aan gezelschap en intimiteit en God naar onze behoefte om vergeven te worden, vrede en vreugde te ervaren en te begrijpen met welk doel we op aarde zijn. Het is de reden waarom primitieve stammen die God niet kennen goden maken van bergen, bomen en rotsen. Diep van binnen hebben we allemaal een behoefte om iets te ervaren dat groter is dan wijzelf; behoefte aan iemand die in staat is om ons lief te hebben, te beschermen en te leiden. Toen zijn leven uit elkaar viel riep Job: 'O, wist ik maar waar ik hem kon vinden, kon ik hem maar opzoeken in zijn verblijf' (Job 23:3). De oude Grieken hadden op de Areopagus een altaar met het opschrift 'Aan de onbekende God'. Toen zei Paulus tegen hen: 'Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen' (Hand.17:23). Het goede nieuws van Kerst is dat je God kunt zoeken en hem kunt vinden wanneer je Jezus leert kennen als je persoonlijke Redder. Hosea riep Israël terug tot God met de woorden: 'Dan zullen wij hem kennen, enaar jagen om de Heer te kennen. Even zeker als de dageraad zal hij komen...' (Hos. 6:3).

Dinsdag 24 december - Kerstavond

'Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken' (Jer. 29:13)(NBV).

Wijzen zijn nog steeds naar hem op zoek (2).

Let op waar de wijzen Christus niet vonden: in het bedrijfsleven. Elke herberg in Bethlehem was vol en had een 'geen kamers vrij' bord hangen. Er is niet veel veranderd. Dertig procent van alle detailhandelsverkopen in warenhuizen vindt plaats tijdens de feestdagen rond kerst. Vijftig procent van alle feestjes wordt gehouden rond kerst en nieuwjaar. Ook wordt dan een op de tien liter alcohol verkocht. Jezus is duidelijk goed voor het bedrijfsleven. Het probleem is dat we de voorkeur geven aan de mythe boven de Meester. We willen een kerstman, geen Redder. We willen het sprookje, maar niet het feit. Welk feit? Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren te redden (1 Tim. 1:15). Er is een verhaal over een kind dat de herbergier mocht spelen in het kerstverhaal. Het moest Maria en Jozef vertellen dat er voor hen geen plaats was in de herberg. Maar op de avond van het grote gebeuren stond hij op het podium, keek het publiek in het gezicht, verstijfde van angst, glimlachte toen en verkondigde: 'Ik mag dit eigenlijk niet doen, maar kom toch maar binnen!' Een lieddichter schreef: 'Ruimte voor plezier, ruimte voor zaken, maar voor Christus, de gekruisigde, geen plaats waar hij kan binnenkomen, in het hart waarvoor hij stierf.' Eindig deze kerstdagen nu eens niet uitgeput, teleurgesteld of in de schuld, maar nodig Jezus uit in je leven. Misschien kijk je met spijt terug op eventuele beslissingen die je dit jaar hebt genomen, maar je beste beslissing ooit zal zijn als je deze kerst Jezus aanneemt als je Heer en Verlosser.

Woensdag 25 december – Kerstmis

'Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is' (Hand. 17:27)(NBV).

Wijzen zijn nog steeds naar hem op zoek (3).

In de tijd van Jezus' geboorte was het belangrijkste wat er speelde de roep om lagere belastingen en een andere regering. Klinkt dat bekend? In de hoofdstad Jeruzalem, zo lezen we, 'schrok Koning Herodes hevige toen hij dit [over Jezus] hoorde, en heel Jeruzalem met hem' (Matt. 2:3). Als gevolg hiervan pleegde hij een van de grootste wrede daden in de geschiedenis door alle Joodse jongetjes onder de leeftijd van twee jaar te doden, om Jezus maar te pakken te kunnen krijgen. En vandaag de dag dwingt Jezus nog steeds een reactie af in de harten van mannen en vrouwen! Dat is waarom sommige mensen hem weg willen halen uit het klaslokaal, de rechtszaal en de regering. De krachten van de duisternis zijn eropuit om te proberen zijn naam, zijn invloed en zijn gezag te verwijderen uit het hele openbare leven. Waarom? Omdat er, wanneer je je ontdoet van God, geen hogere macht is dan jijzelf, zodat je zelf voor God kunt spelen! Lenin, de vader van het Russische communisme, zei over Christus: 'Zijn koninkrijk is onzichtbaar, zijn heerschappij is in de harten van de mensen, hij is dus niet te tolereren.' Als gevolg daarvan stierven meer dan 20 miljoen mensen tijdens de revolutie in een poging om een atheïstische staat op te bouwen. Maar strijden tegen God is zinloos, het is een strijd die je niet kunt winnen, want uiteindelijk 'zal elke knie zich buigen... en zal elke tong belijden dat Jezus Christus Heer is' (Fil. 2:10-11). Elke profetie over Christus' eerste komst werd tot op de letter vervuld, en dat zal ook gelden voor elke profetie over zijn tweede komst. Dus als je hem in vrede wilt ontmoeten, geef je leven dan vandaag aan hem en aanvaard hem als je Redder.

Donderdag 26 december - Tweede Kerstdag

'U bestudeert de Schriften... Welnu, de Schriften getuigen over mij' (Joh. 5:39)(NBV).

Wijzen zijn nog steeds naar hem op zoek (4).

De geboorte van Jezus verdeelt de geschiedenis in twee delen: voor Christus en na Christus. Historie - is his story, zijn verhaal! Laten we eens kijken waar de wijzen Christus ook niet vonden: in de kerk. Verbazend eigenlijk toch? Leraren en theologen verdiepten zich in hun stoffige perkamenten zoals ze al generaties hadden gedaan. Zij leerden hun gemeenten dat de Messias zou komen, maar toen hij kwam slaagden ze er niet in hem te herkennen of te erkennen. Toch stonden de oudtestamentische geschriften die ze lazen er vol mee. Zij beschreven zijn afstamming: God zei tegen Abraham: 'In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden' (Gen. 28:14)(HSV). Zij identificeerden de stam waaruit hij geboren zou worden: 'In Juda's handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen' (Gen. 49:10). Zij beschreven zijn familie van herkomst: 'Maar uit de stronk van Isaï [de vader van David] schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten...' (Jes. 11:1-2). Zij voorspelden zijn maagdelijke geboorte: '... de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen [wat betekent 'God met ons']' (Jes. 7:14). De profeet Daniël noemde zelfs het moment van zijn geboorte (Dan. 9:25). En deze God van precisie en voorgedachten heeft ook een plan voor jouw leven, het enige plan dat jou kan bevredigen en je geluk kan brengen. En het goede nieuws is dat hij komt op uitnodiging. Dus nodig hem uit in je leven vandaag.

Vrijdag 27 december

'... hij vluchtte naar buiten' (Gen. 39:12)(NBV).

Bereid je voor op de aanval (1).

Kijk hoe sommige van Gods 'grote' mannen satans aanvallen pareerden en je weet hoe je er zelf op moet reageren in geval van nood. Jozef vluchtte. 'Jozef was knap en aantrekkelijk. Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. 'Kom bij me liggen,' zei ze. Maar dat weigerde hij.... Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God?' Dag in dag uit probeerde ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe, hij wilde niet bij haar gaan liggen. Maar op zekere dag, toen hij de binnenvertrekken in kwam om zijn werk te doen en daar niemand anders van de bedienden was, greep ze hem bij zijn kleed. 'Kom bij me liggen,' drong ze aan, maar hij vluchtte naar buiten' (v. 6-12). Let eens op de setting voor deze aanval: Jozef was jong, alleenstaand, eenzaam en ver van huis. En de vrouw van Potifar probeerde hem 'dag in dag uit' te verleiden. Toegeven aan haar had zijn carrière misschien zelfs kunnen helpen, maar Jozef had een heel ander waardesysteem. Zijn karakter betekende meer voor hem dan zijn carrière. Gods goedkeuring betekende meer voor hem dan de gunst van de baas. En dan David. Na zijn affaire met Batseba schreef David: 'Ik zal mij geen verdorven praktijken voor ogen stellen' (Ps. 101:3). Of het nu gaat om een affaire of om een online fantasie, haal je ogen ervan af! Lust is als een tijger, is hij eenmaal uit zijn kooi, dan zal hij door je hoofd rondsnuffelen en op je gedachten jagen. Wat hij niet zal doen is vrijwillig teruggaan in zijn kooi. Dus als je nog niet hebt gekeken, doe het dan ook niet! Heb je dat wel, bid dan voor overwinning en zorg dat het uit je leven verdwijnt.

Zaterdag 28 december

'... je broer is geboren om te helpen in tijden van nood' (Spr. 17:17)(NBV).

Bereid je voor op de aanval (2).

Nehemia ontdekte dat niet iedereen blij zal zijn met jouw succes. 'Daarom stelden Sanballat en Gesem mij voor om overleg te plegen... Maar ze hadden weinig goeds met me voor. Ik stuurde hun de volgende boodschap: 'Ik heb belangrijk werk te doen en kan daarom onmogelijk komen. Het werk zou stil komen te liggen als ik het in de steek liet en naar u toe kwam.' Vier keer deden ze mij dit voorstel, en steeds gaf ik hun hetzelfde antwoord' (Neh. 6:2-4). Let op de woorden: 'Ik heb belangrijk werk te doen en kan daarom onmogelijk komen.' Dat is met recht een prijswinnende reactie op een aanval! Elke keer dat jij stopt met jouw door God toegewezen taak om af te dalen naar het niveau van je critici, heb je de duivel een signaal gegeven dat zijn strategie werkt. Zodat je meer van hetzelfde kunt verwachten. Bedenk: als God jou kan bevrijden in tijden van nood, kan hij je zeker ook verdedigen in tijden van misverstanden! Dus klim weer op de muur waartoe hij je geroepen heeft en blijf aan het werk. Laat je niet afleiden. Er zijn drie soorten mensen die je ontmoet in het leven: 1) De criticus. Hij is de eerste om met een beschuldigende vinger te wijzen en de laatste om een helpende hand te bieden. 2) De voorzichtige. Wanneer jij in de problemen zit, distantieert hij zich van je opdat hij niet aangestoken wordt door jouw vermeende verplichtingen. Deze mensen zijn niet slecht, ze zijn gewoon uit op eigenbelang. Stel je vertrouwen niet op hen. 3) De toegewijde. 'Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.' Erken zulke mensen en bouw je leven rondom hen op, want ze zijn een geschenk van God.