

**Maandag 30 december**

*'Mijn heer, ik ben uw dienaar, wat beveelt u mij' (Joz. 5:14)(NBV).*

Bereid je voor op de aanval (4).

Sommige problemen zijn zo wezenlijk dat ze je eerst moet oplossen voordat je verder kunt of Gods zegen in je leven kunt ervaren. Jozua stond voor zo'n probleem toen hij voor de torenhoge muren van Jericho stond, de sterkste stad in het beloofde land, en de eerste die moest worden overwonnen. We lezen: 'Toen Jozua eens in de omgeving van Jericho liep, zag hij plotseling een man tegenover zich met een getrokken zwaard in de hand. Jozua ging op hem af en vroeg: 'Hoor je bij ons of bij de vijand?' De man antwoordde: 'Bij geen van beide, ik ben de aanvoerder van het leger van de Heer. Daarom ben ik hier.' Jozua viel op zijn knieën, boog diep voorover en vroeg hem: 'Mijn heer, ik ben uw dienaar, wat beveelt u mij?' De aanvoerder van het leger van de Heer zei tegen Jozua: 'Trek je sandalen uit, want de plaats waarop je staat is heilig.' Jozua deed wat hem bevolen was' (vs. 13-15). En, wat is jouw Jericho? Wat is die ene grote strijd die jij moet winnen om te kunnen vervullen wat God voor jou in petto heeft? Sommige gevechten kunnen alleen op je knieën worden gewonnen. Voor zijn overwinning aan het kruis bracht Christus, die ons voorbeeld is, zijn zwaarste nacht door in Getsemane en bad: 'Laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren' (Luc. 22:42). Ben je geïntimideerd door de omvang van de uitdaging? Denk je dat je niet in huis hebt wat er voor nodig is? Voelt het alsof je in kringetjes bent rondgelopen en nergens bent uitgekomen? Neem een time-out. Zoek een moment met God en blijf in zijn tegenwoordigheid totdat hij je zijn plan geeft. Zeg er vervolgens ja tegen, dan zal hij zorgen dat je het kunt uitvoeren.

**Dinsdag 31 december - Oudejaarsdag**

*'... tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen' (1 Sam. 7:12)(NBV).*

Verwacht grote dingen van God.

'Na afloop plaatste Samuël... een steen en noemde die Eben-Haëzer. 'Want,' verklaarde hij: 'tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen.' Als je nu zo tegen het einde van dit jaar terugkijkt, wat zie je dan? Monumenten van misstappen? Verspilde kansen? Wat betreft je misstappen zegt God: 'Ik, ik ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet' (Jes. 43:25). Wat betreft je verspilde kansen zegt God: 'Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al die zwermen sprinkhanen is opgevreten...' (Joël 2:25). Een wijs man zei eens: 'Als we niet leren van het verleden zijn we gedoemd het te herhalen.' Het is goed om terug te kijken en ervan te leren, maar als je tijdens het rijden in de achteruitkijkspiegel blijft kijken kom je in de sloot terecht. Of het nu goed of slecht was, blijf niet steken in het verleden. 'En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt' (Pred. 7:10). Een van de gevaren van het ouder worden is dat het verleden je meer boeit dan de toekomst. Een dame schreef aan redacteur van een krant: 'Uw krant is niet meer zo goed als vroeger.' Hij schreef terug en grapte: 'Dat is ie nooit geweest.' God zegt: 'Mijn plan met jullie staat vast... ik heb jullie geluk voor ogen' (Jer. 29:11). God heeft een plan voor jou dit komende jaar. Dus petje af voor het verleden en de mouwen opgestroopt richting toekomst! Ga aan het werk en verwacht grote dingen van God.

**Woensdag 1 januari – Nieuwjaarsdag**

*‘Verder wacht hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden’ (Hebr. 10:13)(HSV).*

Een vooruitblik op het nieuwe jaar.

Gisteren lasen we: ‘tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen’ (1 Sam. 7:12). Vandaag lezen we: ‘Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden.’ Let op de woorden ‘tot hiertoe’ en ‘verder’. Het eerste verwijst naar het verleden, het tweede naar de toekomst. Als jij bezorgd bent over de toekomst, denk dan terug aan Gods trouw aan jou in het afgelopen jaar en je zult in staat zijn om te zeggen: ‘Hij brak niet één van de beloften... Hij deed ze alle gestand’ (Joz. 21:45). Wie anders dan God heeft zo’n cv en zulke papieren? Terugkijkend herinnerde Paulus zich momenten dat er niet genoeg geld in de buidel zat en hij als tentenmaker moest gaan werken om zijn bediening te kunnen ondersteunen. De geselingen, stenigingen en het verraad door degenen die hij vertrouwde, kon hij niet vergeten. Maar luister wat hij erover zegt: ‘Met Gods hulp weet ik me tot op de dag van vandaag staande te houden’ (Hand. 26:22)(WB). Jeremia ervoer het op dezelfde manier: ‘Genadig is de Heer: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. - Veelvuldig blijkt uw trouw’ (Klaagl. 3:22-23). Ongetwijfeld heb je God het afgelopen op sommige punten teleurgesteld, maar heeft hij jou ooit een keer teleurgesteld? Nee, en dat zal hij dit jaar ook niet doen, dus vertrouw hem maar. A.B. Simpson schreef: ‘Hoe vaak vertrouwen we elkaar en twijfelen we alleen aan onze Heer. We nemen de woorden van stervelingen aan, maar wantrouwen zijn woord. Maar, wat zou er een licht en heerlijkheid over al onze dagen schijnen als we ons altijd zouden herinneren dat God meent wat hij zegt.’

**Donderdag 2 januari**

*‘Ik heb belangrijk werk te doen...’ (Neh. 6:3)(NBV).*

Passie (1).

Nehemia was gepassioneerd over de wederopbouw van de muren van Jeruzalem. Dus toen zijn vijanden probeerden hem af te leiden en te ontmoedigen, antwoordde hij: ‘Ik heb belangrijk werk te doen en kan daarom onmogelijk komen.’ Passie is het startpunt voor elke prestatie. Er heeft nog nooit iemand iets van waarde gepresteerd die er niet gepassioneerd over was. Het is de energie die je droom van brandstof voorziet. De weg naar succes zit vol met omwegen, problemen en teleurstellingen. En als je niet beschikt over de juiste mentaliteit kan je droom daar sterven. Er zijn zelfs dagen dat de naald op je passiemeter op nul zal staan. Op die dagen moet je niet vergeten dat het God was die jou je droom gegeven heeft. Ga terug naar hem en vraag om de kracht om te blijven bewegen in de richting van je droom. De psalmist schreef: ‘U bent het die mijn lamp doet schijnen, u, Heer, mijn God, verlicht mijn duisternis, met u storm ik af op een legerbende, met mijn God beklim ik de hoogste muur’ (Ps.18:28-29). Wie geeft je de kracht om te lopen en te springen? God! Maar je kunt niet met je armen over elkaar achterover leunen en denken dat hij het wel allemaal voor je zal doen. Tussen de inspiratie en de manifestatie van je droom zal veel transpiratie zitten. Zoals elke nieuwe ouder erachter komt - is het veel moeilijker een baby te krijgen en groot te brengen dan er een te ‘maken’. Maar als je passie hebt voor je droom, zal het prijskaartje je niet weerhouden. Je zal elke ochtend opstaan, putten uit Gods genade en weer een stap zetten in de richting van datgene waarvan je weet dat God je daarvoor op deze aarde heeft gezet.

**Vrijdag 3 januari**

*'Zoals een arend zijn nest opwekt... zo heeft de alleen Heere hem geleid...'*  
(Deut. 32:11-12)(HSV).

Passie (2).

Een moederadelaar weet dat als ze wacht tot haar jong het nest uitkomt en op eigen initiatief uitvliegt, het zal nooit gebeuren. Dus duwt ze het eruit! Dat is radicaal, maar het jong leert vliegen en komt tot zijn bestemming. John Maxwell zegt: 'Om te kunnen slagen in het leven moeten we binnen onze krachtzone blijven maar ons voortdurend buiten onze comfortzone bewegen. Heb je ooit iets van betekenis bereikt terwijl je in je comfortzone zat?' Goed om eens over na te denken. Waarschijnlijk is je antwoord nee. We houden er niet van buiten de vertrouwde paden te gaan. We verzetten ons ertegen. We willen ons graag veilig en zeker voelen. We willen niet dom overkomen of op ons gezicht gaan. En als we ouder worden krijgen we van nature de neiging om steeds zelfgenoegzamer te worden. Dat is een probleem, want zelfgenoegzaamheid doodt passie. En dat reduceert ons tot middelmatige mensen. Het kortwiek onze vleugels en weerhoudt ons van opstijgen, hoe graag we ook willen. Er is initiatief voor nodig om te slagen in het leven en dat geldt op elk terrein. En risico's nemen hoort daarbij. Toneelschrijver George Bernard Shaw zei: 'Ik heb het helemaal gehad met al die redelijke mensen: ze zien alle redenen om niets te doen.' Passie zet ons ertoe aan onze comfortzone te verlaten en over de drempel van onze twijfel te stappen. Passie duwt ons de deur uit zodat we een aanvang kunnen maken met de levensreis die God voor ons heeft uitgestippeld. Op een deur van kansen moet je niet kloppen. Die moet je openduwen! Dus stap uit in geloof, neem initiatief en geloof dat God met je is (Deut. 31:6).

**Zaterdag 4 januari**

*'Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs...'* (Fil. 3:14)(NBV).

Passie (3).

Albert Schweitzer zei: 'Succes is niet de sleutel tot geluk, geluk is de sleutel tot succes. Als je houdt van wat je doet zal je succesvol zijn.' Als je ergens passie voor voelt en je zelf toestaat het na te streven, heb je meer kans van slagen in het leven. De meerderheid van de mensen in de wereld volgt hun passie niet, met als gevolg dat ze gefrustreerd en ongelukkig zijn. En je kunt het zien aan de manier waarop zij hun leven leiden. Uitgever Malcolm Forbes zei: 'De grootste fout die mensen in het leven maken is dat ze niet proberen hun brood te verdienen met datgene waarvan ze genieten.' Als gevolg daarvan ondergaan ze gewoon hun werkzame leven in plaats van er het meeste uit te halen. Ze leven voor het weekend. Ze proberen om het uit te houden tot aan hun pensioen. Dat is jammer, want je kans op succes is recht evenredig met de mate van plezier die je haalt uit wat je doet. Tommy Lasorda, manager van de Los Angeles Dodgers, zei: 'De beste dag van mijn leven is wanneer ik leidde bij een gewonnen wedstrijd. En de tweede beste dag van mijn leven is wanneer ik leidde bij een verloren wedstrijd.' Met andere woorden, elke dag dat hij betrokken was bij een wedstrijd was een dag dat hij zijn droom uitleefde. En jij? Dromen komen uit wanneer gaven worden aangewakkerd met passie. Het beste loopbaanadvies dat je ooit zal ontvangen is je door God gegeven passie te ontdekken en te volgen. Logan Pearsall Smith zei: 'Er zijn twee dingen om naar te streven in het leven: ten eerste, om te krijgen wat je wilt, en ten tweede, om ervan te genieten. Alleen de wijzen onder ons bereiken het tweede.' Ga dus recht op je doel af.

**Zondag 5 januari**

*'Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan...' (Jer. 1:8)(NBV).*

Voel je je onzeker (1).

Jeremia schrijft: 'De Heer richtte zich tot mij: 'Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.' Ik riep: 'Nee, Heer, mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.' Maar de Heer antwoordde: 'Zeg niet: "Ik ben te jong." Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden - spreekt de Heer.' En de Heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij: 'Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. Nu, op deze dag, geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten... zo snel laat ik mijn woorden uitkomen' (v. 4-12). Lijkt de taak waartoe je geroepen bent je te groot? In je eentje is dat ook zo, maar niet wanneer je God erbij betreft! Je werkt niet in je eentje, God is met je. Of het nu gaat om afbreken of opbouwen, Degene die je geroepen heeft zal je toerusten, bekrachtigen en succes geven. Hij heeft geen fout gemaakt toen hij jou uitkoos. Misschien zeg jij: 'Had ik maar het onderwijs, het talent en de ervaring van die en die gehad.' Als God hen had gewild, had hij hen wel gekozen. Maar hij heeft jou gekozen. Wees gewoon jezelf, vertrouw God en alles zal je goed gaan.