

Maandag 6 januari

‘Maak je gereed en zeg hun alles wat ik je opdraag’ (Jer. 1:17)(NBV).

Voel je je onzeker (2)?

Schaam je je over je afkomst? Jeremia wel. Hij begint zijn boek met een opsomming van de goede mensen en slechte mensen uit zijn tijd. Maar weet je, komen we niet allemaal uit een minder-dan-perfecte genenpoel? Zijn we niet allemaal maar een samenraapsel? Dus wat te doen? Leer van degenen die het op de verkeerde manier deden en volg degenen die het op de juiste manier deden. Ontdek het doel waarvoor God je op aarde gezet heeft, en vervul het. Houd de fakkel fel brandend, geef hem dan over aan de volgende loper. Probeer sterk te eindigen om je ‘goed gedaan, goede en getrouwe dienstknecht’ te horen! De woorden die je spreekt beïnvloeden niet alleen anderen, maar ook jouzelf. Toen Jeremia tegen God zei dat hij niet de juiste leeftijd had, zei God: ‘Zeg dat niet!’ Toen hij klaagde dat hij geen begenadigd spreker was, zei God: ‘Zeg dat niet!’ Toen hij de grootte van de tegenstand zag begaven zijn knieën het, maar God zei: ‘Jij, Jeremia, maak je gereed en zeg hun alles wat ik je opdraag. Laat je door hen geen angst aanjagen, anders zal ik jou angst aanjagen in hun bijzijn. Ik maak je nu tot een vestingstad en een ijzeren zuil, tot een bronzen muur om stand te houden tegen het hele land: de koningen en leiders van Juda, de priesters en het volk. Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan, want ik zal je terzijde staan en je redden - spreekt de Heer’ (v.17-19). En God beloofde niet alleen om bij Jeremia te zijn; hij heeft ook beloofd om bij jou te zijn.

Dinsdag 7 januari

‘En de Heer... zei tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond’ (Jer. 1:9)(NBV).

Voel je je onzeker (3)?

De mensen die God roept voelen zich aanvankelijk meestal slecht toegerust en onzeker. Maar bedenk wel dat als jij opsprong en zei: ‘Geen probleem, Heer, dat doe ik wel even,’ hij je niet eens zou roepen. Denk je dat teveel fouten hebt gemaakt? Iedereen struikelt wel eens, de winnaars zijn juist degenen die weer opkrabbelen! ‘Wie de Heer welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred. Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen, want de Heer richt hem op’ (Ps. 37:23-24). Toen Jeremia tegen God zei dat hij noch de benodigde competentie noch het vertrouwen had om het werk te doen, zei God tegen hem wat hij tegen ons zegt: 1) Je gaat niet in je eigen autoriteit. ‘Richt je tot iedereen naar wie ik je zend...’ (Jer. 1:7). Door wie word jij gestuurd, gesponsord en ondersteund? Door God! Wat wil je nog meer? 2) Het is niet jouw boodschap. ‘... zeg alles wat ik je opdraag’ (v. 7). Pijnig jezelf niet, zoek geen compromissen, kom niet aanzetten met argumenten of excuses. Zeg gewoon wat God zei dat je moest zeggen en hij doet de rest: ‘zo... laat ik mijn woorden uitkomen’ (v. 12). 3) Wanneer God je aanraakt, ben je gekwalificeerd. ‘En de Heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij: ‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond’ (v. 9). Wees jezelf, iemand anders kun je niet zijn! Je bent niet wie anderen zeggen dat je bent, je bent wie God zegt dat je bent! Dus kun je doen wat God zegt dat je kunt doen. Zorg dan ook dat je op één lijn zit met God.

Woensdag 8 januari

'Uw woord is de waarheid' (Joh. 17:17)(NBV).

Waarom je op Gods Woord kunt vertrouwen (1).

Waar moet je heen om kracht te vinden wanneer je met je rug tegen de muur staat? Waar kun je naartoe om een betrouwbaar kompas te vinden in een wirwar van morele en ethische vragen? Iemand schrijft: 'Er kan geen betrouwbaarder gezag zijn dan Gods Woord. Deze tijdloze, betrouwbare bron bevat de sleutel die de mysteries van het leven ontsluit. Alleen Gods Woord biedt ons de schuilplaats die we nodig hebben in tijden van storm. Waarom geldt het als onze ultieme autoriteit? 1) Gods Woord is de Waarheid. Toen Jezus tot de Vader bad, zei hij: 'Uw woord is de waarheid.' Echte waarheid kun je vertrouwen, die zal nooit verschrompelen, verzuren, averechts werken of misleiden. Dat is waar de Bijbel over gaat. De Bijbel voorziet ons voortdurend van de nodige steun. 2) Gods Boek is Gods stem. Paulus schrijft: '... dat u zijn woord... niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar... als het woord van God dat ook werkzaam is in u, die gelooft' (1 Tess. 2:13). Zie het zo: als de Heer terug zou komen op aarde en zou spreken, zou zijn boodschap precies aansluiten bij wat je aantreft in de Schrift - zijn mening en advies, zijn opdrachten, verlangens en waarschuwingen. Wanneer je vertrouwt op Gods stem heb je een vast fundament en een waarheid die je kunt vertrouwen. Ook heb je kracht die nieuw leven schenkt en genade vrijmaakt waardoor je kunt groeien in geloof en toewijding. 3) Gods Woord blijft bestaan. Op aarde zijn vandaag de dag slechts twee dingen eeuwig: mensen en Gods Woord. Al het andere zal uiteindelijk worden verbrand, dingen die we op de plank zetten, dingen die we inlijsten, trofeeën en frutsels die we oppoetsen en waarmee we graag pronken - uiteindelijk allemaal op weg naar het vuur (2 Petr. 3:7, 10-12). Maar Gods Boek 'blijft eeuwig bestaan' (1 Petr. 1:25).

Donderdag 9 januari

'... het woord van God dat ook werkzaam is in u...' (1 Tess. 2:13)(NBV).

Waarom je op Gods Woord kunt vertrouwen (2).

Nog twee opmerkingen hierover: 1) Gods Woord is geïnspireerd. Chuck Swindoll schrijft: 'We hebben geen probleem met de Gever van de waarheid, maar werd de waarheid zelf geen geweld aangedaan toen God die liet doorgeven door zondige mensen? Dit is het perfecte moment om de begrippen openbaring, inspiratie en verlichting naar voren te brengen. Openbaring vond plaats toen God zijn waarheid gaf, inspiratie toen schrijvers die ontvingen en vastlegden, en verlichting wanneer wij die begrijpen en toepassen. Je vertrouwen in de Bijbel is direct gerelateerd aan je vertrouwen in de inspiratie ervan. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat hij foutloos en betrouwbaar is? Paulus biedt hulp en beantwoordt deze vraag als volgt: 'Elke schrifttekst is door God geïnspireerd... om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzzaam leven' (2 Tim. 3:16). Toen God zijn waarheid aan menselijke schrijvers openbaarde, ademde hij zijn Woord uit. Wanneer wij een brief dicteren, 'ademen we een boodschap uit' en iemand anders typt hem. Dus schreven de schrijvers alleen maar op wat ze gedictieerd kregen? Wel, als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan besef je dat Petrus niet klinkt als Johannes. Dat Johannes niet klinkt als David. Op de een of andere manier bleef de persoonlijkheid van elke schrijver behouden zonder dat de tekst geweld werd aangedaan. Dat sluit het idee van domweg dicteren uit. Petrus zegt dat: '... geen

Het Woord voor Vandaag – week 02

enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest' (2 Petr.1:20-21). Daar heb je je antwoord op die vraag! 2) Gods Woord houdt je overeind. In chaotische situaties geeft Gods Woord je stabiliteit. Geen enkele andere raadgever helpt je volhouden op de lange duur. Geen enkele andere waarheid zal je helpen stand te houden in stormen van twijfel en onzekerheid. Geen enkele andere werkelijkheid zal je de kracht schenken die je dagelijks nodig hebt.

Vrijdag 10 januari

'... zo vervliegt een ongegronde vloek' (Spr. 26:2)(NBV).

Bid een gebed van bevrijding.

Schrijfster Stormie Omartian groeide op met een moeder die haar vertelde dat ze waardeloos was. Ze sloot Stormie op in een kast omdat ze er niet tegen kon om 'het gezicht van haar dochter te zien'! Stormie schrijft: 'Ik ben opgevoed door een geesteszieke moeder en haar gedrag zadelde me op met schuldgevoelens, hopeloosheid, hulpeloosheid en diepe emotionele pijn. Tegen de tijd dat ik een jonge vrouw was, zat ik nog steeds opgesloten - alleen waren de grenzen toen emotioneel en niet fysiek - een diepe, altijd aanwezige pijn die tot uitdrukking kwam in zelfvernietiging en verlamme angsten. Jaren later (met hulp van een christelijke counselor) leerde ik dat een onverzoenlijke houding die zo diep geworteld zat als de mijne, laag voor laag moet worden ontrafeld. Op een dag voelde ik me geleid om te bidden: 'Heer, leer mij mijn moeder door uw ogen zien.' Meteen had ik een visioen van haar als een mooie, vrolijke, begaafde vrouw zonder enige gelijkenis met de persoon die ik kende. Ik zag haar zoals God haar bedoeld had, niet zoals ze geworden was. Wat een openbaring! In een oogwenk paste ik de stukjes van haar verleden bij elkaar - haar moeders tragische dood, de zelfmoord van haar geliefde oom en pleegvader, haar gevoelens van verlatenheid, schuld, bitterheid en onverzoenlijkheid. Het aanraken van het hart van God bracht zoveel vergeving dat ik geen slechte gevoelens meer koesterde toen ze stierf. Sterker nog, hoe meer ik haar vergaf, hoe meer goede herinneringen God me gaf. Mensen zijn vaak zoals ze zijn omdat het leven hen zo gevormd heeft, en alleen God kent hun geschiedenis. Om te kunnen genieten van alles wat God voor je heeft, is het goed om te bidden voor een stuk bevrijding en het verleden los te laten.' Pas dan kun je verder gaan.

Zaterdag 11 januari

'... iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen...' (Luc. 12:15)(NBV).

Hoeveel is genoeg (1)?

Wat betekent 'het goede leven' voor je? De snelste auto? Het grootste huis? De nieuwste kleren en de meest prestigieuze baan? Gods concept is heel anders. Jezus zei: '... hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen.' G.K. Chesterton zei: 'Er zijn twee manieren om te zorgen dat je genoeg krijgt. De ene is om steeds meer te verzamelen. De andere is om steeds minder te verlangen.' Aleksandr Solzjenitsyn ontdekte deze waarheid in een Sovjet gevangenis toen hem zijn vrijheid, zijn vrienden, zijn huis en zijn boeken werden afgenomen. Na maanden van eenzaamheid in Antarctica schreef admiraal Richard Byrd: 'Ik ben aan het leren dat een mens ten diepste kan leven zonder

massa's spullen.' Geweldig als je zover komt! Harold Sala schrijft: 'Mensen zijn vandaag de dag als nooit tevoren bezeten door dat we meer nodig hebben om gelukkig te zijn. Hebben we eenmaal wat we denken nodig te hebben, dan worden we al snel ongelukkig omdat er een model uitkomt met nog meer toeters en bellen. Het kost veel minder dan we denken om geluk te ontdekken als het van binnenuit komt en we loskomen van de spullen die ons leven in een wurggreep houden.' Maar hoeveel is genoeg? Tegen de rijke jongeling die met die vraag worstelde, zei Jezus: '... verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij' (Matt. 19:21). Bepaald niet het antwoord dat hij verwacht had! Betekent het dat God erop tegen is dat je geld hebt? Nee, hij is alleen maar tegen alles wat zijn plaats inneemt in je leven! Hij weet dat 'waar je schat is, daar ook je hart zal zijn' (Matt. 6:21).

Zondag 12 januari

'Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden'
(Luc. 12:31)(NBV).

Hoeveel is genoeg (2)?

Op welk moment wordt behoefte hebzucht? Iemand schrijft: 'Zelden wordt iemand wakker en zegt: 'Ik heb voor mezelf geleefd. Ik ga mijn luxe auto en mooie jacht verkopen en in een achterbuurt wonen om met de armen te werken.' God gaat met ieder van ons individueel om. Wat goed kan zijn voor de een, is niet per se goed voor de ander. Toen voorganger Renny Scott met dit probleem begon te worstelen zei hij: 'Ik kon gewoon niet goed omgaan met de spanning van het leven in een rustige Vinexwijk, terwijl om me heen een hel van honger en armoede woedde.' Hij ging naar Afrika met World Vision en dat was het begin van zijn betrokkenheid bij noden van anderen. Vervolgens verhuisde hij naar de binnenstad. Dat was de tweede stap. Daar startte hij een kerk van 50 mensen die bij elkaar kwamen in een schoolcafetaria. Toen een diaken voorstelde de hele zondagochtendcollecte aan de zending te geven, moest Scott wel even slikken. Zijn salaris zat daar ook bij! Uiteindelijk raakten hij en zijn vrouw gewend aan hun levensstijl en deden iets waartoe ik velen heb uitgedaagd: ga soberder leven en zeg: 'zoveel en niet meer,' en de rest is om weg te geven. De kleine gemeente groeide uit tot een groep van 1800 mensen die evenveel geld uitgaf aan gebouwen als aan zendingsprojecten. Momenteel zijn ze de uitdaging aangegaan daklozen te helpen bij het vinden van betaalbare huisvesting. Scott zei: 'Ik moest een pas op de plaats maken en mezelf afvragen wat ik zou willen doen als Christus vandaag zou terugkomen. En ik merkte dat ik antwoordde met de woorden van Matteüs hoofdstuk 24 en 25 - om mijn talenten niet te laten liggen en ze te investeren daar waar het nodig was.'