

Maandag 13 januari

'Daniël nu nam zich in zijn hart voor...' (Dan. 1:8)(HSV).

Zelfgenoegzaam of toegewijd?

'Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning...' Daniël had de zaak geregeld voordat de uitdaging daar was. Jozef had ook zijn waarden bepaald. En was dus in staat om nee te zeggen tegen de vrouw van Potifar. De drie Hebreeuwse mannen wisten wat ze zouden doen, brandende oven of niet: 'Als het moet, kan onze God... ons verlossen. En zo niet, het zij u bekend... dat wij uw goden niet zullen vereren' (Dan. 3:17-18)(HSV). Wat geloof jij over God? Als jij denkt dat hij je zou kunnen laten vallen, zal je je nooit helemaal aan hem toewijden. Toewijding is een proces! Je kunt geen grote toezeggingen doen zolang je niet eerst kleine gedaan hebt. De drie Hebreeuwse mannen zeiden eerst nee tegen het voedsel van de koning, later waren ze in staat om nee te zeggen tegen het vereren van zijn afgoden. Dat soort geloof heb je niet van het ene moment op het andere. De meesten van ons kunnen terugkijken en een moment aanwijzen waarop ons leven ingrijpend veranderde. Op een gegeven moment waren we er klaar voor en hebben we een keuze gemaakt die ons vanaf dat moment verder zou beïnvloeden. Maar voordat je je echt ergens aan kunt toewijden moet je drie problemen overwinnen. 1) Het probleem van zekerheid: onzekere mensen zijn bang om risico's te nemen. Ze hebben een 'plan B' voor het geval dat God hen niet te hulp schiet. Ze steunen eerder op zichzelf dan op hem. 2) Het probleem van succes. Heb je al eerder succes behaald, dan wil je dat behouden. Je wilt dat mensen goed over je blijven denken, dus ga je defensief leven. 3) Het probleem van tevredenheid. De lauwe gemeente van Laodicea zei dat ze rijk was en niets meer nodig had (zie Openb. 3:17). Het kan dus geen kwaad jezelf eens af te vragen of je zelfgenoegzaam bent of toegewijd.

Dinsdag 14 januari

'Mijn tijden zijn in uw hand...' (Ps. 31:15)(NKG).

Leren wachten.

De psalmist schrijft: 'Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand...' (v.14-15)(NKG). In je wandel met God zal je merken dat je meer tijd doorbrengt met wachten dan met ontvangen. En ontvang je eenmaal waarop je wacht, dan ga je weer op iets anders wachten! Dus als je niet leert om met vreugde te wachten, raak je gefrustreerd. Paulus schrijft: 'Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is [te zijner tijd]' (Gal. 6:9). 'Te zijner tijd' is wanneer God weet dat de tijd rijp is, niet wanneer jij dat denkt. God heeft een vastgestelde tijd om dingen in je leven voor elkaar te krijgen, dus je kunt net zo goed tot rust komen en wachten, want dat is wanneer het zal gebeuren en niet eerder. God weet wat je nodig hebt, wanneer je het nodig hebt en hoe het naar je toe te brengen. En wat moet je doen terwijl je wacht? Op hem vertrouwen! Een bijbelleraar schrijft: 'God heeft mij geleerd om het leven te blijven leiden dat ik nu heb, terwijl ik intussen wacht op de dingen die in mijn hart staan te gebeuren. We raken zo gefocust op het proberen het volgende geboren te laten worden dat we niet genieten van wat we nu hebben, noch ons erom bekommeren. Ik kreeg van God een visioen tien jaar voordat ik dit in vervulling zag gaan. Ik denk dat ik in die jaren veel vreugde ben misgelopen doordat ik het wilde laten gebeuren buiten Gods timing om. Leer te genieten van waar je bent terwijl je wacht om te komen waar je wilt zijn.'

Woensdag 15 januari

*‘Want de Heer onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten’
(1 Kron. 28:9)(NBV).*

Een geestelijke check-up (1).

De psalmist bad: ‘Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is’ (Ps.139:23-24). Als je verstandig bent, laat je je af en toe eens nakijken door je huisarts. Zo ga je ook naar God voor reguliere geestelijke controles. Op welke gebieden? 1) Je verlossing. ‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen’ (2 Kor. 5:17). Was er ooit een moment in je leven waarop je berouw hebt getoond over je zonden en je vertrouwen in Jezus hebt gesteld om je te redden? Heb je je aan hem overgegeven en hem tot Heer van je leven gemaakt? 2) Je geestelijk leven. ‘Hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is hij in mijn gedachten’ (Ps.119:97). ‘Uw woord is volkomen zuiver, uw dienaar heeft het lief’ (v. 140). Lees en mediteer je dagelijks in Gods Woord? Heb je regelmatig zinvolle momenten met God? Probeer je de bijbelse principes toe te passen op elke situatie waar je je in bevindt? 3) Je nederigheid. God zegt dat hij ‘in hoogheid en heiligheid zal tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt’ (Jes. 57:15). Heb je het snel in de gaten wanneer je gezondigd hebt en ben je het dan met God eens? Geef je snel toe aan anderen wanneer je het fout hebt? Kun je blij zijn met successen van anderen, zelfs al merkt niemand de jouwe op? Acht je de ander hoger dan jezelf (Rom. 12:10)? Leef jij met een gevoel van afhankelijkheid van God?

Donderdag 16 januari

‘Ik, de Heer, ben het die het hart doorgrondt...’ (Jer. 17:10)(NBV).

Een geestelijke check-up (2).

Hoe doe je het als het gaat om: 1) Gehoorzaamheid. ‘Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben: dat zou u zeker niet ten goede komen’ (Hebr.13:17). Geef jij altijd gehoor aan de dingen die God van je vraagt? Stel jij je onder de leiding van degenen die God boven je geplaatst heeft? Bid je voor hen en dank je God voor wat zij in jouw leven investeren? 2) Een zuiver hart. ‘Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet’ (1 Joh.1:8-9). Belijd jij je zonden specifiek en noem je ze bij naam? Neem jij je voor om je zonden te verzaken op het moment dat God ze aan je laat zien? Hoe zit het met de gebieden in je leven die je nog niet hebt overgegeven? Ben je bereid om alle zonde op te geven voor God? 3) Een zuiver geweten. ‘Daarom tracht ook ik steeds mijn geweten zuiver te houden tegenover God en de mensen’ (Hand. 24:16). Vraag je vergeving aan degenen die je hebt beledigd? Is je geweten zuiver voor God en mensen? 4) Vertrouwelijke omgang met God. ‘... als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil’ (1 Joh. 3:21-22). Ben je verder gekomen dan alleen maar ‘goed of fout’ en heb je jezelf afgevraagd: ‘Hoe zal dit mijn vertrouwelijke omgang met God beïnvloeden?’

Vrijdag 17 januari

'God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen' (Rom. 8:27)(NBV).

Een geestelijke check-up (3).

Een geestelijk zelfonderzoek betekent het onderzoeken van dingen als: 1) Prioriteiten. 'Zoek liever eerst het koninkrijk van God... dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden' (Matt. 6:33). Leg jij je agenda ter goedkeuring voor aan God? Laat je bankrekening zien dat God bovenaan staat bij je financiële beslissingen? 2) Waarden. 'U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God... Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld' (Kol. 3:3,12). Houd je van waar God van houdt en haat je wat God haat? Acht je hoog wat hij hoog acht? Worden je verlangens en doelen beheerst door Gods Woord? 3) Offervaardigheid. '... alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen... Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden...' (Fil. 3:8-10). Heb jij je volledig overgegeven aan God? Is er iets dat je meer waarde toekent dan hem? Als dat het geval is, bid dan: 'Vader, vergeef me dat ik de controle over mijn leven weer in handen heb genomen. Ik kom voor u en geef me over, ik heb berouw en vraag u om mij te reinigen. Vernieuw mij en vul mij met uw Geest. Ik doe afstand van mijn egoïstische manier van leven en maak u tot Heer van mijn leven. U zei dat u liever had dat ik heet of koud was dan lauw. Steek vandaag een vuur in mij aan dat zo helder zal branden dat anderen naar u toegetrokken zullen worden.'

Zaterdag 18 januari

'Maar hij kende hun gedachten...' (Luc. 11:17)(NBV).

Een geestelijke check-up (4).

Wil een geestelijk zelfonderzoek effectief zijn dan moet je ook de volgende gebieden erin betrekken: 1) Vergeving. 'Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam' (Kol. 3:13-15). Vergeef jij snel als men jou pijn heeft gedaan? Probeer je conflicten zo snel mogelijk op te lossen? Koester je wrok? 2) Zielen winnen. 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te... leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb...' (Matt. 28:19-20). Voel jij een last voor verloren zielen? Grijp je elke kans om je geloof te delen? Laat je leven zien wat je lippen zeggen? 3) Gebed. 'Zie uit naar de Heer en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid' (1 Kron.16:11). Bid jij regelmatig? Bid je trouw voor de noden van anderen? Heb je geleerd in geloof te bidden, staand op Gods Woord en hem gelovend voor grote dingen? Zie je de resultaten van je gebedsleven? Heeft je gebedsleven geleid tot een diepere intimiteit met de Heer? Als diepgaande verandering, groei in je geestelijke wandel en de ontwikkeling van een christelijk (op Christus lijkend) karakter jou ernst is, breng dan vandaag tijd door met de Heer en zeg: 'Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt... en leid mij over de weg die eeuwig is' (Ps.139:23-24).

Zondag 19 januari

'... u moet beseffen dat het de Heer, uw God, is die u in staat stelt om die welvaart te verwerven' (Deut. 8:18)(NBV).

Zoek God - geen goed!

[God] zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat' (Ps. 84:11)(HSV). Maar het is belangrijk om hem te erkennen als de bron van al je zegeningen. En hierin schieten we nogal eens tekort! Laten we eerlijk zijn, meer is niet altijd beter. In feite vermindert je afhankelijkheid van God naarmate je afhankelijkheid van dingen toeneemt. Daarom ontmoedigde de Levitische Wet het bouwen van een groot rijk. In het Oude Testament moesten leningen aan de armen renteloos zijn (Ex. 22:25); moesten uitstaande schulden om de zeven jaar worden kwijtgescholden (Deut.15:1-2); moesten slaven worden vrijgelaten en de middelen krijgen om opnieuw te beginnen (Deut.15:12-14); moest verpande grond door familie worden gelost (Lev. 25:25) en moest onroerend goed dat was verkocht, verloren en niet gelost, worden teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar (Lev. 25:14-17). Waarom? Omdat God wilde dat zijn volk afhankelijk was van hem en niet van bezittingen. Dus waarschuwde hij hen: '... wanneer uw hele bezit toeneemt... zou u bij uzelf kunnen denken: al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven. Nee, u moet beseffen dat het de Heer, uw God, is die u in staat stelt om die welvaart te verwerven' (Deut. 8:13-18). Gods principes zijn niet veranderd. Andy Stanley wijst erop dat een lijst van do's en don'ts is als een man die je de weg wijst. Als hij je een kaart geeft, richt je je op die kaart, maar wanneer je de man volgt, richt je je op hem. De Bijbel zegt niet dat God een beloner is voor wie ernstig op zoek is naar dingen. Nee, de Bijbel zegt: 'Hij is een beloner is voor wie ernstig op zoek zijn naar hem' (Hebr.11:6)(NBG). Kortom: als je steunt op iets anders dan op God, blijft het worstelen. 'Wees daarom niet bezorgd, je hemelse Vader weet wel wat je allemaal nodig hebt en dat zal je erbij gegeven worden (zie Matt. 6:31-33).