

Maandag 27 januari

'Nooit zal ik u afvallen...' (Hebr. 13:5)(NBV).

Single.

Colleen Alden schrijft: 'Ik ben alleenstaand. Het soort kameraadschap waarnaar ik snak heb ik niet. Dit gevoel zet me ertoe aan om God te zoeken. Waarom ben ik vrijgezel terwijl ik ernaar verlang om lief te hebben en bemind te worden? Hoewel het zinloos is om vanuit ons beperkte begrip Gods plannen te bekritisieren, is het wel nuttig om een glimp op te vangen van wat hij in mij aan het creëren is: *Moed*: elke avond naar huis gaan naar iemand die in mij gelooft, kan het makkelijker maken de confrontatie aan te gaan met de akelige delen van het leven. Het single-zijn dwingt me om op God te steunen, om een onzekere toekomst onder ogen te zien zonder angst. Psalm 27:1 zegt: 'De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben' (HSV). Hij is mijn beschermer, onderhouder en Redder, of ik nu een man heb of niet. *Geloof*: Paulus heeft gezegd dat we genoeg moeten nemen met wat we hebben. God zal ons nooit afvallen (zie Hebr. 13:5). Geloof ik dat hij het 't beste weet, zelfs als het pijn doet en ik het niet begrijp? Wanneer de eenzaamheid ons teveel wordt en we denken het niet meer aan te kunnen, laten we het dan uitroepen naar Jezus. Hij is 'gebroken mensen nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen' (Ps. 34:18). Hij weet wat het is om naar iets te verlangen. Hij verlangde eeuwenlang naar de genegenheid van zijn dierbaren. *Authenticiteit*: eens in de zoveel tijd is er wel eens een man die me boeit. Dan gebeurt er iets gekks. Hoe geïnteresseerder ik raak, hoe meer ik iemand anders word. De oude angsten komen terug. Ben ik wel knap genoeg? Slank genoeg? Charmant en spraakzaam genoeg? Maar God heeft me gemaakt zoals ik ben en jaren van single zijn hebben me laten leren ontdekken wie deze vrouw is. Ik ben liever single dan samen met iemand die wil dat ik iemand anders ben.'

Dinsdag 28 januari

'De liefde zal nooit vergaan' (1 Kor. 13:8)(NBV).

Liefde laten stromen.

Het vormen van een negatieve mening op basis van uiterlijk duurt minder dan twintig seconden. Zoals Thelma Wells zegt: 'Wanneer iemand er niet zo uitziet als jij, niet zo klinkt, niet zo handen schudt of niet zo denkt, dan doe je het al gauw. Maar Johannes zegt: '... iemand kan onmogelijk God... liefhebben als hij de ander... niet liefheeft (1 Joh. 4:20). Je kunt God niet liefhebben als je slechte gevoelens hebt ten opzichte van anderen. We zijn meer dan vlees en bloed - we zijn geestelijke wezens - en onze door God gegeven gaven, karakters, waarden, intellectuele vermogen en passies zijn de basis van wie we zijn, niet onze lengte, ons gewicht, onze maniertjes, haarkleur en leeftijd. Wanneer we ons realiseren dat God van ons houdt, ondanks hoe we soms zijn of doen, wordt het gemakkelijker om anderen lief te hebben. Wanneer we ons realiseren dat onze negatieve gevoelens ten opzichte van anderen onze liefde voor God in de weg staan, wordt het gemakkelijker om lief te hebben. En wanneer we in contact staan met onze Schepper en hem vragen om ons zijn ogen en hart te geven, wordt het gemakkelijker om lief te hebben. Jezus zei: 'Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben. Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben' (Luc. 6:32). Oké, van sommige mensen is het lastig houden, maar wanneer je de moeilijke keuze maakt om ze toch lief te hebben, zijn de beloningen altijd de moeite waard.' De Bijbel zegt dat de liefde

Het Woord voor Vandaag – week 05

nooit zal vergaan, en wanneer je weigert om lief te hebben loop je het beste van God mis. Een bijbelleraar zegt: 'Mis deze kans niet. God is liefde en wanneer jij liefde schenkt, geef je God de vrije hand en wordt hij verantwoordelijk voor de uitkomst. Laat op elk moment in elke situatie, in elk gebed en in elke gedachte liefde stromen. Het werkt versterkend en verdrijft angst. Het is de enige oplossing die altijd werkt.'

Woensdag 29 januari

'De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart' (1 Sam. 16:7)(NBV).

Gods mening zoeken (1).

Davids vader vond niet dat zijn zoon voldeed aan de eisen om Israëls volgende koning te worden. Dus toen Samuël kwam zoeken naar een opvolger voor koning Saul presenteerde hij zijn oudste zoon Eliab, die generaal was in het leger. Samuël was onder de indruk. Toen hij Eliab zag dacht hij: 'Hij die daar klaarstaat is vast en zeker degene die de Heer wil zalven. Maar de Heer zei tegen Samuel: 'Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart' (v. 6-7). Als het om je levensroeping gaat telt er maar een mening - die van God! Wilde David zijn bestemming bereiken, dan moest hij zich niets aantrekken van wat zijn familie van hem vond. Iemand schrijft: 'Elke keer wanneer je ziet dat mensen op middelbare leeftijd een carrièreswitch willen maken, kun je er bijna zeker van zijn dat ze iemand anders droom hadden nageleefd en de weg waren kwijt geraakt.' Joseph Brodsky, Nobelprijswinnaar voor de literatuur, merkte op: 'Iemands taak bestaat in de eerste plaats uit het onder de knie krijgen van een leven dat van hem zelf is en niet is opgelegd of voorgeschreven van buitenaf, hoe nobel dat misschien ook lijkt. We hebben allemaal maar één leven gekregen en we weten heel goed hoe het allemaal eindigt. Het zou jammer zijn om deze ene kans te verspillen aan het uiterlijk of de ervaring van een ander.' Het is nog niet te laat om te worden wat God wil dat je bent en om te doen wat hij wil dat je doet. Als jij de droom van iemand anders hebt uitgeleefd, vraag God dan om een droom van je zelf en hij zal het je geven.

Donderdag 30 januari

'Sta niemand toe dat hij... op je neerkijkt' (1 Tim. 4:12)(NBV).

Gods mening zoeken (2).

Je kunt het proberen, maar je zal nooit een droom realiseren die niet van jezelf is. Denk eens na over je persoonlijke geschiedenis. Hoe zijn jouw plannen, doelen en verlangens door anderen beïnvloed? Is het mogelijk dat je dromen het resultaat zijn van wie je ouders denken dat je bent? Van wie anderen denken dat je bent? Van wie je zou willen dat je was? Of zijn ze het resultaat zijn van wie je werkelijk bent en van zoals God jou bedoelde? Pas als je dit op een rijtje hebt gezet, zal je het leven leiden zoals God het voor jou bedoeld heeft. Wanneer een droom juist is voor jou en jij de juiste persoon bent voor de droom, kunnen de twee niet van elkaar gescheiden worden. T.S. Eliot zei: 'Wat je ook denkt, zorg ervoor dat het is wat jij denkt; wat je ook wilt, zorg ervoor dat het is wat jij wilt.' Paulus zei tegen Timoteüs: 'Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt.' Blijkbaar vonden bepaalde mensen in de vroege kerk dat Timoteüs te jong en onervaren was voor het leiderschap. Maar Paulus dacht er anders over en God ook. Cecil G. Osborne schrijft: 'Het jonge kind heeft geen duidelijk beeld

Het Woord voor Vandaag – week 05

van zichzelf. Het ziet zichzelf alleen maar in de spiegel van wat zijn ouders van hem vinden. Een kind dat herhaaldelijk verteld is dat hij niet deugt, of lui is, of nietswaardig, of dom, of verlegen, of onhandig, zal de neiging hebben om te handelen naar het beeld dat de ouder of een andere gezagsdrager hem gegeven heeft.' Laat God, en alleen God, je vertellen wie je bent en wat je moet doen. Zorg dat je weet wat zijn mening is, want uiteindelijk is die de enige die telt!

Vrijdag 31 januari

'Daarom wordt die plaats Baäl-Perasim genoemd' (1 Kron. 14:11)(NBV).

Heb je een doorbraak nodig?

'De hele vallei van Refaïm stond al vol Filistijnen. David wendde zich tot God en vroeg: 'Zal ik de Filistijnen aanvallen? Zult u ze aan mij uitleveren?' De Heer antwoordde: 'Ga op hen af! Ik zal de Filistijnen aan je uitleveren.' Ze trokken op naar Baäl-Perasim. Daar versloeg David hen, en hij sprak de woorden: 'God is door mijn toedoen door de vijandelijke linies gebroken zoals plotseling opkomend water zich een baan breekt.' Daarom wordt die plaats Baäl-Perasim [doorbraak] genoemd' (v. 9-11). Om een doorbraak te krijgen in je leven moet je doen wat David deed: 1) Hij herinnerde zich dat 'de Heer hem had aangesteld als vorst' (1 Kron. 14:2). Je moet niet vergeten wie jou riep en wiens geest in jou woont. God riep David en hij heeft jou ook geroepen. Wanneer je dat weet, zal je niet toelaten dat de vijand je omlaaghaalt of met je solt. 2) Hij raadpleegde de Heer: 'Zal ik de Filistijnen aanvallen' (v.10)? Heb je er met de Heer over gesproken? God reageert niet op je behoefte, hij reageert op je gehoorzaamheid. Wanneer jij hem hebt gehoorzaamd, zal je winnen. 3) Hij gaf God de eer: God is erdoorheen gebroken (zie v. 11). Soms God zal het voor je doen, andere keren zal hij het door jou heen doen. Dat is waarom je van hem moet horen voordat je een stap zet. Jij kunt Gods deel niet doen en hij zal jouw deel niet doen. Het is niet alleen een kwestie van 'zomaar iets doen', het is een kwestie van doen wat God je vertelt om te doen! Wanneer je dat doet, krijg je een doorbraak.

Zaterdag 1 februari

Benaja... toen het sneeuwde, liet zich in een put zakken en doodde daar een leeuw' (2 Sam. 23:20)(NBV).

Koudwatervreesmoed.

Benaja was een van Koning Davids 'helden'. We lezen zijn cv: 'Benaja... was een dapper en krijgshaftig man... toen het sneeuwde, liet hij zich in een put zakken en doodde daar een leeuw.' Dat is wat je koudwatervreesmoed noemt. De grootste moed is moed getoond in het aangezicht van angst. Iemand zei eens: 'Moed is niet meer dan angst die zijn gebeden heeft opgezegd.' Wanneer je weet dat je duidelijk van God gehoord hebt, ben je op dat moment vol van geloof. Het geeft je ruggengraat. Maar zet je vervolgens een stáp in geloof, dan zie je leeuwen en beren op je pad. Stel dat dit niet werkt? Stel dat ik faal? Wat zullen de mensen zeggen? Plotseling heb je te maken met een aanval van 'stel dats'. Mark Twain zei: 'Moed is verzet tegen angst, beheersing van angst, niet afwezigheid van angst.' Je moet beslissen of je een strijder wilt worden of een lijder. Er is geen tussenweg. Wanneer je geconfronteerd wordt met een crisis (bijv. op het gebied van gezondheid, gezin of financiën), kies je er óf voor om op Gods Woord te staan en te strijden óf toe te geven aan bezorgdheid. Aan deze kant van de

hemel zullen we nooit helemaal begrijpen waarom slechte dingen gebeuren met goede mensen. Maar we weten wel dat God goed is - de hele tijd! Dus wanneer slechte dingen gebeuren zal je ofwel toegeven aan angst en daardoor je vrede en welzijn verliezen, ofwel een strijder worden die er gewapend met Gods Woord tegen in gaat. Wanneer angst dreigt om je geest te overspoelen, zeg dan resoluut met de psalmist: 'In mijn bangste uur vertrouw ik op u' (Ps. 56:3).

Zondag 2 februari

'Schrijf dit visioen op, grif het duidelijk in platen...' (Hab. 2:2)(NBV).

Schrijf je visie op.

John Maxwell schrijft: 'Als je droom vorm begint te krijgen, kan je in de verleiding komen om alvast je strategie te gaan ontwikkelen. Doe het nog niet. Geef eerst een gedetailleerde beschrijving van je droom. Laat je fantasie de vrije loop. Schrijf zo veel elementen of delen ervan op als je kunt. Stop niet voordat je meer hebt dan je denkt nodig te hebben. Bereken nu alles zoveel mogelijk. Maak het meetbaar. Zit er niet over in hoe je er komt. Wees moedig. Wees dapper. Droom groot! De volgende stap is om je droom bondig op te schrijven, verwacht niet het hele proces in één keer af te ronden. Voor de meeste mensen is dat niet mogelijk. Geef het in plaats daarvan de tijd. Misschien is een retraite een goed idee om het proces te starten. Als je jezelf een paar dagen lang kunt afzonderen van je gebruikelijke omgeving of routine, kun je het meeste werk gedaan krijgen. Trek anders een dag uit om te dromen en kom er dan de daaropvolgende weken af en toe een uur of wat op terug. Vergeet je doel niet: maak je droom zo duidelijk en specifiek mogelijk. Dan houd je hem jezelf voor zodat je hem elke dag kunt zien.' Een door God gegeven droom zal altijd groter zijn dan jijzelf. Jericho leek te groot voor Jozua. Goliat te groot voor David. Maar geen droom is groter dan God! Wees niet ongeduldig: 'Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is... wacht maar...' (v. 3). En raak niet ontmoedigd door de omstandigheden. 'Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan' (Ps. 27:13)(HSV). Vertrouw op God en zie je droom in vervulling gaan.