

**Maandag 24 februari**

*‘God heeft u de tocht door de woestijn laten maken... om te ontdekken wat er in uw hart leefde’ (Deut. 8:2)(NBV).*

Omgaan met tegenslag (2).

God leidde de Israëlieten door de woestijn ‘om te ontdekken wat er in hun hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet.’ Ze konden kiezen: óf ter plekke omkomen óf hem vertrouwen dat hij ze veilig naar het beloofde land zou leiden. Iemand schrijft: ‘Hoe vaak ben je tijdens je leven niet van koers veranderd in plaats van de test te doorstaan en via de taaie stukken bij de beloften van God te komen? Hij wil weten of jij de zegen die je aan de andere kant van de Jordaan te wachten staat, waard bent. Heb jij de moed om de uitdagingen aan te gaan of ga je terug en neem je genoegen met een tweede keus? Word je inderdaad geconfronteerd met een uitdaging die tussen jou en je belofte in staat, kijk dan voor een portie moed naar Jozua 1:9 en Daniël 10:19. Vraag God om je de moed te geven onder ogen te zien wat je ook maar verhindert om op te eisen wat God voor je bereid heeft.’ De Everglades in Florida zijn bezaaid met taaie, primitief ogende bomen die bekend staan als Caribische pijnbomen. Ze gedijen in een ruige omgeving, kunnen tegen langdurige perioden van droogte en tegen vuur en houden stand tijdens de hevigste orkanen. Meestal verschrompelen ze zelfs en sterven af als je ze in een gecultiveerde omgeving plant. Joni Eareckson Tada zegt: ‘Net als Caribische pijnbomen gedijen onze zielen in goede tijden vaak niet goed. Ons hart wordt zelfgenoegzaam, onze behoefte aan God wordt minder urgent, onze hoop op de hemel vervaagt en ons gebedsleven droogt op. In een prachtige omgeving waarin aan al onze behoeften wordt voorzien en we op onze wenken worden bediend, verschrompelt onze ziel. Af en toe hebben we gewoon een fikse storm of een vuurproef nodig, wil ons geloof verder rijpen.’

**Dinsdag 25 februari**

*‘... de werken die ik doe, zal [hij] ook doen...’ (Joh. 14:12)(HSV).*

Zoek een mentor. Word een mentor.

Jezus was de perfecte mentor. Hij zei tegen zijn discipelen: ‘De werken die ik doe zal hij ook doen.’ Als je ten volle wilt benutten wat God in jou gelegd heeft, vraag God dan om de juiste mentoren. Je komt altijd verder met een goede mentor die je coacht en je een zetje geeft. Sommige mentoren krijg je voor een korte tijd, anderen voor het leven. Je moet het verschil dus wel weten. Hoe herken je een mentor? Op acht manieren. Het credo van de ware mentor is dit: 1) Ik ben bereid tijd te steken in het opbouwen van een nauwe relatie met de leerling. 2) Ik wil geloven in wat de leerling in zijn mars heeft, hem wijzen op de spannende toekomst die ik voor hem zie. Ik wil de mogelijkheden voor zijn leven zichtbaar maken en verwoorden. 3) Ik ben bereid kwetsbaar en transparant te zijn voor de leerling, ik ben bereid om niet alleen mijn sterke punten en successen te delen, maar ook mijn zwakheden, mislukkingen, gebrokenheid en zonden. 4) Ik ben bereid om eerlijk te zijn, maar wil wel op een positieve manier de leerling te confronteren met zijn vergissingen, fouten en gebieden van onvolwassenheid. 5) Ik wil de leerling bijstaan in zijn beproevingen - zelfs als dat beproevingen zijn die hij aan zichzelf te wijten heeft als gevolg van onwetendheid of dwaling. 6) Ik wil de leerling helpen bij het bepalen van zijn doelen voor zijn geestelijk leven, zijn carrière of zijn bediening. Ook wil ik hem helpen zijn droom te dromen. 7) Ik ben bereid om objectief te evalueren hoe de leerling naar zijn doel toegroeit. 8) Boven alles wil ik trouw voorleven wat ik leer.

**Woensdag 26 februari**

*'... de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen' (Joh. 10:4)(NBV).*

Gods stem kennen.

Hier zijn zeven momenten waarop het heel belangrijk is om Gods stem te kennen. 1) Voor je ingaat op ideeën van anderen. Waarom? Omdat hun ideeën niet zijn geboden zijn. Doe geen toezeggingen zodat je met beloften blijft zitten die je niet kunt waarmaken. Je moet houden van mensen, maar je alleen laten leiden door Gods Geest. 2) Voor je naar de klachten van anderen luistert. Waarom? Omdat jij niet verantwoordelijk bent voor hun geluk. Jouw behoefte om mensen op te lappen om je zelf goed te voelen heet medeafhankelijkheid. Geef ze aan God! 3) Voor je de behoeften van anderen in overweging neemt. Waarom? Omdat zij worden gedreven door hun behoeften; jij zou alleen moeten worden gedreven door het plan van God. 4) Voor je reageert op verzoeken van anderen. Waarom? Omdat het goed is om de achterliggende redenen van hun verzoeken te kennen. Check de bodem voor je je zaad inzaait. 5) Voor je je droom met anderen deelt. Waarom? Omdat het niet genoeg is om een droom te hebben, je moet ook een team hebben. Je hebt mensen nodig om je te helpen, je aan te moedigen en je naar een hoger niveau te tillen. De juiste mensen motiveren je om sterker te worden, beter te denken, harder te werken en meer risico te nemen. Ze zetten je ertoe aan om door te gaan! 6) Voor je de goedkeuring van anderen zoekt. Waarom? Omdat mensen met een agenda je zullen vleien en manipuleren. Het horen van Gods stem zal je ervan weerhouden in hun val te trappen. 7) Voor je belangrijke wijzigingen aan brengt. Waarom? Omdat het niet jouw taak is om te beslissen wat God wil dat je doet, maar om dat te ontdekken en het dan te doen.

**Donderdag 27 februari**

*'[Hij]... zal overnachten in de schaduw van de Almachtige' (Ps. 91:1)(NBG).*

Je staat onder Gods bescherming.

Wat is 'de schaduw van de Almachtige'? In de woestijn waar Israël veertig jaar rondzwierf, kon de temperatuur oplopen tot boven de 50 graden. Er was geen schaduw, behalve bij de tenten waarin de mensen leefden. Dus sprak 'in de schaduw van de Almachtige' hen als krachtige metafoor wel aan. Als je in de woestijn verdwaalde, werd er van de kinderen van Israël op grond van de wet van de gastvrijheid verwacht dat zij zouden voorzien in jouw behoefte aan voedsel, water, bescherming tegen een vijand en schaduw tegen de zinderende zon. Het werkte als volgt: eerst moest je uitvinden wie de hoofdherder was en hoe die heette. Dan pakte je het koord van zijn tent en riep om hulp. Wanneer je dat gedaan had, vereiste de wet van de gastvrijheid dat hij jou uitnodigde in de veiligheid van zijn tent. Diezelfde wet schreef zelfs voor dat hij je moest beschermen met zijn leven. Zie je het nu? Gods naam, El Shaddai, beschrijft twee prachtige aspecten van zijn karakter. 'El' spreekt van zijn macht en kracht. 'Shaddai' betekent 'borsten', verwijzend naar de zachtheid van een zogende moeder. Op sommige dagen moet je naar God voor de kracht die nodig is om een vijandelijke aanval te weerstaan; op andere dagen hoef je alleen maar naar hem toe te gaan en je door hem te laten vasthouden in zijn armen en te laten troosten. Een dichter schreef: 'Niet meer mijn zwakke vastklampen aan u is een troost voor mij, maar juist dat u mij krachtig vastgrijpt maakt mij stil en blij.' Wanneer de dingen te 'heet' onder je voeten worden, ren dan naar de schaduw van de Almachtige.

**Vrijdag 28 februari**

*‘Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt...’ (Hebr. 11:1)(HSV).*

Je hebt geloof nodig.

Je hebt geen geloof nodig zolang je nergens op hoopt. Hoop bepaalt het doel, geloof is de brug die je er heenbrengt. Je hoeft geen brug te bouwen als je nergens heen gaat. Maar als je op iets afgaat wat je niet op eigen kracht kunt bereiken, dan heb je een brug van geloof nodig om er te komen. ‘En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof’ (1 Joh. 5:4). Nooit eerder is het zo belangrijk geweest om morele normen te onderwijzen. Maar zolang we mensen niet ook leren hoe ze in geloof in Gods Woord kunnen staan, zullen ze uiteindelijk de duivel gaan bestrijden met behulp van wilskracht en discipline - en verliezen. Jezus zei tegen Petrus: ‘Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken’ (Luc. 22:32). Wanneer je tot aan je nek in de problemen zit en niet weet welke kant je op moet, spreek dan tot jezelf en zeg: ‘Geloof, laat me nu niet in de steek!’ De Bijbel zegt: ‘Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus’ (Rom.10:17)(NBG). Wanneer jij jezelf Gods Woord hoort uitspreken, groeit je geloof. Nog een ander Schriftgedeelte: ‘... maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden’ (Hebr. 4:2)(NBG). Misschien is er bij jou wel sprake van geloofsbeleving, maar ervaar je toch niet de voordelen van het geloof. Je kunt enthousiast zijn over een preek in de kerk, maar in je leven verandert er verder niets. Je moet de ‘mix’ goed zien te krijgen. Je moet nemen wat je hoort en het mengen met wat je denkt, zegt en doet. Geloof is geen emotie, het is een beslissing om op Gods Woord te gaan staan.

**Zaterdag 1 maart**

*‘Ik houd u... een gebod voor... laten we elkaar liefhebben’ (2 Joh. 1:6)(NBV).*

Toon je liefde.

Omdat Gods hele wezen en aard liefde is, is het in het liefhebben van anderen dat we het meest op hem lijken. Paulus schrijft: ‘Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn - had ik de liefde niet, het zou mij niet baten’ (1 Kor.13:3). En in je eentje kun je liefde niet leren of oefenen. Je moet onder de mensen zijn - irritante, onvolmaakte, veeleisende en frustrerende mensen. Soms doen we alsof relaties iets zijn die in onze schema’s moeten worden ingepast. We praten over het vinden van tijd of over het maken van tijd voor anderen. Jezus vatte samen wat echt belangrijk is in twee uitspraken: houd van God en houd van mensen (Matt. 22:37-40). Relaties, niet dingen, zijn wat echt belangrijk is in het leven. Dus waarom doen we onze relaties dan tekort? Want wanneer ons leven overladen wordt, beginnen we relationeel af te romen en te bezuinigen op de tijd, energie en aandacht die goede relaties nodig hebben. We worden te druk met ons levensonderhoud, het betalen van rekeningen en het verwezenlijken van doelstellingen, alsof dat de zin van het leven is. Dat is het niet! De zin van het leven is het leren liefhebben van - God en mensen. Leven min liefde staat gelijk aan nul! Moeder Teresa zei: ‘Wat telt is niet wat je doet, maar hoeveel liefde je erin steekt.’ Liefde is het geheim van een grote erfenis. In onze laatste momenten beseffen we allemaal dat het in het leven eigenlijk om relaties draait. Wijsheid is die waarheid leren, hoe eerder hoe beter. Wacht niet tot het te laat is om daar achter te komen.

**Zondag 2 maart**

*'... ik richt mij op wat voor me ligt' (Fil. 3:13)(NBV).*

Hoe slaag je waar het 't meest nodig is?

Professor Howard Hendricks begeleidde honderden voorgangers en leiders. Hij schrijft: 'Als jonge leider was mijn grootste fout dat ik mijn tijd verbruikte met dingen buiten mijn kerncompetenties. Ik wilde voor anderen de stappen bepalen, laten zien dat niets mij te min was, dus wijdde ik een buitensporige hoeveelheid tijd aan dingen waar ik niet goed in was - dingen waar ik nooit goed in zou zijn. Tegelijkertijd stak ik weinig energie in het ontwikkelen van mijn sterke punten. Uiteindelijk realiseerde ik me dat mijn werkelijke waarde lag in de context van mijn gaven - niet in het aantal uren dat ik werkte. Er was een aantal ballen dat ik echt niet in de lucht hoefde te houden. Toen ik eindelijk de moed had om die te laten vallen, begon ik uit te blinken in het jongleren met de twee of drie ballen die ik wel in de lucht moest zien te houden. Daar was ik voor geschapen. En het verbazingwekkende is dat er mensen kwamen opdraven en de andere ballen oppakten. Wat ik niet los kon laten, waren de kansen waar zij op hadden gewacht.' Beantwoord dit eens: welke van de twee of drie dingen die bepalend zijn voor jouw succes zijn in lijn met je kerncompetenties? Dat is waar je je energie op moet richten. Dat is waar je zult uitblinken. Binnen die versmalde context zul je je grootste bijdrage leveren. En het mooiste is dat je dan zult genieten van wat je doet! Denk je dat je je het niet kunt veroorloven om al je energie op een of twee dingen te richten? Misschien nu nog niet, maar dat zou wel je streven moeten zijn. Het is iets waar je naar toe zou moeten werken als je wilt slagen waar het 't meest telt.