

Maandag 3 maart

‘Probeer niet voortijdig ergens uit te stappen, geef het zijn tijd (naar Jak. 1:4).

HGGINNKMM.

Het leven wordt geleefd in seizoenen. Als je dat niet begrijpt, raak je voortdurend gefrustreerd. Je hebt seizoenen van zaaien, seizoenen van wachten en seizoenen van oogsten. Soms heb je een korte, intense uitbarsting van groei, gevolgd door een langere periode van stabilisering en tests. Maar hoe zit het met je problemen? Bid gerust om een wonder, maar wees niet teleurgesteld als je antwoord via een geleidelijke verandering komt. Na verloop van tijd zal een gestage stroom water het hardste gesteente eroderen en van gigantische rotsblokken kiezels maken. Jij voelt je misschien gefrustreerd door het tempo van je vooruitgang, maar God heeft nooit haast. Hij trok er tachtig jaar voor uit om Mozes voor te bereiden, waaronder veertig jaar in de woestijn. 14.600 dagen lang vroeg Mozes zich of het al tijd was. Maar God bleef zeggen: nee. In tegenstelling tot populaire psychologen, snel-succes seminars en de slimme jongen op tv die een fortuin maakte in de verkoop van onroerend goed, zijn er geen eenvoudige stappen naar volwassenheid. Wanneer God een paddenstoel maakt, doet hij het in één nacht; wanneer hij een reuzen eik maakt, doet hij het in honderd jaar. God bepaalt het schema, wij niet. Wanneer je ontmoedigd raakt over de weg die je nog hebt te gaan, stop dan eerst eens en kijk hoe ver God je al heeft gebracht. Waren er geen momenten waarop je gewoon wilde stoppen? Toch bleef hij van je houden, bleef hij in je geloven en bleef hij je vormen. ‘... als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw...’ (2 Tim. 2:13). Jaren geleden droegen mensen een populaire button met de letters HGGINNKMM (Heb geduld, God is nog niet klaar met mij). En hij is ook nog niet klaar met jou!

Dinsdag 4 maart

‘Zeg tegen het volk van Israël dat het de vrijplaatsen moet aanwijzen’ (Joz. 20:2)(NBV).

Kom naar Gods vrijplaats.

Als je in oudtestamentische tijden iemand per ongeluk had gedood, had zijn familie het recht om in ruil daarvoor jouw leven te nemen. Daarom zorgde God voor zes ‘vrijsteden’, drie aan weerszijden van de rivier de Jordaan. Zo had je, waar je ook was, toegang tot Gods genade en bescherming. Je zocht je toevlucht gewoon in een van die steden, vertelde de stadoudsten je verhaal en zij waren verplicht om je op te nemen. De enige voorwaarde was dat je in die stad bleef totdat de hogepriester stierf. Wanneer dat gebeurde, was je vrij om terug te keren naar je familie en kon je alles terugkrijgen wat je was kwijtgeraakt. Kun je hier een geestelijke parallel zien? Jezus Christus wordt genoemd ‘de hogepriester van het geloof dat wij belijden’ (Hebr. 3:1). Wanneer je je toevlucht zoekt bij hem, hoef je alleen maar je zonden te belijden. Op dat moment word je op basis van geloof vergeven, beschouwd als ‘een nieuwe schepping’ en geplaatst in Gods beschermende bewaring. Net zoals ‘de bloedwreker’ de vrijstad niet kon binnengaan, kan satan ‘de bloedlijn’ niet overschrijden noch jou schade toebrengen. Toen Jezus vanaf het kruis riep dat alles was volbracht (zie Joh.19:30), werd voor al je zonden - vanaf de baarmoeder tot aan het graf - volledig betaald. En omdat Christus, jouw grote hogepriester, gestorven is en weer is opgestaan, zal hij je alles teruggeven wat je bent kwijtgeraakt als gevolg van de macht van de zonde in je leven. Een auteur zegt het zo: ‘Als er duizend stappen tussen ons en God instonden, zal hij ze bijna allemaal zetten. Maar hij zal de laatste overlaten aan ons. De keuze is dus aan ons.’ Kom vandaag nog naar Gods vrijplaats.

Woensdag 5 maart

*‘Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen’
(Ps. 133:1)(HSV).*

De kracht van saamhorigheid (1).

Bij het woord synergie denk je aan een groep mensen die samen aan een grote zaak werkt waarbij ieder optimaal functioneert en ervan geniet. John Wooden, voormalig coach van een basketbalteam, zei: ‘Tijdens mijn coachingsjaren en ook daarna heb ik er steeds op gelet dat ik niet sprak over ‘mijn team’ of ‘mijn spelers’. Werd ik gevraagd hoe ik als coach de wedstrijd gewonnen had, dan corrigeerde ik verslaggevers en zei: “Ik heb de wedstrijd niet gewonnen. Dat hebben de spelers gedaan. Ons team heeft de tegenstander verslagen.” Dit kan iets kleins zijn, maar voor mij het is belangrijk, want het komt overeen met mijn idee dat een team ‘eigendom’ is van haar leden. Wanneer elk lid van een team zich verantwoordelijk voelt voor het team, gebeuren er goede dingen. Bij het vieren van de overwinning neemt een wijs leider altijd de lofbetuigingen in ontvangst en geeft ze aan de anderen door.’ Paulus bracht regelmatig hulde aan degenen die met hem werkten door hun bijdrage te erkennen: ‘Groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in de dienst aan Christus Jezus, die voor mij hun leven op het spel hebben gezet. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen’ (Rom.16:3-4). Ongetwijfeld had God de klus kunnen klaren zonder jou, alleen kun jij de klus niet klaren zonder hulp van anderen. Muzikant George Adams zei: ‘Wij zijn wie wij zijn door duizenden anderen. Iedereen die ooit iets aardigs voor ons heeft gedaan of ons op enige manier heeft bemoedigd, is verweven met ons karakter en onze gedachten, evenals met ons succes.’

Donderdag 6 maart

*‘... zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen’
(Rom. 12:5)(NBV).*

De kracht van saamhorigheid (2).

Een Amerikaanse veteraan die deel uitmaakte van de D-Day invasie beschreef een ontmoeting met Churchill voorafgaand aan de aanvang van dat bloedige offensief tegen de krachten van het nazisme. Hij zei dat D-Day de meest angstaanjagende ervaring van zijn leven was. ‘In feite,’ zei hij, ‘denk ik niet dat sommigen van ons hadden kunnen doen wat we deden als we niet een bezoekje hadden gekregen, net voordat we het Kanaal overstaken.’ Dat bezoek was van Winston Churchill. Hij kwam aanrijden in een jeep, stapte uit en mengde zich onder de troepen. ‘Hij gaf ons een hand en omhelsde zelfs sommigen van ons,’ haalde de veteraan op. ‘Hij sprak over zijn eigen oorlogservaringen en identificeerde zich met onze emoties. Daarna stond hij op in zijn jeep en gaf een vijf minuten durende speech. Hij sprak de hele tijd met tranen in zijn ogen.’ Dit is wat Churchill zei: ‘Heren, ik weet dat jullie allemaal bang zijn. Ik herinner me dat ik ook bang was als soldaat. Ik had het voorrecht mijn land te verdedigen in donkere dagen, toen we niet wisten of we onze opdracht konden volvoeren. Maar dit is jullie moment. Wij gaan ervanuit dat jullie ertegen opgewassen zijn en alles tot stand brengen wat je je voorgenomen hebt. Het lot van de vrije wereld rust op jullie schouders. Moge dit het moment van jullie leven zijn.’ De veteraan zei: ‘Onnodig te zeggen dat onze groep angstige soldaten veranderde in een groep mannen die bereid was om zijn mannetje te staan.’ Saamhorigheid is een krachtig ding wanneer je het in praktijk brengt!

Vrijdag 7 maart

'Maar iedereen [ook een christen] die onrecht doet zal daarvoor boeten, en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt' (Kol. 3:25)(NBV).

Ontwikkel een passie voor je werk.

John Ortberg schrijft: 'Mijn vriend Andy Chan leidde het plaatsingsbureau van de Stanford School of Business, dat afgestudeerden hielp werk te vinden. Hij zegt dat hij ooit wel eens een boek zou willen schrijven met als titel 'De mythe van passie.' Dit is de mythe dat ergens de perfecte baan ligt te wachten, de geïdealiseerde roeping die bij mijn ziel past zoals een sleutel bij een slot. En als ik die baan nou maar kon vinden, dan zou de passie uit mijn hart stromen zoals het water uit de Niagara watervallen.' Wij hebben nu eenmaal dat geromantiseerde idee dat we een baan zullen vinden waarbij het liefde is op het eerste gezicht. Maar stel nu dat je een baan hebt die je niet boeit? Ortberg schrijft: 'Passie voor ons werk is meestal niet een ondergrondse vulkaan die op uitbarsten staat. Het is eerder een spier die geleidelijk aan sterker wordt, elke dag dat we opdagen en doen wat van ons verwacht wordt.' Paulus schreef: 'Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen - uw meester is Christus! Maar iedereen die onrecht doet zal daarvoor boeten, en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt' (v. 23-25). Misschien zou het helpen om een bordje op je bureau te zetten: 'In Godsnaam, doe je best!' Waarom? Om twee redenen: 1) Omdat je Christus vertegenwoordigt op je werkplek. 2) Wanneer je trouw bent in het kleine, zal hij je over veel meer aanstellen (zie Matt. 25:21).

Zaterdag 8 maart

'Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden' (Marc. 5:28)(NBV).

Jezus aanraken.

Marcus vertelt het verhaal van een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed en tevergeefs elke cent die ze had aan dokters had gependend. Wat de westerse cultuur discreet 'een vrouwenandoening' noemt, had het leven van deze joodse dame op vele terreinen verwoest. Seksueel: ze kon haar man niet aanraken. Moederschap: ze kon geen kinderen krijgen. Thuis: alles wat ze aanraakte werd beschouwd als 'onrein'. Geestelijk: ze kon niet naar de tempel gaan. Dus, fysiek uitgeput, sociaal verbannen en geestelijk leeg dacht ze: 'Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered (gezond/HSV) worden.' Haar wonder begon toen ze aan Jezus dacht. Maar eerst moest ze nog door de menigte heen die tussen haar en hem in stond. En jij ook! Het publiek heeft zijn argumenten en redenen, maar niet een ervan is zoveel waard dat je er Jezus voor zou mislopen. Toen deze vrouw eindelijk bij hem kwam, gebeurden er twee geweldige dingen: 1) Ze ontdekte dat ons geloof elke keer Jezus' aandacht trekt. Veel mensen in de menigte moeten die dag tegen Jezus zijn opgebotst, maar Marcus meldt dat 'hij zich ervan bewust werd dat er kracht uit hem was weggestroomd... hij draaide zich om en vroeg: 'Wie heeft mijn kleren aangeraakt?' (v. 30). Begrijp dit goed: Jezus kan het verschil vertellen tussen een willekeurige kerkganger en een oprecht hongerig hart dat door pijn, problemen en druk heen duwt en hem in geloof aanraakt. 2) Ze is de enige vrouw die Jezus ooit dochter noemde (v. 34)(HSV). Stel je voor hoe ze zich voelde. Ze kon zich waarschijnlijk niet herinneren wanneer ze voor het laatst een vriendelijk woord had gehoord. Je bent niet zomaar een gezicht in de massa en je probleem is niet te groot voor Jezus. Doe een stap in geloof vandaag, raak hem aan en word heel!

Zondag 9 maart

'Er zijn verschillende gaven...' (1 Kor. 12:4)(NBV).

Actief in je door God gegeven kracht.

Paulus schrijft: 'Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest.' Succesvolle mensen steken hun tijd, energie en middelen in hun kernkwaliteiten. Waarom? Omdat ze daar hun hoogste rendement krijgen! En wanneer ze af en toe afwijken van die aanpak, zoals Colin Salmon deed toen hij een time-out nam van zijn succesvolle acteercarrière om deel te nemen aan BBC's Strictly Come Dancing, bewees Colin, een statige, zelfverzekerde acteur, minder bekwaam te zijn op de dansvloer, waardoor hij de show al na vijf weken verliet, met een juryscore van nooit hoger dan 27 punten. Hij kan hebben genoten van de ervaring, maar de show zo vroeg verlaten is waarschijnlijk niet waarvoor hij herinnerd zou willen worden. God heeft je gaven gegeven die je uniek maken, gaven die grote mogelijkheden bieden. Maar je moet ze ontdekken en ontwikkelen. Een bord bij een bouwmarkt verwoordt het precies: 'Wij hebben het, als je het kan vinden.' Niemand is ooit geboren zonder talent, jij ook niet, maar je moet het wel vinden. Wat houdt ons tegen om dat te doen? 1) De mensen met wie we optrekken. Het oude spreekwoord zegt: 'Als je rondrent met kalkoenen, vlieg je nooit met arenden.' De Bijbel zegt: 'Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs...' (Spr.13:20). 2) Te weinig tijd besteden aan bidden en bijbellezen. God is niet alleen de gever van je gave, hij levert ook de kracht om er met succes in te functioneren. Aristoteles zei: 'We zijn wat we bij herhaling doen. Uitmuntendheid is daarom geen afzonderlijke daad, maar een gewoonte.' Dus als je wilt slagen, ga dan bij God te rade en opereer in je door God gegeven kracht.