

Maandag 10 maart

‘... laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort’ (1 Joh. 4:7)(NBV).

Betrokken bij anderen.

Terwijl de Bijbel duidelijk leert over eigenwaarde, hekelt zij ook eigenbelang. Toen Jezus werd gevraagd wat het grootste gebod was, zei hij dat we God moesten liefhebben met heel ons hart en onze naasten als onszelf (Marc.12:30-31). Wanneer we teveel met onszelf bezig zijn, verliezen we de zin van het leven, en dat is het liefhebben en dienen van God en onze naasten. In een rapport uit 2003 ontdekten 33 wetenschappers dat we biologisch zijn voorgeprogrammeerd om betekenis te vinden door middel van relaties. Chuck Colson zei: ‘Na bijna tachtig jaar leven kan ik hiervoor garant staan. Mijn grootste vreugde is mezelf aan anderen geven en ze in reactie daarop zien groeien. Daar kom je niet achter zonder betrokkenheid. Ik leerde dat het eerst door te kijken hoe mijn ouders thuis de zorg op zich namen voor mijn stervende grootouders. Later zag ik het bij het Korps Mariniers. Je kunt niet ten strijde trekken met het commando over 45 mannen (en daar was ik voor getraind) als je niet aan elkaar bent toegewijd. Je zou sterven als de man naast je jou geen rugdekking gaf. Door betrokkenheid los te laten heeft onze narcistische cultuur juist datgene verloren waarnaar zij wanhopig zoekt: geluk. Zonder betrokkenheid zullen onze individuele levens kaal en steriel zijn. Zonder betrokkenheid zullen onze levens betekenis en doel missen. Immers, als er niets is om voor te sterven, dan is er niets om voor te leven. Jezus leerde dat de enige manier om overvloedig te leven is door je eigenbelang op te geven en jezelf volledig te geven aan God en aan diegenen die nodig hebben wat God jou gegeven heeft.’

Dinsdag 11 maart

‘Wat God heeft verbonden...’ (Matt. 19:6)(NBV).

Het oplossen van het grootste huwelijksprobleem.

Het grootste probleem in het huwelijk is egoïsme. Wanneer jij je hele leven dingen op je eigen manier hebt gedaan, is het moeilijk om dat recht op te geven en je te voegen naar een ander. Sommige dagen zal je het goed doen, andere dagen slecht en weer andere dagen helemaal niet. Paul Tripp schrijft: ‘Wanneer we leven voor het koninkrijk van het zelf worden onze beslissingen, gedachten, plannen, acties en woorden gestuurd door persoonlijke verlangens, en we proberen ons te omringen met mensen die onze koninkrijksplannen zullen dienen.’ Het probleem is, zoals Lynn Roush uitlegt: ‘Een huwelijk van twee mensen die hun eigen koninkrijken dienen zal uiteindelijk eindigen in bloedige strijd. Maar wanneer beide mensen zich onderwerpen aan Gods koninkrijk, waar Christus regeert en waar vreugde en leven te vinden zijn, wordt het huwelijk een ‘gelegenheid om uit het kleine gebied van het koninkrijk van het zelf te stappen en te beginnen aan de ervaring van de schoonheid en de voordelen van het koninkrijk van God.’ Ons grootste huwelijksprobleem zijn wijzelf. We zullen altijd proberen onszelf te verdedigen en geneigd zijn anderen de schuld te geven, terwijl we het beste geloven over onszelf. Het is niet verrassend dat God het huwelijk gebruikt om de zonde van eigengerechtigheid bloot te leggen. Een huwelijk kan worden veranderd als maar één van de twee deze zonde ziet en nederig erkent op welke manieren deze de relatie heeft beschadigd.’ Pas wanneer twee mensen hun eigen koninkrijk opgeven en samen gaan leven vanuit de principes van Gods koninkrijk kunnen vrede, harmonie, liefde en vreugde worden gevonden. Wist je niet dat het huwelijk zo moeilijk zou zijn? Zo heeft God het ontworpen, met als doel jullie beider harten op een lijn te brengen met zijn koninkrijk - en jou te redden van je eigen koninkrijk.

Woensdag 12 maart

‘Wat ik gezegd heb is Geest, en leven’ (Joh. 6:63)(NBV).

De Bijbel is God die tot je spreekt (1).

De langste telegrafische boodschap ooit verzonden dateert uit mei 1881. Hij bedroeg 188.000 woorden. Hij werd die dag volledig afgedrukt in de Chicago Times. Een van de grootste kranten van het land bood ruimte aan vier evangeliën, de handelingen van de apostelen en de brief aan de Romeinen. ‘Een publiciteitstriomf’ was het oordeel van de nationale pers. Dit gebeurde allemaal omdat die dag de herziene versie van het Nieuwe Testament in het Engels verscheen. In New York City werden binnen 24 uur 33.000 exemplaren verkocht, tegelijk een nieuw verkooprecord voor welk boek dan ook. Waarom blijft de Bijbel ‘s werelds meest gelezen boek? Om deze doodeenvoudige reden: elk ander boek is een boek dat jij leest, maar de Bijbel leest jou! Haal jij niet veel uit de Bijbel wanneer je erin leest? Je bent niet de enige; veel mensen zeggen hetzelfde. Maar het hoeft niet zo te zijn. F.B. Meyer, een van de grote bijbelleraren uit de geschiedenis, schrijft: ‘Lees de Bijbel niet als een krant maar als een liefdesbrief. Als er een tros hemelse vruchten binnen je bereik hangt, pluk die dan. Als er een belofte op de pagina ligt als een blanco cheque, wissel hem dan in. Als er een gebed staat, zend het op als een gevederde pijl vanuit de boog van je verlangen.’ Waarom blijven we terugkeren tot de Bijbel? Omdat in een wereld waar vertrouwen schaars is, ‘niet een van de beloften die hij... heeft gedaan, onvervuld gebleven is’ (1 Kon. 8:56).

Donderdag 13 maart

‘... de woorden die hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd’ (Job 23:12)(NBV).

De Bijbel is God die tot je spreekt (2).

Psychologen zijn het eens over dit punt: mensen blijven iets alleen maar doen wanneer het lonend is! Dus wanneer bijbellezen weinig oplevert, stoppen we ermee. Als gevolg daarvan voelen we ons schuldig en worden we geestelijk zwak en raken ontmoedigd. Je ziel kan niet méér gedijen zonder Gods Woord dan je lichaam kan gedijen zonder een dagelijkse inname van voedsel. De Bijbel zegt: ‘Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaders niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt’ (Deut. 8:3)(HSV). Een van de gevaren van de smartphone is dat je gaat leven op stukjes informatie en korte berichten die beperkt zijn tot 140 tekens of minder. Dit creëert een soort geestelijke aandachtstoornis. God kan niet worden gereduceerd tot een beperkt aantal woorden of een paar haastige momenten in je dag. Om te kunnen gedijen moet je dag en nacht mediteren over de Schrift (Ps.1:1-3). Heb jij geen tijd om de Bijbel te lezen? Hoe lang zit jij elke dag voor de tv? Uren? Als je merkt dat tv lonend werkt, maar Gods Woord niet, dan heeft je ziel echt intensieve zorg nodig! Als jij je leven wilt veranderen, verander dan je gewoonten en ga in de Bijbel lezen. Job, die meer problemen kende dan iemand van ons ooit zal zien, zei: ‘De geboden die hij voorschreef heb ik nageleefd, de woorden die hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd.’

Het Woord voor Vandaag – week 11

Vrijdag 14 maart

'... en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit' (1 Petr. 2:2)(NBV).

De Bijbel is God die tot je spreekt (3).

We kennen allemaal de beroemde Heinz reclamekreet - 57 Varieties. Wel, de meesten van ons hebben minstens evenveel excuses voor het niet dagelijks lezen van de Bijbel. Oh, jij leidt een heel druk leven? De 84 jaar oude Californiër Edgar Watt heeft de Bijbel 161 keer van kaft tot kaft gelezen. En wat je waarschijnlijk niet weet: 55 jaar lang met maar één oog. Kun je je voorstellen dat je tegen je trainer zegt dat je echt graag fit wil worden, maar niet de tijd hebt om naar de sportschool te komen? Hij zou zeggen dat er een steekje aan je los zit! Jeremia zei: 'Telkens als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw woorden gaven mij een diepe vreugde...' (Jer.15:16). Voor het ontwikkelen van een liefde voor de Bijbel zijn drie dingen nodig: 1) Voornemen. Je moet bijbellezen gaan beschouwen als een van je dagelijkse prioriteiten, anders gebeurt het nooit. 2) Verplichting. Je hebt misschien ook geen zin om elke dag aan het werk te gaan of voor je gezin te zorgen, maar je weet dat het je plicht is, dus doe je het. Hoe zit het dan met je ziel? Heb je ook niet de plicht om jezelf geestelijk te voeden en sterk te blijven? 3) Vreugde. Wanneer je deze fase bereikt, heb je de strijd over bijbellezen gewonnen. Wanneer zakelijke leiders op het punt staan om een belangrijke beslissing te nemen, zeggen ze: 'Het wordt tijd om de trekker over te halen.' Niet langer aanrommelen! Het is tijd om de trekker over te halen en het Woord van God zijn rechtmatige plaats te geven in je leven. 'Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit.'

Zaterdag 15 maart

'... zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt... het woord... dat ook werkzaam is in u, die gelooft' (1 Tess. 2:13)(NBV).

De Bijbel is God die tot je spreekt (4).

In de Bijbel vind je een oplossing voor zo goed als elk levensprobleem. Hoe vaak ben je niet om hulp naar een voorganger of hulpverlener of vriend gegaan en stuurden ze je linea recta terug naar de Bijbel? Wanneer je ziek genoeg bent, treed je niet in discussie met de arts, je slikt gewoon het medicijn! Paulus schrijft: 'Wij danken God dan ook onophoudelijk dat u zijn woord, dat u van ons ontvangen hebt, niet hebt aangenomen als een boodschap van mensen, maar als wat het werkelijk is: als het woord van God dat ook werkzaam is in u, die gelooft.' Gods Woord werkt - wanneer jij eraan werkt! Maar het is alleen werkzaam in jou die gelooft. Dus lees het niet en doe en zeg vervolgens iets anders; kom op een lijn met God. Laat zijn Woord over de kwestie ook jouw woord erover zijn! Op een dag zei een atheïst tegen een gelovige dat het vrijwel onmogelijk was om te geloven in een boek waarvan de auteur onbekend was. De gelovige vroeg hem of de samensteller van de tafel van vermenigvuldiging bekend was. 'Nee,' antwoordde hij. 'Dan aanvaard je die natuurlijk ook niet,' zei de gelovige. De scepticus reageerde: 'O ja, daar geloof ik in omdat het goed werkt.' De gelovige antwoordde: 'Dat doet de Bijbel ook.' De grootste investering die je in jezelf kunt doen is wanneer je in je Bijbel leest.

Zondag 16 maart

*‘O, uw woord heeft de toets van het leven doorstaan, ik heb het lief, ik ben uw dienaar’
(Ps. 119:140)(GNB).*

De Bijbel is God die tot je spreekt (5).

Kun je je voorstellen hoe vereerd je je zou voelen om een persoonlijke ontmoeting te hebben met een president of premier? Wat zijn de kansen dat je zou zeggen: ‘Sorry, ik heb het te druk. Ik kan niet komen’? Nee, je zou hen benaderen met diep respect, elk protocol in acht nemen en elk woord in je opnemen. Wel, je kunt elke dag een persoonlijke ontmoeting hebben met de Koning der koningen en hij zal persoonlijk tot je spreken door zijn Woord. Wanneer je verliefd op iemand bent, wil je elk mogelijk moment met hem of haar doorbrengen, genieten van wat de ander te zeggen heeft en op hem reageren vanuit je hart. David zei: ‘Goed voor mij is de wet uit uw mond, beter dan een schat aan goud en zilver’ (Ps. 119:72). En ook: ‘O, uw woord heeft de toets van het leven doorstaan, ik heb het lief, ik ben uw dienaar.’ Een onbekende dichter schreef: ‘Al zijn bladzijden verscheurd en is het kaft vergaan, al dragen sommige plekken nog sporen van een traan. Nog kostbaarder dan goud is dit boek, versleten en oud, dat mijn angsten verdrijft. Wanneer ik biddend in dit kostbare oude boek blader, zie ik al scannend vele tekenen van de liefde van mijn dierbare Vader. Van hem die daarboven is en toch dichtbij mij blijft. Dit oude boek vereffent mijn pad en fleurt mij op, het is mijn gids, een vriend aan mijn zij. Terwijl ik het vandaag met aandacht lees, kalmeert elke gevonden belofte mijn geest en maakt mij blij.’ Wat het je ook kost, wat je er ook voor opzij moet schuiven, lees je Bijbel, elke dag.