

Maandag 17 maart

'Want er is... maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus'
(1 Tim. 2:5)(NBV).

Jezus, je bemiddelaar.

Michael Spencer schrijft: 'De waarheid dat Jezus de enige bemiddelaar is tussen God en mensen trof me diep en drukte me met de neus op het feit dat God alle dingen had gedaan die nodig waren voor mijn redding. Hij had de schuld betaald en was het nodige offer geworden. Hij had tot het uiterste van me gehouden. Dit alles had hij mij gegeven als een geschenk. Het enige wat me te doen stond was niet langer zijn geschenk negeren maar het in ontvangst nemen. Ik was een drenkeling en wilde ik gered worden, dan moest ik niet langer proberen te zwemmen. Ik moest gaan vertrouwen op iemand die niet van plan was om een betere zwemmer van me te maken, maar die in mijn plaats zou verdrinken. Deze ervaring maakte een einde aan het idee dat ik iets anders zou kunnen zijn dan ik was: een gebroken, zondig, gewond, tekortschietend, bezeerd mens. Pogingen om mezelf toonbaar of aanvaardbaar te maken maakten me minder geschikt voor het ontvangen van de eenvoudige gave van Jezus' bemiddeling voor mij. Jezus maakte de weg niet vrij zodat ik zegevierend door het leven kon gaan. Hij werd zelf de weg die me zou dragen door alle rommel, valpartijen, mislukkingen en rampen die het onvermijdelijke resultaat van mijn bestaan waren. Doordat ik geprobeerd had mezelf geliefd te maken had ik me juist gedistantieerd van de ware liefde. Door het doen alsof ik dé kandidaat voor religieus leven was, had ik het leven van genade verlaten. Door mijn pogingen om een goed christen te zijn verliet ik de waarheid dat er geen evangelie voor 'goede' christenen is. Het Lam Gods werd immers aan een altaar genageld voor degenen die niet goed zijn en die niet goed zijn in het doen alsof ze goed zijn.'

Dinsdag 18 maart

'... zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven' (Kol. 3:13)(NBV).

Jij moet vergeven.

Door het vuil van de voeten van zijn leerlingen af te wassen, toonde Jezus zijn bereidheid om hun zonden te vergeven voordat ze zelfs maar waren begaan. Dit vraagt om liefde van het hoogste niveau. Meen je dat jij niet schuldig bent? Dat was Jezus ook niet. Van de mannen in die ruimte was er maar eentje het voeten wassen waard. En hij was degene die de voeten waste. Het kenmerkende van Jezus' voorbeeld is dat de last van bruggen bouwen op de sterke rust, niet op de zwakke. En weet je wat er dan vaak gebeurt? Als degene die het bij het rechte eind heeft zich vrijwillig opwerpt om de voeten te wassen van degene die fout zit, gaan beide partijen op de knieën. Denken we niet allemaal dat we gelijk hebben? Daarom wassen we ook elkaars voeten. Weet dit wel: relaties gedijen niet omdat de schuldigen worden gestraft, maar omdat de onschuldigen barmhartigheid tonen. De genade van Christus ging vooraf aan de fouten van zijn leerlingen, en onze barmhartigheid moet voorafgaan aan de fouten van anderen. Degenen die bij Christus waren, twijfelden niet aan zijn liefde, en mensen in onze kringen mogen ook niet twijfelen aan de onze. Paulus schrijft: 'Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft' (Efez. 4:32). Omdat Christus ons vergeven heeft, kunnen wij anderen vergeven. Omdat hij een vergevingsgezind hart heeft, kunnen wij een vergevingsgezind hart hebben. Wanneer Christus werkelijk in ons leeft, hebben we geen beter alternatief. Er zit een enorme kracht in de woorden: 'ik vergeef je, ik hou van je, laten we verder gaan.' Zitten er vandaag mensen rond je tafel die verzekerd moeten worden van jouw vergeving?

Woensdag 19 maart

'... zoek en je zult vinden...' (Matt. 7:7)(NBV).

Horen van God.

Wil je van God horen dan is dit wat je nodig hebt: 1) Een vaste tijd en plaats. Sommigen geven de voorkeur aan de ochtend. '... elke morgen nader ik u met mijn gebed' (Ps. 88:13). Anderen prefereren de avond. '... mijn geheven handen als een avondoffer' (Ps. 141:2). Weer anderen houden meer van ontmoetingen de hele dag door. 'In de avond, in de morgen, in de middag klaag ik en zucht ik...' (Ps. 55:17). Zoek gewoon een tijd en plek die jou past. Hoe lang trek je ervoor uit? Zolang als je nodig hebt. Je tijd met God moet zo lang duren dat jij kunt zeggen wat jij wilt en God kan zeggen wat hij wil. 2) Een open Bijbel. Bid voordat je erin gaat lezen. Ga niet naar de Schrift op zoek naar je eigen idee, ga op zoek naar dat van God. 'Speur ernaar als naar een verborgen schat... dan zul je kennis van God verwerven' (Spr. 2:4-5). God lijkt ons boodschappen te sturen zoals hij manna zond: een portie per dag. Hij geeft ons: '... gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje' (Jes. 28:10)(HSV). Verkies diepgang boven lengte. Lees totdat een vers je raakt, stop dan en laat het op je inwerken. Begrip komt elke keer beetje bij beetje, je leven lang. 3) Een luisterend hart. Jakobus schrijft: 'Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet... en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt - hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet' (Jak.1:25). We weten dat we naar God luisteren wanneer wat we lezen in de Bijbel voor anderen zichtbaar is in ons leven.

Donderdag 20 maart

'... dien elkaar in liefde...' (Gal. 5:13)(NBV).

Leg contact.

Als je niet verbonden met de juiste mensen slaag je niet in het leven. En degenen die het jou mogelijk maken om te slagen, komen niet altijd vanzelf naar je toe. Meestal moet jij op hen afstappen. Waarom denk je dat er in sommige steden een krantenverkoper op elke hoek van de straat staat en een frisdrankautomaat op elke verdieping van een hotel? Succes komt niet bij je aankloppen, je moet er zelf op uit om het te zoeken. Jezus zette geen troon neer in het centrum van elke stad met de woorden: 'Dit is de enige plek waar je met mij in contact kunt komen.' Nee, hij ging naar de markt, naar de boten van de vissers, naar de synagoge, naar de huizen van de mensen. Ook zijn leerlingen 'trokken van de ene plaats naar de andere, terwijl ze overal het goede nieuws verkondigden en overal zieken genazen' (Luc. 9:6). Wat weerhoudt jou ervan contact te zoeken met anderen? Angst voor afwijzing? Zolang jouw droom niet belangrijker voor je wordt dan je angst voor afwijzing zul je nooit slagen. Succesvolle mensen zijn ook wel bang voor afwijzing, het verschil is echter dat ze geloven dat hun doelen het waard zijn. Er zijn twee soorten mensen in je leven: zij die al weten dat jij iets hebt wat zij nodig hebben, en zij die het nog niet weten. Dus begin met een lijstje met namen. De wet van de relatie zegt dat ieder mens slechts vier mensen verwijderd is van de persoon die hij nodig heeft. Dit betekent simpelweg dat jij Kees kent, die Els kent, die Karel kent, die de persoon kent met wie jij in contact wilt komen. Je zit al in een netwerk. Volg de punten en je bereikt je bestemming. Succes begint altijd ergens, op een bepaald moment met een bepaald iemand. Het geheim is dat jij je moet uitstrekken en contact moet leggen.

Het Woord voor Vandaag – week 12

Vrijdag 21 maart

'En wij weten dat... alles bijdraagt aan het goede' (Rom. 8:28)(NBV).

Het dient een doel.

Wanneer je Gods plan voor je leven kent, zal je geen dingen toelaten die daarmee in strijd zijn. Je zult niet snel ontmoedigd raken wanneer situaties conflict en wanorde brengen. Je zult niet gefrustreerd of overweldigd raken door die dingen die je niet weg kunt bidden, weg kunt belijden of weg kunt praten. Waarom? Omdat je weet dat als het je overkomt en het niet veroorzaakt is door ongehoorzaamheid, God het heeft toegestaan en hij het wil gebruiken om de natuur van Jezus in je uit te werken. 'Alles,' niet sommige dingen, doet hij medewerken ten goede voor hen die houden van de Heer (NBG). Zie jij echt het doel er niet van in? Wacht af en je zult het zien! God is bezig een fundament onder je aan te leggen. Hij is bezig je toe te rusten om een niveau van succes aan te kunnen waar je nu nog niet mee om kunt gaan. Uit deze druk zal de kracht komen om te doen wat hij, niet anderen, voor je leven verlangt. Hij onderwijst je in de woestijn zodat je, eenmaal in het beloofde land, wanneer mensen niet meewerken of haatdragend of jaloers worden, niet bang zult zijn om die ongezonde banden door te snijden. Hij wil dat je weet dat je hulp van de Heer komt, niet van mensen. Begrijp je dat? Vraag het anders aan iemand! Maar vraag het niet zomaar aan iemand, vraag het aan de Heer. Zijn Woord zegt: 'Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn' (Jer. 33:3). Wees niet bang om God te vragen naar het waarom. Mannen en vrouwen in de Bijbel stelden die vraag vaak. Maar wees er klaar voor wanneer God antwoordt dat hij er een bedoeling mee heeft!

Zaterdag 22 maart

'Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had' (Fil. 2:5)(NBV).

Denken en doen als Jezus (1).

Max Lucado schrijft: 'Hoe zou je leven eruit zien, al was het maar voor een dag, als je zou denken en handelen als Jezus? Als je je in je handelen liet leiden door zijn prioriteiten, in je beslissingen door zijn passies en in je gedrag door zijn liefde? Hoe zou je zijn? Zouden mensen de verandering in je opmerken? Zou je familie iets nieuws zien? Zouden je collega's het verschil voelen? En hoe zou het zijn met de minder bedeelde, zou je ze behandelen zoals je normaal doet? En je vrienden, zouden ze meer vreugde bespeuren? En je vijanden, zouden zij meer genade en barmhartigheid ondervinden? En hoe zou het je persoonlijk beïnvloeden? Je stemmingswisselingen? Je humeur? Zou je beter slapen? Zou je anders kijken naar de dood? Zou je je belastingen anders betalen? Misschien minder aspirines of kalmeringsmiddelen nodig hebben? En hoe zou het zijn met je reactie op files? Of op deals die niet doorgaan, of op mensen die niet doen wat jij wilt dat ze doen? Zou je nog steeds bang zijn waarvoor je nu bang bent? Beter nog, zou je nog steeds doen wat je nu doet? Denk eens even na over je agenda, je verplichtingen, je beloften, je uitstapjes en je afspraken. Zou dit allemaal veranderen met Jezus aan het stuur? Blijf hier eens een moment mee bezig. Stel de lens van je verbeelding scherp totdat je een duidelijk beeld hebt van Jezus die jouw leven leidt, druk dan af en maak de foto. Wat je ziet is wat God wil! 'Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.' Als je zou besluiten een leven lang, of een jaar, of zelfs een maand op deze manier te leven, zou je een ander mens zijn. Probeer het gewoon eens voor één dag: vandaag bijvoorbeeld!

Het Woord voor Vandaag – week 12

Zondag 23 maart

'Genade zij u en vrede... door de kennis van... Jezus, onze Heer' (2 Petr. 1:2)(NBV).

Denken en doen als Jezus (2).

Als je denkt dat Gods liefde voor jou sterker zou zijn als je geloof sterker was, dan heb je het mis. Als je denkt dat zijn liefde dieper zou zijn als jouw gedachten en handelingen beter waren, dan heb je het weer mis. Verwar Gods liefde niet met liefde van mensen. Liefde van mensen neemt toe met prestaties en neemt af met fouten. Dat is niet het geval met Gods liefde. Hij houdt van je zoals je bent, maar hij weigert je zo te laten. Max Lucado schrijft: 'Toen mijn dochter Jenna een peuter was, nam ik haar vaak mee naar een park. Op een dag, toen ze in de zandbak aan het spelen was, kwam er een ijsverkoper naar ons toe. Ik trakteerde haar op een ijsje, en toen ik me omdraaide om het haar te geven zag ik dat haar mond vol zand zat. Hield ik van haar met al dat zand in haar mond? Absoluut. Ze was toch niet minder mijn dochter met zand in haar mond. Natuurlijk niet. Was ik van plan om het zand in haar mond te laten zitten? Oh nee, ik droeg haar naar de kraan en waste haar mond uit. Waarom? Omdat ik van haar houd. God doet hetzelfde voor ons. Hij houdt ons onder de kraan. 'Spuug die viezigheid eruit, liefje,' dringt onze Vader aan. 'Ik heb iets beters voor je.' En zo reinigt hij ons van vuiligheid: immoraliteit, oneerlijkheid, vooroordelen, bitterheid, hebzucht. We vinden het niet leuk om schoongemaakt te worden, soms verkiezen we zelfs het vuil boven het ijsje. 'Ik kan vuil eten als ik dat wil!' Dat is ook zo - dat kunnen we. Maar als we dat doen, is het verlies aan ons. God doet ons een beter aanbod. Hij wil dat wij net als Jezus zijn.'

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2014. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via: tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl