

Het Woord voor Vandaag – week 13

Maandag 24 maart

'Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen' (1 Petr. 2:21)(HSV).

Denken en doen als Jezus (3).

Als je echt op Jezus wilt gaan lijken, vergelijk jouw hart dan eens met dat van hem: 1) Zijn hart was zuiver. Hij werd door vrouwen met zorg omringd, maar werd nooit van wellustige gedachten beschuldigd (Luc. 8:1-3). Petrus, die drie en een half jaar met hem optrok, beschreef hem als 'een lam zonder smet of gebrek' (1 Petr.1:19). Johannes concludeerde dat 'in hem geen zonde is' (1 Joh. 3:5). 2) Zijn hart was gerust. Zijn discipelen schreeuwden van angst tijdens de storm, maar Jezus niet. Hij sliep er doorheen (Luc. 8:22-25). Petrus trok zijn zwaard om tegen de soldaten te vechten, Jezus hief zijn hand op om te genezen (Luc. 22:47-51). En verloor Jezus zijn geduld toen Petrus hem verloochende? Blies hij vuur in het gezicht van de soldaten toen zij hem bespuwden? Nee, hij was volkomen rustig. Hij vergaf hen. Hij weigerde zich te laten leiden door wraakzucht. 3) Zijn hart was doelgericht. Hij kon zijn leven samenvatten in één zin: 'De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was' (Luc. 19:10). Jezus was zo gefocust dat hij wist wanneer hij moest zeggen dat zijn tijd nog niet gekomen was (zie Joh. 2:4) en wanneer hij moest zeggen dat het volbracht was (zie Joh. 19:30). Maar hij was niet zo gefocust dat hij onplezierig overkwam. Kinderen konden hem niet weerstaan. Hij kon schoonheid vinden in lelies, vreugde in aanbidding en mogelijkheden in problemen. Hij kon zijn dagen doorbrengen met een menigte van zieke mensen en nog steeds medelijden met ze hebben. Hij waadde meer dan drie decennia lang door het slijk en de modder van onze zonde, maar zag toch genoeg schoonheid in ons om voor onze fouten te sterven. En jij bent geroepen om in zijn voetstappen te volgen.

Dinsdag 25 maart

'Loop met mij mee, werk met me samen en kijk hoe ik het doe' (naar Matt.11:29).

Denken en doen als Jezus (4).

De relatie die Jezus met de Vader had is een prototype van de relatie die hij met jou wil hebben. Jezus was zo intiem met de Vader dat hij kon zeggen: 'Ik ben in de Vader en de Vader is in mij' (Joh. 14:11). Jezus stond ook op vertrouwde voet met de heilige Geest. Zijn eerste geregistreerde preek begint met: 'De Geest van de Heer rust op mij...' (Luc. 4:18). Hij werd 'door de Geest meegevoerd'(Matt. 4:1) en was 'vervuld van de heilige Geest' (Luc. 4:1). Na veertig zeer zware dagen in de woestijn waar hij door de duivel op de proef werd gesteld, kwam hij terug 'gesterkt door de Geest' (Luc. 4:14). Hij was onderworpen aan de Vader en werd bekrachtigd door de Geest. Het was zijn gewoonte om naar de synagoge te gaan (Luc. 4:16). Hij was gewend om Schriftgedeelten te memoriseren (Luc. 4:4). Lucas zegt dat Jezus 'zich geregeld terugtrok op eenzame plaatsen om er te bidden' (Luc. 5:16). Hij liet zich leiden door zijn tijden van gebed. Eens kwam hij terug van het bidden en kondigde aan dat het tijd was om op te trekken naar een andere plaats (Marc.1:38). Een ander moment van gebed leidde tot de selectie van zijn leerlingen (Luc. 6:12-13). Jezus werd geleid door een onzichtbare hand. '... wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier' (Joh. 5:19). In hetzelfde hoofdstuk verklaarde hij: 'Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor...' (Joh. 5:30). Bid vandaag: 'Vader, houd me in alle dingen scherp en gevoelig en vol overgave aan u; niet als een laatste redmiddel maar als een eerste reactie. Neemt u het over. Jezus in mij, leef uw leven door mij heen!'

Woensdag 26 maart

*‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten’
(Marc. 6:31)(NBV).*

Wie raast, moet ook rusten.

‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten,’ lezen we in Marcus. ‘Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.’ Niemand had een grotere opdracht dan Jezus en niemand was drukker: zelfs jij niet! Maar hij wist hoe belangrijk ontspanning was. Hij begreep de balans tussen werk en rust en dat is waarom hij in staat was om zo veel te bereiken in zo korte tijd. Hoe succesvoller je bent, hoe meer tijd en energie dat eist. Mensen kunnen geweldig zijn, maar ze kunnen je ook uitputten. Naarmate je carrière en je roeping groeien, zal dit alleen nog maar toenemen. Nieuwe energie op doen vraagt je voortdurende aandacht. Als jij hier niet op let, doen de mensen om je heen dat zeker niet. Werk hard, maar ontspan net zo enthousiast. Plan het in. Neem een dag per week vrij en ontspan totaal. Concentreer je op iets anders dan je werk. Als je dat doet, ga je helderder denken, zal je betere beslissingen nemen, zie je het leven met andere ogen en bereik je uiteindelijk veel meer. Beantwoord de volgende vragen eens: hoe vaak plan jij tijd in voor rust en ontspanning? Wat doe je op je werk om je geest tot rust te brengen? En thuis? Als je één dag helemaal voor jezelf had, wat zou je dan doen? Als je moeite hebt om die vragen te beantwoorden, dan zou je moeten bidden: ‘Heer, leer mij hoe ik tot rust kan komen. Toon me hoe ik me tot u kan wenden en hersteld en vernieuwd kan worden.’

Donderdag 27 maart

‘Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden’ (Luc. 5:9)(NBV).

God zal je helpen om te slagen.

‘... zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.’ Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’ Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden... Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.’ En [toen]... lieten ze alles achter en volgden hem’ (v. 4-11). Hier zijn zeven levensveranderende waarheden die je moet leren: 1) Jezus zal komen naar de plaats waar je werkt en je helpen. 2) Wanneer wat jij doet niet werkt, zal hij je een betere manier laten zien. 3) Doe wat hij je zegt, ook al lijkt het op dat moment nergens op te slaan. 4) Het succes dat hij voor jou in gedachten heeft, gaat je bevattingsvermogen te boven. 5) Je huidige manier van werken is mogelijk niet opgewassen tegen wat hij in gedachten heeft, wees daarom bereid je werkwijze aan te passen. 6) Wanneer je zijn goedheid ervaart, zal je aan zijn voeten vallen en hem erkennen als je Heer. 7) Wanneer je beseft wat hij voor jou in gedachten heeft, laat je alles in de steek en ga je hem achterna.

Vrijdag 28 maart

‘God, Die... de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn’ (Rom. 4:17)(HSV).

God werkt het voor je uit.

Je moet geloven wat God over jou zegt boven wat anderen over jou zeggen! Luister niet langer naar mensen die beweren dat het met jou nooit wat wordt. Misschien heb je een slechte jeugd gehad, is het fout gelopen met je huwelijk of heb je een mislukte carrière achter de rug. Maar Paulus zegt: ‘... ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt’ (Fil. 3:13). De Bijbel zegt niet dat we van dingen die niet zijn, moeten roepen alsof zij zijn. Evenmin zegt de Bijbel dat anderen de bevoegdheid hebben dingen die niet zijn, uit te spreken over je leven alsof zij zijn. Nee, het is God die, door zijn Woord, zijn wil voor jou in het leven roept. En daar zou je blij om moeten zijn. Je zou toch niet willen dat iemand anders de macht heeft om jouw bestemming te bepalen. Het is onze verantwoordelijkheid om onze wil in overeenstemming te brengen met Gods wil. Doen we dat, dan geeft hij ons de kracht om te bereiken wat normaal menselijkerwijs onmogelijk zou zijn. ‘De rechtvaardige zal leven door geloof’ zegt Romeinen 1:17. Je geloof is veel belangrijker dan wat je presteert. Ja, wanneer God iets opdraagt, worden we verondersteld eraan deel te nemen. Maar in alle gevallen is het God die het uitvoert. Dat waarover je inzit, zal worden gedaan door zijn kracht, zegt God. Zullen er vertragingen en teleurstellingen zijn? Vast wel, maar uiteindelijk zal het je niet ontzegd worden, want God heeft het verordend. Jij zegt: ‘Maar hoe zit het dan met al mijn onbeantwoorde vragen of losse eindjes?’ Het is ‘een uitgemaakte zaak’ zo ver als het God aangaat. ‘En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede’ (Rom. 8:28). Ontspan, God werkt het voor je uit.

Zaterdag 29 maart

‘... maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen’ (Joh. 1:11)(NBV).

Laat je niet weerhouden door afwijzing.

Soms betekent het woord ‘nee’ alleen maar ‘niet nu, vraag het me later nog een keer’. Dus laat je niet tegenhouden door afwijzing. Pas wanneer jij mislukken als definitief beschouwt, ben je definitief een mislukkeling. Kijk eens naar je ervaringen uit het verleden. Je maakte afwijzing mee in de klas en op het speelplein. Niet iedereen vond jou leuk, maar je bent er toch gekomen, waar of niet? Jezus ervoer meer afwijzing dan wie dan ook. ‘... maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen.’ Stopte hij ermee? Nee, hij ging naar andere mensen, mensen die zijn waarde wel inzagen. ‘Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden’ (v. 12). Iemand heeft nodig wat jij hebt, het is absoluut noodzakelijk voor zijn of haar welslagen. De meeste goede verkopers weten dat 14 van de 15 mensen nee zullen zeggen. Dus doen ze er alles aan om zich aan zoveel mogelijk mensen te presenteren, om maar die ene te bereiken die ja zal zeggen. Jezus zei: ‘En als ze je niet willen ontvangen... schud het stof van je voeten’ (Matt. 10:14). Wanneer jij afwijzing tegenkomt, schud het dan van je af en ga verder. Vroeg of laat zal je slagen als je niet stopt. Vat het niet persoonlijk op. Dat iemand afwijst wat jij te bieden hebt, betekent niet dat hij jou afwijst. Paulus schrijft: ‘... want de deur staat hier wijd open voor mijn werk, hoewel er ook veel tegenstanders zijn’ (1 Kor. 16:9). Kansen en tegenstand - ze horen bij elkaar als macaroni en kaas. Het leven is niet van plan om jou succes op een presenteerblaadje aan te bieden, je moet tegenslag overwinnen en tegenstand overleven om door de deur te kunnen wandelen. En daar zijn slechts twee dingen voor nodig: jouw geloof en Gods genade.

Zondag 30 maart

‘... hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen’ (Efez. 1:18)(NBV).

Wat God in jou geïnvesteerd heeft.

Paulus bad voor de gelovigen in Efeze dat zij zouden weten waartoe God hen geroepen had en zouden begrijpen hoe rijk de luister was die hij in hen had geïnvesteerd. Denk hier eens over na: 1) God weet wat hij in jou geïnvesteerd heeft. Hij verlost je niet op de ene dag en neemt je de volgende dag mee naar de hemel. Hij roept je en rust je toe om in deze wereld een bepaald doel te vervullen. Christus leerde dat sommigen van ons vijf-talent mensen zijn, anderen twee-talent mensen en weer anderen een-talent mensen (Matt. 25:15). Daarom is het een misvatting om te gaan vergelijken. Niet wat je hebt, bepaalt je beloning, maar wat je doet met wat je hebt. Wanneer jij je talent begraaft omdat je bang bent om risico's te nemen en te falen, kom je in problemen met God. 2) God beschermt wat hij in jou geïnvesteerd heeft. Zijn we God wel eens ongehoorzaam? Zeker. Tuchtigt hij ons dan? Ja. En jouw reactie op hem kan je periode van tuchtiging verlengen of verkorten. Maar laat God ons in de steek? Nooit! 'De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan' (Rom.11:29). 3) God verwacht een rendement op zijn investering in jou. Wat heb je te laten zien aan het einde van je leven? God heeft jou tijd, talent en rijkdommen gegeven. Gebruik je ze egoïstisch voor jezelf of gebruik je ze om hem te dienen en anderen te zegenen? 'Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij... heeft gedaan, of het nu goed is of slecht' (2 Kor. 5:10). De lieddichter zei het zo: 'Slechts één leven, zo voorbij. Alleen wat voor Christus gedaan is blijft bij.'