

**Maandag 14 april**

*‘Geniet van het leven met de vrouw die je bemint’ (Pred. 9:9)(NBV).*

Op je instrumenten afgaan (8).

Op je instrumenten afgaan in het huwelijk. Vandaag de dag gaan christelijke huwelijken in hetzelfde tempo kapot als niet-christelijke huwelijken. En degenen die het meemaken, hebben onze liefde en niet onze veroordeling nodig. Maar het is duidelijk dat er iets mis is dat moet worden rechtgezet! Twee van de belangrijkste oorzaken van echtscheiding zijn financiële stress en pornografie. Wanneer jij teveel risico neemt door spullen te kopen die je je niet kan veroorloven en die je niet nodig hebt, kom je in de problemen. En wanneer jij je openstelt voor seksuele fantasieën, dan ben jij bezig met beelden waaraan je partner niet kan voldoen en gaat je relatie verslechteren. Salomo schrijft: ‘Vang voor ons de vossen, vang die kleine vossen. Ze vernielen de wijngaard, onze wijngaard vol bloeiende ranken (jonge druifjes)(SV)’ (Hoogl. 2:15). In de oude Statenvertaling zie je goed het kwetsbare door de keus voor ‘jonge druifjes’. Wanneer we er niet in slagen om teder, vriendelijk, liefdevol, zorgzaam en met respect met elkaar om te gaan, neemt het vliegtuig waar we samen in vliegen, een duikvlucht. Een verwaarloosde partner is kwetsbaar voor iedereen die langs komt. Wrok welt op en krijgt de overhand. Als Gods Woord niet werkt in je huis en je huwelijk, werkt het nergens! Een christen die op zijn instrumenten afgaat, begrijpt dat het geheim van een goed huwelijk niet alleen ligt in het vinden van de juiste persoon, maar in het worden van de juiste persoon. En dat kan alleen gebeuren wanneer je er dagelijks voor kiest om te leven aan de hand van de principes van Gods Woord en de vruchten van de Geest ten toon spreidt (Gal. 5:22). Iemand schijnt eens tegen zijn partner gezegd te hebben: ‘Ik heb nooit geweten wat echt geluk was totdat ik met jou trouwde - nu is het te laat.’ Als je niet wilt dat dit jouw verhaal is, kun je beter gaan beginnen de thuisbrandjes te blussen.

**Dinsdag 15 april**

*‘... vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil’ (Efez. 6:4)(NBV).*

Op je instrumenten afgaan (9).

Op je instrumenten afgaan bij ouderschap. Ouders worden vandaag de dag geconfronteerd met voor onze generatie unieke problemen. Maar Gods Woord is tijdloos, dus: 1) Leg discipline op. ‘... de Heere straft wie hij liefheeft...’ (Spr. 3:12). Een beroemde evangelist zegt dat toen hij opgroeide zijn moeder thuis een riem aan de muur had hangen met een tekst erboven: ‘Ik heb u elk uur nodig.’ Leer je kind dat elke beslissing gevolgen heeft. En red hem niet uit de gevolgen, want het leven haalt hem niet uit de puree wanneer hij iets verkeerd doet. 2) Leer je kind Gods wegen. ‘Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken...’ (Spr. 22:6). Geef je kind een voorproefje van de dingen van God wanneer hij jong is, en wanneer hij ouder is, zal de wereld niet in staat zijn om aan zijn smaak te voldoen. 3) Geef je kind aan de Heer. Dit is niet gemakkelijk, het is alsof hij voor de eerste keer je auto meeneemt. Maar er komt een moment waarop God en niet jij tot hem moet spreken en hem moet leiden. Je kinderen leren het op de gemakkelijke manier of op de harde manier. En zelfs als ze afdwalen, belooft God dat ze weer terug zullen komen (Jer. 31:16-17). Dus bid: ‘Heer, ze zijn nu van u. Ik heb ze dingen bijgebracht en een voorbeeld gegeven, nu geef ik ze aan u. Handelt u met hen naar uw volmaakte wil.’ Betekent dit dat alles dan van een leien dakje gaat? Misschien wel, maar misschien ook niet. Maar net als een piloot die volgens zijn instrumenten vliegt, moet jij voor je kinderen vertrouwen op het Woord van God.

**Woensdag 16 april**

*'Ik, de Heer, ben het die jullie geneest' (Ex. 15:26)(NBV).*

Op je instrumenten afgaan (10).

Op je instrumenten afgaan bij ziekte. Hoe vaak komt het niet voor dat een gezond persoon in de bloei van zijn leven getroffen wordt door kanker, een hartaanval, een beroerte of een andere slopende ziekte. Maar er is een manier om je te wapenen tegen de storm, er is een weg die niet geplaveid is met angst, een manier die jou zo heeft voorbereid dat je de diagnose van je arts kan horen en nog steeds een gevoel van Gods vrede in je hart kunt ervaren. Je weet wat je instrumentenpaneel, de Bijbel, erover zegt. Je weet wat te doen, hoe te handelen en wat te zeggen. Je bent voorbereid op dit moment. Als een piloot zijn vliegtuig niet trouw heeft onderhouden, zal het neerstorten in een storm, ongeacht wat zijn instrumentenpaneel hem vertelt. Dus als jij goed voor je lichaam hebt gezorgd (de tempel van de heilige Geest!), dan kun je met een gerust hart naar God toe gaan, vertrouwen op zijn Woord en hem vragen om je te genezen. Uiteindelijk zullen we allemaal ergens aan sterven, maar je hoeft niet te sterven voor je tijd. God heeft ons 'overvloed van dagen' beloofd (Ps. 91:16). De Bijbel zegt: '... en allen die ziek waren genas hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: 'Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen' (Matt. 8:16-17). Misschien ken jij wel goede christenen die voor genezing hebben gebeden en het niet hebben gekregen. Dat kan. En de meest geestelijk volwassenen onder ons kunnen dat niet verklaren. God zet op sommige dingen een stempel: 'leg het later nog uit!' Maar zolang je leeft, moet je vertrouwen op het Woord van God dat zegt: 'Ik, de Heer, ben het, die jullie geneest.'

**Donderdag 17 april**

*'Alleen de zegen van de Heer maakt rijk...' (Spr. 10:22)(NBV).*

Op je instrumenten afgaan (11).

Op je instrumenten afgaan in financiële zaken. Net wanneer je het wat ruimer krijgt, gaat je auto kapot, heeft je huis een nieuw dak nodig en geeft je verwarmingsketel de geest. Dit kennen we allemaal. Maar de gelovige die op zijn instrumenten afgaat, kan door financiële stormen heenvliegen, want hij heeft absoluut vertrouwen in zijn meters en radio. Als hij erop kijkt en aan de accuraatheid twijfelt, komt hij in grote moeilijkheden. Dit moet allemaal op de grond worden nagelopen terwijl hij de checklist door neemt. Hij moet niet opstijgen in een storm als niet alles in orde is. Wanneer het om geldzaken gaat, controleer dan je vliegtuig. Weet je wat de Bijbel werkelijk zegt over je financiën? Wil je door of boven een financiële storm heenvliegen, dan moet je bijbels rentmeesterschap in praktijk brengen, weten wat God aan je beloofd heeft en erin geloof op vertrouwen. 'Geef, dan zal je gegeven worden...' (Luc. 6:38). Geven is een daad van gehoorzaamheid. Het eert God. Maar er zijn sommige dingen die God niet zal doen. Hij zal niet gul zijn naar jou toe als jij kreterig bent geweest naar hem toe of naar anderen. 'Alleen de zegen van de Heer maakt rijk,' volgens de Bijbel. Hoe rijk wil God je laten zijn? Dat hangt af van vier dingen: je geestelijke volwassenheid, je door God gegeven opdracht in het leven, je bereidheid om God op de eerste plaats zetten als het gaat om financiën en het uitoefenen van je geloof. Geven is als zaaien (2 Kor. 9:6). Wanneer een zaadje wordt gezaaid produceert het een oogst. Maar de boer moet die oogst wel gaan binnenhalen. Evenzo haalt geloof plus gehoorzaamheid de oogst van Gods zegen binnen in je leven.

**Goede Vrijdag -18 april**

*'... Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.'* Jezus antwoordde: *'... nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn'* (Luc. 23:42-43)(NBV).

Een tweede kans!

Charles Swindoll schrijft: 'Als er ooit een sterfbedbeking was, dan was het deze wel. De dief was zijn hele leven al een zondaar, een misdadiger geweest. Op geen enkele manier had hij bewezen iets waard te zijn. Dus wat had hij gedaan om het eeuwige leven te ontvangen? Wat aanvaardde Jezus? Geloof - eenvoudig, onvervalst, onbeproefd geloof in Christus. Dat is alles wat God verlangt en alles wat wij kunnen bieden. De momentopname van Jezus' leven die de dief zag, overtuigde hem dat hij de Zoon van God was. Hun dialoog leert ons drie belangrijke waarheden: 1) Niemand is ooit te ver gegaan. Denk aan iemand die jij hebt afgeschreven. 'Oh, die zal Christus nooit leren kennen. Ik heb alles geprobeerd. Hij gaat nooit reageren.' Wanneer je geneigd bent om te denken dat iemand buiten het bereik van de genade is, denk dan aan de misdadiger aan het kruis. 2) Je echte boodschap is je leven. Socrates noemde woorden ooit 'domme dingen'. Wanneer jouw leven de aandacht trekt van verloren mensen, heb je voldoende bewijs om de woorden die je gebruikt te ondersteunen. Wanneer je God het werk laat doen in hun leven en in het jouwe, zal je versteld staan hoe hij de juiste woorden geeft. 3) Het enige dat God vraagt en accepteert is eenvoudig geloof. Als je hard werkt om een plek te verdienen in het koninkrijk... ben je op de verkeerde weg. Want hoeveel werk zal dan genoeg zijn? Als redding tot stand komt door geloof is al het werk en al de heerlijkheid van God. Twijfel er nooit aan of je wel geaccepteerd wordt in zijn familie wanneer je op zijn manier komt. De dief twijfelde niet, hij hoefde geen enkele belofte te doen. Hij geloofde met heel zijn hart en was gered.' Dat kan voor jou ook gelden!

**Zaterdag 19 april**

*'Als een lam werd Hij ter slachting geleid...'* (Jes. 53:7)(HSV).

Het wonder van Pasen.

Journalist-zending Pierre van Paassen vertelt hoe, voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, nazi soldaten een oudere rabbijn arresteerden, hem zijn kleren uittrokken en eisten dat hij de preek zou houden die hij voor de sabbat had voorbereid. Met grote waardigheid vroeg de oude man of hij zijn keppeltje mocht ophouden en dat vonden ze goed. Dat leek ze wel extra grappig. Toen sprak de oudere rabbijn, terwijl ze hem uitjouwden en naar hem staken, over wat het betekent om ootmoedig te wandelen voor God. Phil Yancey schrijft: 'Wanneer ik lees over de marteling en executie van Jezus, dan denk ik aan die naakte rabbijn die daar vernederd in een politiebureau staat. En de vernedering en schaamte die Gods Zoon moest verdragen is voor mij gewoon niet te peilen, het gepest toen hij geblinddoekt was in het binnenhof van de hogepriester, de opzettelijke gewelddadigheid van de soldaten van Pilatus en Herodes, het gejoel van de toeschouwers op de lange weg naar Golgota en ten slotte het kruis zelf. Ik sta verwonderd over de zelfbeheersing die God door de geschiedenis heen heeft getoond, die de Djenghis Khans, de Hitlers en de Stalins hun gang liet gaan. Maar niets is te vergelijken met de zelfbeheersing die werd getoond op die donkere vrijdag in Jeruzalem. Legioenen engelen wachtten op zijn bevel. Eén woord en er zou een eind komen aan de beproeving.' Jesaja zei: 'Als een lam werd hij ter slachting geleid... zo deed hij zijn mond niet open.' Jezus had een beroep kunnen doen op zijn Vader en die had hem 'meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zullen stellen' (Matt. 26:53). In plaats daarvan koos hij ervoor het kruis en de schande ervan te verdragen, om jou te redden. Dat is het wonder van Pasen!

**Paaszondag - 20 april**

*'... hij heeft hen openlijk te schande gemaakt...' (Kol. 2:15)(NBV).*

Hij won (1)!

Het kruis wordt algemeen erkend als het symbool van het christelijk geloof. We hebben allemaal wel honkbalspelers gezien die een kruisje slaan voor ze aan slag gaan, juwelierszaken die gouden kruisjes verkopen en bakkers die Pasen vieren met kruisbroodjes. Iemand schrijft: 'Het christendom is een religie van het kruis geworden - de galg, de elektrische stoel, de gaskamer van nu. Normaal gesproken denken we bij de dood van een misdadiger aan een mislukking. Maar Paulus zou later zeggen dat 'Christus... al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt.' Ergens moet ik denken aan de enkelingen in onze eigen tijd die zich van machten ontteden. Racistische sheriffs die Martin Luther King gevangen namen. De Sovjets die Solzjenitsyn deporteerden. De autoriteiten die Nelson Mandela gevangen namen. Allemaal dachten dat ze een probleem oplosten. In plaats daarvan ontmaskerden ze uiteindelijk hun eigen geweld en onrecht. Toen Jezus stierf, werd zelfs een norse Romeinse soldaat erdoor geraakt en riep hij uit: 'Hij was werkelijk Gods Zoon' (Matt. 27:54). Hij zag het contrast tussen zijn brute collega's en hun slachtoffer die hen vergaf terwijl hij bijna de laatste adem uitblies. De bleke figuur die aan een balk genageld was, stelde de heersende machten aan de kaak als valse goden die hun eigen verheven beloften van vroomheid en gerechtigheid braken. Religie, niet goddeloosheid, beschuldigde Jezus; de wet, niet wetteloosheid liet hem terechtstellen. Door hun in elkaar geflanste rechtszaken, geseling en gewelddadig verzet tegen Jezus, lieten de politieke en religieuze autoriteiten zien wie ze waren. Elke aanval onthulde hun onrechtmatigheid, maar uiteindelijk was hij het die won!