

Maandag 21 april - Tweede Paasdag

'Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond...' (Joh. 1:14)(NBV).

Hij won (2)!

Wat zal de hel die dag bejubeld hebben: de dag dat Jezus werd gekruisigd! 'Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond... de enige Zoon van de Vader.' Toch was hij net gestorven aan een kruis. Maar aan satans feestje kwam abrupt een einde! Iemand schrijft: 'In de meest ironische speling van de hele geschiedenis bedoelde God ten goede wat satan ten kwade bedoelde. Jezus' dood overbrugde de kloof tussen een volmaakte God en een hopeloos tekortschietende mensheid. Op Goede Vrijdag versloeg God de zonde, verdreef de dood, zegevierde over satan en kreeg zijn familie terug. Van de ergste daad uit de geschiedenis maakte hij de grootste overwinning. Geen wonder dat Jezus gebood dat we dit nooit zouden vergeten. Vanwege het kruis hebben we hoop. Niet zijn wonderen, maar de verwonderlijke wonden van de Dienstknecht brachten ons genezing (Jes. 53:5). En als God zo'n triomf kan ontwringen aan de kaken van een schijnbare nederlaag, wat zou hij dan niet kunnen doen met de schijnbare mislukkingen en ontberingen van ons leven? Niets - zelfs niet de moord van zijn Zoon - kan de relatie tussen God en mens beëindigen. In de alchemie [transformatie] van de verlossing wordt de meest gemene misdaad onze helende kracht. De dodelijk gewonde genezer kwam terug op Pasen, de dag die ons een voorproefje geeft van hoe de hele geschiedenis eruit zal zien vanuit het gezichtspunt van de eeuwigheid, wanneer elk litteken, elke pijn en elke teleurstelling in een ander licht zullen worden gezien. Geloof begint waar het misschien leek te eindigen. Tussen het kruis en het lege graf zweeft de belofte van de geschiedenis: hoop voor de wereld en hoop voor ieder van ons die er woont.'

Dinsdag 22 april

'... ik zag de Heer, gezeten op een hoogverheven troon...' (Jes.6:1)(NBV).

Een ontmoeting met God.

Jesaja schrijft over een levensveranderende ontmoeting met God aan het begin van zijn bediening: '... zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon... Boven hem stonden serafs... Zij riepen elkaar toe: 'Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.' Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook. Ik schreeuwde het uit: 'Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning... gezien.' Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: 'Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.' Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: 'Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?' Ik antwoordde: 'Hier ben ik, stuur mij.' Toen zei hij: 'Ga en profeteer het volgende tegen dit volk...' (Jes. 6:1-9). Een ontmoeting met God brengt altijd drie dingen met zich mee: 1) Een besef van zijn heiligheid en onze nietigheid. 2) Een erkenning van onze ontoereikendheid. 3) Nederigheid en een honger naar meer van hem. De sleur van het dagelijks leven stompt de scherpe rand van onze geestelijke gevoeligheden af. En wanneer wij onze heiligheid afmeten aan de mensen om ons heen vinden we al gauw dat wij een heel toegewijd leven leiden, terwijl het niet zo is! Dus God roept ons op voor een ontmoeting met hem om ons te reinigen, ons kracht te schenken en ons eropuit te sturen om zijn plannen te verwezenlijken.

Woensdag 23 april

'Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen...' (Hab. 1:2)(NBV).

Wachten tot dingen veranderen (1).

Zit jij te wachten tot je visie realiteit begint te worden, tot je een oplossing hebt gevonden voor een huidig probleem of tot de eerste tekenen zichtbaar zijn van de vervulling van een belofte die God je gedaan heeft? Je bent niet de eerste persoon die worstelt met het begrip wachten en je zal ook niet de laatste zijn. Bovendien, wanneer je krijgt waarop je nu wacht, zal er wel weer iets anders zijn om op te wachten. Als er één woord is dat het christelijk leven bepaalt, dan is het - wachten. God zei tegen de profeet Habakuk: 'Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is... het liegt niet. Ook al is het nog niet vervuld, wacht maar, het komt zeker' (Hab. 2:3). Waarom zei God dat? Omdat hij daarmee antwoord gaf op de vraag van de profeet: 'Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en luistert u niet?' Kijk naar aartsvader Job. Overdekt met zweren en volledig aan de grond zegt hij: 'Als een man gestorven is, zal hij dan weer levend worden? Dan zou ik alle dagen van mijn strijd hopen, totdat er voor mij verandering zou komen' (Job 14:14)(HSV). Wachten tot dingen veranderen is niet eenvoudig. Dus wat moet je doen terwijl je wacht? Doe het voor de hand liggende en zet je daar volledig voor in, anders doe je je eigen toekomst tekort. Jakobus schrijft: 'Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo geduldig en houd moed...' (Jak. 5:7-8). Wat God voor jou in petto heeft, is alleszins de moeite waard, wat het ook kost, hoe lang je er ook op moet wachten.

Donderdag 24 april

'Ik zou hopen, totdat er voor mij verandering komt' (Job 14:14)(HSV).

Wachten tot dingen veranderen (2).

Voordat je stopt en ontmoedigd opgeeft, is het goed om eens te kijken naar het lange en moeilijke proces van een vlinder die uit zijn cocon komt. Als jij probeert om Gods doel en proces in je leven te verhaasten, produceer je iets vervormds, iets dat niet van de grond te krijgen is of kan vliegen. Misschien denk jij: 'Ik kan niet wachten tot dit voorbij is.' Begrijpelijk. Dat kon Job ook niet. Hij zei: 'Dan zou ik alle dagen van mijn strijd hopen, totdat er voor mij verandering zou komen.' Maar door Gods genade overleefde hij en bezat hij uiteindelijk twee keer zoveel als hij verloor. Dus houd vol, je verandering komt eraan! God zal je niet in de steek laten, laat hem dus ook niet in de steek! Er is iets gaande in jou op dit moment. Iets is stervende dat moet sterven, zodat er iets beters tot leven kan worden gewekt. Laat het gebeuren. Sadrach, Mesach en Abednego zeiden tegen de koning dat ze niet zouden buigen voor zijn goden (Dan. 3:18). Buig niet voor verleiding of manipulatie of een goddeloze overtuiging. Probeer niet op anderen te lijken of je over te geven aan zelfzuchtige ambitie en zelfpromotie. Buig niet voor de geest van angst en ongeduld. Blijf wandelen door geloof en niet door aanschouwen, wetend dat '[God]... bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken' (Efez. 3:20). Ze zeggen dat goede dingen ten deel vallen aan hen die wachten. De bepalende factor is op Wie je wacht. God zegt dat er voor alles wat er gebeurt een uur is (Pred. 3:1). Wacht af en God zal de puzzelstukjes in elkaar passen. Hij zal je niet teleurstellen.

Vrijdag 25 april

‘Trek weg... ga naar het land dat ik je zal wijzen’ (Gen.12:1)(NBV).

Laat God je wijzen waar je heen moet gaan.

Waar je bent doet ertoe. Je kunt geen bananen telen in Alaska, maar wel in Jamaica. Wat is het punt? Simpelweg dit: soms moet je van locatie veranderen om te kunnen slagen waartoe God je geroepen heeft. Kijk naar het leven van Elia. ‘Het woord van de Heer kwam tot hem, zeggende: De Heer richtte zich tot Elia met de woorden: ‘Ga weg van hier. Ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in de wadi Kerit, aan de overkant van de Jordaan. Drinken kun je uit de rivier, en ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien’ (1 Kon.17:2-4). Raven bezorgen normaal gesproken geen voedsel, ze eten het op. Maar wanneer je doet wat God je opdraagt en gaat waar hij je heen stuurt, verplaats je je van het natuurlijke domein naar het bovennatuurlijke. God heeft niet alleen een plan voor je leven maar ook een plaats. Ja, je moet de juiste strategie hebben, maar je moet ook op de juiste plek zitten. ‘Ik ben de Heer, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de weg die je gaat’ (Jes. 48:17). Als het de wens van je hart is God in alles te eren, zal hij je de beste locatie laten zien waar je kunt slagen. Hij zal je zelfs voorgaan en omstandigheden in jouw voordeel herschikken. Dat deed hij voor Abraham. ‘Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen’ (Hebr. 11:8). Vraag het aan God en hij zal je laten zien waar je heen moet gaan.

Zaterdag 26 april

Hij leerde hen meer over het gebed door middel van verhalen (zie Luc. 11:5).

Blijf bidden en geloven.

Je nood beweegt Gods hart, maar je geloof beweegt hem tot actie. Dus blijf bidden en geloven. Jezus geeft ons hier twee illustraties van: 1) ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen... En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft’ (Luc.11:5-8). Waarom zal God je gebed beantwoorden? Ter bescherming van zijn reputatie als iemand die verbonden sluit en zich eraan houdt. 2) ‘Er was eens een rechter in een stad... Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht...” Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen’ (Luc.18:2-8). Kortom: de God die je dient is rechtvaardig, medelevend en in staat en bereid om aan je behoeften te voldoen, blijf daarom bidden en geloven.

Zondag 27 april

‘... de heilige Geest... zal jullie alles duidelijk maken’ (Joh. 14:26)(NBV).

De Leraar (1).

Jesus zei dat de heilige Geest de grootste leraar is van allemaal. En wel om deze reden: 1) Omdat hij met je zal communiceren. Wanneer jij geïnteresseerd genoeg bent om vragen te stellen, is het leerproces echt begonnen. Zolang jouw vragen uit een hongerig hart komen, storen ze God niet. Jezus zei: ‘Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden...’ (Matt. 7:7). Er is niks mis mee om nieuwsgierig te zijn. God wil niet dat je passief bent en gewoon maar alles aanvaardt wat er in je leven gebeurt. Hij wil dat je hem bevraagt zodat je duidelijkheid en richting kunt vinden. 2) Omdat hij je wil leren hoe je moet leven. Dat betekent elke dag opdraven in de klas en niet alleen maar af en toe. Het betekent aandachtig luisteren, aantekeningen maken en de opgedragen leesopdrachten uitvoeren. Het betekent vertrouwen dat de Leraar weet waar hij het over heeft en dat de kennis die je ontvangt jou zal toerusten om eropuit te gaan en te slagen in het leven. Misschien zie je nu niet veel waarde in wat een leraar jou vertelt. Mogelijk betwijfel je of het betrekking heeft op jou persoonlijk. Misschien ben je alleen geïnteresseerd in slagen voor de test, afstuderen en van school gaan. Maar nee, slagen voor tests bewijst alleen maar dat je een goed geheugen hebt, niet dat je echt iets geleerd hebt! Een goede leraar heeft als doel om in jou te creëren: a) een honger naar kennis; b) het vermogen om zelf dingen uit te zoeken en te begrijpen wanneer hij niet meer in de buurt is; c) een bereidheid om het geleerde in praktijk te brengen. Hoe weet je nu of je echt aan het leren bent? Johannes antwoordt: ‘Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft’ (1 Joh. 2:27).