

Maandag 28 april

'Hij zal jullie alles bekendmaken...' (Joh. 16:15)(NBV).

De Leraar (2).

De heilige Geest, die je Leraar is, wil je ten eerste antwoorden en richting laten zoeken in Gods Woord. Hij wil niet dat je passief bent en gewoon maar accepteert wat je in je leven overkomt. Hij wil dat je je tot zijn Woord wendt voor inzicht en goddelijke oplossingen voor de menselijke problemen waarmee je dag in dag uit te maken hebt. Hij wil dat je op zijn Woord vertrouwt in plaats van achterover te leunen en te zeggen: 'Het is nu eenmaal zoals het is.' Je Bijbel is een wegenkaart die je nooit de verkeerde richting op zal sturen. Het is een zwaard waarmee je kunt vechten en elke keer kunt winnen. '... verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen' (Joz.1:8). Ten tweede wil de heilige Geest je laten groeien door je in de voetsporen van Jezus te laten gaan. Het woord 'discipel' is onze vertaling van het Griekse woord mathetes, wat 'leerling' betekent. In de dagen van Jezus leerden discipelen niet alleen van toespraken van de leraar, maar ook door het observeren en ervaren van elk aspect van het leven van de leraar. Zo leidde Jezus zijn twaalf discipelen op. En ten slotte kwam de tijd waarop hij tegen hen kon zeggen dat zij hetzelfde zouden doen als hij (zie Joh. 14:12). Petrus, Jakobus en Johannes, de intimi, hadden een nauwere relatie met Christus. Niet omdat hij meer van hen hield, maar omdat hij een bepaald plan voor hen in gedachten had. Wat is Gods plan voor jou? Dat is waar de strijd in je leven over gaat. Satan zal er al het mogelijke aan doen om afstand te creëren tussen jou en God. Zorg dat hij dat niet kan doen.

Dinsdag 29 april

'Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: 'U bent verlost van uw ziekte' (Luc. 13:12)(NBV).

Jezus kan je genezen.

'Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar... helemaal krom was en met geen mogelijkheid rechtop kon staan... hij riep haar bij zich en zei tegen haar: 'U bent verlost van uw ziekte,' en hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God. Maar de leider van de synagoge werd boos omdat Jezus op sabbat genas...' (v. 10-14). Drie dingen over deze vrouw: 1) Ze had een lange termijnprobleem. Het was een zichtbare aandoening die iedereen kon zien. Maar veel van de mensen die we ontmoeten, hebben innerlijke problemen: situaties waarmee ze jaren hebben geworsteld; kwesties die zo pijnlijk zijn dat je uit hun doen en laten kunt opmerken dat ze zich afreageren. Ze moeten met zorg en compassie worden behandeld. 2) Hoe ze het ook probeerde, ze kon niet rechtop staan. Ze had een last die niemand dan alleen Jezus kon wegnemen, en ze zou nooit vrij zijn zolang hij dat niet deed. Herken jij hier iets in? Ben jij aan het proberen je pijn te verzachten door onvermoeibare inzet, verkeerde relaties of stemmingsveranderende stoffen? Ben je zo gewend geraakt aan je probleem dat je het niet eens los wilt laten, zelfs wanneer je een kans geboden wordt om er van los te komen, alsof het je knuffeldekentje is? Jezus zal je bevrijden als jij je tot hem wendt! 3) Wat ze nodig had was een aanraking van Jezus. De kerk waar ze naar toe ging kon haar niet helpen. De voorganger veroordeelde Jezus zelfs omdat hij haar op sabbat genas. Weg met krachteloze religie die geen antwoorden heeft! Wend je vandaag tot Jezus, want door zijn striemen is ons genezing geworden, van binnen en van buiten.

Woensdag 30 april

'... maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart...' (1 Petr. 3:4)(HSV).

Kijk in de goede spiegel!

's Werelds beste modeontwerpers houden zich bezig met de totale look van de modellen die ze de catwalk opsturen. Zij moeten beschikken over de perfecte accessoires en make-up, het juiste kapsel, enz. En het is hetzelfde met God. Hij heeft je geschapen als een totaal persoon met specifieke eigenschappen, persoonlijkheidstrekjes en emotioneel sterke punten. Hij ontwierp je als een levendig, denkend, voelend en volledig functionerend menselijk wezen met je eigen unieke aantrekkingskracht. Maar hij heeft je meer dan alleen een fysiek uiterlijk gegeven. Hij heeft je ook talenten en geestelijke gaven gegeven - innerlijke kwaliteiten die hij jou wil laten ontwikkelen en gebruiken voor zijn doeleinden. Wat je vanbinnen bent moet bepalen hoe je jezelf aan de buitenkant ziet. Wanneer je uiterlijk bepalend is voor wat je waard bent, kunnen een paar extra kilo's je kapot maken; evenals tijdschriftcovers die schoonheid zonder karakter aanprijzen. Je kijkt in de verkeerde spiegel! De Bijbel zegt: 'Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed' (v. 3-4). Wanneer je eigenwaarde van God komt en niet van mensen, kun je een goedkope outfit dragen van een kringloopwinkel of een dure uit een chique boetiek. Je bent mooi op beide manieren, omdat je erkent dat je uiterlijke verschijning niet bepaalt wie je bent of wat je waard bent in Gods ogen. Innerlijke schoonheid kan niet worden gekocht, worden gepakt uit een rek, worden opgesmeerd als make-up of aangetrokken als een nieuw pak. Het is een 'inside job'. Dus kijk vandaag naar jezelf in Gods spiegel en probeer te zien wat hij het meest waardeert: innerlijke schoonheid.

Donderdag 1 mei

'Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem' (Luc. 24:31)(NBV).

Jack.

Hij was een militante niet-gelovige, die zijn wereldbeeld samenvatte met een vers van Lucretius: 'Als God de wereld ontworpen had, zou het geen wereld zijn die zo broos en gebroken is zoals we nu zien.' Dus richtte Jack zijn aandacht op de academische wereld en blonk uit op elk terrein waarin hij studeerde. Al gauw werd hij in Oxford een gerespecteerde collega en begon te schrijven en te onderwijzen. Toch, diep onder de oppervlakte, eisten zijn twijfels hun tol. Hij beschreef zijn mentale toestand met woorden als 'ellende en wanhoop'. Hij zei: 'Ik hield vol dat God niet bestond. Ik was ook boos op God dat hij niet bestond.' Tot twee vrienden, J. Tolkien en H. Dyson, zowel Oxford mannen als toegewijde volgelingen van Christus, hem aanspoorden om iets te doen wat hij verrassend genoeg nooit eerder had gedaan: in de Bijbel lezen. Dat deed hij. Jack begon te worstelen met de uitspraken die Christus gedaan had en kwam tot de conclusie dat hij of de boel misleidde, of misleid werd of juist Degene was die Hij beweerde te zijn, de Zoon van God. Op de avond van 19 september 1931 maakten Jack en zijn twee vrienden een lange wandeling over de campus in Oxford. Ze praatten tot diep in de nacht. En Jack, C.S. 'Jack' Lewis, zou zich later herinneren dat een windvlaag ervoor zorgde dat het eerste blad viel - een plotselinge wind, die mogelijk voor hem symbool stond voor de heilige Geest. Al snel na die nacht kwam Lewis tot geloof. De verandering veroorzaakte een revolutie in zijn wereld en ook in de werelden van miljoenen lezers. Zou het zo simpel kunnen zijn? Kan de kloof tussen twijfel en geloof worden overbrugd met bijbellezen en christelijke gemeenschap? Waarom ga je niet naar Christus toe en vind je het uit voor jezelf?

Vrijdag 2 mei

‘Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus...’ (Kol. 3:17)(NBV).

Levensprincipes.

Let op: 1) Je kunt meer hebben, zolang je niet alles voor jezelf wilt hebben. In een generatie met het motto ‘ik eerst’ moeten we eraan herinnerd worden dat ‘Christus zijn eigen belang niet zocht’ (Rom. 15:3). Hij leefde niet om zichzelf te verrijken maar om anderen te verrijken. Je treft geen greintje egoïsme in hem aan. Hij is het waard dat je hem ‘Meester’ noemt omdat hij er een meester in was zichzelf te verloochenen en voor anderen te leven. 2) Je kunt bijna alles gedaan krijgen zolang het je niet kan schelen wie de eer krijgt. ‘Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus.’ Trots haalde satan neer en zal jou ook neerhalen. Ivan Miller zei: ‘Nederigheid is zo’n broze en delicate zaak dat hij die durft te denken dat hij het bezit, door die gedachte alleen al bewijst dat hij het niet bezit.’ Als je slaagt, en de lofbetuigingen beginnen op je af te komen, mag je er best een moment van genieten. Maar speel ze vervolgens door naar de ware bron van al je prestaties - God. 3) Je kunt het antwoord verhaasten zolang je de bron niet veracht. De melaatse Naäman ontdekte dat je kunt hebben wat God heeft, maar op Gods voorwaarden, niet op de jouwe (2 Kon. 5:1-14). En Gods voorwaarden zijn ‘geloof’ en ‘gehoorzaamheid’. Geloof is als elektriciteit: je hoeft het niet te analyseren of te begrijpen om de voordelen ervan te genieten. Het enige wat je hoeft te doen is de stekker in het stopcontact steken! Wat heeft God gezegd dat je moest doen? Hem gehoorzamen! Stop met weifelen, stop met uitstellen, ga niet langer met hem in discussie maar doe wat hij zegt. Je zult blij zijn met de resultaten.

Zaterdag 3 mei

‘Voor alles wat gebeurt is er een uur...’ (Pred. 3:1)(NBV).

Verslaafd aan het heilige moeten.

Heilig moeten is stressvol. Het is ook verslavend en als je merkt dat je meestal reageert op externe eisen kan je mogelijk ‘verslaafd’ zijn. Zoals bij elke verslaving voldoet heilig moeten tijdelijk aan je behoefte om je nodig te voelen. Het creëert een gevoel van dingen gedaan krijgen, verhoogt ten onrechte je gevoel van eigenwaarde, maar heeft de neiging om problemen erger maken, omdat haastige spoed zelden goed is. Als je verslaafd bent aan heilig moeten geef ik je twee dingen ter overweging: 1) In de huidige maatschappij staat druk zijn gelijk aan status. Mensen verwachten dat jou dingen gevraagd worden. Maar terwijl het voortdurend in de steek laten van je doelen om anderen te helpen die van hen te verwezenlijken kan maken dat jij je gewaardeerd voelt, kan het je ook afbrengen van je werkelijke doel en je een vals gevoel van belangrijkheid geven. De Bijbel zegt dat God iedereen toerust voor zijn specifieke taak (zie 1 Kor.12:6). Het leeuwendeel van je tijd zou moeten worden besteed aan datgene waartoe God jou geroepen heeft, niet aan het voldoen aan de eisen en verwachtingen van anderen. 2) Het identificeren van je reactiepatroon kan je helpen los te komen. Soms is het moeilijk om nee te zeggen omdat je je als christen verplicht voelt. Maar niet elke ‘nood’ is een richtlijn van God om bij te springen en eraan te voldoen! Probeer onderscheid te maken. Jouw beslissing om betrokken te raken moet van God komen, dus bid om wijsheid en leiding voordat je reageert. De Bijbel zegt: ‘Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken’ (Spr. 3:6)(HSV). Als jij een oplapper bent, geniet je waarschijnlijk van het oplossen van problemen, het voldoen aan behoeften en het beïnvloeden van gedrag en resultaten. Dat is niet per se een slechte zaak. Je moet alleen onderkennen dat je kwetsbaar bent voor het heilige moeten en meer op prioriteiten gaan letten.

Zondag 4 mei

‘De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag...’ (Ps. 34:1)(NBV).

Met heel je hart (1).

Als jij je longen uit je lijf schreeuwt bij een sportwedstrijd op zaterdag, maar zondags stil en ingetogen op je stoel zit wanneer het tijd is om God te aanbidden, ben je misschien enthousiaster over sport dan over geestelijke zaken. Oei! Een goede definitie van lofprijzing is iets prijzen wat lovenswaardig is. Is God en je relatie met hem lovenswaardig? Of zeg je: ‘Soms heb ik gewoon geen zin om God te prijzen.’ Gevoelens hebben er weinig mee te maken! Een goede relatie is niet gebaseerd op emoties maar op inzet. De Bijbel zegt: ‘Laten we... een dankoffer brengen aan: het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken’ (Hebr.13:15). Let op de woorden ‘ononderbroken’ en ‘dankoffer.’ Bij God is de lof die iets betekent de lof die iets kost! Stel je iemand voor met een goede baan, een goede familie en een goede gezondheid die de Heer prijst in de kerk. Stel je nu iemand voor die op zichzelf woont, geïsoleerd is door ziekte en die dan zijn zwakke armen omhoogsteekt en zijn stem in lofprijzing verheft. Wie scoort het hoogst denk je? De psalmdichter zei: ‘Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, zij geloofd de naam van de Heer’ (Ps.113:3). En een andere psalmdichter plande de hele dag door prijspauses: ‘Ik zing u dagelijks zevenmaal lof...’ (Ps. 119:164). Wij hebben koffie-en theepauzes, hij had prijspauses! Als jij je omgeving en houding wilt veranderen, begin dan God te prijzen gedurende de dag. Niet alleen ben jij dan een zegen voor de Heer, maar hij zal ook jou zegenen op honderd-en-een verschillende manieren. Neem dat niet van iemand aan, maar probeer het zelf en zie.