

Maandag 5 mei

'Alles wat adem heeft, loof de Heer' (Ps.150:6)(NBV).

Met heel je hart (2).

Salomo zegt dat er 'een tijd is om te zwijgen en een tijd om te spreken' (Pred. 3:7). Nu is het niet de bedoeling dat je de kerkdienst onderbreekt om de aandacht op jezelf te vestigen, maar wanneer het tijd is om God te loven moet je het wel met volle inzet doen: 'Ik wil u loven, Heer, met heel mijn hart...' (Ps. 9:1). Er is een verhaal over een oude man (Joe) die het grootste deel van zijn leven als dronkaard en zwerver had geleefd en het daardoor niet breed had. Tijdens een zondagochtenddienst gaf hij zijn leven aan Christus en de transformatie was zo radicaal dat iedereen in de gemeente het opmerkte. Joe had echter een probleem, hij was zo blij met Jezus dat hij harder zong dan alle anderen. En wanneer de dominee iets zei dat zijn hart raakte, dan sprong hij op en riep halleluja! Bezorgd dat de waardigheid en het decorum van de kerk in gevaar kwamen zei de dominee: 'Joe, je moet echt wat dimmen. Weet je, als jij komende zondag gewoon rustig in de kerk zit en niets zegt, koop ik een nieuw paar laarzen voor je.' Joe had de laarzen nodig, dus hij zei dat hij het zou proberen. Maar nadat hij zich tijdens de preek een paar keer had ingehouden, kon hij er niet meer tegen. Hij sprong op en riep: 'Laarzen of geen laarzen, ik prijs de Heer!' Misschien zeg jij: 'Dat uitbundige is niets voor mij, ik ben meer van het rustige soort.' Sorry, er zijn geen uitzonderingen op basis van persoonlijkheidstypen. 'Alles wat adem heeft, loof de Heer!' Kortom, je hoort gewoon de Heer te loven, zolang je leeft tenminste.

Dinsdag 6 mei

'De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer' (Joh. 18:19)(NBV).

Breng Jezus niet in verlegenheid.

Als Jezus 'kan meevoelen met onze zwakheden,' kan hij dan misschien ook in verlegenheid worden gebracht door ons doen en laten? (Hebr. 4:15). Hoe pijnlijk was het niet toen Maria en Jozef hem onderbraken toen hij als twaalfjarige jongen in de tempel zat en de beste geleerden versteld deed staan. Ze namen hem apart en zeiden: 'We dachten dat we je kwijt waren. Je hebt ons doodongerust gemaakt' (zie Luc. 2:48). Hoe pijnlijk om op te staan in je thuiskerk en aan te kondigen dat je de Messias bent, en dat dan de mensen met wie je bent opgegroeid je buiten de stad drijven en proberen je van een rots te gooien (Luc. 4:29). Hoe pijnlijk toen hij tegen Jäirus zei dat zijn dode dochttertje alleen maar lag te slapen en de mensen in het huis 'smalend lachten' (Matt. 9:24). En dit: Toen de hogepriester Jezus ondervroeg over zijn leer antwoordde hij: 'Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord hebben' (Joh.18:21). Waarna een van de dienaren die naast Jezus stonden hem een klap in het gezicht gaf. Hoe pijnlijk! Maar het meest pijnlijke in het leven van Jezus kan heel goed zijn geweest toen de hogepriester hem niet ondervroeg over zijn leer maar over zijn leerlingen. Want waar waren ze? Judas had hem verraden, Petrus had hem verloochend en de rest zocht dekking. Wat kon hij zeggen? Dus hier is de vraag: zijn jouw karakter, jouw gedrag en jouw toewijding aan Christus een bron van vreugde voor hem of iets wat hem in verlegenheid brengt? Gandhi zei: 'Als christenen serieus volgens de leer van Christus zouden leven, zou heel India vandaag christelijk zijn.' Als het om de leer gaat sta je misschien fier rechtop. Maar als het om discipelschap gaat, waar sta je dan?

Woensdag 7 mei

'... overtuigd dat ons geweten zuiver is, omdat we er op elk terrein naar streven het goede te doen' (Hebr. 13:8)(NBV).

Wat zegt je geweten?

Brandmelders hebben een interne knop die wordt getriggerd door een lichtstraal. Zolang het licht ononderbroken wordt ontvangen door de lichtgevoelige ontvanger is de detector stil. Maar als rook, vocht of een insect de straal zelfs een fractie van een seconde tegenhoudt, klinkt het alarm. Aandacht schenken aan dat alarm kan het verschil uitmaken tussen leven en dood. En je geweten werkt volgens hetzelfde principe. Wanneer zonde de verbinding tussen jou en God belemmert, signaleert je geweten dat er iets mis is. Op dat moment zou je God dankbaar moeten zijn dat je je rot voelt. Alleen een dwaas zou het alarm uitschakelen of het vermogen ontwikkelen om er doorheen te slapen. Terwijl bepaalde dingen op zich niet 'fout' hoeven zijn, kunnen zij toch voor jou verkeerd zijn vanwege de toekomst die God voor je op het oog heeft. Dat betekent dat er dingen zijn die anderen kunnen doen die jij niet kan doen. Dus wees dan niet koppig, maar verheug je in de wetenschap dat God grote dingen voor je in petto heeft. Een Frans spreekwoord zegt: 'Er is geen kussen zo zacht als een zuiver geweten.' Luisteren naar je geweten zal je afhouden van het verkeerde pad. En als je besluit om domweg door te gaan zal je geweten ervoor zorgen dat je je niet op je gemak voelt over je beslissing. Stel jezelf altijd deze vraag en je zult de juiste beslissing nemen: 'Hoe zal dit mijn vertrouwen naar God toe beïnvloeden?' De Bijbel zegt: '... als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we... doen wat hij wil' (1 Joh. 3:21-22).

Donderdag 8 mei

'Behoed dan je tong voor het kwaad...' (Ps. 34:13)(NBV)

Geef niet toe aan roddelen.

Heb je dat gehoord over die drie vrouwen die besloten om elkaar hun zwakheden te belijden? De eerste bekende dat ze teveel dronk. De tweede biechtte op dat ze jaloers was op het uiterlijk van een vriendin. De derde zei niets, daarom drongen de andere twee aan en vroegen haar: 'Oké, wat is jouw zwakke punt?' Ten slotte antwoordde ze: 'Roddelen, en ik kan niet wachten tot ik het over jullie tweeën kan hebben!' Nu even serieus. De Bijbel spreekt krachtige taal als het gaat over een onderwerp als roddel: 'Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf' (Spr.13:3). 'Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite' (Jak.1:26). 'Immers: 'Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen' (1 Petr. 3:10). Roddelen is als tegen een muur gegooid modder - het blijft misschien niet plakken, maar het laat wel een vuile vlek achter. En die vlek kan een leven lang blijven zitten! Dus check je doel voor je schiet. Vraag je af hoeveel schade je toebrengt en hoe je je erna zal voelen. Salomo zei: 'Dood en leven zijn in de macht van de tong; wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten' (Spr.18:21)(HSV). Zie je dat? Je zult je woorden 'eten'. Je oogst wat je zaait, goed of slecht. Met andere woorden: als je op zoek bent naar fouten, kijk dan in de spiegel. Wanneer je werkt aan je eigen tekortkomingen, heb je geen tijd over om te roddelen over die van iemand anders.

Vrijdag 9 mei

‘Heer, leer ons bidden...’ (Luc. 11:1)(NBV).

Bidden op Jezus’ manier (1).

Toen een van Jezus’ leerlingen hoorde hoe hij bad, bracht het hem ertoe om te zeggen: ‘Heer, leer ons bidden.’ Het is onwaarschijnlijk dat Jezus ze een standaardgebed wilde leren, omdat hij net had gezegd: ‘Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden’ (Matt. 6:7). Zijn antwoord was meer dan een voorbeeld van een formulegebed. Hij leerde hen krachtige, effectieve principes om te bidden. Laten we eens kijken hoe we ervan kunnen profiteren. William Barkley zei: ‘Het Onze Vader bestaat uit twee hoofdonderdelen: het eerste deel voor het welzijn van God en het tweede deel voor het welzijn van onszelf. Eer het eerste deel en het tweede is gewaarborgd.’ Deel een begint met ‘Onze Vader’. Het is bedoeld voor zijn familie, zowel collectief als individueel. Hij gebruikte de meervoudswoorden ‘onze... ons... wij’ om aan te geven dat gebed een coöperatieve oefening is, waar we met en voor elkaar bidden, niet alleen voor en door onszelf. Het leert ons ook de kracht van eenparig bidden (Matt.18:19). Voordat we iets vragen, moeten wij Gods vaderschap erkennen, want gebed is: a) een kwestie van relatie. Het is de Vader en zijn kinderen in zitting, degenen die verlost zijn door het geloof in het bloed van zijn eniggeboren Zoon. Dat is de welkomstmat onder je voeten wanneer je bidt. Gebed is ook: b) een kwestie van onderdanigheid. Jezus’ discipelen begrepen dat vaderschap leiderschap en gezag betekende. Gebed is geen poging om God te laten instemmen met jouw wil, het is jezelf op één lijn stellen met zijn Woord en zijn wil. Hij is een beloftehouder, geen toegeeflijke ouder.

Zaterdag 10 mei

‘Neem de genade aan, accepteer de hulp’ (naar Hebr. 4:16).

Bidden op Jezus’ manier (2).

Als je ‘Onze Vader’ bidt is dat bepalend voor elke andere relatie in je leven: a) Voor je relatie met de materiële wereld. Omdat God je Vader is ben je geen vreemdeling, maar een erfgenaam van de zegeningen van zijn universum (Ps. 24:1). Maar pas op voor de waarden van de wereld: ‘Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief, want dan raak je de liefde voor de Vader kwijt (naar 1 Joh. 2:15). Niets mag de plaats van God innemen! b) Voor je relatie met anderen. Iedereen om je heen is de schepping van je Vader en als zodanig moet je hen accepteren, liefhebben en waarderen. Ons wordt opgedragen om van onze naaste te houden als onszelf, zonder onderscheid, ongeacht kleur of geloof. We moeten niet met hen concurreren, niet streven naar superioriteit of hen voor onze eigen doeleinden gebruiken. c) Voor je relatie met jezelf. God zegt dat hij je Vader is. Dat is nog eens een basis om je eigenwaarde op te bouwen! Ongeacht wat er in het verleden is gezegd of gedaan om je inadequaaf of minderwaardig te laten voelen, je kunt met opgeheven hoofd verder. Je bent geen ‘nobody’ als God je eenmaal zijn kind noemt. d) Voor je relatie met God. Vanwege je relatie met Jezus heeft de Vader je begenadigd in de Geliefde’ (Efez.1:6). Zoals hij Jezus aanvaardt, zo aanvaardt hij jou! ‘Wie hem wel ontvingen... heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden’ (Joh.1:12). Je hoeft hem niet langer te benaderen in angst. Je kunt direct naar hem toe en ontvangen wat hij je maar al te graag wil geven. Neem de genade aan, accepteer de hulp. Beter kan niet!

Zondag 11 mei – Moederdag

‘Wie is zo gelukkig een goede vrouw te vinden’ (Spr. 31:10)(HB)?

Bedankt, mam!

Erma Bombeck schreef: ‘Toen God op zijn zesde lange werkdag bezig was met het scheppen van moeders zei de engel: ‘Met deze zit u een beetje te prutsen.’ God antwoordde: ‘Ja, maar heb je gezien hoe speciaal deze moet worden?’ Ze moet 18.000 vervangbare bewegende delen hebben, lopen op zwarte koffie en klikjes, een kus bezitten die alles geneest, van gebroken benen tot teleurgestelde liefdesaffaires - en zes paar handen!’ ‘Zes paar handen? Nee toch!’ zei de engel. God zei: ‘En de echte uitdaging is het drie paar ogen dat moeders nodig hebben. Een paar dat door deuren heen kijkt, een paar in haar achterhoofd dat ziet wat ze niet zou moeten kunnen zien en een paar van voren om een kind dat geblunderd heeft in de ogen te kunnen zien en te zeggen: ‘Ik begrijp het en ik hou van je,’ zonder een woord te spreken.’ De engel zei: ‘Heer, neemt u even een pauze. Morgen is er weer een dag.’ ‘Dat kan ik niet,’ zei God. ‘Ik heb bijna iets gemaakt wat heel erg op mezelf lijkt. Ze kan zichzelf al beter maken wanneer ze ziek is, een gezin voeden op een pond gehakt en een negenjarige zover krijgen dat hij gaat douchen!’ De engel raakte haar aan en zei: ‘Maar ze is te zacht!’ ‘Ja, maar supertaai,’ antwoordde God. ‘Je kunt je niet voorstellen wat deze moeder allemaal aan kan.’ ‘Kan het denken?’ vroeg de engel. ‘Niet alleen denken, dit wezen redeneert ook en sluit compromissen,’ zei God. Met zijn vinger ging de engel over de wang van de moeder. ‘Er zit een lek,’ zei de engel. ‘Dat is geen lek,’ zei God. ‘Dat is een traan.’ Waar is die voor? vroeg de engel. ‘Dat kan een traan zijn van vreugde, maar ook een van verdriet, van pijn, van teleurstelling, van eenzaamheid of van trots.’ ‘Heer, u bent geniaal!’

Gewoon maar een fictief verhaal van een columniste, maar de moeite waard om over na te denken. Bedankt, mam!