

Maandag 12 mei

'Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?' (Jer. 32:27)(NBV).

Bidden op Jezus' manier (3).

De woorden 'Onze Vader' herinneren ons aan Gods onvoorwaardelijke liefde. Heb je ooit een lijdend kind in de ogen gekeken en hem goed willen doen, maar gemerkt dat je machteloos stond? 'Die in de hemel is' herinnert ons aan Gods onbepaalde macht om te doen wat wij niet kunnen doen. 'Ik ben de Heer, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?' Het antwoord in het Hebreeuws resoneert: 'Nee, niets, absoluut niets, is voor u te uitzonderlijk.' Je kunt er volledig van op aan dat waartoe Gods liefde hem toe aanzet, zijn kracht hem daartoe in staat stelt. 'Laat uw naam geheiligd worden' onderscheidt zijn naam en karakter van alle anderen. 'Geheiligd' in het Grieks duidt aan dat hij niet is zoals anderen, hij is afwijkend, speciaal, de Enige. In een tijd waarin respect voor gezag aan het verdwijnen is omdat het ons eigenbelang in twijfel trekt, leert Jezus ons bidden: 'Hemelse Vader, stel ons in staat om u de plaats te geven die uw heilige Naam en karakter verdienen.' 'Laat uw koninkrijk komen.' Jezus kwam Gods koninkrijk prediken, het was de kern van zijn evangelie. Het koninkrijk van Abraham, Isaak, Jakob, enz. was voorbij. Het huidige koninkrijk omvat allen die Jezus als Heer erkennen. En het toekomstige koninkrijk zal de hele aarde omvatten bij Christus' wederkomst. Elke keer dat jij je aan Gods wil onderwerpt, wordt zijn koninkrijk actief. Als gelovige ben je in zijn koninkrijk en is zijn kracht voor jou beschikbaar. 'Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.' In de hemel wordt Gods wil nooit in twijfel getrokken. En in jouw leven zou dat ook niet het geval moeten zijn. En Jezus leert ons om te bidden en te geloven dat wat er in de hemel gebeurt door jou heen ook hier op aarde zal gebeuren.

Dinsdag 13 mei

'Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben' (Luc. 11:3)(NBV).

Bidden op Jezus' manier (4).

Het tweede deel van het Onzevader richt zich op onze dagelijkse beslommeringen: 'Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben' (v. 3). Je Vader is bereid om te voorzien in je lichamelijke en financiële behoeften. Het woord dat Jezus hier gebruikte betekende letterlijk 'voedsel'. God is meer bezorgd over de behoeften van je dagelijks leven dan jij. Hij vermenigvuldigde voedsel voor vijftien duizend hongerige mensen. '... allen die ziek waren genas hij...' (Matt. 8:16). En hij wil ook voorzien in jouw behoeften. 'Vraag je dus niet bezorgd af: "Wat zullen we eten?" of: "Wat zullen we drinken?" of "Waarmee zullen we ons kleden?"' (Matt. 6:31). De 'broodman' levert dagelijks vers brood af! Dus vertrouw hem voor wat je vandaag nodig hebt en sta morgen op en vertrouw hem opnieuw.

'Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was' (Matt. 6:12). Zodra je in Gods aanwezigheid komt, word je je bewust van je zonden. En Satan zal proberen om je te veroordelen. Hoe doet hij dat? Door ervoor te zorgen dat jij je onwelkom en ongemakkelijk voelt in Gods tegenwoordigheid. Maar Satan is een leugenaar. 'Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld' (Rom. 8:1). Gods Geest brengt je zonden niet aan het licht om je te veroordelen, maar om je te motiveren om ze te belijden en zijn vergeving te ontvangen. Gods Woord onderscheidt verschillende categorieën van zonde die we moeten onderkennen. Je hebt het tekortschieten van wat vereist wordt; je hebt de opzettelijke schending van een specifieke regel; je hebt onbedoelde en vaak hartstochtelijk gemotiveerde

Het Woord voor Vandaag – week 20

uitglijders; je hebt opzettelijke ongehoorzaamheid en rebellie; je hebt een nalatigheid om je schulden te voldoen; en je hebt de zonde van verzuim. Ongeacht wat je zonde is, zodra je hem belijdt en God om vergeving vraagt, maakt hij het weer met je in orde (1 Joh.1:9).

Woensdag 14 mei

'... hij geeft u... de uitweg...' (1 Kor. 10:13)(NBV).

Bidden op Jezus' manier (5).

'Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was' (Matt. 6:12). Anderen vergeven is geen optie, het is een verplichting. Vergeven zijn is afhankelijk van het vergeven van anderen. De familie van de jonge Robert Louis Stevenson was gewend om voor het eten het Onze Vader te bidden. Op een avond liep hij van tafel voordat ze kwamen bij 'zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.' Op de vraag waarom hij wegliep, antwoordde hij dat hij dat gebed die dag niet kon bidden. Omdat hij zijn weezin om te vergeven erkende, wist hij dat hij Gods vergeving niet kon ontvangen. 'Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven' (v. 14-15). Hoeveel onrecht je ook is aangedaan, God vraagt van je dat jij vergeeft.

'En leid ons niet in verzoeking' (v. 13)(HSV). Dit lijkt vreemd in het licht van Gods Woord: 'Wie in verleiding komt, moet niet beweren: 'Die verleiding komt van God.' Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht' (Jak. 1:13). William Barclay zegt dat het Griekse woord dat hier gebruikt is voor verleiding 'testen, op de proef stellen' betekent, zoals in de beproevingen van het leven. Het verwijst naar de stressvolle ervaringen van het leven. Het is iets wat een atleet zou kunnen zeggen tegen zijn trainer: 'Laat me alsjeblieft niet verder gaan dan ik aan kan!' En het vraagt om het erkennen van drie realiteiten: 1) dat je als mens je beperkingen en kwetsbaarheden hebt; 2) dat God verantwoordelijk is voor je tests; 3) dat hij wil dat je om hulp vraagt en niet probeert om het alleen af te handelen. 'God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan' (1 Kor.10:13). Hij zal je niet alleen te hulp schieten, hij zal de ervaring ook gebruiken om je geestelijk sterker te maken.

Donderdag 15 mei

'... maar red ons uit de greep van het kwaad' (Matt. 6:13)(NBV).

Bidden op Jezus' manier (6).

'Red ons uit de greep van het kwaad.' In het oorspronkelijke Grieks staat er: 'Verlos ons van de boze,' dus niet van een of andere abstracte entiteit genaamd kwaad. Dus, moeten we satan vrezen? Nee, maar we moeten bedacht zijn op zijn strategieën (1 Petr. 5:8-9). Als we niet oplettend zijn en vergeten de wapenrusting van God aan te doen, is dat een rechtstreekse uitnodiging voor een nederlaag (Efez. 6:10-18). Maar wanneer we alert zijn en volledig bewapend, hoeven we niet bang te zijn voor satan: '... hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst' (1 Joh. 4:4). Jezus staat garant voor je overwinning, jij niet. Door de heilige Geest die in jou is, ben jij in staat om de duivel te weerstaan. '... ik heb jullie de macht gegeven... om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden' (Luc.10:19). Wanneer je tegen de boze vecht, activeert dit gebed de kracht van de 'Degene die machtiger is' en die in je

Het Woord voor Vandaag – week 20

is, en door zijn kracht kun je hem overwinnen. En tel hierbij op Gods Woord dat in je hoofd en hart geborgen zit en waarmee je de verleidingen van satan kunt afpoeieren zoals Jezus deed met 'er staat geschreven' (Matt. 4:3-11). Satan werd overwonnen door de kracht van Gods Woord en het zal voor jou ook werken!

'Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid' (Matt. 6:13). Wat een laatste opmerking van erkenning en lof! Geen onzekerheid of aarzeling hier. Het weerspiegelt Davids grote lofzang: 'U, Heer, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, Heer, u bezit het koningschap en de heerschappij' (1 Kron. 29:11). Je gebeden zijn zeker effectief wanneer je in geloof bidt tot zo'n God.

Vrijdag 16 mei

'... want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing' (2 Kor. 5:7)(HSV).

Wat zie je?

Je ogen kunnen je bedriegen! Jozefs broers verkochten hem als slaaf, doopten zijn jas in geitenbloed en vertelden hun vader dat hij was verscheurd door een wild beest. Als gevolg hiervan zei de oude man: 'Ik zal rouw dragen totdat ik naar mijn zoon in het dodenrijk afdaal' (Gen. 37:35). In werkelijkheid leefde Jozef niet alleen, maar zou hij weldra eerste minister van Egypte worden en zijn familie redden tijdens de hongersnood. Maar zijn vader leefde al die jaren in rouw vanwege iets dat hij zag: een jas. Soms is er een verschil tussen feiten en waarheid. De feiten kunnen bevestigen dat het slecht gaat met de economie, maar de waarheid is: '... God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen...' (Fil. 4:19). Op een dag werden Elisa en zijn knecht wakker in de stad Dothan en ontdekten dat ze werden omringd door een vijandelijk leger. Toen de knecht dit zag, raakte hij in paniek. Maar Elisa zei: 'Wees niet bang, wij zijn met meer dan zij.' En hij bad: 'Heer, open zijn ogen en laat het hem zien.' De Heer opende Elisa's knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden' (2 Kon. 6:16-17). God wil dat je naar hem kijkt en weet dat je in je donkerste moment niet bang hoeft te zijn. Wat in je voordeel werkt, is zoveel meer dan alles wat je tegenwerkt. Dus sta op in geloof en zeg met de psalmist: 'Mijn hulp komt van de Heer' (Ps.121:2). Handel vervolgens naar je geloof!

Zaterdag 17 mei

'... richtte de Heer zich opnieuw tot Elia, met de woorden: ... Ik zal weer regen op de aarde laten vallen' (1 Kon. 18:1)(NBV).

Wat hoor je?

Drie jaar eerder had God Elia opgedragen de komst van een ernstige droogte aan te kondigen. Als gevolg hiervan was dat het enige waar de mensen het over hadden. Toen droeg God hem op om aan te kondigen dat de regen in aantocht was en dat ze zich erop moesten voorbereiden. Weet dit wel: zolang je niet leert om je spirituele oor af te stemmen op wat God zegt, zal je niet klaar zijn voor wat het leven op je afstuurt. God kan je vertellen wanneer je moet sparen en wanneer je moet zaaien, wanneer je moet kopen en wanneer je moet verkopen, wanneer je aan tafel moet komen en wanneer je op moet staan. 'Met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: 'Dit is de weg die je moet volgen' (Jes. 30:21). Maar satan kan ook tot je spreken en dingen tegen je zeggen als: 'Je gaat failliet. Je gaat sterven. Je zult nooit slagen. Niemand houdt

Het Woord voor Vandaag – week 20

van je.’ Dat zal je nooit horen van God! Ondanks wat je om je heen of binnenin je hoort, moet je geloven in Gods trouw en er vanuit gaan dat hij voor je strijdt. Jezus wist dat hij binnenkort zou worden gekruisigd en hij bad: ‘Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’ De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ (Joh.12:28-29). Is dat niet apart? Sommigen kunnen de stem van God horen, terwijl anderen pal naast hen alleen rumoer horen. Wat Jezus die dag hoorde wekte zijn geloof op en gaf hem de kracht om zegevierend naar het kruis te gaan. Dus naar wie luister je? Wat hoor je?

Zondag 18 mei

‘... houd moed: ik heb de wereld overwonnen’ (Joh. 16:33)(NBV).

Stabiele vrede.

Op 3 mei 1943 klonken de sirenes van het luchtalarm boven Londen. Mensen renden in de richting van Bethnal Green metrostation, waar meer dan 500 mensen al hun toevlucht hadden gezocht. In de volgende tien minuten zouden zich nog 1500 mensen bij hen aansluiten. Een vrouw die een baby droeg, verstpapte zich op een van de 19 treden die vanaf de straat naar beneden leidden. Als dominostenen begonnen de mensen boven op elkaar te vallen. Uiteindelijk stierven er 173 mensen. Niet gedood door bommen maar door angst! Vandaag de dag neemt angst om ons heen steeds meer toe en als je niet oppast, raak je erin verstrikt. Het is prima om gevaar te herkennen, maar God wil niet dat je erdoor overweldigd wordt. Dus let op waar je naar luistert, wat je denkt en wat je zegt. De discipelen hadden een rots nodig om op te staan in de komende storm. Jezus had ze net verteld hoe slecht het er aan zou toegaan in de wereld en hoezeer ze te lijden zouden krijgen. Hij kondigde aan dat hij weg zou gaan en zei dat hij de heilige Geest zou sturen om met hen te zijn. Johannes hoofdstuk 16 eindigt met deze woorden: ‘Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.’ Hoe de situatie ook is, Jezus staat er boven. Welke beproeving je ook doormaakt, Jezus leidt je erdoorheen. Al ben je omringd door angst en bange mensen, je zult zijn vrede ervaren. En die duurzame, stabiele vrede zal je versterken en ervoor zorgen dat anderen bij jou komen aankloppen voor antwoorden.

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2014. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via: tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl