

Het Woord voor Vandaag – week 21

Maandag 19 mei

'Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij' (Jak. 4:17)(NBV).

De zonde van nalatigheid.

We hebben de neiging om ons te richten op de zonden van het verkeerde dat we doen. Maar hoe zit het met de zonden van nalatigheid - met het goede dat we niet doen? In Christus' gelijkenissen ging het bij de veroordeling van iemand vaak over een zonde van verzuim. Een man werd bij een bruiloft weggestuurd omdat hij geen bruiloftskleed had (Matt. 22:12). Vijf maagden werden buitengesloten van de bruiloft omdat ze geen olie in hun lampen hadden (Matt. 25:3-11). Een dienaar die zijn talent in de grond begraven had in plaats van het te gebruiken, verbeurde het (Matt. 25:25-28). Een rijke man die niet voor zijn naaste zorgde werd erom veroordeeld (Luc.16:19-24). Een onvruchtbare vijgenboom die geen vrucht droeg werd vervloekt en ging dood (Marc. 11:20-24). Gaat het jou meer om verdieping in je geestelijk leven? Wel, het diepste geestelijke leven is een leven waar in je goed doet aan anderen! En het is de basis waarop je zult worden beoordeeld en beloond. 'Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerkant toespreken... Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.' Dan zullen ook zij antwoorden: "Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?" En hij zal hun antwoorden: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan" (Matt. 25:41-45). Dus als je een kans krijgt om goed te doen - doe het dan!

Dinsdag 20 mei

'Here... laat mij toch heden slagen...' (Gen. 24:12)(NBG).

Hoe staat het met je werkethiek (1)?

We weten zelden van tevoren de volle betekenis van wat we in ons werk al of niet doen. De Bijbel zegt eenvoudig: 'Doe wat je hand te doen vindt' (Pred. 9:10). Jodendom, christendom en islam vinden allemaal hun wortels in Abraham - die een boer was. 'Abraham was inmiddels op hoge leeftijd gekomen...' (Gen. 24:1). Zo beseftte hij dat de tijd was gekomen om een vrouw voor zijn zoon Isaak te vinden. Omdat er in die dagen geen internetdating bestond, droeg hij de taak op aan zijn hoofddienaar Eliëzer. De knecht zette met een karavaan van tien kamelen koers naar de regio die Abraham hem had opgedragen. Het vinden van een vrouw voor de zoon van je baas was een belangrijke opdracht die grondig nadenken vereiste. Zeker geen klus waarbij je fouten wilde maken. Dus begon de knecht zijn werk met een gebed: 'O, Heer, God van mijn meester Abraham, laat me slagen vandaag.' Heb jij ooit gebeden en God gevraagd om je werk succesvol te maken? Mensen vragen zich soms af of het goed is om te bidden of je werk succesvol zal zijn. Natuurlijk is dat goed! Maar als succes je god gaat worden, zal je een manier moeten vinden om die te onttronen. Over het algemeen genomen is het echter zo dat als je niet kunt bidden voor succes bij wat je doet, je beter iets anders kunt gaan doen! Elke goede ouder wil dat zijn kind slaagt. Elke verstandige werkgever wil dat zijn werknemers slagen, want als zij slagen, slaagt de onderneming. Hier is wat God tegen zijn volk zei: 'Houd u daarom aan de regels van dit verbond, opdat u slaagt in alles wat u doet' (Deut. 29:9).

Woensdag 21 mei

'Ga uw gang, ik zal ook uw kamelen te drinken geven' (Gen. 24:46)(NBV).

Hoe staat het met je werkeethiek (2)?

Toen Abrahams knecht was aangekomen in de stad van Nachor bood een jonge vrouw die Rebekka heette hem wat water aan. Toen hij klaar was met drinken, zei Rebekka: 'Ik zal ook voor uw kamelen putten.' We krijgen te horen dat ze 'meteen' haar kruik leeggoot in de drinkbak en zich terug haastte naar de put. Het klinkt allemaal vrij onopvallend, totdat je tussen de regels door leest: een liter water weegt om en nabij 1 kilo. Een dorstige kameel kan wel honderd liter water drinken en er waren tien kamelen. Even een rekensommetje. Dan zou Rebekka zo'n duizend liter water putten voor een vreemde. Ze doet alles wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht - en meer. Dit was een cruciaal moment in haar leven. Door haar daad van dienstbaarheid werd Rebekka de vrouw van Isaak en ging ze een levensavontuur aan dat zijn weerga niet kent. En ging uiteindelijk ook zo deel uitmaken van de heilsgeschiedenis. Tot op de dag van vandaag wordt haar naam door gelovigen herinnerd en geëerd. Rebekka wist niet wat er die dag allemaal op het spel stond. Ze bood niet aan om duizend liter water te putten omdat ze wist wat de beloning zou kunnen zijn. Het was gewoon iets wat regelrecht uit haar hart kwam. Rebekka bewees de waarheid van de Schrift: 'De verlangens van een luiaard worden niet vervuld, een vlijtig mens wordt rijkelijk gelaafd' (Spr.13:4). Hoe komen we aan het idee dat het verkeerd is om te geven en iets terug te verwachten of te dienen en een beloning te verwachten? Zeker niet uit de Bijbel! Sommige van onze beloningen zullen komen in dit leven, andere in het volgend. Want 'u weet dat allen door de Heer worden beloond voor het goede dat ze doen' (Efez. 6:8).

Donderdag 22 mei

'... kwam hij overeind en ging de stad weer in' (Hand. 14:20)(NBV).

Kom weer overeind, God staat aan jouw kant.

Als je door een moeilijke tijd heengaat, lees dan eens deze woorden: 'Na verloop van tijd kwamen er echter Joden... die de mensen ompraatten. Ze stenigden Paulus en sleepten hem vervolgens de stad uit, in de veronderstelling dat hij dood was. Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan, kwam hij overeind en ging de stad weer uit' (v. 19-20). Let op twee zinnen: 'in de veronderstelling dat hij dood was' en 'hij kwam weer overeind'. Paulus werd gestenigd maar niet tot zwijgen gebracht; geslagen maar niet verslagen. 'We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde' (2 Kor 4:8-9). Je moet je voorstellen dat satan zich als een scheidsrechter over Paulus buigt als over een bokser die op de mat ligt. Als hij tot negen heeft geteld komt Paulus overeind en zegt: 'Ik zit misschien aan de grond maar ik ben nog niet verslagen!' Hij was een ras optimist, een zelfbemoediger die wist hoe hij zichzelf en degenen om hem heen moest opbeuren. Op een dag in het heetst van de strijd seinden Lord Nelsons vijanden hem een teken tot overgave. Hij pakte zijn telescoop, keek er doorheen en zei: 'Ik zie geen enkel teken tot overgave!' Tijdens de Tweede Wereldoorlog waarschuwde Churchill de Fransen dat de Britten indien nodig alleen verder zouden vechten. Hun generaals stuurden hem een telegram met de woorden: 'Binnen drie weken zal Englands nek zijn omgedraaid als een kip.' Onverschrokken stuurde Churchill het volgende bericht de ether in: 'Wij zullen nooit, maar

Het Woord voor Vandaag – week 21

dan ook nooit overgeven!’ Hij redde Engeland uit de penarie! Na de oorlog sprak Churchill het Canadese parlement toe. Met zijn bekende bulldog uiterlijk zwaaide hij met het telegram en zei: ‘wat nou kip, wat nou nek!’ Het woord voor jou voor vandaag is - kom weer overeind, God staat aan jouw kant.

Vrijdag 23 mei

‘... Demas heeft me verlaten ...’ (2 Tim.4:10)(NBV).

Wat is er met Demas gebeurd (1)?

Paulus schrijft een van de meest trieste verzen uit de Bijbel: ‘Demas heeft me verlaten; hij heeft deze wereld lief gekregen.’ De renner is gestruikeld. De lichten in het leven van een gelovige zijn uitgegaan. Waarom? 1) Baalde hij van zijn mindere status als christen? Er wordt wel eens beweerd dat er niet een, maar twee Maarten Luthers in de kerkgeschiedenis waren. En dat ze beiden dezelfde openbaring ontvingen van rechtvaardiging door het geloof als de weg naar verlossing. Maar de eerste schreef het op en verborg het in een kloostermuur omdat hij de autoriteiten vreesde. En de tweede nagelde het aan de deur van Wittenbergs kerk en startte de Reformatie. Christus beloofde dat onze boodschap krachtig zou zijn, maar niet altijd populair: ‘Vreest niet, kleine kudde...’ (Luc. 12:32). Draag je minderheidsstatus als een erepenning! 2) Werd hij neergesabeld door het zwaard van de doctrine? Wij hebben de boodschap die mensen moeten horen, maar niet altijd willen horen. Zelfs sommige christenen willen het niet horen. ‘Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’... Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee’ (Joh. 6:60, 66). Denk je misschien dat we mensen kwijtraken als we te strikt zijn? Als we wettisch zijn wel, maar als we de Schrift volgen, krijgen we mannen en vrouwen van God die schitteren als lichten in een donkere wereld. Jezus zei: ‘U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden’ (Joh. 8:32). Soms haalt de waarheid mensen echter door de wringer voordat ze erdoor worden bevrijd! Maar we moeten hem toch brengen.

Zaterdag 24 mei

‘Demas... heeft deze wereld lief gekregen’ (2 Tim. 4:10)(NBV).

Wat is er met Demas gebeurd (2)?

Opnieuw vragen we ons af wat er met Demas is gebeurd. 1) Zat hij in over Paulus’ afnemende prestige? Toen Paulus naar de stad kwam, explodeerde de kerkgroei - maar de rellen ook. In één stad verzamelden de nieuwe bekeerlingen pornografische boeken en tovervoorwerpen en verbrandden ze op het dorpsplein. Daar scoorde Paulus geen punten mee bij de uitgevers en fabrikanten! Hij had de sociale status van een melaatse in een gezondheidskolonie. Wie zei dat het christelijk leven gemakkelijk zou zijn? Jezus niet: ‘Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie’ (Joh. 15:18-19). Aanval is een teken van respect; het betekent dat je nog niet veroverd bent. Het niveau van de aanval tegen jou is zelfs een indicatie van het niveau van Gods zegen dat je daarna wacht. 2) Vond hij het vervelend dat Paulus steeds vaker buitengesloten werd door belijdende christenen? Een man vroeg zijn vriend: ‘Hoe word je door de wereld behandeld?’ Hij antwoordde: ‘De wereld behandelt me prima, het zijn de heiligen die het me moeilijk maken!’ Soms werd Paulus financieel ondersteund door de kerk,

Het Woord voor Vandaag – week 21

andere keren moest hij tenten maken om zichzelf te ondersteunen. Hoe reageerde hij? 'Ik wil graag alles wat ik bezit aan u geven, tot mezelf toe. Maar neemt uw liefde voor mij soms af naarmate mijn liefde voor u toeneemt?' (2 Kor. 12:15). Het brandend verlangen in Paulus' leven was 'te doen wat God wil' (2 Kor. 5:9). Is dat ook jouw wens?

Zondag 25 mei

'... bewoon het land en leef er veilig' (Ps. 37:3)(NBV).

Aan welk verhaal hecht je geloof?

Frank Furedi maakte melding van een toenemend gebruik van angst in de media door te tellen hoe vaak het woord 'risico' voorkwam in Britse kranten. In 1994 was dat 2037 keer. Tegen het einde van het daaropvolgende jaar was het aantal verdubbeld. Gedurende het jaar 2000 werd het meer dan 18.000 keer afgedrukt. Was het gevaar in de wereld in zes jaar tijd dan negenvoudig toegenomen? Of krijgen we het slechte nieuws sneller, direct op ons bord? Informatie overlast heeft gezorgd voor de generatie die het meeste medicijnen gebruikt ooit. Niet alleen wij hebben antidepressiva en kalmeringsmiddelen nodig, onze kinderen ook. Zelfs onze huisdieren nemen ze! Dank God voor meer medische kennis, maar je vraagt je wel af hoe mensen er vroeger mee omgingen. Wat deden ze toen wanneer ze gestrest waren? Hier is een aantal woorden waarmee sommigen elke ochtend opstonden en elke avond mee naar bed gingen: 'Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen, zij verdorren snel als gras, zij verwelken als het jonge groen. Vertrouw op de Heer en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig. Zoek je geluk bij de Heer, hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon. Blijf kalm en wacht op de Heer, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat... De rechtvaardigen vinden redding bij de Heer, hij is hun toevlucht in tijden van nood. De Heer heeft hen altijd geholpen en bevrijd, hij bevrijdt hen ook nu van de zondaars, hij redt hen, want zij schuilen bij hem' (Ps. 37:1-7, 39-40).

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2014. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via: tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl