

Maandag 26 mei

'Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken'
(1 Kor. 11:24)(NBV).

Het heilig avondmaal.

Hier zijn drie redenen waarom het goed is om aan het avondmaal deel te nemen: 1) Om je te bepalen bij genade. Nooit zal iemand in de hemel later kunnen zeggen: 'Kijk eens wat Jezus en ik hebben bereikt.' Als je één cent van je zondesschuld zou moeten betalen, zou het je al maken tot medeverlosser met Christus. Wat een belediging voor het kruis (Efez. 2:8-9)! Horatio Spafford schreef: 'Mijn zonde, oh de gelukzaligheid van deze heerlijke gedachte. Mijn zonde, niet voor een deel, maar in zijn geheel, wordt aan het kruis genageld, en ik draag hem niet meer. Oh mijn ziel, prijs de Heer, prijs de Heer!' 2) Om je gevoelig te houden voor zonde. 'Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het lichaam van de Heer gaat (wie op onwaardige wijze eet en drinkt/HSV), roept zijn veroordeling af over zichzelf' (1 Kor. 11:28-29). Betekent dit dat je vloeibare veroordeling drinkt als je zondigt en toch aan het avondmaal gaat? Nee, het is de 'wijze' waarop je God nadert die telt. Je hoeft de beker niet aan je voorbij te laten gaan; je hoeft slechts je zonden te belijden. Dan kun je vervolgens vol dankbaarheid drinken. 3) Om je gefocust te houden op de terugkeer van Christus. 'Ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God' (Marc.14:25). Elk avondmaal brengt je een stap dichterbij de grootste avondmaaldienst aller tijden: het bruiloftsmaal van het Lam in de hemel (Op.19:7). Ben je van plan om daar bij te zijn?

Dinsdag 27 mei

'Zie ik de hemel, het werk van uw vingers...' (Ps. 8:3)(NBV).

De vinger van God (1).

Laten we eens kijken naar de vinger van God in de Bijbel: allereerst de vinger van God in de schepping. Psalm dichter David zei: 'Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?' (v. 3-4). De Bijbel begint met ons te vertellen dat 'in het begin God de hemel en de aarde schiep' (Gen. 1:1). In een tijd waarin velen de inspiratie en de onfeilbaarheid van de Bijbel in twijfel trekken, moeten wij onze kinderen bijbrengen wie het universum geschapen heeft, wie het beheert en aan wie ieder van ons uiteindelijk verantwoording moet afleggen. In 1961 pochte Yuri Gagarin, de eerste Russische kosmonaut in de ruimte: 'Ik heb overal gekeken, maar ik heb God niet gezien.' Op een dag echter zal hij God zien en voor hem staan en geoordeeld worden (Rom.14:11-12). Wij allemaal! Geloof en rede staan niet per se tegenover elkaar. Maar wanneer rede je geen stap verder brengt, blijft geloof bestaan omdat het je verbindt met God. De sterren overtuigden David van Gods bestaan. Ze zeggen dat als je sterren zou tellen met een snelheid van 125 per minuut, het alleen al 2000 jaar zou duren om de sterren in onze Melkweg te tellen. En dat er tien miljard mensen naast elkaar nodig zouden zijn om de diameter van de gemiddelde ster te overspannen. Wow! Paulus zegt: 'Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn' (Rom.1:20). Als je kijkt, zie je God overal aan het werk, ook in je eigen leven.

Woensdag 28 mei

‘Toen zeiden de magiërs tegen de farao: Dit is de vinger van God’ (Ex. 8:19)(HSV).

De vinger van God (2).

De vinger van God in rampspoed. Toen God plagen zond die farao's magiërs niet konden nabootsen, riepen ze het uit van angst: 'Dit is de vinger van God.' Uiteindelijk drong het tot farao door dat God hem misschien iets probeerde te vertellen. De ramp die Egypte overkwam was een direct gevolg van farao's tarten van God. Tien keer stond Mozes voor hem met Gods Woord en zei: 'Laat mijn volk gaan.' Merk op dat God alleen vroeg wat hem rechtmatig toebehoorde. De vraag is nu: wat vraagt hij van jou? Pas wanneer jij ja zegt tegen God, zullen dingen beter voor je gaan! Wanneer je zijn bedoeling ziet in de teleurstellingen en tegenslagen die je doormaakt, kun je ze ook daadwerkelijk omzetten in een opstap naar zegen. De psalmdichter schreef: 'O God, uw weg is in het heiligdom' (Ps.77:14)(HSV). Toen voegde hij eraan toe: 'Door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad...' (Ps.77:20). Het heiligdom of de wijde wateren! God leidt je op de gemakkelijke manier of op de moeilijke manier. Als je weigert om te luisteren naar zijn stem in het heiligdom, zal hij tot je spreken in de stormen van het leven. Farao kwam in opstand tegen Gods voorzienig handelen en het kostte hem zijn koninkrijk en zijn leven. Mis de les hier niet. God wil wat hem toebehoort, wat hij gekocht en betaald heeft op Golgota. Hij wil zijn rechtmatige plaats in je leven, de eerste plaats dus. En je hebt een optie: je kunt tegen hem rebelleren of reageren op zijn liefde. Als je voelt dat God vandaag aan je hart trekt, dan is het omdat hij je wil redden, je wil gebruiken en je wil zegenen. Als je verstandig bent, zeg je ja tegen hem.

Donderdag 29 mei

‘... gaf Hij Mozes de twee tafelen van de getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger van God’ (Ex. 31:18)(HSV).

De vinger van God (3).

De vinger van God in steen. Waarom denk je dat God de Tien Geboden in steen schreef? Omdat zijn principes permanent en onveranderlijk zijn. Maar hoe zit het dan met al die mensen die Gods Woord nog nooit gehoord hebben? Hoe zal hij hen oordelen? Paulus antwoordt: 'Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten'' (Rom. 2:14-15). Je geweten werkt als een kompas. Als je het toelaat, zal het je correct leiden. Maar wanneer je de waarschuwingen negeert, wordt zijn stem steeds stiller en stiller totdat je hem niet langer kunt horen. Dan bevind je je in een precare situatie. Paulus schrijft over het belang van geloof en een zuiver geweten: '... doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft hun geloof schipbreuk geleden' (1 Tim. 1:19). Stel je staat op een brug, laat steentjes in een vijver vallen en ziet de rimpelingen uitwaaiëren. Het is slechts een klein steentje, maar kijk eens naar het effect! In de winter echter, wanneer diezelfde vijver bevriest, kun je er met een vrachtwagen overheen. Zo is het ook met je geweten. Wanneer je God ongehoorzaam blijft, wordt je hart eeltig en gehard en hoor je hem niet meer tot je spreken. Daarom trachtte Paulus ook steeds zijn geweten zuiver te houden tegenover God en de mensen (zie Hand. 24:16). Dat is een goede vuistregel voor je leven!

Vrijdag 30 mei

‘Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond’ (Joh. 8:6)(NBV).

De vinger van God (4).

De vinger van God in reiniging. Op een dag brachten de farizeeën een vrouw bij Christus. Ze was ‘betrap’t op overspel en ze verwachtten dat hij haar wel zou veroordelen. Maar in plaats daarvan ‘bukte Jezus zich en schreef met zijn vinger op de grond, alsof hij niets hoorde.’ Dit is Jezus op zijn best! Hij bukte zich om zich te identificeren met het slachtoffer in haar schaamte en weigerde naar de woorden van haar aanklagers te luisteren. Toen joeg hij ze met een enkele opmerking uit elkaar: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen’ (v. 7). Oei! Toen zei de Ene die niet gekomen is om ons af te breken maar om ons op te bouwen tegen haar: ‘Ik veroordeel u ook niet, ga naar huis en zondig niet meer’ (v. 11). De vraag is nu waar ze de kracht vandaan zou moeten halen om zo’n leven te leiden. Bij Christus! Zijn geboden stellen je tegelijkertijd in staat om ze te volvoeren. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft’ (v. 12). Jezus ziet alle onkruid als een potentiële roos, elke twijfelaar als een potentiële gelovige en iedere zondaar als een potentiële heilige. Luister niet langer naar de stemmen die je veroordelen. Verwijt jezelf je mislukkingen niet langer. Kom vandaag naar Jezus; hij zal je reinigen, je heel maken en je het leven schenken waarnaar je altijd al verlangde. Je hoeft niet meer onder satans controle te leven. Jezus zei: ‘Maar als Ik door de vinger van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen’ (Luc.11:20)(HSV).

Zaterdag 31 mei

‘Degenen die standhielden prijzen we gelukkig’ (Jak. 5:11)(NBV).

Wees veerkrachtig.

Tijdens hun beroemde expeditie kwamen de Amerikaanse ontdekkingsreizigers Lewis en Clark voor ongelooflijke ontberingen te staan. Toen ze de rivier de Missouri bereikten dachten ze dat ze het ergste voorbij was - tot ze de Rockie Mountains zagen! In plaats van de gemakkelijke tocht stroomafwaarts die ze hadden verwacht, werden zij geconfronteerd met hun grootste uitdaging: zich terugtrekken of gaan klimmen! Achteraf beseften ze dat ze in het veroveren van de Rockies het vertrouwen hadden gekregen dat ze nodig hadden voor hun latere moeilijkheden. Scott Peck, auteur van ‘The Road Less Travelled,’ schrijft: ‘Het is in de confrontatie met en het oplossen van problemen dat we mentaal en geestelijk groeien. Wijze mensen leren om niet te vrezen, maar om de pijn van de problemen te verwelkomen.’ Sociologen die studie maken van veerkracht - de mogelijkheid om terug te veren - vertellen ons dat mensen op twee manieren met trauma’s omgaan. Ofwel ze geven op omdat ze bang zijn, ofwel ze groeien doordat ze de capaciteit ontwikkelen om het te verwerken. Wat bepaalt het verschil? Veerkrachtige mensen gedragen zich niet als slachtoffers, maar ze 1) nemen de leiding over hun leven; 2) weigeren om hun waarden op te geven; 3) richten zich steeds weer op hun doel. Noela Evans zegt: ‘Een uitdaging is een draak met een geschenk in zijn bek. Tem de draak en het geschenk is voor jou.’ Stoppen is altijd eenvoudiger dan stand houden. Maar het produceert een patroon dat moeilijk te doorbreken is en je hebt er je leven lang spijt van. Dus als je denkt: ‘Deze relatie is te moeilijk, ik wil er vanaf,’ of ‘Deze baan is niet wat ik had verwacht, ik stop ermee,’ vergeet dan niet dat je veerkracht ontwikkelt door trouw te blijven in situaties die je niet zo prettig vindt en die je niet kunt veranderen. Dat is de reden waarom de Bijbel zegt: ‘Degenen die standhielden prijzen we gelukkig.’

Zondag 1 juni

‘U blijkt rechtvaardig wanneer u rechtspreekt...’ (Rom. 3:4)(NBV).

Wat heeft God over jou gezegd (1)?

Paulus schrijft: ‘Wat hebben de Joden dan nog voor op anderen?... Zeer zeker, en in ieder opzicht. In de eerste plaats zijn het de Joden aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd. Maar wat is daarvan de zin? Wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden, zal dat dan geen einde maken aan Gods trouw? Natuurlijk niet... U blijkt rechtvaardig wanneer u rechtspreekt...’ (v. 1-4). God heeft specifieke dingen over jou gezegd. Die dingen vormen zijn wil voor jouw leven. Je moet ze geloven, met je meedragen en over je leven uitspreken. Laat je niet weerhouden door de gedachte dat iedereen moet aanvaarden wat God over jou gezegd heeft. Jouw visie moet onafhankelijk zijn van externe ondersteuning. Dat is een moeilijk te begrijpen concept, zeker in een democratie waar gestemd wordt en de meeste stemmen gelden. Gods koninkrijk is een theocratie: slechts één stem en één die telt - die van hem! Weiger om je visie in de wacht te zetten tot iedereen het met je eens is. Niet alleen hoeft men je niet te ondersteunen, men hoeft zelfs niet eens te geloven wat God jou verteld heeft! Je kunt het je niet veroorloven om te wachten tot men zich kan vinden in jouw visie voordat jij hem nastreeft. Wanneer mensen je verkeerd begrijpen of weigeren je te helpen, kun je er ook zonder hen nog steeds komen. God is een God die verbonden sluit en zich aan verbonden houdt en wat hij over je leven heeft uitgesproken, zal zeker gebeuren. Als je daaraan twijfelt, lees dan dit nog eens: ‘zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied’ (Jes. 55:11). Dat is de enige bevestiging die je nodig hebt!