

Maandag 2 juni

‘... Ik waak over Mijn woord om dat te doen’ (Jer. 1:12)(HSV).

Wat heeft God over jou gezegd (2)?

Verspil je leven niet aan dingen waarvoor God je niet heeft geroepen of toegerust. Je ouders kunnen denken dat je een geweldige arts of advocaat zult zijn, maar wat denkt God? Wat heeft hij over jou gezegd? God zei tegen Jeremia dat hij zou waken over zijn woord om het te doen. Als God dat gezegd heeft, houdt hij zich eraan. Als hij dat niet zou doen, ben je aan jezelf overgeleverd! Te veel mensen verspillen hun leven met pogingen om dingen te doen waarvoor God ze nooit heeft geroepen of toegerust. Identificeer de bron van je visie! Kijk eens goed naar jezelf; op wie probeer je indruk te maken? Probeer je aan je ex te bewijzen dat je zonder hem of haar ook wel kunt slagen? Of wil je je ouders laten zien dat je net zo talentvol bent als je broer of zus? Of wil je de wereld laten zien hoe jij je wortels hebt overwonnen en het op eigen houtje redt? Je visie kan niet geboren worden uit onopgeloste kwesties; dat kweekt alleen maar behoefte aan controle en erkenning en is gedoemd te mislukken. En als je visie van God is kun jij je niet veroorloven om ongeduldig te worden als Abraham en te proberen hem op eigen kracht en met je eigen vindingrijkheid te realiseren. Gods beloften kunnen nooit worden vervuld door vleeselijke inspanning. Had Abraham maar gewacht, dan zou hij een hoop verdriet met Hagar en Ismaël hebben vermeden. De Bijbel zegt: ‘Alleen de zegen van de Heer maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe’ (Spr. 10:22). Hoe lang het ook duurt, zoek Gods wil, wacht op zijn timing, bereid je grondig voor en kom alleen in beweging als hij zegt dat je moet gaan!

Dinsdag 3 juni

‘... zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt...’ (2 Kor. 9:8)(NBV).

Wat heeft God over jou gezegd (3)?

Wanneer God je opdraagt geld te geven om de visie van iemand anders te vervullen, besef dan dit: 1) Hij test je geloof en je bereidheid om te gehoorzamen in moeilijke omstandigheden. Toen de profeet Elia aan een weduwe vroeg om haar laatste maaltijd met hem te delen, leek de timing vreemd. Er was een hongersnood in het land en de mensen stierven. Wie zou het haar kwalijk genomen hebben als ze had geweigerd? Maar door Gods belangen boven haar eigen belangen te stellen, verbond zij zich aan een goddelijke, oneindige bron van voorziening. De Bijbel zegt: ‘... wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten... God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk (v. 6-8). 2) Hij biedt je een gelegenheid om te zaaien in een ander leven en te oogsten in je eigen leven. Wij citeren graag: ‘Mijn God zal... elk tekort van u aanvullen...’ (Fil. 4:19), maar weet je nog aan wie deze belofte was gedaan? Aan hen die de bediening van Paulus ondersteunden: ‘U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. Al in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen’ (v. 15-16). Waaraan Paulus de volgende woorden toevoegde: ‘Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.’ Wanneer je geeft, investeer je in een rekening waarop je zelf een beroep kunt doen wanneer jij daar behoefte aan hebt.

Woensdag 4 juni

'Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet...' (Rom. 4:20)(NBV).

Wat heeft God over jou gezegd (4)?

Als het jouw visie is om een goede ouder te zijn, dan betekent dat niet dat je geen groot geloof hebt. Het betekent gewoon dat je je roeping begrijpt. Het enige wat Mozes' moeder deed was bevallen, maar van wat voor een baby! God beschermde haar zoon toen ze zelf niets kon doen om hem te helpen. Vervolgens regelde hij het zo dat hij werd opgevoed aan farao's koninklijke hoven. En wanneer jij Gods doel voor je leven ontdekt, zal hij dat ook voor jou doen! Op sommige dagen zal het lijken alsof je visie verzandt. Als kind had Jozef gedroomd dat hij een groot leider zou worden, maar voordat hij in het paleis terecht kwam, moest hij eerst langs de gevangenis. Voorganger James Petro zegt: 'Je kunt een fundering niet bouwen in een storm, God zal je dus al eerder voorbereiden.' Soms lijkt je visie dood te bloeien voordat hij tot leven komt. Dat overkwam Abraham. 'Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden... [hij] besepte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd' (v 18-21). Paulus schreef: 'Wij zijn dwaas omwille van Christus' (1 Kor. 4:10). God gebruikt radicale mensen die het niet kan schelen hoe ze eruit zien: mensen die een moeilijk verleden hebben overleefd, tegen alle verwachtingen in hebben stand gehouden, hun visie hebben bewaard en hebben verklaard: 'Mijn God is machtig!' En jij kunt een van hen zijn!

Donderdag 5 juni

'U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God...' (Openb. 4:11)(NBV).

We moeten Christus centraal stellen!

In het boek Openbaring staat Christus te kloppen op de deur van de laatste van de zeven gemeenten en vraagt om te worden binnengelaten. Eigenaardig! Misten de mensen binnen hem dan niet? Hier is een beangstigende gedachte: het is mogelijk om een groot instituut te bouwen, het een kerk te noemen en Jezus aan de zijlijn te laten staan voor wat betreft haar accenten en activiteiten. De graadmeter van een bediening is welke plek Christus krijgt. Zelfs in het benadrukken van het belang van een Geest vervuld leven, kunnen we gelovigen voortbrengen die vol zijn van de Geest maar niet van Jezus! We kunnen christendom reduceren tot principes die op de seculiere markt even effectief werken als in de kerk. Johannes zag in het boek Openbaring Christus gezeten op een troon. Vervolgens hoorde hij de stemmen van een menigte zingen: 'Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank' (Op. 5:12). En het was een gemêleerd gezelschap. 'Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: 'Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid' (v.13). Londen had ooit twee grote predikers. Toen een dame de eerste, Joseph Parker, had horen spreken, zei ze: 'Wat een prediker.' Maar nadat ze Charles Spurgeon had gehoord zei ze: 'Wat een Christus!' Heb jij de Heer boven alles lief? Stel dat ze jouw lichaam zouden opgraven na je dood, zouden ze dan zijn naam op je hart geschreven vinden?

Vrijdag 6 juni

‘Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen...’ (Hebr.10:23)(NBV).

Hoop.

Sommige mensen in jouw omgeving leven momenteel zonder hoop. Kijk eens goed naar ze; ze lachen, maar hun ogen zijn dood. Ze praten, maar er zit geen muziek meer in hun stem. Ze zijn als mannequins: helemaal opgetut maar zonder verder doel, omdat ze zich hopeloos voelen. Als volgeling van Christus hoef je echter niet op die manier te leven. ‘Laten we zonder wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.’ Onze hoop is niet geluk, zoals het winnen van de loterij. Nee, het is vertrouwen dat God zal doen wat hij gezegd heeft. Niemand kende die waarheid beter dan David. Hij had alle reden om de hoop te verliezen. Nadat Samuël hem had gezalfd om Israëls volgende koning te zijn, moest hij zeven jaar wachten terwijl een paranoïde heerser de troon bezette. Hij moest vluchten voor zijn leven en zich in grotten verbergen, omringd door vijanden. Hij zag hoe Israël werd verwoest, zijn vrienden werden gedood en zijn familie gevangen werd genomen. Maar hij twijfelde nooit en gooide nooit de handdoek in de ring. Geconfronteerd met omstandigheden die velen van ons kapot zouden maken, zei de psalmdichter: ‘Mijn hoop is alleen op u gevestigd’ (Ps. 39:7). ‘Met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op’ (Ps. 30:6). Met andere woorden ‘Het komt goed!’ Met zo’n houding kun je niet verliezen. David werd koning omdat hij nooit het vertrouwen in de beloften van God was kwijtgeraakt. Die hielden hem gefocust; die hielden hem boven de omstandigheden; die hielden hem aan de gang! Wat heeft God jou beloofd? Vertrouw op zijn Woord en verklaar: ‘Als God het beloofd heeft, geloof ik het, en dat is dan dat!’

Zaterdag 7 juni

‘... als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het schreeuwen’ (Luc. 19:40)(NBV).

Het belang van God prijzen (1).

Er wordt gezegd dat wanneer wetenschappers de ‘materie’ waaruit ons universum bestaat in stukjes breken, het zowaar een aantal muzikale moleculen bevat. Toen de farizeeën probeerden degenen die de Heer prezen tot zwijgen te brengen, zei Jezus misschien daarom wel: ‘Als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het schreeuwen.’ De Bijbel spreekt over bomen die vol lof in hun handen klappen en oceanen en bergen die God verhogen. De hele schepping is ontworpen om hem te prijzen. En als je dat niet doet, komt er geen verbinding met God tot stand en ontstaat er een leegte in je die nergens anders mee gevuld kan worden. David zei: ‘Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk, mijn geheven handen als een avondoffer’ (Ps.141:2). Het woord ‘gebed’ betekent hier in het Hebreeuws ‘loflied’ en de Bijbel gebruikt het niet minder dan 72 keer in deze context. Dus ga God loven! De Ark van het Verbond vertegenwoordigde drie dingen: overwinning, leiding en Gods aanwezigheid. Geen wonder dat Israël zich verloren voelde zonder de Ark. Maar kijk eens hoe ze hem terugbrachten uit het kamp van de Filistijnse vijanden: ‘David en de Israëlieten dansten vol overgave voor God, begeleid door zang en muziek van lieren, harpen, tamboerijnen, cimbalen en trompetten’ (1 Kron.13:8). Let op de term ‘vol overgave’. Niks geen treurige, kleurloze lofprijzing! Leg je hart en ziel erin! Aanbidding brengt intimiteit met God. Bij de herbouw van Jeruzalem waren de zangers even essentieel voor het succes van de operatie als de soldaten en de bouwlieden. Hun rol was zelfs zo belangrijk dat ze ervoor werden betaald (Neh.11:23-24). Ga God dus prijzen!

Zondag 8 juni

‘... mijn mond is altijd vol van zijn lof’ (Ps. 34:2)(NBV).

Het belang van God prijzen (2).

Het boek Job spreekt over de regencyclus: ‘Hij scheidt de waterdruppels op en zeft de regen door zijn nevels, dan daalt deze uit de wolken neer, daalt neer op alle mensen. Wie kan de uitgestrektheid van de wolken peilen, het donderen dat uit zijn tent komt’ (Job 36:27-29)? Er is een geestelijke parallel in dit Schriftgedeelte dat als volgt werkt: terwijl onze nevels lof naar God toe opstijgen, worden de wolken van zijn aanwezigheid gevormd en begint de regen van zijn zegen op ons te vallen. Soms verlaten we de kerk en vinden het een dorre dienst. Het probleem is niet dorre diensten. Het probleem is dorre dienaren! In de lofprijzing ben jij de initiatiefnemer en is God degene die reageert. ‘... en ook nog honderdtwintig priesters met trompetten –, op dat moment moesten de blazers en zangers samen muziek ten gehore brengen ter ere van de Heer... [toen] vulde de tempel, het huis van de Heer, zich met een wolk. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de hele tempel’ (2 Kron. 5:12-14). Zou je niet graag in die dienst zijn geweest! Er is een verhaal over een rijke man die na de dienst een klein bedrag in de collectezak deed en de hele weg naar huis klaagde dat hij niets aan de dienst had gehad. Zijn zoon, die alles had gezien, zei: ‘Ik veronderstel dat dit alleen maar bewijst dat als je er niet veel in gestoken hebt, je er ook niet veel uithaalt.’ Hier is een sleutel tot zegen die het overdenken waard is: lofprijzing is niet alleen voor Gods welzijn maar ook voor dat van jou!