

## Het Woord voor Vandaag – week 24

### Maandag 9 juni

*‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had’ (Fil. 2:5)(NBV).*

#### Dienen vereist nederigheid.

Paulus schrijft: ‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat’ (v. 5-9). Een vip verwacht nogal eens dat mensen voor hem klaar staan, maar als volgeling van Christus ben je geroepen om anderen te dienen. Dat is een groot verschil! Christus liet aan zijn leerlingen zien wat dienen inhoudt. Op de maatschappelijke ladder waste de laagste bediende in het huis de voeten van de mensen. Probeer je God voor te stellen die de voeten van gewone vissers wast en dan zegt: ‘Zoals ik jullie heb gediend, moeten jullie nu ook gaan dienen.’ Denk daar eens aan de volgende keer dat je iemand als last ziet, of als te min of als een obstakel voor je eigen succes. Je zult nooit dienen zoals Christus diende als je focus ligt op het bouwen van je eigen imago. ‘Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan... begon de voeten van zijn leerlingen te wassen...’ (Joh.13:3-5). Jezus had drie grote problemen opgelost: 1) Hij wist wie hem gezonden had. 2) Hij wist wie hem steunde. 3) Hij wist wie hem zou belonen. Daarom was hij bevrijd van de angst voor mensen, de angst om te falen en de angst voor afwijzing. J.L. Massed verwoordde het heel treffend: ‘Dienen kan nooit slavernij worden voor degene die liefheeft.’

### Dinsdag 10 juni

*‘Uw wil te doen, mijn God, verlang ik...’ (Ps. 40:9)(NBV).*

#### Dienen vereist gehoorzaamheid.

Als je het opgeven van je rechten en voorrechten om anderen te dienen maar niks vindt, bedenk dan eens wat Christus opgaf om jou te dienen. ‘Hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood’ (Fil. 2:8). Wanneer je geneigd bent anderen te herinneren aan de offers die je gebracht hebt, hoor dan Christus’ woorden: ‘... wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan” (Luc.17:10). Heb je wel eens gekeken naar een hond die een hondentraining heeft doorlopen? Hij is een bron van plezier voor zijn meester, want hij heeft geleerd om op een enkel woord te reageren, soms zelfs op een blik. God zegt: ‘Ik geef raad, op jou rust mijn oog’ (Ps. 32:8). God wil je zover krijgen dat hij je niet achter de broek hoeft te zitten. Dat je hem dient zonder dat hij erom hoeft te smeken of hij je onder druk hoeft te zetten. Eén blik van hem en je doet het zonder aarzelen. Als dienaar kun je de orders van je heer niet veranderen! J.R. Miller zei: ‘Het is veel makkelijker om datgene te doen wat God ons te doen geeft, hoe moeilijk ook, dan de verantwoordelijkheden onder ogen te zien van het niet doen.’ God wil niet dat je het met tegenzin doet, hij wil gewillige gehoorzaamheid. En wanneer hij het krijgt, zegent hij het. ‘Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je deel zijn’ (Jes. 1:19). Het beste van God is gereserveerd voor degenen die ja zeggen. Hoe weet je nu of je zover bent? Wanneer je kunt zeggen: ‘Uw wil te doen, mijn God, verlang ik.’

**Woensdag 11 juni**

*... ik richt mij niet op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft'*  
(Joh. 5:30)(NBV).

Dienen vereist trouw.

In zijn omgang met mensen 'had Jezus de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan' (Joh. 13:1). En wat betreft zijn omgang met God kon hij zeggen: '... ik richt mij niet op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft' (Joh. 5:30). Kan God op jou rekenen? Kunnen anderen het? Wanneer jij een verbintenis aangaat, houd jij je er dan aan? Stop jij om het minste of geringste of breek je je woord voor een beter aanbod? 'In Damaskus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: 'Ananias!' Hij antwoordde: 'Ik luister, Heer' (Hand. 9:10). God wist waar hij Ananias kon vinden. Weet hij jou te vinden? Voorganger Eric Hulstrand was op een zondag bezig met zijn preek toen een oudere vrouw flauwviel en met haar hoofd tegen de rand van de kerkbank aankwam. Men belde een ambulance en legde haar op de brancard, tot ze weer bij bewustzijn kwam en haar dochter gebaarde te naderen. Iedereen dacht dat ze al haar krachten verzamelde om haar laatste woorden over te brengen. Haar dochter leunde over haar heen, met haar oor vlakbij Mary's mond. 'Mijn collectegeld zit in mijn tas,' fluisterde ze. Gods werk moet niet worden onderbroken omdat jij op vakantie bent en je tienden en offergaven met je hebt meegenomen. 'Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van je oogst' (Spr. 3:9). Je trouw zou niet afhankelijk moeten zijn van economische omstandigheden, maar van je toewijding aan Christus. Denk aan het motto van de Amerikaanse Marine: 'Semper Fidelis,' Latijn voor 'Altijd Trouw.'

**Donderdag 12 juni**

*'... een heethoofd gaat vaak over de schreef' (Spr. 29:22)(NBV).*

Verkoelende gedachten voor heethoofden (1).

Gerechvaardigde verontwaardiging is de capaciteit om geraakt te worden wanneer het er toe doet. Wanneer je ziet dat mensen mishandeld worden en het doet je niks, dan sluit je of je ogen of je hebt gewoon geen greintje compassie. God heeft boosheid ontworpen om ons tot actie aan te zetten. De Bijbel zegt: 'God... bestraft het kwaad, elke dag' (Ps. 7:12). Het motiveert zijn optreden tegen de slechtheid van de mens. Toen Jezus zag dat het huis van zijn Vader werd ontheilgd, dreef zijn woede hem ertoe een zweep te maken, de geldtafels omver te werpen en de woekeraars te verdrijven. Zijn 'hartstocht voor Gods huis verteerde hem' (zie Joh. 2:17). Hij kon niet passief blijven of compromissen sluiten. De wereld heeft mensen nodig die actie zullen ondernemen wanneer zwakken en kwetsbaren worden gebruikt en misbruikt. Drift echter is niet de vrucht van goddelijke motivatie. Drift wordt gedreven door onze lagere natuur. Net als Bileam die boos werd toen hij werd uitgedaagd door de waarheid, wordt onze trots gekwetst (Num. 22:29). Of net als Kaïn, die jaloers was omdat de gave van zijn broer werd aanvaard en die van hem niet, worden wij boos als iemand anders meer gezegend lijkt te worden dan wij (Gen. 4:3-7). Net als Haman, die woedend was dat Mordechai niet voor hem wilde buigen, willen wij egoïstisch onze eigen gang gaan (Est. 3:1-6). Net als koning Saul, die jaloers was op Davids populariteit, worden we jaloers als iemand anders meer heeft bereikt dan wij (1 Sam. 18:8). Net als koning Achab, die werd geconfronteerd met de waarheid die hij liever niet wilde horen, weigeren wij te worden geconfronteerd met onze zondige wegen en mislukkingen (1 Kon. 22:15-27). De Bijbel waarschuwt ons: 'Als u boos wordt, zondig dan niet... geef de duivel geen kans' (Efez. 4:26-27).

## Het Woord voor Vandaag – week 24

### Vrijdag 13 juni

*‘Vanaf die dag begon Saul David te wantrouwen’ (1 Sam. 18:9)(NBV).*

#### Verkoelende gedachten voor heethoofden (2).

Een heftig temperament: 1) drijft een wig tussen jou en je dierbaren. Esau was zo boos op zijn broer Jakob dat hij hem dood wenste. Toen zijn moeder Rebekka dit hoorde, stuurde ze Jakob naar Haran (Gen. 27:41-43). Het gevolg was dat de familie gescheiden werd en eronder leed. Boze mensen intimideren anderen en beroven hen van hun gevoel van veiligheid en gemoedsrust. Psychologen zeggen dat boosheid een belangrijke oorzaak is van echtscheiding, kindermishandeling en verslaving. Wat een vreselijke prijs! 2) ondermijnt een leven dat God behaagt. ‘... onthoud dit goed: ieder mens moet traag zijn ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is’ (Jak. 1:19-20). Jouw boosheid is niet alleen ‘jouw zaak,’ het is ook Gods zaak, omdat het je verhindert te kunnen leven zoals hij het voor je bedoeld heeft. Zolang het tussen jou en anderen niet in orde is, is het niet in orde tussen jou en God. 3) verblindt je voor de werkelijkheid. Kijkend door de lens van misplaatste boosheid zie je alleen wat je wilt zien. Het zorgt ervoor dat je je richt op opties als wraak en vergelding. Saul zag David als een bedreiging, als iemand die van plan was om zijn koninkrijk en de troon over te nemen. Dus ‘vanaf die dag begon Saul David te wantrouwen.’ In zijn boosheid zag hij David als iemand die het verdiende om te sterven omdat hij Gods keuze was om hem op te volgen als Israëls volgende koning. Helaas weerhield hem dit ervan te zien dat David eigenlijk zijn beste vriend was. Laat dat jou niet gebeuren.

### Zaterdag 14 juni

*‘... traag... om te spreken, traag ook in het kwaad worden’ (Jak. 1:19)(NBV).*

#### Verkoelende gedachten voor heethoofden (3).

Zo beheers je je woede: 1) Denk na voordat je reageert. Onze reacties zijn vaak meer gebaseerd op gevoelens dan op feiten. Iemand zegt of doet iets en plotseling voelen we boosheid opkomen en nemen dan aan dat het zijn schuld is dat we ons zo voelen. Nee, je hebt jezelf boos gemaakt door jezelf te vertellen: ‘Wie denken ze wel dat ze zijn?’ ‘Ik hoef het niet te nemen dat...’ ‘Ik zal ze eens laten zien wie de baas is!’ Je selftalk wekte je boosheid op. ‘Haast je om te luisteren, wees traag om te spreken, traag ook in het kwaad worden.’ Om de negatieve cyclus van boosheid te verbreken moet je jezelf een halt toeroepen. Reageer vervolgens niet totdat je de persoon hebt gevraagd om een verduidelijking van zijn woorden of daden. Zeg: ‘Ik wil het graag begrijpen. Kun je me alsjeblieft uitleggen wat je bedoelde met...’ Door te stoppen en te luisteren om het te kunnen begrijpen onderbreek je je woedeopbouw en herwin je je zelfbeheersing. 2) Zeg niet gelijk wat je denkt wanneer je boos bent. De Bijbel zegt: ‘Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen’ (Jak. 3:5). Je treft geen ontvankelijk publiek wanneer je boos bent; mensen zullen je beschuldigingen bestrijden of er weinig geloof aan hechten en zelf boos reageren. ‘Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan’ (Spr.15:1). Neem een adempauze en probeer een vriendelijk antwoord wanneer je rustig bent. 3) Vermijd boze mensen. Ze infecteren je, net als een slecht virus, vooral als je een probleem hebt met boosheid. ‘Ga niet om met een heethoofd, houd je niet op met een driftkop, opdat je niet dezelfde weg gaat als hij en voor jezelf een valstrik zet’ (Spr. 22:24-25).

**Zondag 15 juni**

*‘Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen’ (Mal. 4:6)(HSV).*

Vader - zorg dat je er bent!

Bijna 20 miljoen kinderen in Amerika groeien op zonder vader - 75 % van hen in armoede. En het wordt nog erger; deze kinderen lopen vijf keer zoveel kans op zelfmoord, tien keer zoveel kans op drugsgebruik en 20 keer zoveel kans op een verblijf in de gevangenis. Luther Burbank zei: ‘Als we net zoveel aandacht zouden schenken aan onze planten als aan onze kinderen zouden we in een jungle van onkruid leven.’ Vader, beantwoord deze drie vragen eens: 1) Geef jij je kinderen spullen in plaats van jezelf? Tegen de tijd dat ze 12 zijn, hebben ze 75 % geleerd van alles wat ze ooit zullen weten. De vraag is wie hun leraren zullen zijn. De tv? Van die drugsverslaafde beroemdheden? Hun leeftijdgenoten? Zoals de tak gebogen wordt, groeit de boom. 2) Geef je het meeste aan je carrière of aan hen? Als je al je energie besteedt aan je werk en er niets overblijft voor je gezin, betaal je een hoge prijs. Vergeet niet dat je maar één hap van de appel krijgt. Je kinderen zullen opgroeien en je ofwel dingen kwalijk nemen, ofwel je fouten herhalen ofwel zich verheugen in de herinnering aan een thuis waar liefde werd gespeld als TIJD. 3) Zet jij de geestelijke toon voor je gezin? Of gaat je vrouw je voor op dit gebied? Dank God voor moeders die in de bres springen, maar de Bijbel houdt vaders verantwoordelijk voor de geestelijke opvoeding van hun kinderen. ‘Vaders... vorm en vermaan hen bij het opvoeden, zoals de Heer dat wil’ (Efez. 6:4). Wat zou je over tien of twintig jaar willen dat je vandaag gedaan had? Ga het doen!