

Maandag 16 juni

'... dorens en distels zal hij voor u laten opkomen...' (Gen. 3:18)(HSV).

De drie dorens (1).

In de Bijbel zijn er drie dorens die een beeld van de verlossing schilderen. Laten we ze eens bekijken en zien wat we ervan kunnen leren. 1) Een door dorens vervloekte schepping. Toen Adam en Eva zondigden zei God: '... de aardbodem is omwille van u vervloekt... dorens en distels zal hij voor u laten opkomen... In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert' (v.17-19)(HSV). Op dat moment veranderde alles voor ons. Rozen begonnen dorens te krijgen, de gemeenschap met God was verbroken en de mens, die geboren werd om eeuwig te leven, ging dood. Het was tragisch, maar God had een oplossing. 2) Een Redder met een doornenkroon. '... ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd' (Matt. 27:29). De vloek die ontstond in een tuin werd ook weer opgeheven in een tuin! Toen God Adam en Eva uit de hof van Eden verdreef, plaatste hij een engel met een vlamvend zwaard bij de poort om te voorkomen dat ze er ooit weer binnenkwamen. Maar bij het kruis werd Christus, de laatste Adam, geveld door het zwaard van Gods oordeel en werd hij onze Heiland en plaatsvervanger en stelde onze redding veilig. Nu kunnen we opnieuw in Gods aanwezigheid komen. Wat verloor Adam? Gemeenschap met God, onsterfelijkheid en zondeloze perfectie. Aan het kruis won Christus dit allemaal voor ons terug. 'Daarom ook is iemand die één met Christus is (in Christus)(HSV), een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen' (2 Kor. 5:17). Let op de woorden 'in Christus'. Eenendertig keer in het Nieuwe Testament lezen we dezelfde woorden. Dus één keer voor elke dag van de maand. Verheug je! God houdt van je en accepteert je 'in Christus'.

Dinsdag 17 juni

'... dorens en distels zal hij voor u laten opkomen...' (Gen. 3:18)(HSV).

De drie dorens (2).

Het antwoord van de hemel op een door dorens vervloekte schepping was een Redder met een doornenkroon. Maar merk hier iets belangrijks op. God heeft de dorens niet verwijderd; hij besloot ze te gebruiken voor zijn verlossende doeleinden. Dat is waarom ieder van ons een op maat gemaakte doren krijgt (en dat is dan doren nummer 3!) Hier is hoe Paulus zijn doorn beschrijft: 'Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk' (2 Kor.12:7-10). Het woord 'kwellen' betekent 'klappen uitdelen'. Beschrijft dat jouw leven op dit moment? Net als Paulus' ervaring laat zien is het christelijke leven een reeks van zegeningen en vuistslagen. En de God die het eerste belooft, laat het tweede toe. Waarom? Om ervoor te zorgen dat we ons leven leiden in afhankelijkheid van hem. Moet je kijken wat God gebruikte om ervoor te zorgen dat Paulus volledig op hem vertrouwde: 'Zwakheden, beledigingen, nood, vervolging en ellende.' Waar haal je de kracht vandaan om een dergelijke catalogus van klachten te lijf te gaan? Bij God en God alleen. Wil jij vruchtbaarder zijn in de dienst van de Heer? Dat gebeurt wanneer de netelige situaties in het leven ons dichter naar God toe drijven!

Woensdag 18 juni

'... zichzelf te vergelijken met zichzelf' (2 Kor. 10:12)(HSV).

Vergelijk jezelf niet langer met anderen.

Eén definitie van succes is: 'Rijkdom en roem verwerven.' Maar hoeveel rijkdom heb je nodig om succesvol te zijn? En hoeveel roem? Moet je een willekeurig doel halen? Moet je jezelf met anderen vergelijken? En wat als je hebt besloten om jezelf te wijden aan de opvoeding van kinderen met karakter? Of wilt dienen in de kerk of in je buurt? Ben je dan minder succesvol? Nee. Succes is zo goed mogelijk je best doen met wat je hebt, waar je ook bent in het leven. De Bijbel waarschuwt dat het bepaald niet verstandig is jezelf met anderen te vergelijken. Wanneer je je daar wel aan waagt, ben je net als de twee koeien die een melkwagen voorbij zagen rijden met daarop in grote letters: 'gepasteuriseerd, gehomogeniseerd, vitamine A toegevoegd.' Zegt de ene koe tegen de andere: 'Geef een beetje het gevoel alsof je als koe tekort schiet.' God zal je helpen om alles te zijn wat je maar zijn kan, maar hij zal je nooit helpen om iemand anders te zijn. Wanneer je je aandacht richt op wie je niet bent, door jezelf met iemand anders te vergelijken, verlies je uit het oog wie je moet worden. Ooit gehoord van de achttien/veertig/zestig regel? Wanneer je achttien bent, zit je erover in wat iedereen van je vindt. Op je veertigste besef je dat het niet echt iets uitmaakt wat men over je denkt. Ben je zestig, dan dringt het tot je door dat de meeste van hen helemaal niet over jou nadachten! Paulus' leven veranderde drastisch door één vraag: 'Heer, wat wilt u dat ik doen zal?' (Hand. 9:6)(HSV). Pas als je die vraag stelt, zal je ontdekken wie je bent en wie God wil dat je wordt.

Donderdag 19 juni

'Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij' (Jak. 4:17)(NBV).

Besluitvaardigheid, discipline en standvastigheid.

Brian Tracy zegt: 'Er zijn zo veel goede dingen die je kunt doen, dat al of niet goed kunnen beslissen uiteindelijk doorslaggevend zal zijn voor wat je bereikt. Als je bent zoals de meeste mensen, dan loopt je hoofd om en heb je te veel te doen en te weinig tijd. Mark Twain grapt ooit dat als je elke dag zou starten met het eten van een kikker, je voor de rest van de dag weet dat dat het ergste is wat er kan gebeuren! Jouw 'kikker' is de belangrijkste taak, degene die je waarschijnlijk uitstelt, degene die de grootste positieve impact kan hebben. Behandel hem als een persoonlijke uitdaging, weersta de verleiding om te beginnen met de gemakkelijkere taak. Als je hem het eerst 'eet', zal het je energie en een impuls geven voor wat volgt. Succes wordt bepaald door de gewoonten die je ontwikkelt. Het stellen van prioriteiten, het overwinnen van uitstelgedrag en het doorgaan met de belangrijkste taak is een mentale en fysieke vaardigheid, aan te leren door oefening en herhaling tot het een vast onderdeel van je gedrag wordt. Zodra het een gewoonte wordt, gaat het automatisch en wordt het gemakkelijk om te doen. Wanneer je een taak van een bepaalde grootte of belang voltooit, krijg je een stoot energie. Het leidt tot het vrijkomen van endorfine wat je een natuurlijke 'high' geeft. Het gevoel dat volgt maakt dat je je positiever voelt, sterker, creatiever en vol vertrouwen.' Wat je uitstelt tot morgen, stel je morgen weer uit. Bovendien is het 'zonde om te weten hoe het hoort maar er niet naar te handelen.' Succes vereist besluitvaardigheid, discipline en standvastigheid. Neem het besluit, leg je zelf de discipline op totdat het een automatisme wordt en houd dat vol totdat het een tweede natuur is geworden.

Vrijdag 20 juni

‘Luister naar raad... uiteindelijk maakt het je wijs’ (Spr. 19:20)(NBV).

Wie adviseert jou?

Misschien ben je goed in wat je doet. Misschien zelfs beter dan de meeste, maar zonder de hulp van anderen zal je nooit zo goed zijn als je zou kunnen zijn. Je zal nooit je hoogste potentieel te bereiken zonder een goede adviseur. Het is onmogelijk. Waarom zou een toptennisser een coach nodig hebben, en dan wel eentje die niet zo goed op de baan is als hijzelf? André Agassi beantwoordde de vraag op deze manier: ‘Tennis vereist subtiele aanpassingen die cruciaal zijn om te winnen en mijn coach Gill kan die het beste maken. Hoe ouder ik word, hoe waardevoller hij wordt.’ Waarom is dat zo? Omdat leeftijd en ervaring je niet noodzakelijkerwijs beter maken; vaak verdiepen ze alleen maar de sleur waarin je zit. In het leven bereik je, net als in de sport, nooit het punt waar je geen goede input meer nodig hebt. Maar vaak gaan we er ten onrechte vanuit dat we niet geleid hoeven worden omdat we zelf leiden. We maken de fout dat we onszelf vergelijken met anderen in plaats van met dat wat God ons gegeven heeft en dan worden we nooit wie we hadden kunnen zijn. Zelfevaluatie is belangrijk, maar de evaluatie van anderen is cruciaal. Een goede coach meet jouw prestaties af aan jouw sterke punten en niet aan die van iemand anders. Dat komt omdat hij weet waartoe jij in staat bent en hij zal je oprekken tot je uiterste grens. Goede coaches zijn trouwens voortdurend ter plekke en observeren, ze zitten niet op kantoor op een verslag te wachten. Dat komt omdat zij persoonlijk geïnvesteerd hebben in jouw succes; winst voor jou is winst hen. Ruth had Naomi nodig en Timoteüs had Paulus nodig. Wie adviseert jou?

Zaterdag 21 juni

‘Ik zal van jullie vissers van mensen maken’ (Matt. 4:19)(NBV).

Vissen of vechten.

We lezen: ‘[Jezus]... zag... Simon... en Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken’ (v. 18-19). Om Christus te volgen moet je leren hoe je op mensen moet vissen en het vervolgens gaan doen! Max Lucado heeft in zijn jeugd veel gevist. Hij vertelt: ‘Wij gingen op pad, dromend van een zonnetje. Maar de volgende ochtend was de lucht grijs, het meer een berg van golven met schuimkoppen; met geen mogelijkheid konden we gaan vissen. De volgende dag: ijs! We probeerden vrolijk te zijn, maar er begonnen me dingen op te vallen. Mark had een paar minder leuke karaktertrekjes. Pa was gauw geïrriteerd. Wil je iemands ware aard zien dan werkt niets zo goed als met hem te zitten opgescheept! Toen we de volgende ochtend wakker werden en het ijzelde waren we regelrecht chagrijnig. Mark werd nog vervelender. Pa kon niets goed doen en toen hij aankondigde dat we naar huis gingen maakte niemand bezwaar. Wanneer de energie die bestemd is voor iets externs zich naar binnen keert, werpen we stenen in plaats van netten. In plaats van helpende handen wijzen we met beschuldigende vingers. In plaats van vissers van de verlorenen worden we critici van de verlost. In plaats van het helpen van hen die bezeerd zijn kwetsen we de helpers. Het resultaat? Verdeelde kerken. Armzalige getuigenissen. Gebroken harten. Wettische oorlogen. Maar wanneer zij die geroepen zijn om te vissen, vissen, bloeien ze. Niets verenigt soldaten zozeer als een gemeenschappelijke taak. Laat ze binnen zitten en ze gaan dingen verzinnen om over te klagen. De kooien zijn te hard, het eten te koud, het leiderschap te streng. Plaats diezelfde soldaten in de loopgraaf, laat ze wegduiken

Het Woord voor Vandaag – week 25

voor een paar kogels en een saaie kazerne lijkt opeens een oase. De volgende keer dat uitdagingen ‘buiten’ je verleiden om binnen te blijven, probeer dan toch die stap te wagen! Wanneer degenen die geroepen zijn om te vissen niet vissen, vechten ze!’

Zondag 22 juni

‘... aan de vruchten herkent men de boom’ (Matt. 12:33)(NBV).

De wortel en de vrucht.

In een brief aan George Whitefield, een leider van de Great Awakening, schreef Benjamin Franklin: ‘Ik kan alleen maar mijn dankbaarheid tonen voor Gods goedheid door bereid te zijn z’n andere kinderen en mijn broeders te helpen. Want ik denk niet dat dankbetuigingen en complimenten, zelfs al worden ze wekelijks herhaald, ons kunnen ontslaan van onze echte verplichtingen jegens elkaar, en nog minder van die jegens onze Schepper. Onder mijn opvatting van goede werken moet niet worden verstaan dat ik verwacht er de hemel mee te verdienen. Verre van dat. Onder hemel verstaan we een staat van geluk, oneindig in kwantiteit en eeuwig qua duur. Ik kan niets doen om dergelijke beloningen te verdienen. Het geloof dat u noemt heeft zeker zijn nut in de wereld. Ik zou het niet verminderd willen zien, noch zou ik proberen om het in mensen te verzwakken. Maar ik zou willen dat het productiever was aan goede werken dan ik doorgaans heb gezien. Ik bedoel echt goede werken; werken van vriendelijkheid, liefdadigheid, barmhartigheid en gemeenschapszin; niet vakantievieren, preeklezen of preekluisteren, kerkelijke plechtigheden houden of lange gebeden uitspreken vol vleierijen en complimenten. De aanbidding van God is een plicht; het horen en lezen van preken kan nuttig zijn; maar als mensen blijven bij het horen en het bidden, zoals teveel mensen doen, dan is het net alsof een boom zichzelf waarde zou moeten toekennen omdat hij water krijgt en blaadjes levert hoewel hij nooit vrucht draagt.’ Als het je doel is te beweren dat verlossing door genade komt en niet door werken, vergeet dan alsjeblieft nooit dat zaligmakend geloof wel altijd goede werken voortbrengt! Geloof is de wortel van het heil. Maar daden van vrijgevigheid en vriendelijkheid zijn de vrucht daarvan - en ‘aan de vruchten herkent men de boom.’

The Word for Today wordt geschreven door Bob and Debby Gass and Ruth Gass Halliday.

UCB Europe web site: www.ucb.co.uk (Tel: +44 (0)1782 642000) Copyright 2014. All rights reserved.

Vertaling: Toos Kleinhout - Wijnstokgemeente Berkel en Rodenrijs. Voor belangstellenden is het Woord voor Vandaag aan te vragen via: tel: 010-5190444 of e-mail: info@wijnstokgemeente.nl of kijk bij www.wijnstokgemeente.nl